

# Έρευνες με αντικείμενο τον Άνθρωπο

## Βιοηθικά Προβλήματα

των Α. Ζαφείρη και Δ. Γιόβα

### 1. Εισαγωγή

Χωρίς αμφιβολία, κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα κατέφερε ο άνθρωπος να προχωρήσει από τη συστηματική καταγραφή της φύσης και των φαινομένων της, στην επιστημονική μελέτη και ανάλυσή τους. Μετά τη δεκαετία του 1940, γίνεται το ποιοτικό άλμα, όπου ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει πλέον στο σχεδιασμό της φύσης. Αυτή η επανάσταση συνδέεται με την ανάπτυξη της Μοριακής Βιολογίας, συγκεκριμένα την αποκάλυψη του ρόλου των DNA και RNA, και έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της γενετικής μηχανικής (genetic engineering), ως αυτόνομου επιστημονικού κλάδου, και τελικά την ανάπτυξη των βιοτεχνολογιών.<sup>1</sup>

Οι προοπτικές που διαφαίνονται από τη δυνατότητα μεταβίβασης γενετικής πληροφορίας από έναν οργανισμό σ' έναν άλλον, φέρουν σύντομα τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ερευνών. Φυσικά, η ιατρική και η φαρμακολογία ενοκύπτουν πάνω στο ανθρώπινο σώμα, (όχι πάντα με τον ευγενέστερο τρόπο<sup>2</sup>), εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια. Όμως, οι δυνατότητες τις οποίες η γενετική μηχανική στην αρχή απλώς υπανισσόταν, μετατρέπουν κυριολεκτικά το ανθρώπινο σώμα και τα μέρη του, σε περιουσιακά «δοκίμια».

Με την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών, όχι μόνο τίθενται νέα ερωτήματα<sup>3</sup>, αλλά και επανέρχονται στο προσκήνιο παλαιότερες συζητήσεις<sup>4</sup> για την ανθρώπινη υπαρξη και τις δυνατότητες επεμβάσεων σε αυτή. Βεβαίως, κανο-

νιστικοί θεσμοί υπάρχουν εδώ και μισό αιώνα περόπου, τόσο σε εθνικό<sup>5</sup>, όσο και σε διεθνές<sup>6</sup> επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα όχι μόνο δεν έχουν λυθεί αλλά ούτε και πλήρως κατανοθηθεί. Στις μέρες μας, ομολογείται απ' όλες τις πλευρές ότι «οι βιοϊατρικές πρακτικές εφαρμόζουν μια γνώση, της οποίας ακόμη και τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να αποτυμθούν, όχι μόνο από αυτούς που τα υφίστανται, αλλά κυρίως από εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν αυτές τις βιοπολιτικές»<sup>7</sup>. Φαίνεται πως η επιστήμη καλείται πλέον να απαντήσει με ακρίβεια, στο παρακάτω ερώτημα: «Σε ποιό σημείο θα μας οδηγήσει η επιθυμία μας να μάθουμε περισσότερα;»

### 2. Οι πρακτικές και τα ερωτήματα

Η ιστορία των ερευνών με αντικείμενο τον άνθρωπο, είναι ίσως τόσο παλιά, όσο και η γνώση μας για τη φυσιολογία του ανθρώπου. Όμως, αφετηρία για τη σημερινή προβληματική, στάθηκαν οι έρευνες των Γερμανών γιατρών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου πολέμου. Μεταξύ των άλλων φρικαλεοτήπων<sup>8</sup>, χειρουργικοί ακρωτηριασμοί χωρίς κανένα θεραπευτικό σκοπό, καθώς και εισαγωγή μικροβίων τύφου σε φυλακισμένους, δείχνουν τα επικίνδυνα μονοπάτια που μπορεί ν' ακολουθήσει η επιστήμη. Μετά το τέλος του πολέμου, αυτές οι δραστηριότητες έγιναν αφορμή για την υιοθέτηση του «κώδικα της Νυρεμβέργης» το 1947<sup>9</sup>.

Παρ' όλα αυτά, η σημερινή πραγματικότητα αποδεικνύεται εξίσου εφιαλτική. Στο Willowbrook State Hospital της Νέας Υόρκης, καθυστερημένα παιδιά εκτίθενται ανεπανόρθωτα στον ίδιο της ηπατίτιδας, για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ στο Jewish Chronic Disease Hospital του Brooklyn, καρκινώματα μεταμοσχεύονται σε ανθρώπους εν αγνοία τους<sup>10</sup>.

Ο Α. Ζαφείρης είναι Διpl. Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ και η Δ. Γιόβα είναι επίκουνη καθηγήτρια στο Γενικό Τμήμα του ΕΜΠ.

- (1) Στοιχεία για τις βιοτεχνολογίες και τη γενετική μηχανική στα άρθρα των : Δ. Γιόβα, Γ. Σακελάρη και Α. Αργυροκαστρίτη, στην Επιστημονική Σκέψη 41-1988, 39-1988, 15-1983.
- (2) Τα πειράματα πάνω σε φυλακισμένους ήταν συνήθης ερευνητική πρακτική στις ΗΠΑ μέχι το 1977, οπότε και απαγορεύθηκαν δια νόμου.
- (3) Τα ερωτήματα που αναφύονται, (από την αναπαραγωγή της ζωής *in vitro*, τον έλεγχο της ποιότητας της ζωής του εμβρίου, τη μεταμόσχευση οργάνων από ζωαντούς ή νεκρούς, των πειραματισμών πάνω σε ανθρώπινα όντα με νέες αγωγές θεραπείας), δεν είναι μόνο επιστημονικά ερωτήματα, αλλά έχουν σαφώς και φιλοσοφική, ηθική, κοινωνική, νομική και δεοντολογική διάσταση.
- (4) Είναι γνωστές και για την ελληνική πραγματικότητα, οι διαφονίες επιστημόνων, θεολόγων και άλλων για την ευθανασία, (βλέπε και εφ. Καθηγητή 6-7/10/1985 και 21/3/1993) ή την αμβλωση, καθώς και οι απέρμονες συζητήσεις για τις φαρμακολογικές, ή και για στρατιωτικούς σκοπούς έρευνες σε ανθρώπους.
- (5) Εθνικές νομοθεσίες, κώδικες δεοντολογίας, επιστημονικών αλλά και επιχειρηματικών φορέων (ιατρικοί κώδικες δεοντολογίας, κώδικες δεοντολογίας φαρμακευτικών βιομηχανών)
- (6) Κώδικας δεοντολογίας διεθνούς ένωσης φαρμακευτικών βιομηχανιών 1981, Διεθνείς συμβάσεις (Νυρεμβέργη 1947, Ελσίνκι 1964, Τόκιο 1975, Μανάνι 1981 κ.λπ.)
- (7) M. Rήγου: 'Οροι της θανατολογίας στη νεοτερικότητα, Λεβιάθαν No 9, 1991.
- (8) Για μια εκτενή αναφορά βλέπε και La Recherche No 227
- (9) Περισσότερα για τις διεθνείς συμβάσεις στο Conseil d' Etat: De l' éthique au droit, Notes et études documentaires No 4855.
- (10) 'Όλα τα στοιχεία από το La Recherche No 179, σελ. 954

Αν θέλαμε να ομαδοποιήσουμε<sup>1</sup> τις περιπτώσεις επεμβάσεων στον άνθρωπο, που προκαλούν ερωτήματα, θα συναντούσαμε σοβαρά μεθοδολογικά εμπόδια. Οι περιπτώσεις αυτές, είναι τόσο ετερόκλητες και ανομοιογενείς, ότι ώστε, οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια θα οδηγούσε, ασφαλώς, σε παραλήψεις και ανακρίβειες. Ωστόσο, σ' αυτό εδώ το άρθρο, θα αναφερθούμε σε περιπτώσεις από δύο μεγάλες ερευνητικές περιοχές<sup>2</sup>. Στις έρευνες για φαρμακευτικούς οκοπούς και στις γενετικές έρευνες<sup>3</sup>.

### α) Φαρμακολογικές έρευνες

Οι έρευνες της φαρμακευτικής βιομηχανίας για την ανακάλυψη και την προώθηση νέων φαρμάκων ή νέων θεραπευτικών τεχνικών, είναι πολύ συχνά και απαραίτητες και δικαιολογημένες. Αυτό είναι φυσικό, δεδομένου ότι τα ευρήματα μιας πρωτοποριακής αποκτήσης τεχνολογίας επιστρατεύονται πολύ συχνά για την επέλυση μεγάλων και χρονικών προβλημάτων της ανθρωπότητας<sup>4</sup>. Πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι κανόνες, τόσο τεχνικοί, όσο και δεοντολογικοί, προσδιορίζουν με ακρίβεια τις συνθήκες διέξαγωγής αυτών των ερευνών<sup>5</sup>. Όμως, μερικά προβλήματα είναι αναπόφευκτα.

Η περίπτωση της ιντερφερόνης (interferon), είναι χαρακτηριστική. Το 1981, ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Τέξας, υπό τη διεύθυνση του J. Guterman, ανακοινώνει τη διεξαγωγή ενός πειράματος σε οκτώ εθέλοντες ασθενείς<sup>6</sup>. Στόχος, ο προσδιορισμός μιας αποτελεσματικής δοσολογίας και η ανίχνευση των παρενεργειών, από την επαναλαμβανόμενη χρονήση του φαρμάκου. Φαινομενικά, βρισκόμαστε μπροστά σε μία περίπτωση χωρίς αξιοσημείωτα προβλήματα. Οι ασθενείς είναι εθελοντές, οπότε το μείζον πρόβλημα της συγκαταθέσης θεωρείται λυμένο<sup>7</sup>.

Τα ερωτήματα ωστόσο που αναφύονται, ακόμα και από μια τέτοια έρευνα, είναι πολλά. Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η συγκεκριμένη έρευνα είναι δικαιολογημένη; Επίσης, με ποιο τρόπο τα αποτελέσματά της θα γίνουν αποδεκτά από όλους τους ερευνητές; Και τέλος, ένα από τα πλέον σκοτεινά σημεία, η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων. Οι υπερβολικές επιφυλάξεις θα παρέλυναν την έρευνα. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή της, θα οδηγούσε σε απαράδεκτες πειραματικές πρακτικές. Και η αναζήτηση μιας χρυσής τομής δεν έχει ουσιαστικό νόημα, γιατί οι πιθανοί κινδύνοι, δεν μπορούν εξ ορισμού να είναι εκ των προτέρων επιστημονικώς γνωστοί.

Εν τέλει, σε τί συνίσταται η όποια αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων; Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρόκειται παρά για τον ορθολογικό υπολογισμό των κόστους και των κέρδους. Και το μεν κόστος, σημαίνει την πρόκληση σοβαρών βλαβών σε ασθενείς οι οποίοι ήδη υφίστανται τις φυσιολογικές και ψυχολογικές συνέπειες ενός καρκίνου,



το δε κέρδος, την ενδεχόμενη ανάρωση μετά από μια μακροχρόνια και επίπονη προσπάθεια. Αυτή η ορθολογική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των αφελειών του κόστους και του κέρδους, ενδεχομένως να βοηθά σε μια καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και σε μια αποτελεσματικότερη αξιοτόνηση των δεδομένων. Σε καμιά περίπτωση όμως, δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, ούτε φυσικά να υποκαθιστά την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων.

Σε όλη την παραπάνω προβληματική, αγνοήθηκε σπότιμα ένα ομηραντικό πρόβλημα όσων υφίστανται τέτοιου είδους έρευνες, το οποίο αφορά στην άμεση εξέλιξη της νοσήσεως τους. Οι καλύτερες συνθήκες για την παρατήρηση των επιδράσεων ενός νέου φαρμάκου, επιτυγχάνονται όταν αυτό χρησιμοποιείται μόνο του. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ερευνητής αγνοεί τις ήδη υπάρχουσες ουσίες, με αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα, προκειμένου να δοκιμάσει κάπιτα καινούργιο. Σ' αυτή την περίπτωση, ο ασθενής στε-

(1) Η δυνατότητα συνολικής, ή μη αντιμετώπισης του φαινομένου «έρευνες με αντικείμενο τον άνθρωπο», είναι ίσως το σημαντικότερο, αν όχι το μοναδικό ερώτημα στο οποίο οφείλει να απαντήσει σήμερα η ανθρωπότητα. Αυτό όμως θα συζητηθεί αναλυτικότερα παρακάτω.

(2) Στο μακρύ κατάλογο των επιστημών οι οποίες χρησιμοποιούν τον άνθρωπο σαν αντικείμενο στις έρευνές τους, πρέπει να προστεθούν και ανθρωποτικές επιστήμες όπως η κοινωνιολογία και η ψυχολογία.

(3) Ας μη θεωρηθεί αντιφατική με την παραπάνω διατίστωση, η διατίλοκη και η άλλησεςάρτηση αυτών των ερευνητικών περιοχών μέσω των χρησιμοποιουμένων μεθόδων. Επειδή βιοϊατρικές ή γενετικές έρευνες οι οποίες γεννούν ουσιαρά ερωτήματα, μπορούν να γίνονται καθ' υπόδειξη και στα πλαίσια ευρύτερων έρευνών της πολεμικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Όπως επίσης και φαρμακολογικές έρευνες για τους οκοπούς της γενετικής τεχνολογίας.

(4) καρκίνος, AIDS, επιδημικά φαινόμενα

(5) Σοβαρές προκαταρκτικές έρευνες, ομηραντικός αριθμός αναμενόμενων αφελειών σε σχέση με τους πιθανούς κινδύνους, πρόσδοτος των έρευνών κ.λ.

(6) Τα στοιχεία από το *La Recherche* No 179, σελ. 958.

(7) Βλέπε όμως και υποσημείωση 7 επόμενης σελίδας.



οείται των βέβαιων ευεργετικών επιδράσεων μιας γνωστής θεραπευτικής αγωγής, για τα ενδεχομένως θετικά αποτελέσματα μιας καινούργιας μεθόδου.

Όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία παρατέθηκαν πιο πάνω, καθώς και η εξέλιξη των πειραμάτων με την ιντερφερόνη<sup>1</sup>, οδήγησαν στις εξής διαπιστώσεις. Οι αποφάσεις για τη διεξαγωγή τέτοιων ερευνών, δεν μπορούν να εκπροσένονται από κάποιο ή κάποια πρόσωπα, (ερευνητές, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.). Και φυσικά για τη λήψη τους, δεν αρκεί μόνο η αξιολόγηση των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας, αλλά απαιτείται εφ' ενός η συνεκτίμηση πολλών παραγόντων και αφ' ετέρου ο σοβαρός διεπιστημονικός προβληματισμός.

Στα προβλήματα που γεννούν οι φαρμακολογικές έρευνες, έρχονται να προστεθούν και αυτά της Κοσμητολογίας. Το 1989, με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν εκδίδεται οδηγία σχετική με την ασφάλεια των καλλυντικών. Σύμφωνα μ' αυτή, απαγορεύεται η κυκλοφορία προϊόντων τα οποία, δεν έχουν πρώτα δοκιμαστεί σε πειραματόζωα. Βιομηχανία καλλυντικών<sup>2</sup>, η οποία αντιτίθεται στη χρησιμοποίηση ζώων για τέτοιους ειδούς πειράματα, ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης του καπαναλωτικού κοινού. 2,6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, αποδοκιμάζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνυπογράφουν για την αντικατάσταση αυτών των πειραματικών μεθόδων. Μια όμως από

τις εναλλακτικές τεχνικές, την οποία εφαρμόζει η εταιρεία, περιγράφεται ως εξής<sup>3</sup>:

«Το Body Shop παρασκευάζει προϊόντα για ανθρώπους, τα οποία έχουν δοκιμαστεί από ανθρώπους... Οι δοκιμασίες ελέγχου<sup>4</sup>, γίνονται συνήθως από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, κάπως από την αυστηρή επιτήρηση ανεξάρτητων δερματολόγων. Το Body Shop επίσης, δοκιμάζει προϊόντα στα εργαστήριά του (in-house). Όταν οι άλλες δοκιμασίες ελέγχου ολοκληρωθούν επιτυχώς και ένα νέο προϊόν καρακτηρίζεται ασφαλές, εθελοντές από το Body Shop - συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών<sup>5</sup>- το χορηγοποιούν, στην Κλινική Αξιολόγησης Προϊόντων (Product Evaluation Clinic)...».

Φυσικά η εν λόγω βιομηχανία, παραδέχεται ότι υπάρχουν ηθικοί περιορισμοί, οι οποίοι όμως υποσκελέζονται από το γεγονός ότι το ανθρώπινο δείγμα είναι εθελοντικό και ότι προηγουμένως έχουν εξαντληθεί όλοι οι δυνατοί ελέγχοι στο προϊόν. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα παραμένουν. Είναι ούτως εθελοντίσια, η συμμετοχή των «εθελοντών» υπαλλήλων της εταιρείας; Μήπως αυτή συνδέεται και με κάποιες παροχές; Όταν δεν επαρχούν οι εθελοντές, σε ποιους δοκιμάζονται τα προϊόντα<sup>6</sup>? Και τέλος, η έστω και εθελοντική προσφορά, αρκεί για την άρση κάθε διλήμματος; Η ευχέρεια του καθενός να διαθέτει το οώμα του κατά το δοκούν, δεν σημαίνει φυσικά ότι το παραπάνω ερώτημα έχει μονοσό-

- (1) Το 1982, τέσσερις νεροί καρκινοπαθείς στους οποίους χορηγείτο ιντερφερόνη, γίνονται η αυτά για τη διακοπή ερευνών. Παρ' όλα αυτά, πειράματα με άλλους τύπους του ίδιου φαρμάκου, συνεχίστηκαν σε άλλα ερευνητικά κέντρα.
- (2) The Body Shop International PLC
- (3) Πηγή: The Body Shop broadsheet: We will never test on animals/April 1991. Μετάφραση από το αγγλικό κείμενο.
- (4) Πρόκειται για τη διεθνής γνωστή διαδικασία με το όνομα Kligman and Frosch Protocol, κατά την οποία η δοκιμαστική ουδία απλώνεται σε ταχτά διαστήματα στο δέρμα για 15 συνεχείς ημέρες και κατόπιν για 48 ώρες, ύστερα από διάλειμμα μιας εβδομάδας (Πηγή: The Body Shop Int. PLC - Ενάντια στα πειράματα στα ζώα, Ιούλιος 1991)
- (5) Αντηγράφω: «Seniors Managers and Directors»

μαντη απάντηση. Η ανθρωπότητα έχει αποκαταστήσει εδώ και πολλούς αιώνες ένα στοιχειώδη αυτοσεβασμό<sup>1</sup>.

### β) Γενετικές έρευνες

Η γενετική συνδέθηκε από τις απαρχές της, με όλα τα προβλήματα τα οποία σήμερα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων. Κομβικά σημεία σ' αυτή την πορεία, ήταν η κατανόηση του μηχανισμού της αναπαραγωγής και της μεταβίβασης της γενετικής πληροφορίας, μέσω των μακρομορφίων των DNA και RNA. Από το 1973, χρονιά που γεννήθηκε η γενετική μηχανική, οι έρευνές της στρέφονται την προσοχή τους σε δύο κυρώς τομείς. Αφ' ενός στη διάγνωση και θεραπεία γενετικών και κληρονομικών ασθενειών, και αφ' ετέρου στην ανίχνευση των γενετικών χαρακτηριστικών. Φαινομενικά, τα προβλήματα που προέκυψαν από αυτές τις δύο περιοχές της έρευνας, δεν συνδέονται μεταξύ τους. Όμως, η κατά καιρούς παρεμφενεία του όρου «παθολογικός»<sup>2</sup>, οδήγησε πολλές φορές τις πειραματικές μεθόδους, σε πρακτικές που θυμίζουν πολύ τις ναζιστικές θηρωδίες.

Η διάγνωση των γενετικών ασθενειών, επιτυγχάνεται για πρώτη φορά το 1959, όταν ο Καθηγητής Jérôme Lejeune ανακαλύπτει τις χρωμοσωματικές διαταραχές, στις οποίες ωφελεται η Τρισωμία 21 (μογγολισμός)<sup>3</sup>. Σήμερα, αποδίδεται σε γενετικά αιτία, η ύπαρξη περισσότερων από δύο χλιμάδες ασθενειών. Ωστόσο, μόλις το 1990, εφαρμόζεται επιτυχώς η πρώτη γενετική θεραπεία. Στις 14 Σεπτεμβρίου μια τετούχρονη αμερικανίδα, γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που υφίσταται γενετική θεραπεία<sup>4</sup>. Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα αυτής της θεραπείας, έγιναν η αφετηρία για την προώθηση παρόμιων ερευνών. Πάντως, οι διαδικασίες έγκρισης για την εφαρμογή σε ανθρώπους νέων θεραπευτικών τεχνικών, είναι διεθνώς αυστηρές, εφόσον και τα πειραματικά στοιχεία είναι πολύ περιορισμένα. Κάθε περίπτωση εξετάζεται εξαντλητικά πριν εφαρμοστεί στους ασθενείς. Δεν πρέπει ίμως να μας διαφύγει το έρευνητικό υπόβαθρο, με τη βοήθεια του οποίου μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε τέτοιες θεραπείες. Τα αποτελέσματα, πόσων επεμβάσεων σε ανθρώπους, χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη περίπτωση;

Ασφαλώς οι γενετικές έρευνες, δεν έδωσαν μόνο υποσχέσεις για τη λύση χρόνιων προβλημάτων της ανθρωπότητας. Προκάλεσαν επίσης και τα ερωτήματα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αποδίδονταν σε γενετικά αιτία μόνο χαρακτηριστικά της φυσιολογίας του ανθρώπου (φύλο, χρώμα οφθαλμών, αριθμεία κ.λπ.). Εξαρτώντας ίμως τη συμπεριφορά και την ψυχοσύνθεση από γονιδιακούς παράγοντες, ανοίγονται οι ασκοί του Αιόλου.

Θα μπορούσε η βίαιη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων να επηρεάζεται από τα γονίδιά τους; Μέχρι πρόσφατα, τα επιστημονικά δεδομένα που θα έδιναν απαντήσεις σε τέ-



τοιου είδους ερωτήματα, ήταν ανεπαρκή. Τελευταίες ίμως έρευνες έδειξαν, ότι ζώα με χαμηλά επίπεδα σερετονίνης (ουσία της οποίας η παραγωγή ελέγχεται από συγκεκριμένα γονίδια), είναι ιδιαίτερα επιθετικά<sup>5</sup>. Οι αντιδράσεις στα συμπεράσματα τέτοιου είδους ερευνών ήταν έντονες. Η συσχέτιση μιας ουσίας που ίως ελέγχει την επιθετικότητα, με την εγκληματική συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων, μήπως είναι ένας επιστημονικός σολοκισμός; Ωστόσο κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν ότι, μέσω στην επόμενη 25ετία, θα είναι δυνατόν με τη βοήθεια βιολογικών και γενετικών ελέγχων, να επιλέγονται από χλιμα παιδιά περίπου δεκαπέντε. Αυτά που εμφανίζουν εγκληματική συμπεριφορά. Τα ερωτήματα σ' αυτή την περίπτωση, είναι σοβαρά. Ποιός θα επιλέγει αυτά τα παιδιά; Μήπως θα υποβάλνται σε γενετικές θεραπείες προς αποκατάσταση αποδεκτής κοινωνικής συμπεριφοράς; Η μήπως αυτά τα παιδιά, θα ήταν κατάλληλα για να επανδρώσουν τον πλέον αποτελεσματικό

(11) Μιας και τα πειραματόζωα δεν χρησιμοποιούνται;

(1) Αν αυτό δεν είναι προφανές, ας θυμηθούμε τη Σολώνεια «σειαάχθεια».

(2) Δεν πρέπει να μας διαφένγει ότι τη δεκαετία του 1960, έρευνητες στο Περού κατέφυγαν σε λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο, για την αντιεπάτωπη της τοξικομανίας. Σήμερα βέβαια, η συντριπτική πλειονότητα των ψυχοχειρουργών θεωρεί τη λοιστοτημή, ως την πλέον ακατάλληλη θεραπευτική μέθοδο για τους τοξικομανείς. Βλέπε και *La Recherche* No 179, σελ. 961.

(3) Βλέπε *Problèmes Politiques et Sociaux* No 520, Οκτώβριος 1985 σελ. 39.

(4) Αφορούσε στην αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ανοσοοιητικού συστήματος, από το οποίο έλειπε ένα βασικό ένζυμο, η Διαιμνάση της Αδενοσίνης-ADA. Για μια εκτενή αναφορά της πρώτης γενετικής θεραπείας, βλ. *La Recherche* No 230 σελ. 361.

(5) Η διαδικασία έγκρισης για την εφαρμογή μιας νέας θεραπευτικής μεθόδου σε ανθρώπους, είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα. Για τις περιπτώσεις της Γαλλίας και των ΗΠΑ, τα διαδικαχικά σάδια αυτής της διαδικασίας παρουσιάζονται στο *La Recherche* No 230 σελ. 362.

(6) Όλα τα στοιχεία από την εφ. Καθημερινή 2/5/93, σελ. 28.



στρατό; Τέλος ποιός, με τί κριτήρια και πώς θα δρίζε σε τί συνίσταται μια αντικοινωνική συμπεριφορά;

Ίσως τα ερωτήματα να φαίνονται υπερβολικά. Τα ελλιπή επιστημονικά δεδομένα, επιτρέπουν τέτοιου είδους ακροβασίες μεταξύ επιστήμης και επιστημονικής φαντασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο περιορισμός κάπιτων γενετικών ερευ-

νών, όπως η προηγούμενη, δεν οφείλεται στην αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τις έρευνες αυτές καθευτές. Είναι σαφώς προϊόν μιας εναπομένουσας βιταλιστικής σκέψης: Η ίδεα της δυνατότητας χρησιμοποίησης ανθρώπινων άντρων, για την εκπλήρωση κάπιων σκοπών, πάντοτε τρομοκρατούσε<sup>1</sup>. Ο προβληματισμός όμως γύρω από αυτά τα ζητήματα, δεν είναι καθόλου άσκοπος ή ανυπόστατος. Γίνεται γόνιμος, όταν επαναχαράζει στα μονοπάτια της επιστήμης τις κατευθύνσεις της κοινωνικής της αποστολής.

Ο προγεννητικός έλεγχος του εμβρύου και οι δυνατότητες παρέμβασης σε φυσιολογικά χαρακτηριστικά, θέτουν σοβαρά ερωτήματα. Η δυνατότητα των γονέων να διαλέγουν τα φυσικά γνωρίσματα των παιδιών τους δεν είναι πρόβλημα ούτε επιστημονικό, ούτε τεχνικό. Είναι πρόβλημα κοινωνικό<sup>2</sup>. Παρόμοια ερωτήματα θέτουν και οι έρευνες που γίνονται απλώς για την προώθηση της επιστήμης, ενώ δεν έχουν κανένα θετικό όφελος για αυτούς που τις υφίστανται. Και σ' αυτές τις έρευνες, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και διαγνωστικές πρακτικές.

Μετά τη δυνατότητα της μεταμόσχευσης ανθρώπινων ογκάνων από ζωντανούς ή νεκρούς, φαίνεται πως έχει μεταβληθεί οριζικά η άποψη μας για την αξία της ανθρώπινης ζωής και του ανθρώπινου σώματος. Πώς άλλως θα εξηγηθεί το ότι, ενώ 2,6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υπογράφουν για την κατάργηση των πειραμάτων της κοινωνιολογίας στα ζώα, ούτε μία υπογραφή δεν συνηγορεί για την κατάργηση των ερευνών στους ανθρώπους.

Ίσως έγινε φανερό από τα παραπάνω ότι η πρακτική που ακολουθείται σχετικά με όλες αυτές τις έρευνες, είναι η εξέταση κάθε περίπτωσης ως αυτόνομης και αυτοτελούς. Σ' αυτό συντηγορούν, η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας και η σύσταση ειδικών επιτροπών για τον έλεγχο αυτών των ερευνών<sup>3</sup>. Μια συνολική αποτίμηση των πειραμάτων με αντικείμενο τον άνθρωπο, θα κατέδειχνε ασφαλώς τον παραλογισμό των ακολουθούμενων πρακτικών. Όμως, η εξέταση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών κάθε έρευνας, δίνει την ευκαιρία για την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας.

Στις μέρες μας, η απαίτηση για συνολική αντιμετώπιση αυτού των φαινομένων, των αδιεξόδων και του όρου της επιστήμης, γίνεται όλο και πιο συχνά η μοναδική πρόταση φιλοσόφων, νομικών και επιστημόνων<sup>4</sup>. Η επιστήμη και οι κατακτήσεις της, αν θα κριθούν, θα είναι για τη συνολική τους προσφορά στον άνθρωπο, και θα κριθούν μόνο από αυτόν. Η γνώμη του Λιούνι Σούλπερτ<sup>5</sup> είναι ότι: «Η επιστημονική προσέγγιση είναι ο μόνος δρόμος προς τα μπροστά. Άλλα σε τελευταία ανάλυση, σε μία δημοκρατία, ανήκει σε όλους τους πολίτες το δικαίωμα να αποφασίζουν το γίσκο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν και το όφελος που προσδοκούν από αυτή τους την απόφαση.»

### 3. Συμπεράσματα

Οι περιπτώσεις ερευνών με αντικείμενο τον άνθρωπο είναι τόσες πολλές, ώστε η σταχυολόγηση μερικών απ' αυτές ήταν επιβεβλημένη. Αυτή η επιλεκτική αναφορά, καταντά ίσως παραπλανητική ή και προκλητικώς αδιάφορη, σε σχέση με το πλήθος των παραβάσεων στοιχειωμάτων ανθρώπινων δικαιωμάτων, το οποίο παραπτείται διεθνώς. Φυσικά δεν πρέπει να αποδοθεί στη μικρή έκταση ή στη σποραδικότητα των φαινομένων. Το αντίθετο μάλιστα.

Στη δεκαετία του 1930, οι Ιάπωνες άφησαν στην Κίνα περισσότερους από 3000 νεκρούς, σε πειράματα για βιολογικά όπλα<sup>6</sup>. Το 1986 στις Η.Π.Α., η επιχορήγηση για την έρευνα σε νέα χημικά όπλα ανέρχεται στο ύψος του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων<sup>7</sup>. Η πολεμική βιομηχανία παγκοσμίως πρωτοστατεί, όπως φαίνεται, και σε καιρούς εισήγησης, στη χρησιμοποίηση του ανθρώπου. Και δεν είναι η μόνη.

Κρατικά θεραπευτικά ιδρύματα, πανεπιστημιακά και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, πραγματοποιούν πειράματα σε φύλακασμένους υπερήλικες, μετανάστες, άπορους, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, διανοητικά καθυστερημένους, ψυχασθενείς, εκμεταλλευόμενα τη μειονεκτική τους θέση. Η συ-

- (1) Σημαντικές παραπτήσεις για τα θημικά προβλήματα των νέων πειραματικών μεθόδων, στο *La Recherche* No 225, σελ. 1172.
- (2) Είναι προφανές ότι οι έρευνες αυτές σαφώς χρησιμοποιούν τον άνθρωπο σαν αντικείμενο παραπτήσεις, αν και τα σπρατωπικά απόρρητα δεν δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου των χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Πολλά στοιχεία ερευνών για σπρατωπικά σκοπούς στο *La Recherche* No 179 σελ. 957, καθώς και στο D. Riche, *La guerre chimique et bactériologique*, Belfond 1982.
- (3) Πληροφορίες για τις δαπάνες της πολεμικής βιομηχανίας σ' αυτούς τους τομείς της έρευνας, από το άφθο της Δ. Γιόβα όπως υποστη. 1.
- (4) Η δυνατότητα την οποία έχουν οι γονείς δεν έχει φυσικά τύπο το μεμπτό. Όμως η λογική η οποία δημιουργεί αυτή την ανάγκη, προδιδεί την αξία που αποδίδεται στην ανθρώπινη ύπαρξη.
- (5) Εκτός από τις διεθνείς συμφάσεις και τις εθνικές νομοθεσίες, οι οποίες αναφέρθηκαν προηγούμενως, είναι αξιοσημείωτη η παρονοία τέτοιων επιτροπών με επιστημονικό ή συμφουλευτικό χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται για τη Γαλλία, η Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé και στις Η.Π.Α., το Institute of Society, Ethics and the Life Sciences καθώς και η Recombining DNA Advisory Committee (RAC).
- (6) Ενδεικτικά αναφέρονται, K. Кастроидης, Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα, Υψηλον 1986 και Δ. Τσάτσος, Συνταγματικό Δάκτυλο.
- (7) Καθηγητής Βιολογίας στο University College of London. Το απόστασμα από την εφ. *Independent* 9/6/1992.