

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ*

Ο ρόλος του Σύγχρονου Διεποτημονικού Τεχνικού Πανεπιστημίου

Δ. Ρόκος**

Προλεγόμενα

Συνηθίζεται, στις ειδικές επιστημονικές εκδόσεις των Πανεπιστημών οι οποίες αφιερώνται τιμητικά σε συναδέλφους που αποχωρούν απ' την καλούμενη «ενεργό» υπηρεσία, να συνεισφέρουμε με ερευνητικές εργασίες ή μελέτες, περισσότερο ή λιγότερο πρωτότυπες στο ειδικότερο ως επί το πλείστον πεδίο της επιστήμης την οποία θεραπεύει ο καθένας μας, σε εκπλήρωση μιας τυπικής ακαδημαϊκής υποχρεώσης ή της θελήσης μας να τιμήσουμε με τυπικό ιδρυματικό τρόπο τους συναδέλφους αυτούς.

Με τέτοια λογική, ένα τυπικό κείμενο πολυτεχνειακού δασκάλου θα μπορούσε να φαντάζει ενδεχομένως παρεσακτο κι ετερόκλητο στην τιμητική έκδοση του Πανεπιστημίου του Πειραιά για τον άξιο και σεβαστό συνάδελφο Καθηγητή κ. Ελ. Γεωργαντόπουλο, αλλά και να αδικεί την πολύπλευρη, δυναμική κι ολοκληρωμένη προσωπικότητά του, την οποία είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω στις δύσκολες, αντιφατικές αλλά κι εξαιρετικά γόνιμες και δημιουργικές, κατά τη γνώμη μου, συνθήκες εφαρμογής του Νόμου 1268/82 για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.

Έκρινα λοιπόν χρήσιμο ν' αφιερώσω το κείμενο που ακολουθεί στον εκλεκτό και πολύτιμο φίλο, τον ανοικτό στο καινούργιο οραματιστή, τον ώριμο και σοβαρό επιστήμονα και δάσκαλο, τον δίκαιο, αυστηρό κι αποτελεσματικό δημόσιο λειτουργό, τον αποφασισμένο, συνεπή κι αποφασιστικό μεταφραστή σε συγκεκριμένη χειροπαστή πράξη κάθε αξιόποστης θεωρίας που τον άγγιζε και τον έπειθε, τον καθαρό κι ανυποχόρητο υπερασπιστή των αξιών, των αρχών, του ηθους και των ιδεών για τα οποίες μπορεί να θεωρείται ακόμη αξιοβίωτη η ζωή μας, τον Καθηγητή Ελ. Γεωργαντόπουλο, όπως ακριβώς τον έζησα και συνεγάσθηκα μαζί του στην περίοδο 1982-1987.

Στην περίοδο αυτή συναντηθήκαμε στην πράξη όταν σχεδιάζαμε μαζί και με τον αξέχαστο συνάδελφο και φίλο Σάκη Καράγιαργα το Αττικό Πανεπιστήμιο, ως το Σύγχρονο Διεποτημονικό Πανεπιστήμιο το οποίο θα μπορεί να διασφαλίζει τη γόνιμη και δημιουργική αλληλεπίδραση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών επιστημών, στην ολοκληρωμένη θεώρηση, προσέγγιση, ανάλυση κι αντιμετώπιση των πολύπλοκων σημερινών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και των προβλημάτων της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.

Συνεργαστήκαμε ακόμα στενά κι άκρως αποδοτικά τα επόμενα χρόνια σε θέματα παιδείας και δημόσιας διοίκησης.

Σ' αυτή τη συγκεκριμένη συνεργασία σε συνθήκες σκληρής πράξης, στην ποιότητα και τ' αποτελέσματά της, κι όχι την οποιαδήποτε συμβατική συναδέλφική ή κοινωνική υποχρέωση, εδράζονται τόσο η απεριόριστη εκτίμηση κι ο βαθύς

σεβασμός μου στον επιστήμονα, το δάσκαλο, τον πολίτη και τον άνθρωπο Ελ. Γεωγαντόπουλο, όσο και η χαρά και η αίσθηση εξαιρετικής τιμής που με διακατέχει για την πρόσκληση συμμετοχής μου στον τόμο αυτό, προς τιμήν ενός συναδέλφου ο οποίος αντικειμενικά, ποτέ και για κανένα λόγο δεν θα πάψει να είναι ενεργός σ' όλα τα πεδία ενδιαφέροντος και δραστηριότητάς του.

To θέμα το οποίο πραγματεύομαι αναφέρεται στην Παιδεία, ως θεμελιακής σημασίας πρωτογενή αναπτυξιακή διαδικασία μέσα απ' τον ρόλο ενός Σύγχρονου Διεποτημονικού Τεχνικού Πανεπιστημίου.

1. Παιδεία και Ανάπτυξη

Μια αναλυτική εξέταση των ποικίλων εννοιολογικών προσεγγίσεων της Ανάπτυξης, ανεξάρτητα από κοσμοθεωρητικές, κοινωνικές, πολιτικές αλλά κι ειδικότερες επιστημονετεχνικές επιλογές, μονομέρειες κι αποκλεισμούς, θα μπορούσε ενδεχόμενα να συμβάλει σ' έναν επιστημονικά αξιόπιστο, κοινό, συνθετικό τρόπο αντιληφής της, που ενώ δεν θα ισοπέδωνε τις αντικειμενικά δικαιολογημένες επιμέρους, ακόμη κι αντιθετικές οπτικές, θ' αναδείκνυε τις «ουσιώδεις» συγκλίσεις τους, ως κοινό τόπο μεθόδου έρευνας, μελέτης κι πραγματοποίησης της.

Σ' όλες τις θεωρίες για την Ανάπτυξη σε παγκόσμιο, εθνικό, περιφερειακό κι τοπικό επίπεδο, με συγκεντρωτικό, ή αποκεντρωμένο κι αυτοδιαχειριστικό χαρακτήρα και με γεωγραφική, περιβαλλοντική ή τομεακή αναφορά, μια σειρά από έννοιες, με αντικειμενική υπόσταση, δύος ΑΥΞΗΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ, ΚΙΝΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ που χαρακτηρίζουν ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη της, συναρτώνται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο:

(α) με τις συγκεκριμένες συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας μιας υπό Ανάπτυξη περιοχής, αλλά και με τις τάσεις μεταβολής τους δια μέσου του χρόνου,

(β) με τις συγκεκριμένες δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς των Φυσικών και των Ανθρώπινων Διαθεσίμων της,

(γ) με τις σχέσεις, αλληλοσυνδέσεις, αλληλεξαρτήσεις κι αλληλεπίδρασεις του Ανρώπου των κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών οργανώσεων με τη Φύση, όπως αυτές απογράφονται στο καθέ φορά επίπεδο ισορροπίας τους, στο συγκεκριμένο Φυσικό κι Δομημένο Περιβάλλον,

(δ) με την πολιτική βούληση των κοινωνικών δυνάμεων που βρίσκονται στην εξουσία, όπως αυτή καθορίζεται σε σχέση τόσο με την κυριαρχη κοινωνική συνείδηση, όσο και με την συνολική κοινωνική δυναμική στις συγκεκριμένες συνθήκες.

(*) Το κείμενο αυτό αποτέλεσε το βασικό υλικό της εισήγησης του Δ.Ρ. που συζητήθηκε στο Συνέδριο του Ε.Μ.Π. «Τεχνικό Πανεπιστήμιο και Ανάπτυξη» που έγινε στο Πολεμικό Μουσείο το Φεβρουάριο του 1990. Δημοσιεύτηκε στο τεύχος 6 της επιστημονικής Επιθεώρησης «Το Βίβλα των Κοινωνικών Επιστημών» τον Ιούνιο του 1991 (Εκδ. Παπαζήση).

(**) Ο Δ. Ρόκος είναι Καθηγητής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στο Τμήμα Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών.

Θα μπορούσαμε συνεπώς να ισχυριστούμε ότι ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι μια νέα, διαφορετική απ' την προηγουμένη κατάσταση ισορροπίας, συστημάτων, σχέσεων κι αλληλεπδράσεων, στο πεδίο της «χρήσης», της «παραγωγής», της «κατανάλωσης» και της απασχόλησης με στόχο τη «βέλτιστη» αξιοποίηση των «πραγματικών» δυνατοτήτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, σύμφωνα με το κάθε φορά κυριάρχο πλαίσιο αξιών κι επιλογών.

Μια τέτοια θεωρία, συναρτά τη συνειδηση και τις ιδέες με τη φύση, κι αναγορεύει τον πραγματικό αντικειμενικό κόσμο, την ουλική δηλαδή φύση, ως βάση μιας διαδικασίας ανάπτυξης, που αξιοποιεί δημιουργικά τη γνώση των προηγουμένων καταστάσεων για να οικοδομήσει τη σημερινή αλλά και την αυριανή, απορρίπτοντας την άποψη ότι η ανάπτυξη σταματά σ' ένα ορισμένο σταδιό.

Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε βάσιμα να υποστηριχθεί ότι ο χαρακτήρας της ανάπτυξης είναι σύμφωνος με τον χαρακτήρα της φύσης και της κοινωνίας, κι ότι κατά συνέπεια η διαλεκτική υπόταση της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, αλλά και των αλληλεξαρτήσεων, των αλληλεπιδράσεων και των εξελικτικών κι επαναστατικών μεταβολών τους, καθορίζουν και τον διαλεκτικό χαρακτήρα της ανάπτυξης.

Γιατί: (α) η φυσική κι η κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα αποτελούνται αντικειμενικά από ένα σύνολο στοιχείων, μεγεθών, εμφανίσεων, γεγονότων, φαινομένων, διεργασιών και διαδικασιών, που σχετίζονται, συνδέονται μεταξύ τους, αλληλεξαρτώνται κι αλληλεπηρέαζονται αλλά κι αλληλοκαθορίζονται σε πολλά επίπεδα.

(β) η φύση και η κοινωνία βρίσκονται πάντα σε μια κατάσταση διαρκούς κίνησης, μεταβολής, εξέλιξης, αλλαγής κι ανανέωσης, όπου πάντα το «καινούργιο» θα γεννιέται, θα μάχεται το «παλήρ» και θα πεθαίνει, δίνοντας όμως ξανά τη θέση του σ' ένα διαφορετικής ποιότητας «καινούργιο».

(γ) η μεταβολή, η αλλαγή, η ανάπτυξη μ' άλλα λόγια των δυνατοτήτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, αποτελούν μια αέναη, πολύπλοκη διαδικασία εξελικτικών ποσοτικών μεταβολών, αλλά και ριζικών ποιοτικών αλλαγών, οργανικά δεμένων μεταξύ τους, έτοι ώστε η εξελικτική πορεία να προετοιμάζει, να υποβοθεί και να στηρίζει τις βαθειές ποιοτικές αλλαγές, ενώ με τη σειρά τους οι ριζικές αυτές αλλαγές θα κατοχυρώνουν και θα επιστεγάζουν τις εξελίξεις, συμβάλλοντας στην προδευτική ανέλιξη της φύσης και της κοινωνίας.

(δ) οι εσωτερικές αντιφάσεις που υπάρχουν στα στοιχεία και τα φαινόμενα της κάθε φορά συγκεκριμένης φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, αλλά και των σχέσεων και των τάσεων μεταβολής τους, είναι σύμφωνες μ' αυτά, κι οριθετούν τη διαρκή πάλη ανάμεσα στο «καινούργιο» που γεννιέται κι αναπτύσσεται και στο παλήρ που φεύγεται και πεθαίνει, σε βιολογικό, φυσικό, χημικό και κοινωνικό επίπεδο.

(ε) οι νέες, κάθε φορά, ιστορικά, συνθήκες, ισορροπίες και σχέσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, που σε μεγάλο βαθμό έχουν καθορισθεί κι απ' τη συγκεκριμένη πράξη του ανθρώπου και των κοινωνικών ομάδων, συγκροτούν αντίστοιχα, νέα πεδία γνώσης της αληθείας.

Ο διαλεκτικός και δυναμικός χαρακτήρας της ανάπτυξης με τη σειρά του, καθορίζει αντίστοιχα τόσο τον χαρακτήρα της γνώσης της αλήθειας για τα στοιχεία της υφισταμένης κάθε φορά φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, όσο και τη σχέση της θεωρίας και της πράξης στη γνωστική διαδικασία.

Έτοιμη, η γνώση, αποτελεί μια πολύπλοκη δυναμική διαλεκτική διαδικασία, που ολοκληρώνοντας τις δυνατότητες της πειρας των αισθήσεων, της λογικής, της επιστημονικής

θεωρίας και της πράξης, προσεγγίζει με τον πιο ολοκληρωμένο δυνατό τρόπο τα στοιχεία και τις σχέσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, υπερβαίνοντας τα άρια μιας απλής, στιγματικής, στατικής και μονοδιάστατης φωτογραφικής αναπαράστασης των περιγραμμάτων τους.

Όπως προκύπτει απ' την παραπάνω ανάλυση, η οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία προϋποθέτει ως θεμέλιο την αξιόποστη, ακριβή κι ολοκληρωμένη γνώση των ποιοτικών και μετρητικών στοιχείων, και των χαρακτηριστικών που καθορίζουν τις αντικειμενικές δυνατότητες και τους περιορισμούς της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, αλλά και των σχέσεων κι αλληλεπιδράσεών τους και των τάσεων μεταβολής τους διά μέσου του χρόνου. (Δ.Ρόκος: «Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της Ανάπτυξης. Ένα διεπιστημονικό εργαλείο για την προσέγγιση της», Επιστημονική Σκέψη τ. 44, 1989).

Έτοιμη, αυτή καθεαυτή η φύση της διαδικασίας της παιδείας:

(α) ως δυναμικής διαδικασίας παραγωγής και μετάδοσης συνεχόνεας γνώσης για τον «εξωτερικό κόσμο», τον άνθρωπο και τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και τις σχέσεις και τους νόμους οι οποίοι τους διέπουν,

(β) ως διαδικασίας ανάπτυξης, βελτίωσης κι ολοκλήρωσης νέων μεθόδων και τεχνικών,

(γ) ως διαδικασίας ζωντανής σύνδεσης κι αλληλεπιδρασης με την κοινότητα και τις ανάγκες και τα πολύπλοκα σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου, της κοινωνίας και του πλανήτη μας,

λόγω της συνταγματικά κατοχυρωμένης και συνεχώς επεκτεινόμενης αυτοδιόκησης των πανεπιστημίων,

λόγω της ελευθερίας της εκπαιδευτικής λειτουργίας και της έρευνας,

λόγω της αναπαραγωγικής κι «δυνάμει» διαπαιδαγωγικής και προετοιμασιακής για τις προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες αλλά και για την κοινωνία συμβολής των ΑΕΙ κ.λπ., αποτελεί ταυτόχρονα, τουλάχιστον σε θεωρητικό/δεοντολογικό επίπεδο:

μια σχετικά αυτόνομη θεσμική λειτουργία (κάτω από οσοδήποτε δυναμείς, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες),

χώρο παραγωγής και κυκλοφορίας νέων ιδεών, χώρο ανάπτυξης και καλλιέργειας πολιτισμικών και κοινωνικών ενασθυστιών,

χώρο κοινωνικών συγκρούσεων κι αντιστάσεων και «δυνάμεις» φυτώριο νέων επιστημόνων και τεχνικών με επιστημονοτεχνική επάρκεια, κριτική σκέψη κι δυνατότητα αναλυτικής προσέγγισης της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, αλλά και της «έλλογης» και «σχεδιασμένης» επέμβασης πάνω σ' αυτές, με στόχο την «ΑΥΞΗΣΗ», «ΕΞΕΛΙΞΗ», «ΚΙΝΗΣΗ», «ΜΕΤΑΒΟΛΗ», «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ», «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΚΑΙ «ΑΛΛΑΓΗ» συγκεκριμένων μεγεθών, σχέσεων κι αλληλεπιδράσεων τους.

Συνδέεται μ' άλλα λόγια η διαδικασία της παιδείας, απ' την πολυδιάστατη φύση της, με διαλεκτικό κι ιδιάζοντα τρόπο, με τον διαλεκτικό κι ολοκληρωμένο χαρακτήρα τόσο της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας όσο και αυτής της ίδιας της ανάπτυξης, αποτελώντας έτοι στην ουσία και η ίδια μια θεμελιακού χαρακτήρα και σημασίας πρωτογενή αναπτυξιακή διαδικασία.

2. Μορφικά, δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός Παραδοσιακού Πολυτεχνείου

Έχοντας θητεύσει πάνω από τριάντα χρόνια ως σπουδαστής και πανεπιστημιακός δάσκαλος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως καθηγητής για ένα μεσοδιάστημα οκτώ χρό-

νων στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κι ως μηχανικός της τεχνικής πράξης τα χρόνια της δικτατορίας, θα επιχειρήσα να συνοψίσω με συστηματικό τρόπο, μια σειρά δομικού και λειτουργικού χαρακτήρα παρατηρήσεων και συμπερασμάτων μου για τα αντικείμενικά δρια, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς ενός παραδοσιακού πολυτεχνείου να συμβάλει ουσιαστικά, με την παραδοσιακή του δομή και λειτουργία, στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων σημερινών προβλημάτων του ανθρώπου, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης.

Ένα παραδοσιακό πολυτεχνείο τείνει ν' αποτελεί στις μέρες μας ένα μηχανιστικό άθροισμα παραδοσιακών *Τυμπάτων* ειδικοτήτων μηχανικών, πολλά απ' τα οποία λειτουργούν και σήμερα σε μεγάλο βαθμό με βάση τον γενικό σχεδιασμό και την επιστημονοτεχνική και κοινωνική τεκμηρίωση δημιουργίας κι ανάπτυξης των αντίστοιχων Σχολών του περασμένου αιώνα.

Συνήθως το παραδοσιακό πολυτεχνείο δημιουργεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και την υλική βάση:

για χωροθετική δομική και λειτουργική απομόνωση των επιμερούς *Τυμπάτων* του,

για διδακτική, ερευνητική και εξοπλιστική αυτάρκειά τους, (συντηρώντας ανορθολογικές καταστάσεις όπως π.χ. η ανάπτυξη ανεξάρτητων διδακτικών, ερευνητικών και λειτουργικών μονάδων για τα ίδια αντικείμενα σε 2 ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ιδρύματος),

για τη λειτουργία των *Τυμπάτων* των ως επιμέρους μηχανιστικών αθροισμάτων μικρότερων αντόνων μονάδων, (των τέων Εδρών, οι οποίες κάιτοι καταργήθηκαν με τον Νόμο 1268/82, εξακολουθούν να επιβιώνουν στη συνειδητή, τη στάση και τη συμπεριφορά, αλλά και το κυριότερο στη συνολική λειτουργία, δυστυχώς όχι μόνο των παληών τακτικών καθηγητών, αλλά και των μελών του ΔΕΠ που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την παληά Έδρα και τώρα συγκροτούν τον Τομέα που την περιλαμβάνει).

Δομικό στοιχείο λοιπόν και κύτταρο του παραδοσιακού πολυτεχνείου των σχολών/*τυμπάτων* ειδικοτήτων, εξακολουθεί να παραμένει ιδεολογικά η παληά Έδρα, (στην υβριδική ομηρινή και μεταλλαγμένη μορφή της) και ουσιαστικός σκοπός λειτουργίας του η προετοιμασία των διπλωματούχων μηχανικών των *Τυμπάτων* ειδικοτήτων του.

Κυριάρχο χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας του, εξακολουθεί να παραμένει η διατήρηση ως παράδοσης για πέντε ως δέκα και παραπάνω δεκαετίες των ίδιων *τυμπάτων* ειδικοτήτων του, παρά τις ραγδαίες, (ως κι επαναστατικές), μεταβολές οι οποίες ομηρίδωνται στα ποιοτικά και μετρητικά στοιχεία αλλά και τις σχέσεις της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας στο διάστημα αυτό, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και πλανητικό επίπεδο.

Η καταβολή της παράδοσης αυτής ανάγεται βέβαια ιστορικά στη φύση των πρώτων «νεώτερων» πανεπιστημάτων, στην περίοδο που οι ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας επιτάσσουν τη θέση του «ολοκληρωμένου» εποιτήμανα και τεχνικού της αρχαιότητας, (ο οποίος επαρκούσε με τα γενικά μεθοδολογικά και φιλοσοφικά εργαλεία του για να προσεγγίσει στη συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων τα προβλήματα του ανθρώπου, της κοινωνίας και της ανάπτυξης), να πάρει ο ειδικότερος πλέον επιστήμονας η τεχνικής στα συγκεκριμένα γνωστικά κι ερευνητικά πεδία τα οποία προβάλλει η συγκεκριμένη συγκυρία.

Συνέπεια της «ειδικότητας» που κατοχυρώνεται πλέον όχι μόνο θεωρικά, εκπαιδευτικά κι ερευνητικά αλλά κυρίως επαγγελματικά, είναι μοιραία και η εμφάνιση συντεχνιών, οι οποίες νομιμοποιούνται να αξιούν απ' το κράτος και την κοινωνία την αναγνώριση, περιφρούρηση και κατοχύρωση των συμ-

φερόντων τους ως προνομίων για τα μέλη τους, αντίστοιχων κι αντάξιων της θέσης και της σημασίας τους, στην παραγωγή και στο κοινωνικό κι οικονομικό γίγνεσθαι της εποχής.

Οι κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις συνεπάγονται και προεξόφλουν ως λογικά αναπόδραστη προοπτική ενός παραδοσιακού πολυτεχνείου μεταξύ άλλων:

τη διάσπαση των ειδικοτήτων και την περαιτέρω εξειδίκευση στο πλαίσιο των μερικότερων ειδικεύσεων, που επιτάσσουν οι ανάγκες της παραγωγής,

τη μεγαλύτερη «μερικότητα» στην προσέγγιση των ειδικοτήρων προβλημάτων τα οποία τιθένται πλέον στην εκπαιδευτική κι ερευνητική διαδικασία,

την διάρκεια αυξανόμενη αδυναμία θεώρησης από τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, αλλά και κατά συνέπεια κι απ' τους φοιτητές, του γενικότερου πλαισίου, αλλά και των σχεσεων και των αλληλεξαρτήσεων των επιμέρους προβλημάτων με τον φυσικό και τον κοινωνικοοικονομικό «χώρο» μέσα στον οποίο αυτά υπάρχουν, εξελίσσονται και/ή πρέπει ν' αντιμετωπίσουν και τέλος,

τη μεγαλύτερη εξάρτηση του πολυτεχνείου απ' την βιομηχανία, τους μερικότερους σχεδιασμούς της, τις διακυμάνσεις και τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντά της, (όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά έχω και πέρα απ' τον κοινωνικό και δημοσίου συμφέροντας ρόλο του πανεπιστημίου) με προφανή αποτέλεσμα και στο χώρο της μελλοντικής απασχόλησης των διπλωματούχων μηχανικών.

3. Παραδοσιακό Πολυτεχνείο και όψεις των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του

Τα μορφικά, δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός Παραδοσιακού Πολυτεχνείου, μακροπρόθεσμα παράγονταν κι αναπαράγονται ιδεολογικής φύσης χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών κι ερευνητικών προτύπων, τα οποία μοιραία «εξάγονται» στην κοινωνία, στον χώρο απασχόλησης και στις παραγωγικές κι «αναπτυξακές» διαδικασίες στις οποίες εντάσσονται και συμμετέχει ο νέος διπλωματούχος Μηχανικός.

Έτοι με τον νέος διπλωματούχο Μηχανικός είναι έτοιμος:

ή να επιδιώξει την «απομίκνητα» στην επαγγελματική του λειτουργία στα πεδία εκείνα της παραγωγής στα οποία η ειδικότητά του εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό μεριδίο συμβολής,

ή να ενταχθεί ακόμη κι απ' τα χρόνια των οποιων του (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), ερευνητικά/μελετητικά στην προοπτική μιας συγκεκριμένης ειδικής απασχόλησης στο χώρο της ειδικεύσεως του, στο προνομιακό πεδίο συνεργασίας του Τμήματος του με τη βιομηχανία, προεξαφαλίζοντας έτοι μελλοντική υπαλληλική του σχέση,

ή τέλος να επιδιώξει μια θέση της ειδικότητάς του στον δημόσιο κι τον ιδιωτικό τομέα.

Στην πρότη περίπτωση ο νέος διπλωματούχος Μηχανικός ακολουθεί μια καρέρα «ελεύθερου επαγγελματία» ο οποίος μπορεί: ν' ανατελεῖ με μια ευκαρία, να μεσουρανήσει με μια εύνοια των περιστάσεων, ή της κοινωνικοοικονομικής, φυσικής και πολιτικής συγκυρίας και να οβύσει επιστημονοτεχνικά, μεταλλασσόμενος σε εισοδηματία ή ετεροαπασχόλημένο.

Ένα άλλο, εξίσου ώριμα ισχυρό ενδεχόμενο για τον ελεύθερο επαγγελματία διπλωματούχο Μηχανικό μιας συγκεκριμένης ειδικότητας είναι στις συγκεκριμένες συνθήκες της χώρας μας: να φυτούνε σ' όλη την περίοδο της επαγγελματικής του ζωής, με οριακές αιχμές κάποιες ευκαρπιακές συμπράξεις και κοινωνιακές συμπράξεις με συναδέλφους του άλλων ειδικοτήτων ή μηχανιστικές συγκλίσεις των ενδιαφέροντων του σε περιφερειακές (σε σχέση με την ειδικότητά του) σημασίας επαγγελματικά αντικείμενα.

Η βελτιστη (με κριτήρια επιστημονικά) μεθοδολογία προσέγγισης ενός ευρύτερου προβλήματος, (σε μέρος του οποίου νομιμοποιείται επαγγελματικό ενδιαφέρον της ειδικότητάς

του), είναι για τον ελεύθερο επαγγελματία διπλ. Μηχανικός μεθοδολογία μιας ευκαιριακής πολυεπιστημονικότητας, η οποία συνεπάγεται π.χ. στο πεδίο των χωροταξικών μελετών την περίου «παραρτηματική» παράθεση της συμβολής και των απόψεων του (όπως και της συμβολής και των απόψεων επιστημόνων και μηχανικών άλλων ειδικοτήτων) στο κύριο σώμα της μελέτης την οποία εκπονεί ο διπλ. Μηχανικός ή το γραφείο της προνομιακής και κοινωνικά κι επαγγελματικά κατοχυρωμένης σχετικής ειδικότητας.

Με βάση τα παραπάνω ένας τυπικός ελεύθερος επαγγελματίας διπλ. Μηχανικός μιας ειδικότητας, συνήθως δεν κάνει, (δεν έκανε παλιότερα κυρίως), επενδύσεις, δεν ευνοεί μονιμότερες συνεργατικές/ενστατιριστικές μορφές άσκησης του επαγγέλματός του, δεν προετοιμάζεται (σε επίπεδο τεχνογνωσίας, υποδομής, εργασιακών σχέσεων, συνεργασιών και εξοπλισμού) για την αντιμετώπιση διαφορετικών (απ' τις γνώσιμες συνθήκες) προβλημάτων, (όπως π.χ. αυτών που θα προκύψουν απ' την πλήρη ελευθεροκοινωνία εργαζομένων, επαγγελματιών και κεφαλαίων στο πλαίσιο της Κοινότητας απ' την 1.1.1993) και φυσικά δεν θα μπορεί ν' ανταγωνισθεί τα μεγάλα οργανώμενα κι ολοκληρωμένα γραφεία μελετητών και συμβούλων μηχανικών των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

4. Κυρίαρχες Αξίες ενός Παραδοσιακού Πολυτεχνείου και συνέπειες στο χώρο της παραγωγής και στην κοινωνία

Το Παραδοσιακό Πολυτεχνείο αποτέλεσε ιστορικά ένα οριακό χαρακτηριστικό παράδειγμα «μετάβασης» από την «ολιστική» θεώρηση της εποικής, (ως ενότητας κι αλληλεπιδραστης των γνώσεων και των μεθόδων προσέγγισης και ανάλυσης της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας και των κάθε φορά σχέσεων κι αλληλεξαρτήσεων τους) αλλά και «έλλογης» και «σχεδιασμένης» επέμβασης του ανθρώπου πάνω σ' αυτές, στην «μερική», σε βάθος θεραπεία συγκεκριμένων ειδικότερων πεδίων της.

Αυτή η αναμφίβολα θετική για την πρόσδοτη της ανθρωπότητας αλλά και της ίδιας της εποικής και τεχνικής εξέλιξης, συνοδεύτηκε όμως από την καθιέρωση κι επιβολή ορισμένων «αξιών» τις οποίες η κυριαρχηθειόλογία όλων των τύπων κοινωνικών οργανώσεων φόρτισε νοηματικά και πρακτικά σύμφωνα με τα συμφέροντά της, εξαρτώντας σε μεγάλο βαθμό τα Πανεπιστήμια απ' τις γενικότερες ή ειδικότερες συγκυριακές επιλογές τόσο των αρχουσών τάξεων όσο και της μεσης κοινωνικής συνείδησης που αυτές διαμόρφωναν στις κάθε φορά συγκεκριμένες συνθήκες.

Έτσι η «ειδικότητα» σηματοδότησε μια πορεία εντεινόμενης αποστασιοποίησης του «μέρους» από το όλο, και τη νέα κυριαρχη λογική της «ουδετερότητας» της εποικής και τεχνικής, με άμεσες κι αναπόδραστες επιπτώσεις την αδιαφορία όχι μόνο για το «όλο» και το «γενικό», αλλά και γι' αυτές τις ίδιες τις επιπτώσεις της εφαρμογής της εποικής και της τεχνικής (όπως αυτή ασφυκτιά στην αντικειμενικά μονοδιάστατη οπτική της «ειδικότητας») πάνω στον άνθρωπο, την κοινωνία και το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Η περίοδος την οποία διανύσουμε, (λόγω και της διαστρέβλωσης και της χρεωκοπίας αξιών και οραμάτων συστημάτων κοινωνικής οργάνωσης που υποτίθεται ότι έθεταν τον άνθρωπο, την κοινότητα, τη συλλογικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη στο κέντρο του ενδιαφέροντός τους), φαίνεται να αποθέωνει την «ειδικότητα» και την «ειδίκευση» και τις συμπαραμορτούσες «αξίες» μιας χωρίς αρχές και όρους στρεβλής μεγιστοποίησης:

- της «απόδοσης»
- της «αποτελεσματικότητας»
- της «παραγωγικότητας»
- του «κέρδους» και
- της «επιστημονοτεχνικής αυτάρκειας» του «ειδικού».

Η διαστροφή των αξιών αυτών προοπτικά υποβαθμίζει δύο και περισσότερο τον κοινωνικό ρόλο του εποικήματα και

του μηχανικού, αναδεικνύει και υπερτιμά σκόπιμα την τεχνοκρατική κι μόνο διάστασή του κι μιθοποιεί την «καθαρότητα» της «α-πολιτικής» κι «α-κοινωνικής» επιστήμης και τεχνικής σ' ένα περιβάλλον άγριου κι ανηλεούσι ανταγωνισμού στο οποίο η χαρά κι η ικανοποίηση της ελεύθερης έρευνας κι η αφιέρωση στην πανεπιστημιακή ζωή κι δουλειά εκπομπίζεται μέρα με τη μέρα όλο κι περισσότερο από τις νόρμες ενός υπαλληλικού παραδοσιακού ιδρύματος.

Η λογική αυτή όπως κυριάρχησε (με οριακές κι ανίσχυρες τελικά αντιστάσεις) σ' ένα Παραδοσιακό Πολυτεχνείο οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα μας:

(α) στο πεδίο της παραγωγής κατοικίας:

στην ερήμην πολεοδομικού σχεδιασμού, μελέτης κι εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον βιομηχανία «οικοδύμησης»,

στην αποσαματικότητα, επαναληπτικότητα κι αναπαραγωγή μοντέλων κατοικίας έξω και πέρα απ' τις συγκεκριμένες ανάγκες του ανθρώπου, μιας τοπικής κοινωνίας αλλά κι απ' τις συνθήκες της φυσικής, της κοινωνικοοικονομικής και της πολιτισμικής πραγματικότητας της περιοχής,

στην επικράτηση κι κυριαρχία του μοντέλου της ισοπεδωτικής «αντιπαροχής», της μέγιστης εμπορευματικής «εκμετάλλευσης» της γης,

στη διαρκή αύξηση των συντελεστών δόμησης, καθ' ύψος και επιφάνεια,

στην εκτεταμένη, ανεξέλεγκτη κι «υποθαλαπόμενη» αυθαίρετη δόμηση χωρίς να έχουν διασφαλισθεί δίκτυα κοινής ωφελείας,

στην επιβολή μαζικών προτύπων, τύπων και υλικών κατασκευής αναντίστοχων συνήθως με τις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής,

στην τεράστια κεδροσκοπία πάνω στη γη και την οικοδομή κι την συνολική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα κ.λπ.

Σ' ένα τέτοιο καθεστώς παραγωγής κατοικίας ο Αρχιτέκτονας π.χ. μπορεί κι να «περισσεύει» και στην ακρότατη, πληγή όμως υπαρκτή, εκδοχή μπορεί να περισσεύει ακόμη και ο Πολιτικός Μηχανικός περιθωριοποιούμενος επαρκώς απ' τον «εργολάβο».

(β) στο πεδίο των τοπογραφήσεων:

στην ευκαιριακότητα κι αποσαματικότητα κι ανέλεγκτη και πολυδάπανη επαναληπτικότητα των τοπογραφικών, χαρτογραφικών κι κτηματογραφικών μελετών, χωρίς πρόγραμμα, συντονισμό κι διαδικασίες ενημέρωσης,

στην απόλειτο ή κι διασπάσιτο πολύτιμων οικονομικών και άλλων πόρων απ' την έλλειψη εθνικής κλίμακας και σημασίας μελετών υποδομής ανάπτυξης όπως το Εθνικό Κτηματολόγιο, η συστηματική Διερεύνηση, Απογραφή κι Χαρτογράφηση των Φυσικών κι Ανθρώπινων διαθεσίμων, η Χαρτογράφηση της χώρας και η Συγκρότηση Τράπεζας πολυδιάστατων μετρητικών κι ποιοτικών πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος, κ.λπ.

Σ' ένα τέτοιο καθεστώς άσκησης τοπογραφικών δραστηριοτήτων, αυτές δεν νοούνται ως η απαραίτητη υποδομή και προϋπόθεση άξιόποτης θεμελίωσης αναπτυξιακών σχεδιασμών και μελέτης κι κατασκευής τεχνικών έργων, αλλά περίπου ως περιττή πολυτέλεια, την χρονισμότητα της οποίας δεν μπορούν πολλές φορές ν' αντιληφθούν μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων ή οι δημόσιες υπηρεσίες.

Μια άλλη συντεχνιακής φύσης επίπτωση της «μερικής» λογικής των «ειδικοτήτων» είναι η κατανάλωση πολύτιμων εθνικών (κι κοινοτικών τώρα) πόρων για την «προώθηση», θεμιτικά κι πρακτικά, π.χ. απ' τους γεωπόνους του καλούμενου «αμπελουργικού κι ελαιουργικού κτηματολογίου», σε βάρος του επιστημονοτεχνικά ενός κι αδιάρτετου Ολοκληρωμένου, κι αντικειμενικά Ενιαίου, Πολυδιάστατου κι Δυναμικού Εθνικού Κτηματολογίου, το οποίο δεν έχει καν ουσιαστικά θεωρηθείτε άκρη με στη χώρα μας.

Μοιραία συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι βεβαίως κι η πλήρης άγνοια, αλλά και η ασυντόνιστη, ανορθολογική κι αναποτελεσματική αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία της δημόσιας γης.

(γ) στο πεδίο της βιομηχανίας:

στην ερήμην μελετών κοινωνικοοικονομικής και τεχνικής σκοπομότητας, περιβαλλοντικού σχεδιασμού κι εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, εγκατάσταση βιομηχανιών,

στην αυθαίρετη σε μεγάλο βαθμό χωροθέτησή τους,

στην βίαια κι αυθαίρετη αλλαγή χρήσης γης στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης βιομηχανιών,

στην μη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος αστικού ή αγροτικού χώρου.

(δ) στο πεδίο εξόρυξης μεταλλευμάτων και ορυκτών πόρων:

στην κυρίως επιφανειακή ανορθολογική και ληστρική εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων και των ορυκτών πόρων χωρίς σχεδιασμό, πρόγραμμα, μελέτες και μέτρα προστασίας κι αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος,

στην απουσία μιας πολιτικής σχεδιασμένης και συντονισμένης σε εθνική, περιφερειακή κι τοπική κλίμακα διερεύνησης, απογραφής και αξιοποίησης των μεταλλευτικών και ορυκτών διαθεσίμων της χώρας κ.λπ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η διαλεκτική σχέση, διαπλοκή κι αλληλεπίδραση ενός Παραδοσιακού Πολυτεχνείου με την κοινωνία, τους θεώρους της και την παραγωγή, γεννά, συντηρεί, υποθάλπει κι αναπαράγει αλληλοτροφοδοτούμενες συνθήκες κι χαρακτηριστικά μονοδιάστατων, μερικών, συντεχνιακών κι αποσπασματικών αντιμετωπίσεων των αντικειμενικά πολυδιάστατων κι πολύπλοκων οικονομικοκοινωνικών, τεχνικών/τεχνολογικών, αναπτυξιακών κι περιβαλλοντικών σημερινών προβλημάτων.

Η απαραίτητη λογική, ολοκληρωμένη κι διεπιστημονική θεώρηση, προσέγγιση, ανάλυση κι αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, προϋποθέτει κι τη δημιουργία ενός Σύγχρονου Διεπιστημονικού Τεχνικού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο ευρύτερων κι βαθύτερων διαρθρωτικού χαρακτήρα κοινωνικών αλλαγών.

5. Το Σύγχρονο Διεπιστημονικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, ένα Σύγχρονο Διεπιστημονικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο δεν θα μπορούσε ποτέ να νοηθεί ως ένα μηχανιστικό άθροισμα τμημάτων ειδικοτήτων δηπλ. μηχανικών κι ορισμένων συμπληρωματικών τμημάτων, π.χ. οικονομολόγων, κοινωνιολόγων, γεωπόνων, δασολόγων κ.λπ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης π.χ., ή το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, συμπεριλαμβάνουν Πολυτεχνικές και άλλες Πανεπιστημιακές Σχολές δομημένες σε τμήματα τα οποία παρέχουν αυτοτελή πτυχία, κι εν τούτοις, η φιλοσοφία, η δομή κι η λειτουργία τους, στην καλύτερη κι μόνο περίπτωση αντανακλούν μια λογική παραθετικής κι χωροθετικής μόνο «πολυεπιστημονικότητας».

Θεμελιώδης αρχή συγκρότησης, δομής κι λειτουργίας ενός Σύγχρονου Διεπιστημονικού Τεχνικού Πανεπιστημίου θα μπορούσε να θεωρηθεί η ικανοποίηση μέσω της εκπαιδευτικής κι ερευνητικής διαδικασίας, της ανάγκης διαλεκτικής, διεπιστημονικής κι ολοκληρωμένης θεώρησης, προσέγγισης, ανάλυσης κι αντιμετώπισης των αντικειμενικά πολύπλοκων κι πολυδιάστατων σημερινών προβλημάτων, του ανθρώπου, της κοινωνίας, της οικονομίας, της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.

Σε δομικό κι λειτουργικό επίπεδο η αρχή αυτή συνεπάγεται:

ως πυρηνική μονάδα της εκπαιδευτικής κι ερευνητικής διαδικασίας των Α.Ε.Ι. των Τομέων, κι ακόμη,

την δυνατότητα λειτουργίας διατμηματικών Τομέων, για την κάλυψη των διδακτικών κι ερευνητικών αναγκών συγγενών Τμημάτων,

την δυνατότητα διαμόρφωσης κι λειτουργίας διατμηματικών προγραμμάτων (θεματικών ενοτήτων/ολοτήτων), προπτυχιακών κι μεταπτυχιακών σπουδών που να οδηγούν στη λήψη αντίστοιχων διπλωμάτων κι τέλος,

την δυνατότητα διαμόρφωσης διαπανεπιστηματικών διατμηματικών προγραμμάτων προπτυχιακών κι μεταπτυχιακών σπουδών.

Σε ουσιαστικό επίπεδο τώρα, η εφαρμογή της αρχής αυτής διασφαλίζει την ευελικτή κι διαρκώς ανοικτή, στις κάθε φορά κοινωνικές ανάγκες αλλά κι τις επιστημονοτεχνικές εξελίξεις, διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, αλλά κι σχέσεων, ενδιαφερόντων κι μεθόδων χαρακτήρα θεματικής ενότητας/ολότητας κι όχι (μόνο) ειδικότητας:

(α) με την οργανική αλληλεπίδραση των ειδικότερων γνωστικών κι ερευνητικών πεδίων μεταξύ τους, αλλά κι με τα συγκεκριμένα πολύπλοκα κοινωνικά προβλήματα θεματικής ενότητας/ολότητας των οποίων οι επιμερούς διαστάσεις απαιτούν κι αντίστοιχες ειδικότερες προσεγγίσεις,

(β) με καταλληλή χωροθέτηση των διεπιστημονικών (διατομεάκων/διατηματικών/διαπανεπιστηματικών) μονάδων, ώστε να δημιουργούνται στο διδακτικό ερευνητικό προσωπικού κι τους σπουδαστές ευκαιρίες, συνθήκες κι σχέσεις «κοινότητας», αλληλεπίδρασης, δομικής κι λειτουργικής ενότητας κι σύνθεσης,

(γ) με την αυτοπροσδιορισμένη αποκατάσταση διαύλων επικοινωνίας της θεωρίας, της διδασκαλίας κι της έρευνας με την συγκεκριμένη πράξη, τις συνθήκες της (σε πραγματικό χρόνο) παραγωγής κι τις ανάγκες της κοινωνίας κι της οικονομίας.

Έτοι το Σύχρονο Διεπιστημονικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο συνυπάρχοντας κι αλληλεπιδρώντας δημιουργικά με το Παραδοσιακό Πολυτεχνείο κι τα Πανεπιστήμια όταν μπορεί να προετοιμάζει τους κατάλληλους επιστήμονες κι τεχνικούς, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται, να προσεγγίζουν κι να αναλύουν με ολοκληρωμένο τρόπο τα μείζονα στρατηγικής σημασίας προβλήματα της εποχής μας, αλλά κι να συντονίζουν, για την βέλτιστη αντιμετώπιση τους, τους απαραίτητους ειδικούς επιστήμονες κι τεχνικούς.

Θεματικές ενότητες/ολότητες του Σύγχρονου Διεπιστημονικού Τεχνικού Πανεπιστημίου μπορούν να είναι:

(α) το πρόβλημα της Κατοικίας, με την τεχνική, νομική, πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολεοδομική, χωροταξική, ενεργειακή, περιβαλλοντική, πολιτισμική, κ.λπ. διάσταση του,

(β) το Ενεργειακό πρόβλημα με την τεχνική/τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική/οικολογική διάσταση του, την διάσταση της διερεύνησης, απογραφής κι χαρτογράφησης των ενεργειακών πηγών, την διάσταση των διεθνών πολιτικών σχέσεων κ.λπ.

(γ) το πρόβλημα της «Ανάπτυξης», με την οικονομική, τεχνική/τεχνολογική, κοινωνική, περιβαλλοντική κι πολιτισμική διάσταση του, κι ακόμα:

Τα προβλήματα της Γης, της Πολιτικής Γης, του Περιβάλλοντος, της Υγείας, της Παιδείας, της Διερεύνησης κι Αξιοποίησης των Φυσικών Διαθεσμών, του Φυσικού Σχεδιασμού, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, κ.λπ. με τις συναφείς διαστάσεις τους.

Οι μονοδιάστατες κι μερικές θεωρήσεις των «ειδικοτήτων» κι οι αντίστοιχες αντιμετώπισης των προβλημάτων σύμφωνα με τις αξίες κι την κυριαρχη λογική των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων που επικράτησαν στον πλανήτη μας κι διαμόρφωσαν κι τα Πανεπιστήμια των στεγανών ειδικεύσεων, συνέβαλαν αποφασιστικά στην αναπαραγωγή μιας βαθείας κρίσης - κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής κι πολιτικής στον πλανήτη μας.

Με την συνήθη αδράνεια, ο απόγοχος του κατ' εσοχήν μερικών «αποτελεσματικού», «ανταγωνιστικού», «εμπορευματικού» Πανεπιστημίου με τη μορφή του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου ως νέου κι σωτήριου οράματος για την Ανώτατη

Παιδεία άρχισε να προβάλλεται με μαζικό τρόπο τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας.

Μια νέα όμως στρατηγική ανάπτυξης για την δεκαετία του 90, λαμβάνοντας ως άψη τη χρεωκοπία σε Δύση κι Ανατολή των μοντέλων «ανάπτυξης»:

μέσω μόνο, του οικονομικού προγραμματισμού,
μέσω μόνο, της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων,
μέσω μόνο, των μεγάλων αναπτυξιακών έργων,

τα οποία σημάδεψαν ανεξήγητα τον αύριον μας, απαιτεί πλέον ως εκ των ουκίσ ανέπομπη: ένα ριζικό αναπροσανατολισμό της μέσης κοινωνικής συνείδησης αλλά και των κατευθυνόμενων αντιλήψεων και πολιτικών για την ανάπτυξη.

Και συνεπώς προϋποθέτει αντίστοιχες αλλάγες και στη φιλοσοφία, τη δομή και τη λειτουργία της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πανεπιστημιακής δουλειάς.

Σε πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ για τις κοινωνικές και οικονομικές προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία μέχρι το 2.000 επιχειρείται η τεκμηρίωση της οξυνόμενης και γενικευμένης σε πλανητικό επίπεδο οικολογικής κρίσης ως συνέπειας της αυξημένης ζήτησης και κατανάλωσης (έως και διαισθίσεις) πεπερασμένων φυσικών πόρων, της μόλυνσης του περιβάλλοντος, της φτώχειας, της ανίστης κατανομής του πλούτου και της υπανάπτυξης σε ορισμένες ιδιαιτέρα περιοχές του αναπτυσσόμενου αλλά και του αναπτυγμένου κόσμου.

Αμφισβητείται λοιπόν έντονα η κυριαρχη αντιληφτη μερίδας «ειδικόν» ότι ανεξάρτητα απ' τις δυσμενείς «σωσ» οικολογικές επιπτώσεις, η μονοδιάστατη οικονομική ανάπτυξη εξαφαλίζει στουλάχιστον την οικονομική σταθερότητα.

Η αύξηση της ερημοποίησης του πλανήτη μας, και η απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης το χρόνο, που θα φθάσουν σε εκρηκτικά μεγέθη το 2.000, διαπιστώνεται πα τό οφειλονται, όχι όπως θα φανταζόταν ως αυτονόμητο ένας «ειδικός» στην έλλειψη βροχοπτώσεων, αλλά περισσότερο σε πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Η έκθεση αναφέρει, ότι με το ρυθμό που «εκμεταλλεύνται» π.χ. τα δασικά διαθέσιμα της Αφρικής, με την μέθοδο της «βιομηχανικής υλοτομίας», μέχρι το 2.000 θα έχει καταστραφεί το 40% των δασών των αναπτυσσόμενων χωρών με προφανείς επιπτώσεις στην αύξηση της διάβρωσης των εδαφών και την επέκταση των ερήμων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στο κλίμα του πλανήτη μας, την προϊόντα αύξηση της θερμοκρασίας και βεβαίως (μαζί και με άλλους παράγοντες) στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Έτοιμη η οικολογική π.χ. διάσταση κάθε ανθρώπινης επιχειρηματικής δραστηριότητας κι «αναπτυξιακής» επιλογής, αλλά και το θεσμικό, πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές τελούνται σε συγκεκριμένες συνθήκες πράξης, αποτελεί πα αντικειμενικά αναγκαία παράμετρο προς μελέτη και διερεύνηση κι όχι μόνο στις φάσεις σχεδιασμού και πραγματοποίησης τους, αλλά βέβαια και στα πεδία διδασκαλίας και έρευνας ενός νέου τύπου Διεπιστημονικών Τεχνικών Πανεπιστημίων.

Στην κατεύθυνση αυτής της διεπιστημονικής αντιληφτης σχεδιάστηκε το Αττικό Πανεπιστήμιο το 1983, αλλά το σχετικό

σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος δεν ευδοκίμησε. Αντίθετα ευδοκίμησαν νομοθετικές ρυθμίσεις μετονομασίας «Επιστημών» σε «Πανεπιστήμια»: Γεωργικά, Οικονομικά, κ.λπ.

Η θετική προοπτική όμως για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν μένει ανοιχτή με το Νόμο 1268/82 και το Νόμο 1404/83 οι οποίοι διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την Πανεπιστημιακή Αυτοδιοίκηση και Πρωτοβουλία.

Αρκεί αυτές να τεκμηριωθούν με επάρκεια σε διεπιστημονικό, διατμηματικό και διαπανεπιστημιακό επίπεδο και ν' αποτελέσουν πεδίο ζωντανής και γόνιμης συζήτησης κι έρευνας στα Πανεπιστήμια μας και στην κοινωνία.

6. Βιβλιογραφία και Υλικό Τεκμηρίωσης

1. L. Brillouin: «Science and Information Theory». Academic Press, New York, 1955.
2. F. Engels: «Dialectique de la Nature». Editions Sociales, Paris, 1961.
3. Δ. Ρόκος: «Η αντικειμενικοποίηση σημαντικών λειτουργιών του κράτους. Αρχές, Μέθοδοι, Μέσα και Πρακτικές», 1ο Επιστημονικό Συνέδριο: «Οι Λειτουργίες του κράτους σε περιόδο Κρίσης. Θεωρία και Ελληνική Εμπειρία», Ιδρυμα Σάκη Καραγιώργα και Πάντειον Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών 4-6.10.89. (Πρακτικά υπό δημοσίευση)
4. Δ. Ρόκος: «Κτηματολόγιο και Αναδασμός. Πολιτική Γης», Εκδ. Μαυρομάτης ΕΠΕ, Αθήνα 1981 και ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1989.
5. Δ. Ρόκος: «Φυσικά Διαθέσιμα και Ολοκληρωμένες Αποδόσεις», Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1981, 1985 και 1989.
6. Δ. Ρόκος: «Η Εμπειρία απ' την Άλλαγή στα Πανεπιστήμια. Προβλήματα και Προοπτικές», Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΑΣΠΕ, Τιμητικός Τόμος «Μνήμη Σάκη Καραγιώργα» σελ. 593-620, Αθήνα, 1988.
7. Δ. Ρόκος: «Άλλαγή στην Παδεία, Παιδεία για την Άλλαγή», Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1981.
8. Δ. Ρόκος: «Η Συμβολή του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου στον Προγραμματισμό και την Υποδομή της Περιφερειακής Ανάπτυξης», Τ.Ε.Ε., Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Συνέδριο «Περιφερειακή Ανάπτυξη - Αποκέντρωση» Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1984.
9. Δ. Ρόκος: «Η Ανώτατη Τεχνική Παιδεία στην Δεκαετία του 80. Οι νέες θεσμικές συνθήκες, θεμέλιο για την ουσιαστικοποίηση της συμβολής της στην ανάπτυξη», Α.Π.Θ., Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη, 1982.
10. Δ. Ρόκος: «Ο Διαλεκτικός Χαρακτήρας της Ανάπτυξης. Ένα Διεπιστημονικό Εργαλείο για την Προσέγγιση της», Επιστημονική Σκέψη τ. 44, Αθήνα, 1989.
11. J. Tivy: «Biogeography», Oliver and Royd, 1971.