

# Η Αναγέννηση της γενικής σχετικότητας

(και η «ανεξήγητη» απουσία της από την εκπαίδευση των φοιτητών)

του Τάσου Κυπριανίδη

Ποιά χρησιμότητα μπορεί να έχει η γνώση της Γενικής Σχετικότητας, της θεωρίας βαρύτητας του Αϊνστάιν, για ένα φοιτητή των τεχνικών κλάδων; Πρόκειται για ένα ερώτημα που λάμπει δια της απουσίας του από την προβληματική της σύγχρονης ανώτατης εκπαίδευσης. Διότι, προτού καν τεθεί, έχει ήδη παρακαμφθεί διά της μεθόδου της αποσάπησης. Αν τίθεται λοιπόν στο σύντομο αυτό σημείωμα, δεν είναι

μόνο για να απαντηθεί θετικά με την επιχειρηματολογία που θα προσπαθήσω να εκθέσω, αλλά κυρίως για να αναυρθεί από την αφάνεια, προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού. Αν η σύγχρονη επιστήμη κατόρθωσε να αναδυθεί από την προϊστορία της μέσω μιας διαδικασίας διατύπωσης ερωτημάτων εκεί όπου άλλες προσεγγίσεις έβλεπαν λυμένα ζητήματα, μια ανάλογη διεργασία μπορεί να

αποδειχθεί χοήσιμη, προκειμένου να προσεγγίσουμε επιστημονικά τη σύγχρονη πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Ένανσμα για τον προβληματισμό που ακολουθεί αποτέλεσε το βιβλίο του C. M. Will, *Was Einstein right?* (Είχε δικό το Αϊνστάιν,), στο οποίο εκτίθεται η πορεία αναγέννησης της Γενικής Σχετικότητας μετά το 1960, μέσω της σύνδεσής της με την αστρονομία και την αστροφυσική και της υποβολής της σε σειρά εκλεπτυσμένων πειραμάτων που την επιβεβαίωσαν πανηγυρικά. Το πείραμα αποτελούσε ανέκαθεν λυδία λίθο της επιστημονικής προσδού. Εν προκειμένῳ, η σύνδεση αυτή λειτούργησε αμφίδρομα: ανέσυρε τη θεωρία από την κατάσταση «επιστημονικού αξιοπεριφερούν χωρίς πρακτικό αντίκρουνσμα» (μια ακόμη και σήμερα ευρέως διαδεδομένη αντιληψη στην επιστημονική κοινότητα) και τη μετέτρεψε σε πλοηγό επιστημονικής δράσης, ενώ ταυτόχρονα γονιμοποίησε την εφαρμοσμένη επιστήμη με την ώθηση που έδωσε για την επινόηση συγκεκριμένων μεθόδων και διεργασιών ελέγχου της και την ανάπτυξη περίτεχνων πειραματικών συσκευών. Πριν φθάσουμε δύμας σε αυτό το σημείο, αξέζει να σταθούμε κατ' αρχάς στις εννοιολογικές ανατοροπές που η θεωρία αυτή επιφέρει στο οικοδόμημα της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης.

Ο κοινός νous έχει συνηθίσει να τρέφεται από προφάνειες που αφετηρία έχουν την άμεση εμπειρία. Από την άλλη, πλευρά, η επιστήμη συχνά ανατρέπει το αυτονόητο: έτσι, τα βαρεία σώματα δεν πέφτουν ταχύτερα από τα ελαφριά, ο χρόνος και ο χώρος δεν είναι απόλυτα μεγέθη, η κίνηση είναι πάντα σχετική. Τμήμα αυτών των πορισμάτων έχει κατασταλάξει και στην εκπαίδευση με άλλοτε μεγαλύτερη, άλλοτε μικρότερη επιτυχία. Η Γενική Σχετικότητα αναδεικνύει μια ακόμη ανατοροπή του προφανούς: ο χώρος και ο χρόνος εξαρτώνται ως -στη γενική περίπτωση καιπτύλο - χωροχρονικό συνεχές από την ύλη και την κίνηση, ενώ για τις





### Μετάπτωση του περιηλίου του Ερμή.

κινήσεις των σωμάτων δεν απαιτείται η εισαγωγή της έννοιας της δύναμης αλλά μόνο η χωροχρονική καμπυλότητα. Η συναγωγή αυτών των επιστημονικών προισμάτων με γνώμονα την Αρχή της Ισοδυναμίας, αποτελεί διανοητικό επίτευγμα πρόστον μεγέθους, που το εννοιολογικό ειδικό βάρος του υπερβαίνει αξιολογικά κατά πολὺ τις συγκεκριμένες προβλέψεις ("μικρές" διορθώσεις του Νευτώνειου προτύπου) της θεωρίας, οι οποίες επαληθεύονται με θαυμαστό τρόπο από το πείραμα. Αν τονίζεται αυτή η εννοιολογική διάσταση της θεωρίας, τούτο γίνεται επειδή πιστεύουμε ότι ο φοιτητής έχει πολλά να κερδίσει από τη μαθητεία στον τρόπο σκέψης που οδήγησε σε τούτη την εννοιολογική επανάσταση, η οποία κατέστησε το οικείο Νευτώνειο πλαίσιο της κλασικής μηχανικής μια πρώτη προσέγγιση στη μελέτη των φυσικών διεργασιών. Ενδέχεται βέβαια, κάποιοι να επισημάνουν ότι η διδασκαλία της Γενικής Σχετικότητας υπό το πρόσωπο της εννοιολογικής πρωτοτυπίας της, αποτελεί περιττή πολυτέλεια ή τροχοπέδη στην προϊούσα τάση εξειδίκευσης των σπουδών. Όμως, η ιστορία των επιστημών και τεχνολογιών έχει δείξει ότι τέτοιες «πολυτέλειες» συχνά υπήρχεαν αφετηρίες για «τις μικρές διαφορές με τις μεγάλες επιπτώσεις». Θυμηθείτε ότι η επένδυση σε «ανθρώπινο κεφάλαιο» ουδέποτε χάνεται και πάντα βρίσκει τρόπους να αναδύθει στην επιφάνεια.

Πέρα όμως από το εννοιολογικό και μεθοδολογικό οπλοστάσιο της Γενικής Σχετικότητας που η γνώση του ανοίγει νέους ορίζοντες και για τον φοιτητή των εφαρμοσμένων επιστημών, υπάρχει και η καθεαυτό θεωρία, η οποία

σε μερικά δισεκατομμύρια. Τον δίνεται ακόμη η δυνατότητα να δει στο συγκεκριμένο παράδειγμα πώς αντιμάχονται εναλλακτικές θεωρίες η μια την άλλη, πώς και σε ποιό βαθμό το πείραμα κρίνεται την έκβαση μιας τέτοιας διαμάχης, αλλά και τις ιδιομορφίες της επιστημονικής αναζήτησης που δεν υπακούνε σε κάποια ανοτηρά επιστημολογικά, σχήματα επαλήθευσης ή διάψευσης που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί. Τέλος -και πιθανώς ομαντικότερο- βλέπει πώς ένα νοητικό πείραμα οδεύει σταδιακά προς την υλοποίησή του, παραλλαγμένο και τροποποιημένο σε σχέση με την αρχική μορφή του.

Δεν πρόκειται να αναφερθούμε εδώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, διότι δεν το επιτρέπει η έκταση και το είδος του άρθρου, αλλά θα σταθούμε εν συντομίᾳ σε ένα παραδειγμάτικό πείραμα που εικονογραφεί αδρά το γεγονός, ότι ακόμη και αυτός ο μεθοδολογικός διαχωρισμός που χάριν απλούστευσης νιοθετήσαμε -δηλαδή η διάκριση μεταξύ εννοιολογικού περιεχομένου, συγκεκριμένης θεωρίας και πειραματικής διαδικασίας- καταργείται ουσιαστικά στην πράξη.



Ο κάδος του Νεύτωνος. Άνω: σε ηρεμία. Κάτω: ο κάδος περιστρέφεται και η επιφάνεια του νερού γίνεται κοιλή.



Γεωδετική μετάπτωση γυροσκοπίου σε τροχιά γύρω από τη γη.

Αναφερόμαστε στο ζήτημα του απόλυτου (ή μη) χαρακτήρα της περιστροφής. Η εικονογράφηση του φαινομένου γίνεται από το νοητικό πείραμα του «άδου του Νεύτωνος». Αν ο κάδος ηρεμεί, το νερό έχει οριζόντια στάθμη, όταν περιστρέφεται, η στάθμη γίνεται κοιλή. Η «αρχή του Μαζ» μας λέει ότι η παρατηρούμενη μορφή της στάθμης του νερού, αποτελεί ένδειξη περιστροφής ως προς την ώλη των μακρινών άστρων. Ταυτόχρονα διώρυ, υποδηλώνει τον απόλυτο χαρακτήρα που προσλαμβάνει η περιστροφή στη Νευτώνεια θεωρία, αν εξετάσει κανείς το «αντίστροφο» νοητικό πείραμα: στην υποθετική περίπτωση που θα περιστρέψταν το σύμπαν και ο κάδος θα έμενε σε ηρεμία, το νερό θα διατηρούσε οριζόντια τη στάθμη. Η Γενική Σχετικότητα δίνει διαφορετική λύση

στο πρόβλημα: η περιστροφή ενός σώματος «συμπαρασύρει» το χωρόχρονο γύρω του, οπότε ένα περιστρεφόμενο σύμπαν με τον κάδο στο κέντρο του, θα έδινε κοιλή μορφολογία στην επιφάνεια του νερού. Μπορεί άραγε να απεγκλωβιστεί η πρόβλεψη αυτή από τον κλούσ του νοητικού πειράματος; Η απάντηση είναι καταφατική. Οχι βέβαια με την περιστροφή του σύμπαντος, αλλά με ένα πείραμα που σχεδιάζεται εδώ και ένα τέταρτο του αώνα: η επιδραση συμπαρασυρμού του χωρόχρονου από την περιστροφή της γης περί τον άξονά της, θα γίνει αισθητή (εφόσον ευσταθεί) σε ένα γυροσκόπιο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη, διότι θα προκαλέσει μετάπτωση του άξονά του. Το εξαιρετικά ευαίσθητο πείραμα του γυροσκοπίου βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκτέλεσής

του και, για λόγους ελαχιστοποίησης των διαταραχών και μεγιστοποίησης του φαινομένου, θα γίνει σε διαστημική πτήση. Το ρόλο του γυροσκοπίου θα αναλάβουν υπεραγώγιμες σφράζες, και το προβλεπόμενο φαινόμενο βρίσκεται ακριβώς πάνω από τα δρια πειραματικής ακριβείας. Εφόσον παρατηρηθεί, θα αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της Γενικής Σχετικότητας. Αυτή η σύντομη φράση συμπτυχώνει ένα τέταρτο του αιώνα εργασίας θεωρητικών, πειραματικών, τεχνικών και μηχανικών που προσπαθούν να ελέγξουν όλες τις παραμετρούς που θα μπορούσαν να συγκαλύψουν, στο τελικό αποτέλεσμα, αυτό το πολύ μικρό φαινόμενο.

Από τον κάδο του Νεύτωνος σε υπερσύγχρονα γυροσκόπια υπεραγώγιμων σφράζων εν πτήσει... Ιδού η πορεία της σκέψης από το νοητικό συγκεκριμένο στο πραγματικό συγκεκριμένο, στην πράξη, ως απέριμη διανοητική περιπέτεια αναζήτησης.

Θα κλείσουμε αυτό το σημείωμα περίπου όπως το αρχίσαμε, με μια σειρά ερωτημάτων: Όλη αυτή η προβληματική που απορρέει από τη Γενική Σχετικότητα, πρέπει άραγε να μένει εγκλωβισμένη στις εξειδικευμένες στοιχείων των φοιτητών της φυσικής; Δεν αποτελεί άραγε αναγκαίο απλοστάσιο για ένα φοιτητή, και δη των τεχνικών, τεχνολογικών σπουδών; Και πών από αυτά τα ερωτήματα, προβάλλει ενδεχομένως ένα άλλο, ακόμη πιο ουσιώδες: «Όταν το περιεχόμενο μιας θεωρίας που έχει επαναστατικούντοι την αντιληφή μας για τον κόσμο και τη φύση προσφέρεται για προβληματισμό, είναι άραγε επιπλεοντικά οφέλιμο να αποσιωπάται επειδή φαινομενικά δε συμβαδίζει με τις τρέχουσες ανάγκες ενός εκπαιδευτικού (και κοινωνικού) καταπειρωμού εργασίας; Το ερώτημα πλανάται. Περισσότερο και από μια συγκεκριμένη απάντηση, ζητά το γόνιμο προβληματισμό μας.

### Βιβλιογραφία

Clifford M. Will, *Was Einstein right?*, Oxford University Press, 1986