

Ναρκωτικά: Κοινωνικοπολιτική διάσταση

Η πρόληψη στη θέση της καταστολής

του Γιώργου Κ. Τσαπόγα

Στις φωτιές που καίνε τα δάση μας, έρχεται να προστεθεί η φωτιά των ναρκωτικών. Και στο νέφος από τη ωπανση, έρχεται να προστεθεί ένα άλλο, από τους καπνούς και τις «σκόνες» των ναρκωτικών.

Το φρικαλέο είναι, ότι οι έμποροι του θανάτου, έχουν στήσει τα δίχτυα τους έξω από Πανεπιστημιακούς χώρους, σχολεία, εργοστάσια, τόπους δουλειάς, κέντρα όπου συγχέασουν οι νέοι, αποκαλύπτοντας έτσι, τους απότερους στόχους των κυκλωμάτων που τους καλύπτουν, τους υποκινούν και τους χοληματοδοτούν.

Τα ίδια αυτά κυκλώματα, είναι αυτά που ευθύνονται για την καλλιέργεια της αδιαφορίας, την εγκατάλειψη των ιδανικών, τη μοιρολατρική αντιληψη διτί πότα δεν αλλάζει, ότι τώρα πια οι δυνάμεις του μαθητευόμενου μάγους ξέψυγαν από τα χέρια του δημιουργού τους και στραφήκαν εναντίον του. Είναι ολοφάνερο και με βάση την αποκαλύψη της έκτασης του σκανδάλου της «Κόζα Νόστρο» και της πολιτικής εξουσίας στην Ιταλία, ότι ο εφιαλτικός πολλαπλασιασμός των ναρκομανών, γίνεται με μεθοδευμένο σχεδιασμό ανεπίσημων και επίσημων κέντρων, όπου τα μυθώδη κέρδη των εμπόρων του θανάτου συνδυάζονται με τις επιδώξεις των κύκλων εκείνων που ευθύνονται για τη διαφθορά και την υποβάθμιση ατόμων, κοινωνικών ομάδων, ακόμη και ολόκληρων λαών, που είναι πνιγμένοι στη φτώχεια, την αθλοτητά, την αμάθεια. Γιατί, «αφιονισμένα» άτομα, ομάδες ή λαοί, είναι τα παθητικά αντικοινωνικά στοιχεία, η ατέλειωτη λιτανεία των μελλοθανάτων που δεν ξέρουν, δεν θέλουν να μάθουν, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, δεν ενεργούν, και άβουλοι, νευρόσπαστα, ζωντανοί νεκροί, οδηγούνται στο χαμό από τη κρίση των ναρκωτικών. Είναι γι' αυ-



τούς όλους, που ο Βίκτωρ Ουγκώ έλεγε: «Φωτίστε το κεφάλι του λαού για να μην επιτρέψουμε σ' όσους τον εκμεταλλεύονται, να του το κόψουν κάποια μέρα».

Πολιτική αποσταθεροποίηση

Μερικά επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν και τις πολιτικές ακόμη επιδιώξεις της διεθνούς μαφίας των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με εκθέσεις της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου Ναρκωτικών του Οργανισμού Ηνιωμένων Εθνών, το λαθρεμπόριο και η χρήση των ναρκωτικών στην Αμερική και την Ευρώπη, έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, που απειλεί και την πολιτική σταθερότητα ορισμένων χωρών. Κατά τις ίδιες αυτές εκθέσεις, υπάρχουν χώρες όπου η κατάσταση έχει φτάσει σε εκρηκτικό σημείο, οι οικονομικές πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις δεν θ' αργήσουν να συγκλονίσουν τον κόσμο.

Δραματική χαρακτηρίζεται η αύξηση της χρήσης πρωινής και κοκαΐνης στη Δυτ. Ευρώπη, ενώ σε ορισμένες χώρες της ΕΟΚ, όπως η Δυτ. Γερμανία, η χρήση της ηφαίνης, πλησιάζει τα όρια της κρίσης.

Οι ψυχοτρόπες ή ψυχοτροπικές λεγόμενες ουσίες, το L.S.D., οι αμφεταμίνες, τα βιοβιτονικά, διοχετεύονται σε τεράστιες ποσότητες από τις «αναπτυγμένες» χώρες, σε χώρες του τρίτου κόσμου.

Η Μέση Ανατολή και η Εγγύς Ανατολή, έχουν ξεπεράσει το λεγόμενο «χρυσό τοίχινο» Βιρμανίας, Λάος, Ταϊλάνδης. Εκεί, ολόκληρος ιδιωτικός στρατός, με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, ακόμη και με τανκς, συνοδεύει τα φορτία ναρκωτικών.

Στην Κολομβία, το καρτέλ της κοκαΐνης, απειλεί την κρατική υπόσταση της χώρας, και η δραστηριότητά του επεκτείνεται ακόμη και σε σηραπιωτικές επιχειρήσεις. Ο Λίβανος χρησιμοποιείται ως διαμετακομιστική περιοχή για τα ναρκωτικά. Η Κύπρος έχει γίνει οικείο συνάντησης Ευρωπαίων και Αμερικανών εμπόρων ναρκωτικών. Η Τουρκία χρησιμεύει ως χερσαία γέφυρα μεταξύ παραγωγών και καταναλωτιών χωρών.

Από τα επίγεια, εναέρια και θαλάσσια σύνορα της χώρας μας, μπανοβίγανον οι έμποροι του θανάτου, όπως δείχνουν οι καθημερινές σύλληψεις που καλύπτουν, βέβαια, ελάχιστο μέρος της πραγματικής κατάστασης.

Ο Γ. Τσαπόγας, είναι
δημοσιογράφος και ειδικός
γραμματέας της ΕΚΚΛΗΣΗΣ
της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ.



Στην Αμερική αυξήθηκε η χοήση κοκαΐνης, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, ενώ η μαριχουάνα χρησιμοποιείται ευρύτατα.

Πολυπλόκαμες διασυνδέσεις

Σύμφωνα με τον διεθνή τύπο και την αμερικανική χρηματιστηριακή εφημερίδα «Γονώλ Στρητ Τζόναλ», σκάνδαλο τεράστιας έκτασης είχε ξεσπάσει πριν μερικά χρόνια, που αφορούσε σε εμπόριο ναρκωτικών, πώληση όπλων και καπασκοπεία. Ανακατέμενοι ήσαν, ναύαρχοι, στρατηγοί, αξιωματούχοι μυστικών υπηρεσιών. Οι σατανικές αυτές δραστηριότητες, καλύπτονταν πίσω από μία εικονική αυστραλιανή Τράπεζα που εμφανιζόταν ως Τράπεζα Επενδύσεων. Στη Γαλλία, πριν λίγα χρόνια, αποκαλύφθηκε ότι επικεφαλής της σπείρας που έφερνε φροτά ηρωΐνης στην Αμερική, ήταν ένας Γάλλος συνταγματάρχης, στέλεχος της γαλλικής αντικατασκοπείας, γνωστής από τα αρχικά της, ως Ζντέκ. Η έγκυρη γαλλική εφημερίδα «Μοντ», παρατηρούσε σχετικά: «Συνχρόνως γραφείται ο πειρασμός τροφοδότησης του προϋπολογισμού των μυστικών υπηρεσιών με μέσα

ανορθόδοξα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια, για παράδειγμα, του πολέμου στην Ινδονήσια, ένα στρατιωτικό γαλλικό αεροπλάνο, μετέφερε τη «συγκομιδή» οπίου, που έπαιρνε το δρόμο του λαθρεμπόριου».

Από την ιστορία είναι γνωστό αυτό που αποκλήθηκε «Οπίου Πόλεμος» (βλ. Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλ., - Τόμος Ε', σελ. 140): Το 1840 η Κίνα, θέλοντας ν' αποκλείσει την εισαγωγή οπίου για ν' αντιμετωπίσει τη φοβερή εξάπλωση των ναρκωτικών, αποφάσισε να κλείσει τα λιμάνια της στα ξένα συμφέροντα. Τότε, δημος, η παλιά θαλασσοκράτειρα, η Βρετανία, κήρυξε πόλεμο εναντίον της Κίνας, με κανονικό στόλο και στρατό, κατέλαβε την Καντόνη, τη Σαγκάη και δεκάδες άλλες πόλεις και ανάγκασε τελικά την Κίνα ν' ανοίξει και πάλι τα λιμάνια της στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εκχωρώντας και το Χονγκ Κόνγκ.

• **Εκδίκηση της Ιστορίας (1):** Απόγονοι των παλιών εκείνων κατακτητών περιφέρουν σήμερα τον κατερευπόμενο από τα ναρκωτικά εαυτό τους, κάτω από το άγαλμα του Νέλσωνα.

• **Εκδίκηση της Ιστορίας (2):** Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, τα ναρκωτικά σύμφωνα με επίσημα αμερικανικά στοιχεία «έθεταν εκτός μάχης» περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες απ' όσους αχρήστευε ο πόλεμος.

• **Εκδίκηση της Ιστορίας (3):** Όλες οι ενδείξεις υπάρχουν ότι η εξάπλωση των ναρκωτικών -χωρίς να υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία- ταλαντεῖ και τις πρώτην σοσιαλιστικές χώρες, πράγμα που δείχνει την έκταση και την οικουμενικότητα του προβλήματος.

Κοινωνική κατάρρευση

Μεγάλη συζήτηση γίνεται -και πολύ σωστά- για την έκταση και τη μορφή των κατασταλτικών μέτων κατά των ναρκωτικών, όπως και για τη νομική και θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτημένων ατόμων.

Οι ρίζες δημος του κακού, είναι πολύ βαθύτερες και αφορούν κοινωνικά αίτια που οδηγούν στην ηθική κατάπτωση και την κατάρρευση των κοινωνικών ανοσοποιητικού συστήματος. Στα αίτια αυτά, μπορούμε να περιλάβουμε την εκτεταμένη και παρατεταμένη οικονομικούς νομικούς κοίτη, την ανεργία, το λοιμό στις χώρες των τρίτων και τέταρτων κόσμου, την ανανεφάλεια, το άγχος, την απειλητική έξαρση του νεοφασισμού, του ρατσισμού, της νεοαποικιοκρατίας, την υπονόμευση της Ειρήνης, τις περιφερειακές πολεμικές συρράξεις, την υποβάθμιση του επιπλέοντος ζωής και της πολιτιστικής στάθμης, την έλειψη ουσιαστικής μέριμνας για τα παιδιά και τους νέους, την εισαγωγή και απομήνωση ενός προκατασκευασμένου διαβρωτικού και αποτροσαντολιστικού τρόπου ζωής και πλήθους άλλων αρνητικών στοιχείων.

Η ουσιαστική αντιμετώπιση των ναρκωτικών, δεν μπορεί παρά να βασίζεται στη συνολική αντιμετώπιση των κοινωνικών αυτών αιτίων που συντελούν στην κατάπτωση των αξιών, στην αδιαφορία, την εγκατάλειψη, τον αναχωρητισμό και τη φυγή, μία μορφή της οποίας είναι και η καταφυγή στους τεχνητούς «παραδείσους». Όπου τα παρασύρονται όχι μόνο οι απόκληροι της ζωής, αλλά και οι χρωτασμένοι που νοιώθουν την αιδία του κόσμου, αφού η υλική μονόπλευρη ανάπτυξη δεν συνδυάζεται με τη δικαιηματολογία των αγαθών και τη σύνδεση της τεχνοκρατίας με ένα νέο ουμανισμό.