

Σοβαρά, Σοβαροφανή και Αστεία

Η Επιστροφή...

της Ευγενίας Γ. Κουτσουλιέρη

Η γέροια οξύα, τεντυμένη στο κέντρο του καταπράσινου δάσους, άκουγε για στερνή φορά τα χαρούμενα τιτιβίσματα του μικρού της φύλου. Σε λίγο η χελιδονοκογένεια, που βρήκε στέγη στον κορμό της και στα φύλοξενα κλαδιά της, θα έφευγε για τόπους πιο ζεστούς. Ο χειμώνας δεν ήταν μακριά και το ταξίδι, τόσο μεγάλο.

Το μικρό χελιδονάκι, μαγεμένο από τις προετοιμασίες του ταξιδιού, στεκόταν στο πιο ψηλό κλαδί της, κοιτώντας δεξιά και αριστερά, μέχρι που το μάτι μπερδεύοταν από τη γραφική του οργάνωση και χανόταν κι αυτό στο άπειρο.

— Θα ξανάρθω, ψιθύρισε, που μόλις ακούγοταν.

— Το ξέρω, του απάντησε εκείνη, με τη σοφία της πείρας.

— Θάναι διμορφό ταξίδι, ξανάπε αυτό και τόροιξε πάλι στο ονειροπόλημά του, και ύστερα κατέβηκε κανά-δυσ κλαδιά και στέωσε τα ποδαράκια του τυνάζοντας την ουρά προς τα πίσω.

— Θάναι το πρώτο μου ταξίδι, θα δω μέρη που δεν τα ξέρω, που δεν τα χωράει τώρα ο νους μου. Μα η μαμά είπε πως είναι διμορφα... Θα βρω, μου είπε, καινούργια δάση, καινούργιους ανθρώπους, θα κάνω και καινούργιους φύλους...

— Ετοι είναι η ζωή μικρέ μου, του απάντησε, ενώ ο αγέρας έκανε τα φυλλώματά της να χρεούν, με μικρούς αναστεναγμούς.

— Το άγνωστο μας τραβάει, γιατί στο άγνωστο βρίσκεται η γνώση.

Την κοίταξε για λίγο, προσπαθώντας να ξεδιαλύνει τα λόγια της στο μικρό μιαλό του, μα το τραβήξε πάλι ο καταγάλανος ουρανός και τα λόγια της τα πήρε ο αγέρας.

— Θα ξανάρθω. Γρήγορα θα ξανάρθω, ψιθύρισε.. Θάχω τόσα να σου πω τότε, που θα βαρεθείς να μ' ακούς.

Δεν της είπε τίποτε άλλο. Τα άλλα χελιδόνια είχαν συγκεντρωθεί στον ουρανό και μόλις που τα πρόφτωνε. Τέντωσε τα πόδια και αγκάλιασε τον α-

γέρα με τα μικρά φτερά του, τραβώντας για το άγνωστο, που τόσο ποθούσε.

Σε λίγα λεπτά, οι φαλιδωτές ουρές είχαν χαθεί, και το δάσος απόμεινε χωρίς τους φύλους της άνοιξης.

Το ταξίδι ήταν μακρινό, μα τόσο ωραίο. Ταξίδευαν τη μέρα και τη νύχτα κούνιαζαν κοντά-κοντά. Τα πιο γέρικα διηγόνταν ιστορίες, μέχρι που ο ύπνος της χαμηλώνει τα μάτια.

Η καινούργια χώρα που τους δέχθηκε για να ξεχειμωνίασουν μακριά από τον τόπο τους, έμοιαζε πάρα πολύ μ' αυτή που άφησαν πίσω, τόσο, που το μικρό χελιδόνι άρχισε να ψάχνει για τη φίλη του την οξύα, γι' αυτή που του πρωτομίλησε για το σύμπτων και τους ανθρώπους, γι' αυτή που κρατούσε στο φύλλωμά της τις ακτίδες του ήλιου και τις σταγόνες της βροχής, που η αναπνοή της ήταν η σωτηρία του κόσμου και η εκπνοή της το θεμέλιο της ζωής.

Άρχισε να τη νοσταλγεί. Ρώταγε συνέχεια τη μάνα του πότε θα γιρίσουν και σταν θρισκόταν μόνο, ανέβαινε στις ψηλότερες κορφές και προσπαθούσε να τρυπήσει με το βλέμμα τα βουνά, μήπως και ξεχωρίσει πουθενά τις λιγερές κορφές της.

Τί χαρά που πήρε όταν έμαθε για το γυρισμό! Το ιγνονούσε όλη μέρα και τιτιβίζε χαρούμενα, όσο ποτέ άλλοτε.

— Σε λίγο φύλη μου θα είμαι κοντά σου, επαναλάμβανε μες το τραγούδι του.

Τώρα τα φτερά του είχαν δυναμώσει και μπορούσε να τρέχει γρήγορα κι αυτό, όπως και οι άλλοι. Μα πα' όλα αυτά, η επιστροφή του φάνηκε απελείωτη. Στα τελευταία μέτρα, πέρασε μπροστά απ' όλους. Ήθελε πρώτο να φτάσει σπίτι. Ήθελε πρώτο να κουρνιάσει στην αγκαλιά της φύλης του.

Γύρισε και κοίταξε τους άλλους. Ήταν τόσο μακρινά. Η ανυπομονήσια του, τους είχε αφήσει τόσο πίσω.

Ξέφουν, σταμάτησε. Για μια στιγμή νόμισε πως είχε πάρει λάθος δρόμο και

κοίταξε ολόγρα για να προσανατολιστεί. Μα τα σημάδια δεν του έδειχναν λάθος. Το βουνό ήταν εκεί, απέναντι του όπως πάντα, και ο τεράστιος ανεμόμυλος στην ίδια θέση πάνω στο λόφο... Το δάσος όμως... Πουθενά δεν υπήρχε το δάσος...

Κατέβηκε πιο χαμηλά. Η γη ήταν μαύρη κι όσα κλαδιά απόμειναν μαύρα κι αυτά. Μια αναποιχήλα απλώθηκε σ' όλο το κορμό του κι έκανε την ουρά του να τιναχθεί με σπασμό προς τα πίσω.

Ένας απέραντος κάμπος από μαύρη σκόνη απλωνόταν ως τα πόδια του βουνού. Παντού σκόνη και πουθενά ούτε μια φωνή. Ούτε τ' αιδόνια τραγουδούσαν πια, ούτε το ποτάμι κελάριζε. Ένας απέραντος κάμπος από μαύρη σκόνη θανάτου, σιωπήλος και μονότονος.

Δάκρυσε και η καρδιά του πήγε να σπάσει από τη θλίψη.

Άρχισε να ψάχνει μέσ' τ' αποκαΐδια για τη φίλη του. Δεν άργησε να τη βρει. Ότι είχε απομείνει απ' αυτή. Οι ωρές της βγαλμένες απ' το χώμα, προσπαθούσαν μάταια πια να πιαστούν απ' αυτό, και το ρεταίνι απλωμένο πάνω της, καθώς το φώτιζε ο ήλιος, έκανε τη γέρικη οξύα να μοιάζει με αναψυμένο καντήλι σ' ένα απέραντο βουβό κοιμητήριο.

Στάθηκε για λίγο δίπλα της και τίναξε με τα φτερά τη σκόνη. Υστερά με μία κίνηση, τέντωσε τα πόδια και χάθηκε στον ουρανό, πίσω από το κοπάδι των χελιδονιών που περνούσε βουβά, ψάχνοντας για καινούργιο σπίτι, καινούργια φωλιά. Κι έμοιαζε το κοπάδι αυτό, που σεργόταν με μαύρη ράχη στον ουρανό, με χήρες που μόλις είχαν χάσει τους αγαπημένους τους, με μανάδες που μόλις έθεψαν τα παιδιά τους, με παιδιά που έμειναν έρημα σ' έναν απέραντο κόσμο, που οι ίδιοι οι άνθρωποι των αφάνισαν, κλέβοντάς του τη ζωή, την άνοιξη, την έλπιδα...

Η Ε. Κουτσουλιέρη είναι από τους υπείθυνους σύνταξης του ΠΥΡΦΟΡΟΥ.