

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ



Στις 23 Μαΐου, στο χώρο του Αρείου Πάγου, στην Ακρόπολη, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα η κορυφαία εκδήλωση της Επιτροπής «ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ για την Ειρήνη, τη Ζωή και τον Πολιτισμό», σε συνεργασία με το Ε.Μ. Πολυτεχνείο του οποίου ο Πρύτανης κ. Ν. Μαρκάτος, είναι πρόεδρος της Επιτροπής.

Πανεπιστημιακοί καθηγητές, πνευματικές προσωπικότητες, καλλιτέχνες, εκπρόσωποι κομμάτων και οργανώσεων, συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Αρείου Πάγου, ένα χώρο με ιδιαίτερη ποστή που είναι σύμβολο ελευθερίας και ανεξαρτησίας, για την επαναδικήση, μετά από 12 χρόνια αγώνων, των νέων κατευθύνσεων της «ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ».

Σημείο αναφοράς των ομιλητών ήταν ότι, το περιεχόμενο της Ειρήνης στους σημερινούς καιρούς, με τα συσσωρευμένα προβλήματα, συνδέεται με την ανάδειξη ενός νέου ουμανισμού στη θέση της άκρατης τεχνοκρατικής αντιληψης και της αναβίωσης του φασισμού, του ρατσισμού, του επιθετικού εθνικισμού, της έκρηξης τοπικών συρράξεων, του πολυαίμακτου πολέμου στη Βοσνία. Επίσης ότι, επιτακτική είναι η ανάγκη κοινωνικής ευασθητοποίησης, για τη σωτηρία του περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, έγινε αναφορά στα μηνύματα που εστά-

λησαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανή, την Υπουργό Πολιτισμού και Ντόρα Μπακογιάννη, και το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.

Ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Τσαπόγας, Ειδικός Γραμματέας της Επιτροπής «ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ», πρώτος ομιλητής, ο οποίος είχε επιφρούσιθει και με την παρουσίαση των άλλων ομιλητών, είπε:

«Σε ένα οδιακό σημείο του ψυχρού πολέμου και του κινδύνου πορνηκού αφανισμού στο πρόσφατο παρελθόν, η ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, διαπήρησε απ' αυτόν εδώ το χώρο, την αντίσταση στην λλημάκωση των εξοπλισμών, υπενθυμίζοντας τη φρίκη της Χιροσίμα.

Σήμερα, που ο άμεσος κίνδυνος πέφασε, αλλά η Ειρήνη ήρθε χωρίς Ειρήνη και η γενικευμένη αλληλοεξόντωση έχει αντικατασταθεί από τις περιφερειακές συγκρούσεις και τον πολυάιμακτο πόλεμο στη γειτονιά μας. Σήμερα, σε μια περίοδο που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα και κρίσιμη θεσμών και αξιών, η «ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ», επαναδικηφόρει την πίστη της στον άνθρωπο, ως «απάντων δημιουργού», αλλά και αποδέκτη των αγαθών που παράγει, μέσα σε συνθήκες ειρηνικής δημιουργίας.

Στη νέα ιστορική εποχή, η σύνδεση του ουμανισμού με την πρόοδο των ε-

πιστημάτων και της καλπάζουσας τεχνολογίας, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση μιας νέας ισορροπίας. Σ' αυτή την ιστορική περίοδο που σημαδεύεται από τη λιμοκτονία σε μεγάλες περιοχές του Πλανήτη, από τις τοπικές συρράξεις, τις αρδώστιες, τα ναρκωτικά, την επανεμφάνιση του ναζισμού, του ρατσισμού, και του επιθετικού εθνικισμού, τώρα που η βιβλική καταστροφή του περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας συνθέτουν εικόνα ζόφου, η αφύπνιση και η ενεργοποίηση των σκεπτομένων ανθρώπων, αποτελεί όχι μόνο συνειδησιακή υποχρέωση, αλλά και στάση και πράξη ζωής.

Στα πλαίσια αυτά, η «ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ», πιστεύει ότι η πολιτιστική ταυτότητα, συνδέεται αναπόσπαστα με την εθνική υπόσταση και αποτελεί συνδετικό κρίκο και γλώσσα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών, στην άμιλλα του «ωραίου του μεγάλου και του αληθινού» των Ολυμπιάδων.

Το νόημα των επιδιώξεων μας εκφράζεται στο μικρό απόσταση από την ιδρυτική πράξη της ΟΥΝΕΣΚΟ, που είναι το εγερτήριο σάλπισμα:

«Επειδή οι πόλεμοι αρχίζουν από το νού των ανθρώπων, γι' αυτό στο νού των ανθρώπων, πρέπει να οικοδομήσουμε την προστασία της Ειρήνης και της Ζωής.»

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, απήγινε ευχετήριο μήνυμα, αναφερόμενος στο παγκόσμιο χαρακτήρα που πρέπει να έχει η Ειρήνη, πέρα από κόμματα, πολιτικές αποχρώσεις και κάθε είδους συμφέροντα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής «ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ», Πρύτανης ΕΜΠ κ. Νικ. Μαρκάτος, ανέφερε τα εξής:

«Σχεδόν 12 χρόνια μετά την ίδρυση της, η Έκκληση της Ακρόπολης επιδιώκει να παρουσιάσει τη φιλοιγνωμία της και να επαναποθετήσει τους στόχους της στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται σήμερα. Πλαισιωμένη κύρια από πνευματικούς ανθρώπους και νεολαία, ανθρώπους των γραμμάτων και της Τέχνης καθώς και από όλα τα στοιχεία της Κοινωνίας, που εναισθητοποιούνται από τα εθνικά και πα-

γκόσμια προβλήματα, και είναι διατεθμένοι να θυσιάσουν κάτι από την ησυχία τους και να κινητοποιηθούν.

Η Έκκληση της Αρχόπολης δεν έχει χαρακτήρα κοινωνικής ή άλλης μορφής οργάνωσης, παρά αυτοδοξεί να αποτελέσει μια μορφή κοινωνικής συνείδησης, μια φωνή διαμαρτυρίας και επαγρύπνησης.

Το διεθνές σκηνικό έχει μεταβληθεί κατά τη δωδεκαετία που μεσολάβησε από την Ίδρυση της Ε.Α. μέχρι σήμερα. Οι εξελέξεις σηματοδοτήθηκαν από κοσμούστορικές ανακατατάξεις στο Ανατολικό στρατόπεδο, από εκρηκτική αισθάνεια στα Βαλκάνια, από ξέσηση φασιστικών αντιδράσεων και ξενοφοβίας στην Κεντρική Ευρώπη.

Στη χώρα μας η υποβάθμιση του επιτέδου της ζωής και των ημικων αξιών, η αδυναμία της πολιτικής για μια αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης, συνοδεύτηκε από την περιπέτεια του εθνικού ζητήματος με τους Βαλκανικούς γείτονές μας. Είναι προφανές ότι κάτω από τις συνθήκες αυτές μπαίνει επιτακτικότερα η ανάγκη ενεργούς συμψετοχής του πολίτη στα κοινά. Δεν αποσκοπούμε να πολεμήσουμε τα κόμματα ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο κόμμα που θα ακολουθήσει την ίδια ιστορία. Δεν επιδιώκουμε να αγωνισθούμε με συμβατικές μορφές πάλι προς το κράτος ή άλλη μορφή εξουσίας.

Ενελπιστούμε να αποτελέσουμε μια δυνατή μορφή διαμαρτυρίας, μια ομάδα που με πνεύμα κοινωνικό θα αγκαλιάσει την ανθρωπότητα και θα προωθήσει την υπόθεση της ειρήνης, της συνεργασίας και του πολιτισμού».

Ο Διευθύνων το Γραφείο του ΟΗΕ στην Αθήνα, κ. Παναγ. Καραφωτιάς, τόνισε την ανάγκη στήριξης των αρχών του Οργανισμού και κατέληξε με το σύνθημα «αν θέλεις Ειρήνη, αγωνίσου για την Ειρήνη».

Η Πρόεδρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Νίκη Γουλανδρή, τιμημένη με υψηλή ευωνυμιάκη διάκριση για τις πολύπλευρες κοινωνικές της δραστηριότητες, έλαβε το λόγο και είπε:

Από την Αθήνα, από τον Άρειο Πάγο, το χώρο-σύμβολο της έννομης τάξης, κάνουμε έκκληση στην παγκόσμια κοινότητα, στους διεθνείς οργανισμούς, στις κυβερνήσεις και πάσι από αυτούς στους λαούς, στον άνθρωπο: για αναθεώρηση του τρόπου διαχείρισης του κόσμου.

Η έκκλησή μας απευθύνεται στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, ζητεί να υπερνικήσει συμφέροντα, να ανατρέψει τη διάδρωση των κρατικών μηχα-

νισμών να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό.

Οι πολιτικές ηγεσίες καλούνται να αποτελέσουν ημιζή διάσταση σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα, να δώσουν ώθηση σε μία άλλη ανάπτυξη, παγκόσμια και διαχρονική.

Και ακόμα να προχωρήσουν σε μια αναθεώρηση της λειτουργίας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, αν θέλουμε ο μηχανισμός αυτός να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας.

Η αποτυχία της Κοινωνίας των Εθνών οδήγησε στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Μία δεύτερη αποτυχία μπορεί να καταστεί μοιραία. «Ισώς», λέει ο ίδιος ο Γεν. Γραμμ. Μπούντρος Γκάλι, «να μην υπάρξει τρίτη ευκαιρία για τον πλανήτη γιατί σήμερα απειλείται από πολλούς κινδύνους».

Το ανθρώπινο γένος βρίσκεται σε κίνδυνο: η πείνα, η ένδεια, οι αρρώστιες που τείνουν να γίνουν επιδημίες, οι πολεμικές συγκρούσεις, τα ναρκωτικά, η τρομοκρατία, απειλούν τη μοίρα και την επίβιωση της πλειοψηφίας των συνανθρώπων μας. Και ακόμα, τα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα πλήττουν σήμερα τον πλανήτη και έχουν περιορίσει την αντοχή του οικοσυστήματος, έτοι ώστε, να διαγράφεται χρονικά η ανατροπή του.

Το ανθρώπινο γένος βρίσκεται σε σύγκρουση, όχι μόνο μεταξύ του, αλλά και με το χώρο με τη Γη που το στεγάζει. Η αναθεώρηση της συμπεριφοράς μας απένταντι στη φύση σημαίνει τη διαμόρφωση ενός νέου ήθους, όπου ο έλεγχος των αναγκών και ο σεβασμός του περιβάλλοντος θα δημιουργήσουν μία νέα ισοδοσία, ένα νέο κόδικα αξιών. Η φύση πρέπει να γίνει

και πάλι ο κύριος παιδαγωγός του ανθρώπου.

Ο πολιτισμός μας αισφαλώς πολλαπλασίασε τις επιστημονικές ανακαλύψεις, αισφαλώς επιταχύνει το ωμό της ιστορίας. Βρίσκεται όμως σε αδυναμία να προωθήσει τη σκέψη και να διαμορφώσει τις διαδικασίες για τη θεμελίωση της ειρήνης, της δικαιούντης, της ημικής. Το ωμαϊκό απόφθεγμα «αν θέλεις ειρήνη ετοίμαζε πόλεμο» δχι μόνο δεν οδήγησε στην οριστική ειρήνη, αλλά αντίθετα ανέπτυξε πολεμικούς μηχανισμούς που απειλούν το ανθρώπινο γένος με ολική καταστροφή.

Ο αιώνας μας αριθμεί ήδη 110 εκατομμύν. νεκρών. Ήδη πια η ώρα να ανανητήσουμε την ειρήνη με ειρηνικά μέσα.

Ας κινητοποιήσουμε στην υπηρεσία της ειρήνης τη διανόηση, ας της διαθέσουμε τα οικονομικά μέσα, την σύγχρονη τεχνολογία και πάνω από όλα τη λογική. Ας αναλάβουμε την ευθύνη για μια ζωή αντάξια του ανθρώπινου γένους στον οποίο του, ας εδραίωσουμε τους ηθικούς κανόνες, που θα εξασφαλίσουν την ελευθερία, τη δικαιούντη, την αξιοπρέπεια του ατόμου και τη λιτότητα της ζωής, σε μια κοινωνία ευθύνης μαζί με το σεβασμό στη νομοτέλεια της Φύσης.

Η σημερινή ΕΚΚΛΗΣΗ για την Ειρήνη, τη Ζωή και τον Πολιτισμό, σημαίνει έκκληση για αλλαγή πορείας, για αποφασιστική τομή στην Ιστορία, σημαίνει να ανατρέψουμε την προπατορική αδυναμία του ανθρώπου να προλαμβάνει τη σύγκρουση, χωρίς να προσφέρει στη βία, στα όπλα. Αιώνιο, πανανθρώπινο αίτημα η Ειρήνη. Η αχλλειος πέραν του ανθρώπου, ο πόλεμος.



Σήμερα στον κόσμο πλανάται η ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα. Υπάρχει μία καινούργια ευαισθησία για τα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Χρειαζόμεθα να επικοινωνήσουμε με την πολυφωνία του κόσμου.

Χρειαζόμεθα ανάταση, ελπίδα, οραματισμό.

Χρειαζόμεθα να δούμε καθαρά τον κόσμο με την καθαρότητα της οράσεως όπως τον είδαν πρότοι οι Έλληνες.

Στη συνέχεια στο βήμα εκλήθη η κα Μελένα Μερκούρη, η Μελένα χωρίς προσδιοριστικά, όπως την παρουσίασε ο κ. Γ. Τσαπόγας, που ως άτομο και ως υπουργός Πολιτισμού στα χρόνια του πρώτου κύκλου των δραστηριοτήτων της «ΕΚΚΛΗΣΗΣ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ», βρέθηκε με το πλατύ χαμόγελό της, αγωνίστρια της Ευρώπης και με πρόταση της, τηρήθηκε ενός λεπτού αναφορά στην Ειρήνη, που έγινε παγκόσμιο σύνθημα.

Επίσης, ήταν αυτή που εγκαινίασε στο χώρο της Ακρόπολης, τη χάλκινη πλάκα της «ΕΚΚΛΗΣΗΣ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ», έργο του εξαιρέτου καλλιτέχνη Τάσου Καλάντεη, που χάθηκε πρόσφατα. Η κ. Μερκούρη, φανερά συγχινημένη, απευθυνόμενη στους παρευρισκόμενους που την δέχθηκαν με μεγάλη εγκαρδιότητα, είπε από το βήματος:

«Με χαρά, συγχίνηση και υπερηφάνεια βλέπω παληούς και νέους φίλους που ενώνουν για άλλη μια φορά τα χέρια και την ευαισθησία τους για την υπεράσπιση της Ειρήνης, της ζωής και του πολιτισμού.

Από τον ιστορικό αυτό χώρο, με οικουμενικό σύμβολο Ειρήνης και Δημοκρατίας, τον Παρθενώνα, η «Έκληση της Ακρόπολης» στέλνει εδώ και δώδεκα χρόνια, μήνυμα ειρηνικής συνεργασίας των λαών. Ένα μήνυμα που στις εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες των καιρών και την επικίνδυνη κατάσταση στα Βαλκάνια, αποκτά δραματική επικαιρότητα.

Αλλά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και η αναφορά στη διακήρυξή σας, στην καταδίκη του ωστισμού, του φασισμού και του επιθετικού εθνικισμού, με παράλληλη αναβάθμιση της πολιτικής ταυτότητας, ως γέφυρας ειρηνικής επικοινωνίας και συνεργασίας των λαών, αποκτά, σπους καιρούς μας εξαιρετικό βάρος και πρωτεύουσα ση-

μασία. Πρέπει να εξαρθεί επίσης, η αναφορά σας στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας. Θέλω να πιστεύω ότι ως πολίτης και ως υπουργός Πολιτισμού κατά τα πρώτα χρόνια των δραστηριοτήτων σας, ολόθερομα τις υποστήριξα. Και θυμάμαι με συγκίνηση ότι κάνατε την τιμή να μου αναθέσετε να εγκαινιάσω τη χάλκινη πλάκα, που τοποθετήθηκε λίγο πιο πάνω για να θυμίζει την αφετηρία των αγώνων σας, που τι-

για να παρευρεθεί σε μια κοινωνική εκδήλωση, απάντησε:

Ο πολιτισμός, έτσι όπως ήρθε μέχρι τις μέρες μας και η ειρήνη, θυμίζουν το αγόρι του Κολόμβου. Κανείς δεν είναι βέβαιος για το ποιός προϋπήρξε, ποιού. Ένα μόνο έχει σημασία να θυμόμαστε: η ειρήνη προβάλλει τον πολιτισμό και αυτός με τη σειρά του την υπερασπίζει, υπενθυμίζοντας στον άνθρωπο, την αξία του νου, δηλαδή την αξία της ζωής.

Νομίζω ότι, κανείς στις μέρες μας, πολίτης οποιουδήποτε τόπου, δεν θα ανοίσταν τη θεμελιακή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη ζωή, την οικολογία, την ειρήνη, τον ουμανισμό. Και βέβαια, η ΕΚΚΛΗΣΗ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, έμπρακτα (όπως δηλώνει και στη διακήρυξή της) υποστηρίζει και θα υποστηρίξει το συσχετισμό και την συμπόρευση των πιο πάνω εννοιών, ζητώντας και από τους εκφραστές του πολιτισμού, φορείς και άτομα, να συμμετάσχουν στην προσπάθεια συντήρησης του παλαιού πολιτισμού και δημιουργίας Νέου.»

Εκ μέρους της νεολαίας, μιλησε η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κορήτης Χρονίνα Παπαγιάννη.

«Η αυθόρυβη συγκέντρωσή μας, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε αυτόν εδώ το χώρο, δύο καταφεύγουμε κάθε φορά που η ιστορική συγκυρία μας επιβάλλει να αναλογιστούμε απομικά και συλλογικά για το μέλλον της κοινωνίας, πιστεύω ότι επαναφέρει στο νου όλων μας, κάποιους προβληματισμούς, που γεννιούνται αλλά και ταυτόχρονα απωθούνται στη δίνη της καθημερινότητας.

Επωμίζομενη τη βαρύτατη ευθύνη να εκφράσω ειδικότερα τη θέση των νέων, θεωρώ κατ' αρχήν σκόπιμο να επιστημανθεί πως ο προβληματισμός αυτός, δεν αφορά σε τύπο αλλά παρά στη δυσάρεστη κατάσταση που διέρχεται τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία, ως ζωντανό μέλος του οργανισμού της διεθνούς κοινότητας. Βέβαια, θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος πως ο άνθρωπος, σε κάθε εποχή και ιδιαίτερα οι νέοι, παραπονούνται και διαμαρτύρονται για την καθεστηκία τάξης πραγμάτων. Όμως, τα καίρια προβλήματα που αναδύονται και γίνονται καθημερινά αντιληπτά από τους ευαισθητούς πολίτες, οι οποίοι καλούνται να τα αντιμετωπίσουν, δικαιολογούν απόλυτα μια στάση δυσπιστίας και ανησυχίας.

Ποιός είναι εκείνος που δεν συγκλονίζεται πληροφορούμενος ότι, μια ακόμη εστία πολέμου άνοιξε σε κάποια γωνία του πλανήτη, με απεριόριστες ο-





δυνητές συνέπειες για τους συνανθρώπους μας, ότι εκατοντάδες παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από την πείνα, τις αρρώστιες και την έλλειψη νερού, στις χώρες του επωνομαζόμενου «τρίτου κόσμου», ενώ στις «ανεπτυγμένες» χώρες, υπάρχει υπεραφθονία υλικών αγαθών; Ποιός δεν συνταράσσεται συνειδητοποιώντας τη «Δαμόκλειο σάθη» ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος, την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, την αναβίωση του φασιστικού κινήματος και εν τέλει τον εκφυλισμό των αξιών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του αλτρουϊσμού, οι οποίες για αιώνες απετέλεσαν το έρειομα δλων των κοινωνιών; Κανές δεν μπορεί να στέκει απλός παρατηρητής, αντιλαμβανόμενος ότι η παιδεία δεν παρέχεται σε όλους τους νέους στη βάση ίσων ευκαιριών, ότι ο πολιτισμός σε όλες τους τις εκφάνσεις είναι απόνι από τα διαδαματιζόμενα στην κοινωνία μας, ενώ έχει επιτραπέι στο αγοραίο θεάμα, ακρόαμα και ανάγνωσμα να κυριαρχήσει και ότι η νεολαία και ιδιαίτερα η φοιτητική νεολαία, που ποδηγέτησε κοινωνικούς αγώνες, τώρα, παραμένει αδράνης και απομάκρη από τα κοινωνικοπολιτικά πρόγραμματα.

Οι σημερινοί πολίτες της Ελλάδος, αλλά και ολόκληρης της υφήλιουν, είναι μάρτυρες μιας κοινωνικής ανακατάταξης, η οποία δεν θα οδηγήσει σε μία «νέα (ανανεωμένη) τάξη πραγμάτων» όπως διακηρύσσεται απλά θα δώσει την ευκαιρία σε αυτούς που η ιστορική συγκυρία κατέστησε ισχυρούς, να επεκτείνουν την επιρροή τους. «Όπου κι αν πάω, ή Ελλάδα», ο κόσμος, «με πληγώνει».

Όμως η κοινωνία μας, ακόμη και αν προς στιγμή παρατήθηκε των ενεργών αγώνων της, διατηρεί ζωντανές τις δυνάμεις εκείνες που την ωθούν στο να αποβάλει ότι την οδηγεί στην απονέκωση. Εκείνο που επιβάλλεται

άμεσα, είναι να τις ανασυστήσει. Ιδιαίτερα σημαντινό είναι το γεγονός ότι, οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι κοινές στη σκέψη όλων των γενεών. Σε επίπεδο δράσης δε μένει παρά οι μεγαλύτεροι, προσφέροντας την αποθησαυρισμένη πείρα τους στους νεώτερους, να τους βοηθήσουν να διοχετεύσουν το δυναμισμό τους και την ενεργητικότητά τους, σε γόνιμες πράξεις, προσανατολισμένες στο καλό της κοινωνίας μας.»

Η και Zarét Κυδωνιάτη, με την πολύτευχη και αναγνωρισμένη κοινωνική προσφορά της, προτάθηκε και απεδέχθη, να διαβάσει τη διακήρυξη, την οποία και παραθέτουμε στη συνέχεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Πλησιάζουν 12 χρόνια από την πρότη διακήρυξη της «Έκκλησης της Ακρόπολης» και τα μέλη της αισθάνονται την ανάγκη να ξαναθυμητούν γιατί συστάθηκε και να σκεφτούν κατά πόσο με την πείρα που κερδήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το πλαίσιο και τους στόχους που περιλαμβανει η πρωτοβουλία εκείνη.

Άνθρωποι από τα πανεπιστήμια και τους χώρους των γραμμάτων και της Τέχνης, ευαισθητοποιημένοι από την τότε ιστορική συγκυρία, προσπάθησαν να δημιουρικάσουν τις ανησυχίες τους και να μεταδόσουν τον προβληματισμό τους.

Όλα αυτά με σκηνικό τα υπεροπτάτεδα, τις τριβές και το διαφράγμα πέρα των πυρηνικών μανιταριών.

Με δεδομένη τότε την προσβολή των απομικών δικαιωμάτων και «της κυριαρχίας» των λαών, η «Έκκληση της Ακρόπολης» έδωσε ένα μίνημα αγωνίας, με προσδοκία τη διεθνή συστήρωση και συνεργασία, ώστε να περιορισθούν και να εξαλειφθούν τα αίτια που έκαναν την ανθρωπότητα τόσο ασχημή.

Σήμερα διαπιστώνουμε ότι, παρά τα γνωστά κοινωνιοτοικά γεγονότα, οι αντιφάσεις, οι στρεβλώσεις, οι εκβιασμοί των ισχυρών της προηγούμενης δεκαετίας εξακολουθούν να υπάρχουν και να εντείνονται, και να οδηγούν και πάλι σε πολλαπλά αιδεξόδα, σε μια βαθειά κρίση θεσμών, αξιών και ήθους,

που κατά τραγική ειρωνία ονομάζεται «Νέα τάξη πραγμάτων».

Παρά τις σοβαρές μεταβολές και ανακατατάξεις στη διεθνή πολιτική πραγματικότητα, η ωμότητα της ισχύος, οι αδικίες και ο παραλογισμός κυριαρχούν. Σαν να είναι έμφυτη η αισθηση της αυθαιρεσίας στους ισχυρούς του κόσμου, σε πείσμα των βαθυστόχαστων και ηθικοπλασικών τους κηρυγμάτων.

Η πείνα και οι αρρώστιες σαρδώνουν με μορφή γενοκτονίας μεγάλες περιοχές του πλανήτη μας, υπό τα απαθή βλέμματα των πολιτισμένων του κόσμου. Ο φόβος για την ελεγχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων έγινε τώρα μεγαλύτερος, και κυρίως βασιμότερος, για την ανεξέλεγκτη χρήση τους. Το περιβάλλον λεηλατείται και χάνεται ανεπανόρθωτα και η φυγή στα ναρκωτικά εντείνεται σημαδεύοντας και τα δύο την πορεία προς τον ολεθρο νικητών και νικημένον, ενώ η καθημερινή εξοικείωση, χάρη στην τηλεόραση και τα M.M.E., με τον πόλεμο, και τη βία οδηγεί τον άνθρωπο σε αναλγησία.

Η δημαργία, η τραγική αντίφαση λόγων και έργων, το εμπόριο των ιδεών και των ανθρώπων ανιγκών, προσλαμβάνοντας επικίνδυνες διαστάσεις και οδηγούν τους πολίτες σε σύγχυση, αποπροσαντολισμό, απομνωτική και απόγνωση. Η διαρκής διάψευση κάθε προοπτικής, οδηγεί τους νέους στο άγκος και την άρονη.

Οι δυνάμεις της εξουσίας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γίνονται όλο και πιο αυταρχικές και μάλιστα θωρακισμένες με το πρόσχημα της δημοκρατίας. Η συμπεριφορά αυτή αναπαράγεται δυστυχώς όλο και περισσότερο και από κοινωνικές ομάδες.

Οι κυρίαρχες δυνάμεις «τήρησης» της παγκόσμιας τάξης εφαρμόζουν το Διεθνές Δίκαιο σύμφωνα με τα εκάστοτε συμφέροντά τους. Στη «νέα τάξη πραγμάτων» τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων, Βορειοηπειρωτών, Κούρδων, Παλαιστινών, λαών της διαλυμένης Γιουγκοσλαβίας, κ.λπ. έχουν μικρή αξία σε σχέση με τα δικαιώματα άλλων που ζυγίζονται, ας πούμε, με πετρέλαιο.

Πολλά μειονοτικά προβλήματα, υπάρχουν ή σκοπίμως δημιουργούμενα, γεννούντας τεράστιους κινδύνους.

Γνωρίζουμε ότι η πρωτοβουλία της «Έκκλησης της Ακρόπολης» δεν έχει την ισχύ της εξουσίας και επομένως είναι δύσκολο να αντιπαρατεθεί σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές.

Από τη άλλη μεριά όμως, οι οργανώσεις εξουσίας, έχει αποδειχθεί ότι



αναπαράγουν τα ίδια σφάλματα που προσπαθούν να καταργήσουν.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι ή «**Έκκληση της Ακρόπολης**» έχει το δικό της τρόπο να γίνει μια αξιότιστη και επομένως δυνατή φωνή που θα συνταράξει. Θα κάνει αισθητό το πραγματικό νόημα των λόγων και των υποσχέσεων που παρέχονται αφειδώς προς τους λαούς και την ανθρωπότητα, και ίσως, ελπίζουμε, να συνετίσει.

Καλούμε όποια, οργανώσεις, κοινωνικούς φρεγείς και πολιτικούς οργανισμούς να αναλάβουν εκπροσετέα για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη διάσωση του περιβάλλοντος και την οικολογική ισορροπία. Η «**Έκκληση της Ακρόπολης**» αναλαμβάνει επιπλέον εκπροσετέα εναντίον όλων των μορφών δατομού και εθνικισμού, που παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις τελευταία, με

την εμφάνιση του νεοαντισμού και των διακρίσεων σε βάρος μειονοτήτων.

Με την ίδια αντιληφτή υπερασπίζεται την ισότητα των γυναικών, που τυπικά έχει θεσμοθετηθεί, αλλά εξεκρούλουθεί να παραβιάζεται σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Θεωρούμε ότι η αναβάθμιση των πολιτισμών και πολιτισμικών αξιών συνδέεται με την εθνική ταυτότητα, την άμιλλα για το καλτέρο, την ειρηνική συνίτηποτην

και τη δημιουργική συνεργασία των λαών.

Καλούμε όλους, και ιδιαίτερα τους ανθρώπους της επισήμης, των γραμμάτων, της τέχνης και τους νέους να θέσουν τις γνώσεις, το ταλέντο, τη φαντασία, το κύρος και την αποτελεσματικότητά τους στην προσπάθεια για ειωσιθητοποιήσουμε τις συνειδήσεις. **Η Έκκληση της Ακρόπολης**» υψώνει τη φωνή της από τις επάλξεις ενός μοναδικού στον κόσμο μηνημένου πολιτισμού, από την Ακρόπολη της Αθήνας, τον ιερό αντό χώρο, όπου πραγματώθηκε για πρώτη φορά στη γη πριν 2.500 χρόνια η Δημοκρατία, και όπου ο υπέρτατος τίτλος ήταν αυτός του πολίτη. Ας αφήσουμε τους οπαδούς να άγονται και ας γίνουμε ενεργοί πολίτες, με συναίσθηση των υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων μας.

Ας κατευθύνουμε τους μικρούς χειμάρρους του ενδιαφέροντός μας στο μεγάλο ζωογόνο ποταμό για την επόμενη των οικουμενικών προβλημάτων».

* * * * *

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν, Πρόεδρης κ. Ζέπος, ο Δήμαρχος Λαυρίου κ. Πόργας, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Κανελλόπουλος, ο καθηγητές κ. κ. Σαμαράς, Τραυλός, Τζαννετάκης, ο βουλευτής κ. Φαράκος, στελέχη του κομματού του ΣΥΝ κ. κ. Παναρέτου, Χουντής και Τριγάζης, η κ. Ν. Καραγκούλη από την προδευτική ένωση Μητρέων Ελλάδος κ. κ. Επίσης παρέστη ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σόφιας, ο οποίος και απήσθυνε χαρετισμό από τον βίβλιο του.

Η εκδήλωση έκλεισε με τον Όμιλο Ελληνικών Λαϊκών Χορών «Ελένη Τσαούλη», που προσφέρθηκε ευγενώς να πλαισιώσει την εκδήλωση.

Τα παιδιά του συγκροτήματος, με μοναδική χάρη, ζωντάνια και κέφι, με την κυριολεκτικά άφογη εμφάνισή τους, απέσπασαν θερμότατο χειροκρότημα και «ακινητοποίησαν» δίλογο τους τονδύστες-επισκέπτες της Ακρόπολης, που συγκεντρώθηκαν γύρω τους από κάθε σημείο του χώρου της Ακρόπολης. Χάρη σ' αυτά τα παιδιά, η εκδήλωση πήρε χαρακτήρα γιορτής και συναδέλφωσης και πολλοί από τους παρευρισκόμενους έλληνες και ξένοι, χόρεψαν μαζί τους, κάτιο από τον Ιερό Βράχο, δύνοντας άλλη διάσταση στην εκδήλωση.

Επιμέλεια: Ευγενία Γ. Κουτσουλιέρη

Έφη Αγραφιώτη

Τα χρυσά δάχτυλα που δίνουν φως στις νότες

Τη Δευτέρα, 3 Μαΐου, στα πλαίσια των πολιτισμών εκδηλώσεων της ΕΚΚΛΗΣΗΣ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, για τη Ζωή, την Ειρήνη και τον Πολιτισμό, δόθηκε με εξαιρετική επιτυχία ρεατικό πάνον της διεθνούς φήμης πανίστας, Έφης Αγραφιώτη.

Η εκδήλωση που οργανώθηκε σε συνεργασία με το ΕΜΠ, δόθηκε τιμητικά στην αιθουσα Τελετών ΕΜΠ (Πατησίων). Προλόγισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής «ΕΚΚΛΗΣΗ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ», Πρύτανης ΕΜΠ Ν. Μαρκάτος,

ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομίᾳ στο έργο της μεγάλης πιανίστας και την τεράστια προσφορά και συμβολή της στη διδασκαλία και την ποιητική μουσική.

Η Έφη Αγραφιώτη δεν είναι άγνωστη στο φιλόμουσο κοινό της Ελλάδας, όπως επίσης δεν είναι άγνωστη στο Ευρωπαϊκό κοινό, αφού από το 1974 μέχρι σήμερα έχει παίξει εκαποντάδες φορές μέσα και έξω από τη χώρα μας. Ήταν από τις πρώτες που δισκογράφησαν έργα Ελλήνων συνθετών, που έγραφαν άθραι και δοκίμα για την ελληνική μουσική,

που πρόβαλαν μουσικές προσωπικότητες της χώρας μας παραδημένες ή παραγκωνισμένες σε εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα σε μεγάλους και γνωστούς μουσικούς χώρους. Σκιαγραφώντας επίσης την πολύπλευρη και δυναμική της παρουσία, αξέζει να προσθέσουμε ότι σπούδασε πολιτικές επιστήμες και Ιστορία της Τέχνης, συνεργάστηκε με περιοδικά μουσικολογικού περιεχομένου, έλαβε δε μέρος σε κοινωνικές και πολιτιστικές προσπάθειες στον ελληνικό χώρο. Τα τελευταία χρό-