

Επικίνδυνες επιλογές και αδιέξοδοι κατευθύνσεις της πολιτικής υπέρ των συγκοινωνιακών μετασχηματισμών κλίμακας στην πρωτεύουσα και την περιφέρειά της

Προτεραιότητα στην κατασκευή οδικών έργων στην περιφέρεια ή
προτεραιότητα στην αναβάθμιση του οδικού χώρου
των κεντρικών περιοχών;

του Θ. Βλαστού

Εισαγωγή

Μετά από λίγες δεκαετίες χωροταξικών πειραματισμών που αμφισβήτησαν τη σημασία της πόλης (η φίλα τους βρίσκεται στις αρχές των αώνων, στο μοντέρνο κίνημα), σήμερα ανακαλύπτεται ξανά η αξία του αυτοκινήτου περιβάλλοντος, της αυτοκόπτητας, της συλλογικής ζωής στο εσωτερικό του παραδοσιακού ιστού. Πώς θα μπορέσει η Αθήνα να ξαναπροσφέρει στους κατόίκους της συνθήκες που να ανταποκρίνονται στο αίτημα για ανασύνταξη και ανασυγκρότηση της, ώστε να αναλάβει τον πολιτιστικό ρόλο που της ανήκει στον ευρωπαϊκό χώρο;

Στη συνέχεια θα προταθούν κάποιες απαντήσεις, αλλά και θα υπογραμμιστεί ο κίνδυνος οριστικής απομάκρυνσης από αυτό το σύχο, αν υλοποιηθούν οι σημερινές επιλογές για την πρωτεύουσα, που μεταβέπουν τις προτεραιότητες, από το κέντρο προς την περιφέρεια.

Ο παραδοσιακός ιστός, χαρακτηρίζεται από δύο συντομώς: τις μορφές (αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές) και την κλίμακα. Η δεύτερη, η κλίμακα, είναι αυτή που περιγράφει το ανθρώπινο μέτρο στην πόλη αλλά και στις συλλογικές δραστηριότητες, είναι επίσης, αυτή που περιγράφει την ένταξη της αυτοκινήσης ανάπτυξης στο πλαίσιο που η ταυτότητα του φυσικού ανάγλυφου καθορίζει.

Σήμερα, τα μεγέθθι αλλάζουν ταχύτατα. Ο πληθυσμός αξέπειται από εσωτερικές και εξωτερικές μεταναστεύσεις. Ο στόλος των αυτοκινήτων, επίσης, συνεχίζει να μεγαλώνει και εντατικοποιείται η χρήση τους. Πρόσεκται για αντικειμενικά δεδομένα τα οποία αλλάζουν φιλικά το καθημερινό σκηνικό της ζωής στην πόλη, ποσοτικά και ποιοτικά.

Τα παραπάνω περιγράφουν πιοτά και τη δυναμική που αναπτύσσεται στην Αθήνα. Πώς αυτή η μεσογειακή πρωτεύουσα των 3,5 εκατομμυρίων με την τόσο πολύτιμη ιστορική κληρονομιά και την τόσο πλούσια φυσιογνωμία του

ανάγλυφου της, θα αντιμετωπίσει και θα ελέγξει εξελίξεις που δεν είναι φαινόμενα μόνο ελληνικά, εξελίξεις για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνη; Ποιά θα είναι η κλίμακα της Αθήνας μετά από μερικές δεκαετίες;

Είναι γεγονός ότι η περίοδος αυτή είναι για την Αθήνα, για την Αθήνα όπως σήμερα την ξέρουμε, ιδιαίτερα κρίσιμη για την τύχη της. Για πολλούς λόγους:

- Ο πρώτος λόγος είναι, ότι μέσω της Κοινότητας παρέχεται η οικονομική ευχέρεια να γίνουν μεγάλης έκτασης έργα υποδομής.
- Ο δεύτερος λόγος είναι, ότι η υφιστάμενη υποδομή είναι σε τέτοιο βαθμό κορεσμένη, που το σενάριο «διεύρυνση και επέκταση της υποδομής», προβάλλει ως αυτονότο εξιτηρευόντας παραλληλα και πολλά συμφέροντα. (Ίσως είναι λάθος η χρησιμοποίηση του όρου «κορεσμός» διότι αφήνει να εννοηθεί ότι βρισκόμαστε στην απόλυτη παραλληλη. Δεν είναι έτοι. Υπάρχουν ακόμη τεράστια περιθώρια υποβάθμησης).
- Ο τρίτος λόγος είναι, ότι τα περιθώρια αιχνήσης των ογκιάτων στην πρωτεύουσα, συγκρίνοντας τα ποσοτά στην Αθήνα με τα αντίτοιχα ποσοτά της Ευρώπης, είναι ακόμη μεγάλα και η απόσταση λόγω της εξισορρόπησης των τικών αγοράς Ι.Χ. με τις ευρωπαϊκές, προφανώς θα καλυφθεί με ταχείς ρυθμούς και θα οδηγήσει στην ενίσχυση των πιέσεων για επέκταση της οδικής υποδομής.

Οι παραπάνω λόγοι λοιπόν, εξηγούν το γιατί η επίσημη απάντηση στα προβλήματα κορεσμού των κεντρικών περιοχών, που προκαλούν και σοβαρά προβλήματα επικοινωνιών με την περιφέρειά τους, η οποία, ούτως η άλλως, έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται χωρίς μέτρο παρά την απουσία υποδομής, είναι ο προγραμματισμός σημαντικών επεκτάσεων με επιποδάτευση του μεγαλύτερου μέρους της επιφάνειας της Αττικής.

Επιδιώκεται λοιπόν, με μεγάλα συγκοινωνιακά έργα, η αποφόρτιση της πρωτεύουσας που σήμερα βρίσκεται εγκλωβισμένη μεταξύ των ορεινών όγκων του Υμηττού, του Αιγάλεω, του Ποικίλου και της Πάρνηθας. Ο χώρος που

Ο Θ. Βλαστός είναι αρχιτέκτων-συγκοινωνιολόγος, Λέκτορας στο Τμ. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ.



περιβάλλουν οι παραπάνω όγκοι, κρίνεται ανεπαρκής αφού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διαθέτει πολύ μικρά ποσοτά χώρων πράσινου, στάθμευσης, κίνησης του πεζού, κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Ο μεγαλοideπομός για την πρωτεύουσα, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από την κλίμακα του Λεχανοπεδίου (χρησιμοποιείται ως απόδειξη της ανεπάρκειας το γεγονός ότι, τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχαν εντυπωσιακές μετακινήσεις πληθυσμού από το κέντρο της Αθήνας προς την περιφέρεια. Όμως αλήθεια, τι από όσα προσφέρει το ευρωπαϊκό κέντρο πόλης, προσέφερε το κέντρο της Αθήνας για να κρατήσει τους κατοίκους του;)

Εκδηλώνεται μια μαζική φυργή από την πρωτεύουσα, όμως αντί η πολιτεία να πάρει μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος που προκαλεί την εγκατάλειψη, τη διευκολύνει θεωρώντας δεδομένη και οριστική την υποβάθμιση των κεντρικών περιοχών.

Οι ελάχιστες θετικές παρεμβάσεις, όπως η κατασκευή του μετρό, θα είναι και αυτές, κατά κύριο λόγο, διευκολύνονται πρόσθιασης στο κέντρο, των κατοίκων της περιφέρειας. Το μετρό είναι ένα βαρύ μέσο κατάλληλο για μεγάλες ροές, όπως είναι αυτές μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Όμως, τί θα γίνει με την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό κάθε δρόμου; Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως δεδομένη η παρούσα υποβάθμιση του; Θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι τα πεζοδρόμια θα καταλαμβάνονται από τα αυτοκίνητα, τα απυχήματα θα αυξάνονται, οι παλαιοί κάτοικοι θα απομακρύνονται, η πολιτιστική και κοινωνική λειτουργία θα συρρικνώνται; Το πρόβλημα της απελευθέρωσης του δρόμου από την κυκλοφορία και τη στάθμευση, που εκπλέουν τον πεζό, παραμένει. Δεν θα υπάρξει αναβάθμιση αν δεν διαπλανθούν τα πεζοδρόμια, εμπλουτιστεί με πράσινο, αστική επίπλωση και φωτισμό ο δρόμος, ώστε να πάιξει τον κοινωνικό ρόλο που του ανήκει. Οι λύσεις πλέον, δεν πρέπει να περιοριστούν στον έλεγχο του αυτοκινήτου του επισκέπτη, αλλά αναγκαστικά θα περιλάβουν και το αυτοκίνητο του κατοίκου.

1. Η απομάκρυνση των συγκοινωνιακών κόμβων

Προγραμματίζεται η επέκταση της πρωτεύουσας προς έξη μεγάλες γεωγραφικές περιοχές: Μεσόγειο, ανατολικές και βόρειες παρυφές της Πεντέλης, Μενίδη, Θριάσιο, Σαλαμίνα (με υποθαλάσσια οδική σήραγγα που θα τη συνδέει με την Αττική και θα δώσει τη δυνατότητα για σημαντική επέκταση

της κατοικίας σε ένα γεωγραφικό χώρο, που αν και τόσο κοντά στην πρωτεύουσα, παρέμεινε στο περιθώριο της οικονομικής της δυναμικής - όμως έτοι, η Σαλαμίνα θα αλοθεί από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, ενώ θα μπορούσε να προστατευθεί από αυτό με μια κατάλληλη πολιτική ενίσχυσης της θαλάσσιας σύνδεσης με σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη και παράλληλη ανάπτυξη στο εσωτερικό της, δικτύων δημόσιας συγκοινωνίας).

Το πρώτο βήμα για την παραπάνω επέκταση, είναι η μεταφορά από το εσωτερικό του πυκνού ιστού προς την περιφέρεια των συγκοινωνιακών κόμβων, που σήμερα βρίσκονται εκεί εγκλωβισμένοι. Η κατάληψη από αυτούς χώρου πολλήπτων για άλλες χρήσεις, ενισχύει τις πιέσεις για την απομάκρυνσή τους.

Εποι, το αεροδρόμιο του Ελληνικού, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στα Σπάτα και να καταλάβει μια έκταση, τουλάχιστον διπλάσια αυτής, που καταλαμβάνει σήμερα.

Το λιμάνι του Πειραιά, εγκαθιστά το εμπορικό του τμήμα στο Κερατσίνι. Όμως, η νέα του θέση είναι ακόμη βαθύτερα στο εσωτερικό του Σαρωνικού κόλπου, εκεί που η ανανέωση των νερών γίνεται ακόμη πιο δύσκολα. Ένα μεγάλο μέρος του επιβατικού έργου του Πειραιά, αντό που αφορά τις συνδέσεις με τα νησιά του Αιγαίου, σχεδιάζεται να μεταφερθεί στο Λαύριο ή τη Ραφήνα. Και αυτή η μετακίνηση δεν θα είναι χωρίς συνέπειες. Πράγματι, θα μεταβιβαστεί έτοι ένα τμήμα των θαλάσσιων μεταφορών στη στεριά και μάλιστα, σε ένα περιβάλλον εναίσθητο, όπως είναι τα Μεσόγεια. Για να κερδίσθει ουσιαστικό χρόνος από αυτή τη μεταφορά του λιμανιού, θα πρέπει να γίνουν τόσο σημαντικά έργα συγκοινωνιακής υποδομής, που οι δευτερογενείς συνεπειές τους στο ίδιο κορεσμένο αυτοκόδικο δίκτυο, θα είναι δυσανάλογες με τα αναμενόμενα ωφέλια.

Στο Μενίδι προβλέπεται να μεταφερθεί το οιδηροδρομικό κέντρο της πρωτεύουσας. Αυτό θα επιτρέψει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της υφιστάμενης οιδηροδρομικής υποδομής:

1. Μέρος των σημών που προέρχονται από βορρά, θα παρακάμπτουν την Αθήνα και θα ακολουθούν τη νέα χώραξη σε παραλλήλια με τη χάραξη του άξονα Ελευσίνας - Σπάτων. Εποι, η υφιστάμενη υποδομή από Μενίδι, μέχρι Πειραιά, θα αποδοθεί και στον προαστειακό οιδηρόδρομο.

2. Θα κατασκευαστεί στο Θριάσιο ο Νέος Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Εμπορικός και Διαλογής, που θα συνδέεται οιδηροδρομικά με το νέο εμπορικό λιμάνι του Κερατσίνιου. Ο νέος αυτός σταθμός, θα είναι ιδιαίτερα χορήσιμος για το Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο που προβλέπεται να αναπτυχθεί στην Μαγούλα.

Η απομάκρυνση προς την περιφέρεια των μεγάλων συγκοινωνιακών κόμβων, συνοδεύεται αναπόφευκτα από την υποχρέωση κατασκευής αξένων, ανάλογης σημασίας για τη σύνδεσή τους με το κέντρο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το «ΒΗΜΑ» στις 23.5.93, στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ομίλου κατασκευής, με αυτοχρηματοδότηση, του αεροδρομίου και της πολιτείας, θα περιλαμβάνεται όρος που θα προβλέπει ότι αν δεν κατασκευαστεί η περιφερειακή Υμηττού, τότε ο ίδιος θα δικαιούνται αποζημίωσης για όλα τα έξοδά του, για την κατασκευή του αεροδρομίου.

2. Η Αττική χερσόνησος και οι μεγάλες υπεραστικές ροές

Είναι γεγονός ότι η περιφέρεια των μεγάλων πόλεων της Ευρώπης, είναι γεμάτη από ακτινικούς οδικούς άξονες που συγχλίνουν προς ένα περιφερειακό διακτύο, ο οποίος προστατεύει την πόλη από τις διαμπερείς ροές. Όμως, κατά

κανόνα, στην ηπειρωτική ευρωπαϊκή πόλη συγκλίνουν υπεραστικές φοίς από πολλές κατευθύνσεις. Η Αθήνα είναι τυχερή ως προς αυτό διότι τη διασχίζει μόνο μιας κατεύθυνσης διαμπερής φοίς. Αυτή πρέπει οπωδήποτε να αντιμετωπιστεί. Η σκοπιμότητα των οδικών έργων που προτείνονται, πρέπει λοιπόν, να εξεταστεί λαμβάνοντας αυτό υπόψη.

Η παραπάνω μοναδική υπεραστική φοίς, σήμερα διασχίζει τον αυτοκόιο μότι με την εθνική οδό Νο 1 και τη λεωφόρο Αθηνών. Από την πρωτεύουσα η περιοχή που θίγεται άμεσα είναι η Δυτική Αθήνα που αποκόπτεται από την υπόλοιπη πόλη.

Το μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου και της Αττικής χερσονήσου, παρακάμπτεται από τη διαμπερή φοίς. Αυτή μάλιστα, όταν η ένταση κυκλοφορίας που θα προκαλέσουν οι δημιουργούμενες χρήσεις στις δύο πλευρές της εθνικής οδού, από τη Μεταμόρφωση και βορειότερα, θα οδηγήσει σε κορεσμό του άξονα, προβλέπεται να εκτραπεί δυτικότερα, στις παρυφές της Πάρονθας και σε προέκταση της Δυτικής περιφερειακής Αιγαίου. Η κατασκευή της Ελευσίνας - Σπάτων στο Θριάτιο, θα απομακρύνει ακόμα περισσότερο αυτή την παρακάμπτοντα φοίς και την τελική απομάκρυνση της θα οριστικοποιήσει η κατασκευή του άξονα Ελευσίνας - Θήβας που θα διασχίσει τον ορεινό όγκο της Πάρονθας με σοβαρές, βέβαια, συνέπειες για τον πράσινο πνεύμονα της πρωτεύουσας.

Η μοναδική λοιπόν διαμπερής φοίς, η οπή βιορρά - νότου, εύκολα μπορεί να εκτραπεί με ένα σχετικά μικρού μήκους οδικό έργο. Κατά συνέπεια, το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής χερσονήσου και ιδιαίτερα τα Μεσόγεια, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν περιοχή προστασίας κατάλληλης για αναψυχή και πράσινο που τόσο έχει ανάγκη η Αθήνα. Όμως, το νέο αεροδρόμιο στα Σπάτα και τα συνοδευτικά έργα οδοποιίας, ανατρέπουν αυτή την προοπτική.

3. Οι άξονες σύνδεσης της περιφέρειας

Το οδικό δίκτυο που θα φέρει σε επαφή τα Μεσόγεια, τις ανατολικές παρυφές της Πεντέλης, το Μενίδι, το Θριάσιο και τη Σαλαμίνα με την πρωτεύουσα, θα έχει ως ραχοκοκάλια του, τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνας - Σπάτων. Όπως τονίστηκε παραπάνω, μόνο ένα τμήμα αυτού του άξονα είναι απαραίτητο για την εκτροπή της διαμπερούς φοίς. Όλα τα υπόλοιπα τμήματά του, αντιστοιχούν σε επιλογές που εξυπηρετούν άλλους αμφιλεγόμενους χωροταξικούς στόχους.

Αυτός θα είναι ένας εγκάρδιος, ως προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της Αθήνας, άξονας, ο μοναδικός που θα συνδέει ανατολική και δυτική Αττική. Μέσω αυτού η πρωτεύουσα θα επικοινωνεί άμεσα με Θριάσιο και Μεσόγεια. Ο ίδιος άξονας, θα είναι ο κεντρικός συλλεκτήριος των προβλεπόμενων κάθετων σε αυτόν χαραξών, όπως θα είναι η δυτική περιφερειακή του Υμηττού, ο άξονας Αργυρούπολη - Σπάτα (περιλαμβανομένης της σήραγγας), η δυτική περιφερειακή Αιγαίου και η πρόεκταση της μέχρι τον Άγ. Στέφανο, η επέκταση της Θηβών, η Κύμης, η ανατολική περιφερειακή Υμηττού, η Ραφήνας - Λαυρίου. Σε τροφοδοτικές του αυτοκινητόδρομους Ελευσίνας - Σπάτων, θα αναχθούν και οι υφιστάμενες αρτηρίες Ε.Ο. Νο 1, Βείκου, Κηφισίας, Μεσογείων.

Οι αλλαγές που θα επιφέρει η κατασκευή του άξονα Ελευσίνας - Σπάτων στη λειτουργία της πρωτεύουσας και κατ' επέκταση και της περιφέρειας της, θα είναι πολύπλευρες: θα είναι αλλαγές στις χρήσεις γης, τις οικοστικές, εμπορικές, βιομηχανικές αλλά και μεταστροφή της σημερινής



μασικής κατεύθυνσης φοίς μετακινήσεων βιορρά - νότου σε τροφοδοτική της νέας κύριας φοίς ανατολής - δύσης.

Πόλ συγκεκριμένα, ο δυτικός κλάδος του άξονα, από την Ελευσίνα μέχρι την εθνική οδό είναι όπως τονίστηκε παραπάνω, ο άξονας παρακαμψης της πρωτεύουσας. Είναι το μοναδικό τμήμα του περιφερειακού δακτυλίου που χρειάζεται για να προστατευθεί το Λεκανοπέδιο. Αντίθετα, ο ενδιάμεσος κλάδος, μεταξύ εθνικής οδού και Σταυρού, είναι ένας απαντικός κλάδος που θα κατευθύνει επάνω του τις εσωτερικές μετακινήσεις της Αθήνας, κατά κάριο λόγο τις φοίς από τη Κηφισίας και τη Μεσογείων, άξονες που θα εντακτοποιηθούν κυκλοφοριακά. Ο ανατολικός κλάδος του άξονα, θα συνδέσει την Αθήνα με τη Μεσογείων, άξονες που θα εντακτοποιηθούν κυκλοφοριακά. Ο ανατολικός κλάδος του άξονα θα συνδέσει την Αθήνα με τα Μεσόγεια και βέβαια με το αεροδρόμιο των Σπάτων. Ο ίδιος κλάδος του αυτοκινητόδρομου, θα καταλήξει κάποια στιγμή στο Λαύριο, στο ακρότατο σημείο των Μεσογείων, για την εξυπηρέτηση του λιμανιού.

Προβλέπονται επίσης:

- άξονας μήκους 50 περίπου Km, που αρχικά, ως ανατολική περιφερειακή Υμηττού και στη συνέχεια σε παραλλήλη χάραξη με το τμήμα Σπάτων - Λαυρίου και σε μικρή απόσταση από την ακτή, θα καταλήγει στην Ανάβυσσο
- άξονας, μήκους περίπου 60 Km, σε προέκταση της σήραγγας Αργυρούπολης, που θα εφάπτεται του νέου αεροδρομίου, στη συνέχεια θα κινείται στους ανατολικούς πρόποδες του Πεντελικού για να καταλήγει στην εθνική οδό στο υψός του Μαραθώνα,
- δύο ακόμη άξονες, που θα συνδέουν το Σταυρό με τη Ραφήνα και τη Λούτσα, συνολικού μήκους 25 περίπου Km.

Συνολικά λοιπόν, στα Μεσόγεια και τις ανατολικές παρυφές της Πεντέλης, προγραμματίζονται άξονες που το μήκος τους θα ξεπερνά τα 130 Km και αν προστεθούν σε αυτούς και τα οδικά έργα που προβλέπονται στις υπόλοιπες περιοχές επέκτασης της Αθήνας (εξαιρουμένων των έργων επί των εθνικών οδών), το μήκος της νέας οδικής υποδομής θα αγγίξει τα 250 Km.

Στο κέντρο της πόλης προβλέπεται επίσης, η διάνοιξη ενός σημαντικού υπόγειου οδικού έργου στη συνέχεια του άξονα Κύμης - Βείκου, που θα διασχίζει τα Τουρκοβούνια



και το Λυκαβηττό για να καταλήγει, μέσω της Ευφρονίου, στον περιφερειακό του Υμηττού.

Προβλέπονται επίσης, η σύνδεση της Λ. Αλεξάνδρας με τη Λ. Πεντέλης, η διάνοιξη της Παπανδρέου στου Ζωγράφου, η σήραγγα των Τουρκοβουνίων (ενδιάμεσος δακτύλιος).

4. Οι παραμορφώσεις από την τμηματική κατασκευή

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αναπόφευκτη τμηματική κατασκευή των συγκοινωνιακών έργων, θα οδηγήσει σε προφανές παραμορφώσεις και ανισορροπίες της κυκλοφοριακής λειτουργίας της Αθήνας. Δίδονται παρακάτω, μερικά παραδείγματα:

1. Η σειρά κατασκευής των διαφόρων τμημάτων του άξονα Ελευσίνας - Σπάτων, θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της πρωτεύουσας. Σήμερα έχουν δημοπρατηθεί τα 3 Km της Ελευσίνας-Σπάτων, από τον κόμβο με την εθνική οδό στη Μεταμόρφωση, μέχρι τη Λ. Κύμης. Στο διάστημα που θα λειτουργεί μόνο αυτό το τμήμα, είναι φανερό ότι θα προσφέρει την καταλληλότερη πύλη του κέντρου της Αθήνας από την εθνική οδό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, την εκθετική αύξηση των φόρων στη Λ. Κύμης, η οποία βέβαια, έχει ακόμη πολλά περιθώρια ικανότητας, κατ' επέκταση στην Καποδιστρίου, στη Βεΐκου, στη Γαλατσίου. Οι γειτονικές περιοχές Γαλατσίου, Π. Ψυχικού, Πολυγύρου, Κυψέλης, θα αποτελέσουν την κατάληξη αυτών των φρόντων και φυσικά, οι συνήθηκες περιβάλλοντάς τους θα υποβαθμιστούν. Για να αποτραπούν ή να περιοριστούν οι αναμενόμενες συνέπειες, προβλέπεται στο απότερο μέλλον η διάνοιξη της υπόγειας σήραγγας, που σε προέκταση της Βεΐκου θα περνά κάτω από την Κυψέλη, θα τέμνει κάθετα την Λ. Αλεξάνδρας, θα διασχίζει το Λυκαβηττό και θα καταλήγει στην προέκταση της Ευφρονίου που οδηγεί στη δυτική περιφερειακή του Υμηττού. Η υπόγεια αυτή σήραγγα θα δημιουργήσει κατά συνέπεια, μία ακόμη ροή βροχά - νότου, που θα ενισχύσει τις ήδη αναπτυσσόμενες στην εθνική οδό και στην Κηφισίας και θα φέρει ακόμη πιο κοντά την καρδιά της πρωτεύουσας στην εθνική οδό. Η υπόγεια σήραγγα, προφανώς, δεν θα προκαλέσει η ίδια αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της πόλης, αντίθετα, θα απομακρύνει από το κεντρικό οδικό δίκτυο, σημαντικό ποσοστό των φρόντων. Οι συνέπειές της

θα εμφανιστούν στις προσβάσεις της διότι είναι βέβαιο ότι στην περιοχή τους θα ασκηθούν σοβαρές κυκλοφοριακές πιέσεις.

2. Αν, κάτω από την πίεση της ανάγκης να λειτουργήσει το αεροδρόμιο των Σπάτων, κατασκευαστεί το τμήμα Σταυρός - Σπάτα, χωρίς να έχει προηγηθεί το τμήμα Κύμης - Σταυρός, θα ενισχυθεί η στροφή της Αθήνας προς τα Μεσόγεια. Ωστόσο, η Δυτική Αθήνα θα εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένη από το αεροδρόμιο και την ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων και να συνδέεται μόνο δια μέσου του κεντρικού οδικού δικτύου της Αθήνας, με όλες τις επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται. Συμπερασματικά, η επέκταση της Αθήνας προς τα Μεσόγεια, με πόλο το αεροδρόμιο των Σπάτων, εμπεριέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει, σε επίσης σοβαρές παραμορφώσεις.

3. Η σύνδεση του αεροδρομίου με την πρωτεύουσα μέσω δύο κλάδων (ο πρώτος είναι ο άξονας Ελευσίνας - Σπάτων και ο δεύτερος ο άξονας Αργυρούπολης - Σπάτων), είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει, επίσης, σε κυκλοφοριακές περιπλοκές, ανάλογα πάλι με τη σειρά κατασκευής αυτών των έργων. Συγκεκριμένα:

Οι παραπάνω δύο κλάδοι, είναι απαραίτητο να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός άξονα αντίστοιχης κατηγορίας με αυτούς, όπως η προβλεπόμενη δυτική περιφερειακή Υμηττού. Όσο αυτός ο περιφερειακός άξονας, που ανήκει στον εξωτερικό δακτύλιο της πρωτεύουσας, δεν θα έχει κατασκευαστεί, οι περιοχές αφετηρίας των δύο κλάδων, δηλαδή η Αγ. Παρασκευή, Σταυρός στα βόρεια και η Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη στα νότια, θα επιβαρυνθούν με σημαντικές μετακινήσεις προσπέλασης προς αυτές από τα κεντρικά τμήματα της πόλης.

Είναι φανερό ότι, η απομάκρυνση των βασικών συγκοινωνιακών κόμβων της πρωτεύουσας από το Λεκανοπέδιο προς την περιφερειά της και η αραιώση των διαφόρων δραστηριοτήτων στο χώρο με την επέκταση της Αθήνας, θα έχει ως επακόλουθο, την αύξηση των φόρων στο οδικό δίκτυο γενικά, αφού θα προκύψει νέα ζήτηση μετακινήσεων μεταξύ πόλων του κέντρου και των νέων χρήσεων και δραστηριοτήτων της περιφέρειας. Η έκρηξη λοιπόν των παραδοσιακών κέντρων σε πολεοδομικά θραύσματα που κατανέμονται αρκαία σε ευρείες επιφάνειες της περιφέρειας, οδηγεί σε αύξηση του συνολικού μήκους των μετακινήσεων. Το παραπάνω συνολικό μήκος, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και θα συμβάλλει στο γενικό κορεούμ, εφόσον η υποδομή που συνδέει κέντρο και περιφέρεια είναι ελλειμματική και εγκλωβισμένη τις ορεις σε λίγους, μη ισόρροπα κατανεμημένους, άξονες με κατευθύνσεις που πολλές φορές υποχρεώνουν σε περιπορείες, όπως στην περιπτώση της Αθήνας.

Πρέπει επίσης, να τονιστεί ότι, η περιφέρεια στηρίζεται λειτουργικά στο ιδιωτικό αυτοκίνητο δημιουργώντας νέους δεσμούς χρήστες αφού η δημόσια συγκοινωνία είναι ασύμφορο οικονομικά να αναπτυχθεί επαρκώς σε αραιοδημηνές επιφάνειες.

Επίλογος

Ο μεγαλοδειπτισμός για την Αθήνα, ήταν αναπόφευκτο να καθοδηγήσει μια μονόπλευρη πολιτική υπέρ του ΙΧ. Μόνο η κατασκευή του μετρό θα δώσει ώθηση στις δημόσιες συγκοινωνίες, όμως ανεπαρκή. Το σύνολο των προβλεπόμενων οδικών έργων, έχει στόχο να επιτρέψει σε μια εκτεταμένη πρωτεύουσα να λειτουργήσει παρά τον κορεούμ των κεντρικών περιοχών συμβιβασμένη μαζί του. Η ιδέα επίσης για τη δημιουργία δικτύου προσπέλασης σιδηρο-

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΟΡΟΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΛΛΑΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ MAJOR TRANSPORTATION PROJECTS IN ATTICA

MINISTRY OF ENVIRONMENT
PHYSICAL PLANNING & PUBLIC WORKS
GENERAL SECRETARIAT OF PUBLIC WORKS
GO. OF PROJECTS - EXPANSION, PUBLIC WORKS



δρόμου, βρήκε πρόσφορο έδαφος διότι είναι συμβατή με τη στρατηγική ενεργοποίησης της περιφέρειας της Αθήνας, Μεσογείων και Θριασίου. Η απόφαση μεταφοράς του αεροδρομίου του Ελληνικού στα Σπάτα και η αναγνώριση της ανάγκης σύνδεσής του με την Αθήνα με μέσο σταθερής τροχιάς, συνέβαλλε επίσης, στην αποδοχή της ιδέας του προαστειακού.

Τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα που προγραμματίζονται για την Αττική, δεν επελέγησαν για να απαντήσουν σε προβλήματα που αποσχολούν το Λεκανοπέδιο. Εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτών που θέλουν να βρίσκονται κοντά στις δραστηριότητες της πρωτεύουσας και θέλουν από αυτή, να λειτουργεί σαν ένας μεγάλος συγκοινωνιακός κόμβος. Ο σύρχος των έργων είναι καθαρά η διεκπαράσωση των θρών, η κυκλοφορία στην ευρεία περιφέρεια της πρωτεύουσας, στο μέγεθος που αυτή θα αναπτυχθεί τις επόμενες δεκαετίες, και όχι όπως τονιστήκε παραπάνω, η βελτίωση των συνθηκών στον υψηλάμενο δομημένο χώρο.

Ωστόσο, αυτά τα έργα παρουσιάζονται και ως περιβαλλοντικούς χαρακτήρα. Για παράδειγμα, επ' ευκαιρία της πρόσφατης πολεμικής για την κατασκευή της Δυτικής Περιφε-

ρειακής Υμηττού, ο άξονας αυτός χαρακτηρίστηκε από επίσημα χειλική ως «το πιό σημαντικό έργο – μετά το μετρό – για την ανακούφιση του Λεκανοπεδίου από το νέφος και το κυκλοφοριακό πρόβλημα». Είναι γνωστό ότι, αν και αρχικά ο ρόλος της περιφερειακής Υμηττού στην άμβλυνση των φόρων της Λ. Μεσογείων θα είναι θετικός, μακροπρόθεσμα η παραγωγή κυκλοφορίας από το οδικό αυτό έργο αλλά και οι ανακατονομές των φόρων τις οποίες θα προκαλέσουν, το ίδιο όσο και η Ελευσίνας - Σπάτων, παράλληλα με τη λειτουργία των νέων αεροδρομίου, θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση των συνθηκών στην Κατεχάκη μεταξύ Κηφισίας και Μεσογείου, επιδείνωση που θα επεκταθεί και στη γύρω περιοχή. Η πρόσφορά λοιπόν της περιφερειακής Υμηττού στην καταπολέμηση της ωπανσης θα είναι αμελητέα.

Η θεωρία που συνοδεύει την πρόταση κατασκευής των μεγάλων οδικών έργων στην περιφέρεια της Αθήνας, υποστηρίζει ότι αυτά αποτελούν προϋπόθεση για τη βελτίωση των συνθηκών στις κεντρικές περιοχές, αφού χωρίς αυτά δεν θα είναι δυνατόν να πάρονται περιοριστικά μέτρα για την κυκλοφορία του Ι.Χ. στις κεντρικές περιοχές της



πρωτεύουσας. Πράγματι, για να προστατευθεί μια πολεοδομική επιφάνεια από τη διαμπερή κυκλοφορία, πρέπει να αντιπροσταθούν στο αυτοκίνητο εναλλακτικά σενάρια για την παράκαμψή της. Ο περιφερειακός δακτύλιος προσφέρει αυτή τη δυνατότητα παράκαμψης στη διαμπερή όση που, παρά την περιπορεία, διεκπεραιώνεται ταχύτερα, λόγω των καλυτέρων κυκλοφοριακών συνθηκών που συναντά πάνω του, σε σχέση με αυτές που θα συναντούσε διασχίζοντας την περιοχή. Παράλληλα λοιπόν με την κατασκευή του δακτύλιου, πρέπει να γίνονται και έργα στο εσωτερικό της επιφάνειας που περιβάλλει, ώστε να απορρέπεται η είσοδος της διαμπερούς κυκλοφορίας σε αυτήν.

Το παραπάνω σχήμα είναι αποτελεσματικό, εφόσον η κυκλοφορία που αναφέρεται στις δραστηριότητες της προστατεύομενης ζώνης είναι περιορισμένη. Όταν όμως, όπως στην περίπτωση της Αθήνας, οι δακτύλιοι (μικρός, ενδιάμεσος, μεγάλος) περικλείουν μεγάλες πολεοδομικές επιφάνειες που χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση δραστηριότηταν και πυκνότητα κατοικίας, η εκτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας, δεν είναι αρκετή για να βελτιωθούν οι συνθήκες περιβάλλοντος στο εσωτερικό της ζώνης, θα εξακολουθούν να παράγουν και να έλκουν μεγάλα ποσοστά μετακίνησεων αν δεν ληφθούν παράλληλα μέτρα.

Σημειώνεται επίσης ότι, θα υπάρχει πάντα ο μεγάλος άγνωστος που είναι, το πώς θα επηρεάζεται η ζήτηση για μετακίνησης από τα διάφορα έργα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα υπάρχουν πολλές χιλιάδες ιδιοκτητών οχημάτων που δεν τα χρησιμοποιούν στις κεντρικές περιοχές λόγω του κορεσμένου οδικού δικτύου. Ένα ποσοστό από αυτούς, αύριο, όταν κατασκευαστεί το μετρό και βελτιωθεί προσωρινά η θορή στους δρόμους, ενδεχομένως, να αναθεωρήσει τη σημερινή του στάση και να ξανακατέβει στο κέντρο με I.X. Για να κατοχυρωθούν τα ωφέλη από την κατασκευή του μετρό, πρέπει λοιπόν, να παρθούν παράλληλα αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Διαφορετικά, οι σημερινές συνθήκες θα αναπαλαχθούν.

Οι κεντρικές περιοχές της Αθήνας δεν διαθέτουν την απαραίτητη οδική επιφάνεια ώστε να μπορέσει ο σχεδιασμός να αφήσει να εκδηλωθεί ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς η ζήτηση για χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Ακόμη και αν διανοιγόταν, με τεράστιο βέβαια κόστος (οι απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του ήξονα Ελευσίνας - Σπάτων αντιτροσωπεύουν σχεδόν το μισό της συνολικής δαπάνης), ένα πλούσιο δίκτυο αρτηριών σε αντίστοιχη αναλογία με αυτή των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, πάλι το πρόβλημα της οδικής κυκλοφορίας στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας

δεν θα λυνόταν διότι το δευτερεύον και τρίτερον δίκτυο της είναι ανεπαρκές τόσο για την κίνηση όσο και για τη στάθμευση των αυτοκινήτων. Το περιβάλλον δεν είναι μόνο ο αέρας που αναπνέουμε (στο πρόβλημα αυτό θα υπάρχει βελτίωση ούτως ή άλλως, με τη γενικότερη της χρήσης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου). Είναι και ο χώρος που διαθέτει ο πεζός στο δρόμο. Ποσοτικά αλλά και ποιοτικά (ασφάλεια, άνεση κ.λ.π.). Σήμερα, η κυκλοφορία και η στάθμευση καταναλώνει αυτό το χώρο. Το πρόβλημα της στάθμευσης, ίσως, αποδειχτεί για τα ελληνικά δεδομένα πιο δυσεπιπλούτο από αυτό της κυκλοφορίας, διότι ενώ η κυκλοφορία μπορεί να εκπλατεί, για τα αυτοκίνητα των κατοίκων κάθε δρόμου, δεν έχει προβλεφθεί ποτέ στα σταθμεύουν.

Δεν υπάρχει άλλη λύση από τη χάραξη μιας στρατηγικής που θα δώσει απόλυτη προτεραιότητα στη δημόσια συγκοινωνία. Όχι μόνο αυτή που θα συγκεντρώνεται στους βασικούς άξονες αλλά, το κυριότερο, αυτή που θα έχει την ευελιξία να προσεγγίσει κάθε δρόμο, για να γίνει πραγματικά ανταγωνιστική του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Μόνο όταν εγκατασταθούν πλούσια και ευέλικτα δίκτυα τέτοιων μικρών οχημάτων, θα μπορέσουν να παρθούν αυστηρά περιοριστικά μέτρα για όλους τους κατοίκους.

Φυσικά, θα απατηθεί κοινωνική συναίνεση. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, το να ζεις στο κέντρο μιας ιστορικής πρωτεύουσας, είναι προνόμιο. Απαιτούνται θυσίες. Δεν μπορεί να ζεις σε αυτό με τον ίδιο τρόπο που ζεις στην περιφέρεια ή σε μια μικρή πόλη. Χρειάζεται συλλογικότητα, αλληλεγγύη, συντονισμένες συμπεριφορές.

Όμως, παράλληλα, η ευθύνη για να ενθαρρυνθεί μια τέτοια κοινωνική στάση, ανήκει στην πολιτεία. Αν επιμείνει στην εγκατάλειψη των κεντρικών περιοχών, το κοινωνικό και οικονομικό κόστος θα είναι μεγάλο. Η Αθήνα πάσχει στις κεντρικές της περιοχές. Αυτές πρέπει να γίνουν ανθρώπινες. Πρόκειται για στόχο απόλυτης προτεραιότητας. Θα προφυλάξει τις επόμενες γενιές από λάθη που δεν θα διορθώνονται, θα δείξει σεβασμό απέναντι στο σήμερα και στην ιστορία. Η μεγάλη ιδέα για την Αθήνα είναι σεμνή, είναι για μια Αθήνα ανθρώπινη στη σημερινή της έκταση.

Το θεμέλιο της πόλης είναι το κέντρο της. Πρέπει πρώτα αυτό να εξασφαλιστεί και στη συνέχεια να διευκολυνθεί η επέκταση προς την περιφέρεια. Η αντίστροφη διαδικασία θα οδηγήσει στην κατάρρευση της πόλης.

Βιβλιογραφία

- ΕΜΠ/ΑΣΔΑ, «Γεωγραφική Έρευνα Πολεοδομικής - Κυκλοφοριακής - Περιβαλλοντικής Αρδχωσης των Δήμων της Δυτικής Αθήνας», 1993.
- Οργανισμός Αθήνας/Δρόμος ΑΕΜ, «Λειτουργική Μελέτη Ανάπτυξης του Συγκοινωνιακού Κέντρου Μενιδίου στα πλαίσια της εξέλιξης και οργάνωσης Προαστειακού Σιδηροδρομικού Δικτύου Αττικής», 1992.
- ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ, Χάρτης Μεγάλων Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής, Ιανουάριος 1992.
- Βλαστός, Θ., «Μεταφορές και Κοινωνικό Περιβάλλον», Πρακτικά Συνεδρίου Συλλ. Ελλ. Συγκ/γων, 4/5 Μαΐου 1993, σελ. 55 - 74 και «4 TΡΟΧΟΙ», τεύχος 273, Ιούνιος 1993, σελ. 186-190.
- PIARC/AIPCR - Technical Committee on Roads in Urban Areas, «The Urban Road Network Design - New Approaches», Routes/Roads, Special, 1991.
- ΥΠΕΧΩΔΕ, «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ευρύτερης Περιοχής της Αθήνας».