

Το «κεραμεούν» και το «φαύλον» του Κ.Π. Καβάφη

Κάποιες «αρχιτεκτονικές» σκέψεις

του Νικ. Θ. Χολέβα

Στην πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση των «Ποιημάτων» του μεγάλου μας αλεξανδρινού ποιητή, Κ. Π. Καβάφη, που εκδόθηκε το 1935 με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Τάκη Καλμούχου, παρουσιάζονται εξι ποιήματα για το 1925. Από αυτήν σας θυμίζω το ποίημα:

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΤΥΡΑΝΕΥΣ ΕΝ ΡΟΔΩ

Για την αρμόζουσα παίδευσι και αγωγή
ο Απολλώνιος ομιλούσε μ' έναν νέον που έκτιζε πολυτελή οικία εν Ρόδῳ. «Έγώ δε ες iερόν» είπεν ο Τυανεύς στο τέλος «παρελθόν» πολλών αν ήδιον εν αυτώ μικρών οντί αγάλμα ελέφαντος τε και χρυσού ίδοιμι η εν μεγάλω κεραμεούν τε και φαύλον».

Το «κεραμεούν» και «φαύλον» το σχαμερό:
που κιόλας μερικούς (χωρίς προπόνηση αρκετή)
αγνωτικώς εξαπατά. Το κεραμεούν και φαύλον.

Ο Νικ. Θ. Χολέβας είναι Αναπλ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας στο Τμ. Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Το κείμενο αποτέλεσε την ανακοίνωση του γράφοντος στο Συνέδριο: «Ο Πλαστικός-Δομικός και Εκατοντός χώρος στη Νεοελληνική Λογοτεχνία» που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 1992 στην Αίθουσα Τελετών του Ε.Μ.Π. και δημοσιεύθηκε στον τόμο των πρακτικών των παραπάνω συνεδρίων που κυκλοφόρησε ήδη.

Ακριβώς με τους τρεις τελευταίους στύχους του ποιήματος αυτού έλειπενα το 1989 και τον πρόλογο του διδακτικού βιοθήματος που απευθύνεται στους σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π., που παρακολουθούν το μάθημα της Ιστορίας της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής που διδάσκω.

Αλήθευα ποιο είναι το «κεραμεούν» και το «φαύλον» στην αρχιτεκτονική;

Στο ίδιο προλογικό σημείωμα γράφαμε:

«Σ' ένα αιώνα, όπως ο δικός μας, που η κακώς εννοούμενη «πρόδοσος» και η επίσης τόσο παρεξηγημένη έννοια της «ξέξελίξης» στην κτηματοδομία, πνήγουν την ίδια αυτή την αρχιτεκτονική -που βρίσκεται σε κρίση επιλογών- είναι αναγκαίο να προβληματιστούμε σοβαρά για το θετικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εμβάθυνση της ιστορίας της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, η οποία πρέπει να διαδραματίζει βασικό μάθημα και βασικό πεδίο έρευνας στις σπουδές του αρχιτέκτονα. Οπλισμένοι έτοι με γνώσεις, θέσεις και κριτική άποψη, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε εκείνο που οι παρακάτω στίχοι του Κ. Π. Καβάφη τόσο εύγλωττα και προφητικά είχαν διατυπώσει:

«Το «κεραμεούν» και «φαύλον» το σχαμερό που
κιόλας μερικούς (χωρίς προπόνηση
αρκετή) αγνωτικώς
εξαπατά. Το κεραμεούν και φαύλον»

(από το ποίημα: «Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδῳ»).¹

Οπλισμένοι λοιπόν με θέσεις, γνώσεις και κριτική άποψη.

Ετοι οι αρχιτέκτονες, έτοι οι ποιητές. Όλα αυτά σε μία εν δυνάμει επικαιρότητα και προβληματισμό για την επεμβατική αλλά και πολιτιστική δράση του αρχιτέκτονα. Έτοι και η επι-

σήμανση του Αριστομένη Προβελέγγιου: «Κανένα βιβλίο δεν είναι άσχετο με το «σπίτι» και την ανθρώπινη ύπαρξη που είναι αυτό και το μέσα σε αυτό».²

Ο αρχιτεκτονικός χώρος, ο ποιητικός χώρος πού άραγε συναντιώνται, πού άραγε ο ένας συμπληρώνει και αλληλουντάεται με τον άλλον;

Το «κεραμεούν» και το «φαύλον», δύο λέξεις ελληνικές, δύο λέξεις «εικόνων», σκορπούν ήχους δραματικούς στη βολεμένη και δήθεν πρωτοποριακή «συγχροδία» της σημερινής σύχρονης αρχιτεκτονικής πραγματικότητας. Έτοι «κεραμεούν» και «φαύλον» το Μεταμοντέρο (τώρα πόσοι αλήθευα βιαστικοί θαυμαστές του στις αρχές, έγιναν ξαφνικά άλλο τόσο βιαστικοί πολέμοι του... στο τέλος - στην Ελλάδα και άλλασσον - είναι άλλο θέμα), που χορημοποιήσε τη μόδα των καιρών, την γενικότερη κρίση της παιδείας και την «ξεινιάδα» διαφόρων κριτικών της αρχιτεκτονικής, οι οποίοι βρήκαν επιτέλους ένα λόγο ύπαρξης όπως ο πρώτος... διδάξας Charles Jenks δίνοντας στην αρχιτεκτονική μία αποδοσανατολιστική κατεύθυνση, που ανέστειλε κάπα ένα ποσοστό την εύρυθμη και κοινωνικά ωφέλιμη εξέλιξη της.

Όταν όμως το μακρινό πια 1925 ο Κ. Π. Καβάφης έγραψε το ποίημα που προαναφέραμε, στην αρχιτεκτονική της Ευρώπης, των Βαλκανίων και στην Ελλάδα, πραγματοποιείται το «θαύμα» της πρωτοπορίας της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Στην Ελλάδα αρχιτέκτονες σαν τους: Βασ. Κουρεμένο, Σωτ. Μαγιάση, Βασ. Γ. Τσαγορή κ.ά. θα αποτελέσουν τους δημιουργούς της «μετάβασης» που από την ιστορική φυλολογία της ακαδημαϊκής αρχιτεκτονικής θα οδηγήσουν στην έκρηξη της νέας

ελληνικής αρχιτεκτονικής του ρασιοναλισμού της εποχής του Μεσοπολέμου. Ονόματα σαν εκείνα των: Π. Καραντινού, Κ. Παναγιωτάκου, Β. Δούρα, Γ. Κοντολέοντος, Στ. Παπαδάκη, Α.Ι. Σιάγα, Π.Ν. Τζελέπη, και τόσων άλλων, θα δώσουν μια απάντηση και θα καταγγείλουν με το έργο τους το «κεραμεούν» και «φαύλον» στην αρχιτεκτονική δημιουργία. Αυτοί όλοι όμως οι δημιουργοί είχαν κατά Καβάφη «αριμόζουσα παίδευσι και αγωγή», κυρίως είχαν θέσεις και κριτική άποψη.

Βέβαια δεν έκτιζαν «πολυτελή οικίαν εν Ρόδω» και δεν ολίσθησαν στις συνθέσεις τους να παρουσιάσουν έργα που θα οδηγούσαν στην επιθυμία του: «εν μεγάλῳ κεραμεούν τε καὶ φαῦλον»... πόσα τέτοια αλήθεια βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να οικοδομούνται στην χώρα μας, κύρια σε «αριστοκρατικά» βρόεια προάσπια της κατατάλαπωρημένης πρωτεύουσας, αλλά και... «ισάξια» στην βροεινή συμπρωτεύουσα.

Το επίπλαστο και το φεύδος. Εκεί, μέσα από την ποιητική καταγγελία του αλεξανδρινού, εδώ σήμερα από την τραυματική εμπειρία του κτιστού, του κτιστού μας περιβάλλοντος, της ίδιας της ζωής μας, που δεν αποτελείται πια στο μεγάλο του ποσού από «αρχιτεκτονική» αλλά από «κτηριοδομία». Πράγματα εντελώς διαφορετικά σε περιχόμενο, ποιότητα και ήθος.

Στο σημείο αυτό θέλω να σημειώσω έναν προβληματισμό που συνεχώς με ακολούθει από τα... δυντυχώς πολέ μακρινά γυμνασιακά μου χρόνια, από τότε δηλαδή που πρωτογνώμων την καβαφική ποίηση. Ακόμη δεν πιστεύω ότι κατέφερα να ισοδοτήσω μέσα μου τις εννοιολογικές, δραματικές, ποιητικές του συνθέσεις με εκείνες τις άλλο τόσο δραματικές όψεις μιας πορείας διαλόγου της αρχιτεκτονικής με το ιστορικό της παρελθόν και το γενεσιονιγικό της μέλλον στη σύγχρονη εποχή.

Η αρχιτεκτονική σαν μία από τις Τέχνες (ανήκω σ' αυτούς που το πιστεύουν ακόμα αυτό), γιατί όπως έγραφε και ο Α.Ι. Σιάγας:

«Διότι, πιστεύω, ότι η Αρχιτεκτονική υπήρξε και είναι κατ' αρχήν Επιστήμη (τοιωτήν υπήρξε και εις τους αιώνας) της οποίας η ενδελεχής θεραπεία, συμπαραγματούσης εν συνεχείᾳ της νοητικής και θυμικής διαπλάσεως του θε-



Κ.Π. Καβάφης: Σχέδιο της Α. Παπαδοπούλακη.

ραπεύοντος αυτήν μύστον, μετουσιοί αυτήν εις ήμιστον βαθύμον ψυχοπνευματικής καλλιέργειας και καταξιοί αυτήν -την Επιστήμην δηλαδή του προσθέτου χαρακτηρισμού και τίτλου ως τέχνης -Τέχνης των Τεχνών- ελέχθη τούτο και εγράφε εις ιστορικά συγγράμματα - ουχί αφηρημένης αλλά πραγματικής, αληθινής και λαμπράς ΤΕΧΝΗΣ»³.

Είναι λοιπόν η Αρχιτεκτονική σαν την Ποίηση, δημιουργία, σύνθεση και ζόρα, όραμα που στοχεύει στην μεταξύ των άλλων ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ποιότητας ζωής μέσα στο ευρύτερο ουμανιστικό πλαισίο δράσης.

Χρειάζονται όμως και οι δύο τιν: «αριμόζουσα παίδευσι και αγωγή», τόσο από τον δημιουργό δύο και από τον αποδέκτη - χρήστη, όλα μέσα από την θέληση πραγματοποίησης ενός «ονει-

ρου», ονείρου απαραίτητου σ' αυτόν που μέσα από την τέχνη προτείνει. Έτοις έχονται στη σκέψη μου τα λόγια του κριτικού της τέχνης Νίκ. Αλεξίου, από ένα κείμενο κριτικής που έγραψε πρόσφατα σχολιάζοντας την έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη με τίτλο:

«Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου» γράφει:

«Μα άνθρωποι που δεν ονειρεύτηκαν κάτι καλύτερο απ' την πραγματικότητα, δεν έχουν. Και λαϊ που δεν επεδίωξαν ν' ανεβάσουν την ποιότητα της ζωής τους έφησαν»⁴.

Πρόματι μας λείπει το ονειρό, μας λείπει δηλαδή ένα από τα βασικά στοιχεία που δημιουργούν προϋποθέσεις τέχνης.

Η διείσδυση του οικονομικού παράγοντα και η πλήρης επικράτηση σε παγκόσμιο επίπεδο του καπιταλισμού, έφερε μαζί της και την πλήρη κατάργηση του «ονείρου» και του ορφάματος. Όλα γίνανται marketing. Μεγάλοι αρχιτέκτονες και εικαστικοί καλλιτέχνες ντυμένοι με ακριβά (και πάντα signé) σταυρούχυμπωτα κραδαίνοντες τις περιόδημες 24 ώρες ταύτες executives τρέχουν να πλασάρουν την πραμάτεια τους (τα έργα τους) και εκπίθενται, όχι στα vernisages, αλλά στην πλήρη υποβάθμιση του ρόλου τους και της δουλειάς τους.

Η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη ήδη από τότε είχε επισημάνει αυτά τα ζητήματα, κυρίως εύχε και έχει τη μεγάλη εν δυνάμει ικανότητα της ενάσκησης της ιστορικής κριτικής εμπειρίας.

Τι πιο εύγλωτο από εκείνους τους σπίχους στο ποίημα: «Τα άλογαντον Αχιλέων», όταν ο Ζεύς μετανοιώμενος για την αποστολή των θείκων αλόγων του στη γη μονολογεί:

*«Τι γνωρεύατ’ εκεί χάμου
στην άλια ανθωπότητα πούνα το
παίγνιον της μοίρας»*

Της «μοίρας» και της μόδας. Έτοι το «κεραμεούν», έτοι το «φαύλον». Αυτό το φαύλον... το σιχαμερό, τονίζει ο ποιητής. Σιχαμερό στην τέχνη, στη ζωή, στη δημιουργία. Άλλα βέβαια μπορεί κανείς να πάει και στον μονάρχη, Αρταξέρξη, ο οποίος και ευνοϊκά εισαγάγει τον «πιστό» στην... αυλή του και:

«σε προσφέρει σατραπείες και τέτοια»

Και μακάρι να μην τα δεχθείς, μακάρι να μείνεις στηλωμένος στις πεποιθήσεις και τα οράματά σου, μακριά από φαντάζητες επιδιώξεις:

*«τον έπαινο τον δήμουν και των Σοφιστών,
τα δύσκολα και τ’ ανεκτίμητα εύγε»*

«χωρίς αλήθεια αυτά τι ζωή θα κάμεις»

σημειώνει ο ποιητής στην «Σατραπεία»

Αλήθεια: «Τι ζωή θα κάμεις». Αυτό το ερώτημα που είναι τελικά άρρηκτα δεμένο με την επί γης περιορισμένη παρουσία μας. Πόσο σημαντικό και για την αρχιτεκτονική.

Στο τελευταίο του βιβλίο σημειώνει ο Αρης Κωνσταντινίδης «Εκείνος που νοιάζεται για μια αληθινή αρχιτεκτονική δεν πρόκειται να βρει καμιά κατανόηση από όσους κάνουν μια ψεύτικη ζωή».⁵



Κ.Π. Καβάφης: Σχέδιο Τάκη Καλμούζου.

Παντού ξανάρχεται το «κεραμεούν» και «φαύλον»... που «αγνωτιώς εξαπατά», σημειώνει ο ποιητής αυτούς που είναι ανέτομοι μέσα από την παιδεία και την αγωγή. Ο στόχος λοιπόν για μας τους διδάσκοντες είναι αυτός, να ΠΡΟΠΟΝΗΣΟΥΜΕ ΑΡΚΕΤΑ τους νέους για να μην εξαπατώνται αγωγικώς από ψεύδη, που στην δουλειά μας συν τοις άλλοις είναι και οπτικά αντιληπτά.

Κι αν κάποιος ανατηρός κριτής έρθει να μας κριτικάρει για όσα κάναμε, θυμίζω και πάλι τα λόγια του Αρη Κωνσταντινίδη:

«Οποιος θέλει να καταλάβει τη δουλειά μου, ας προσέξει τι δεν έχω κάνει». Όπως λέει ο Καβάφης:

«και θα με καταλαμβάνονταν το πληρέστερον απ’ όσα αρνήθηκα»⁶

Αυτή λοιπόν η ΑΡΝΗΣΗ, το δικαίωμα του να είσαι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ είναι πραγματικά νομίζω και η απάντηση του αρχιτέκτονα στην καβαφική καταγγελία, είναι και η απάντηση του διδάσκοντος αλλά και του σπουδαστή της αρχιτεκτονικής, είναι τελικά η προσφυγή σ’ έναν κόσμο υψηλού ήθους και κριτικής σκέψης. Είναι η συμβολή του αρχιτέκτονα μέσα από την επεμβατική του δράση, σήμερα αύριο και πάντα, δικαιώνοντας ιστορικά και τη θέση του στη δεύτερη σειρά της ιεραρχίας της αιγαίνουσας κοινωνίας, που ήθελε τον αρχιτέκτονα δεύτερον τη τάξη, κάτω από τον ίδιο τον Φαραώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Χολέβας, Νικ. Θ., (επιμ.) *Συλλογή Κειμένων Ιστορίας Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής*, Αθήνα 1989, σελ. 3
- Προσβελέγης, Αρ., «Εισαγωγικό Σημείωμα», *Δέντρο αρ. τεύχ. 53-54.*
- Βλ. Χολέβας, Νικ. Θ., *Ο Αρχιτέκτονας Α. Ι. Σιάγας*, Αθήνα, 1992, σελ. 3.
- Αλεξίου Ν., «Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου» *Εφημ. Κυριακάτικος Ριζοσπάστης*, Φ. 6-9-1992, σελ. 30.
- Κωνσταντινίδης Α., *Η Αρχιτεκτονική της Αρχιτεκτονικής*, Αθήνα, 1992, σελ. 114.
- Κωνσταντινίδης Α., δ.π., σελ. 242.