

Δημιουργία στον ακαδημαϊκό χώρο και οι αφανείς «πληγές» της

της Αλεξάνδρας Σωτηροπούλου

Έγραψε κάποιος ανώνυμος θεματοφύλακας της γνώσης στη δύση της ζωής του, πως το έσχατο μέτρο αποτίμησης της επιτυχίας ενός επιστήμονα, δεν είναι ούτε οι γνώσεις, ούτε η δόξα που έδρεψε από αυτές, ούτε ο πλούτος· είναι η ευτυχία, που το έργο του μπορεί να χαρίζει στον Άνθρωπο. Αυτή η λαϊκή σοφία, που εκφράζει τον αείποτε προορισμό των ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων ανά τον κόσμο, μαρτυρά πως η γνώση της αλήθειας που καλλιεργεί και προσφέρει ένα πανεπιστήμιο, τότε μόνο έχει ουσιαστική αξία, όταν μπορεί να οδηγήσει τον επιστήμονα σε ηθική εξύψωση, δηλαδή να διαμορφώσει γνήσιους πνευματικούς ανθρώπους.

Η πνευματική ανάταση, στην οποία συχνά οδηγούν η χαρά της επιστημονικής γνώσης και δημιουργίας, είναι συνήθως πρόδρομος της ηθικής εξύψωσης του ατόμου. Βέβαια, το μέτρο στο οποίο αυτό επιτυγχάνεται ποικιλεί, αφού το σπέρμα του «καλού», που κυνοφρεύεται στην ανθρώπινη ψυχή, δεν υπάρχει σε όλους στον ίδιο βαθμό. Το ξητούμενο εδώ είναι, το πανεπιστήμιο να παραστέκει και να σημειζει την ανάπτυξη αυτού του σπέρματος, στο μέτρο που υπάρχει στον καθένα, στο φυτώριο των μαθητών του. Όσοι από εκείνους ευτυχίσουν να γίνουν γνήσιοι πνευματικοί άνθρωποι, θα υπηρετήσουν ευσυνείδητα τις ανάγκες της κοινωνίας ως καταρτισμένοι επιστήμονες και ειδικότερα, θα έχουν το υπόβαθρο για να συμβάλλουν στην «επ' αγαθῷ» πορεία της επιστήμης, να κυβερνήσουν με υπευθυνότητα το σκάφος της πολιτικής ζωής του τόπου του και να εμπλουτίσουν με φωτεινές αναφορές την ιστορία του Ανθρώπου.

Βασική προϋπόθεση για να διαμορφώσει ένα πανεπιστήμιο τέτοιους αν-

θρώπους, είναι να είναι απερίσπαστο στο δημιουργικό του έργο, δηλαδή στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα. Αυτή η προϋπόθεση, συχνά θεωρείται συνηφασμένη με θέματα υλικής υποδομής, επάρκειας σε προσωπικό κ.λ.π. Όμως, εκτός από αυτά τα στοιχεία που η χορηγούμετρη τους είναι ορατή και αδιαμφισβήτητη, τό έργο του πανεπιστημίου επηρεάζουν και άλλοι παράγοντες ουσιαδεστεροί, που συνήθως είναι αφανείς για το γνημό μάτι, και εδώ θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε τη στόχασή μας.

Ο λιγότερο αφανής παράγοντας που απειλεί το δημιουργικό έργο του πανεπιστημίου, θεωρήθηκε ανέκαθεν η επέμβαση της πολιτείας, με μάρτυρα τα πνευματικά οχυρά, που ύψωσαν από τη γένεσή τους τα πρώτα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, δίκην «κρατών εν κράτεσ». Τον ολέθρο τέτοιων επεμβάσεων, έχει δυστυχώς καταγράψει και στον αιώνα μας η ιστορία, με ανάγλυφα παραδείγματα, όπως την ναζιστική Γερμανία, που σάρωσε στη δεκαετία του '30 κάθε προοδευτική πνευματική κίνηση, υποτάσσοντας τον ακαδημαϊκό χώρο στους σκοπούς της. Αποστερημένος ο ακαδημαϊκός δάσκαλος από το δικαίωμα / χρέος του για τη διδασκαλία της επιστημονικής αλήθειας και την ελεύθερη έρευνα και συνάμα συνεργός και θύμα της καταπεστικής δράσης της πολιτείας, κάθε άλλο παρά κλήμα ηθικής απομόνωσης μπορεί να καλλιεργήσει στους μαθητές του.

Στις πρόσφατες δεκαετίες, η αυτονομία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έχει γίνει ευγενής στόχος στα κράτη του πολιτισμένου κόσμου, τα οποία την αναγνωρίζουν, χωρίς να τη διεκδικούν ως αντιπαροχή για την υλική στήριξη που παρέχουν στα πανεπιστήμιά τους. Ας αναλογισθούμε εδώ, πόσο βαρεία κάνει την ευθύνη, η ελεύθερια αυτή στους ώμους των πολιτογραφημένων στην ακαδημαϊκή κοινότητα - στων «ιδεών τήν πόλη», κα-

τά την ποιητική έκφραση του Καβάφη. Τα μεγάλα ποσά, με τα οποία η πολιτεία εξοπλίζει και συντηρεί τα εργαστήριά μας, δεν θα πρέπει να λυτρώνουν την κοινωνία καθημερινά από τα δεινά της, οδηγώντας την μέσω των δημιουργικού μας έργου στην ευημερία; Ας αναρωτηθούμε, ο καθ' ένας για τον εαυτό του, αν εξασφαλίζονται τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα από κάθε εξοπλισμένο εργαστήριο του χώρου μας, που έχει ανοικτές τις πύλες του (αλοίμονο αν δεν τις έχει!) στους σπουδαστές και το επιστημονικό δυναμικό του. Ο ακαδημαϊκός δάσκαλος που θα ολιγωρήσει, θα στερήσει την κοινωνία από τα ευεργετικά αποτελέσματα της αξιολογης επιστημονικής έρευνας και θα ερειπώσει την ψυχή των νέων από τη χαρά της γνώσης και της πνευματικής δημιουργίας.

Η ευθύνη μας για το αγαθό της πνευματικής μας ανεξαρτησίας από πολιτειακές επεμβάσεις, δεν εξαντλείται εδώ. Το αγαθό αυτό απειλείται να μετατέσει σε χρυσό στα χέρια του Κροίσου, αν δεν αξιοποιείται με τη διαρκή ευαισθητοποίησή μας, για τον προσδιορισμό και διατήρηση εκείνης της αμφιδρομής δυναμικής σχέσης πανεπιστημίου - κοινωνίας, που εμπλουτίζει τό έργο μας με το στοιχείο της άμεσης αναφοράς στα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Το ένδιαφέρον μας σ' αυτή την κατεύθυνση, είναι ένδειξη ότι δεν υπολειπόμαστε του ηθικού υπόβαθρου που δικαιώνει τον γνήσιο πνευματικό άνθρωπο και συνδράμει άμεσα στην εκπλήρωση του απάτερου σκοπού του πανεπιστημίου, δηλαδή το «ευ ζήν» των ανθρώπων. Αρρωγός στο προκείμενο ενδιαφέρον μας, ήλθε πρόσφατα η έκδοση του «Πυρφόρου», που πυροδοτεί τον ενθουσιασμό μας και φωτίζει το δρόμο για «... να ψηλαφίσουμε την κοινωνική απήχηση του έργου που συντελείται στο ΕΜΠ,... και να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας στην επικοινωνία με ένα ευρύτερο κοινό».¹

H A. Σωτηροπούλου είναι Λέκτορας στο Τμ. Αρχ/νων ΕΜΠ.

Το δικαίωμα / ευθύνη της ανεξαρτησίας του πανεπιστημιακού δασκάλου στο έργο του, απειλείται όμως στον καιρό μας, έναντι αδρών λύτρων από τις επιταγές της ελεύθερης αγοράς, που συνήθως δεν υπαγορεύονται από θεία ζέση για την ευημερία της κοινωνίας, αλλά από τη δυνατότητα πραγματοποίησης κερδών. Ζωντανό παράδειγμα είναι η οικολογική κρίση στον πλανήτη μας, στο βωμό της οικονομίας, με συνεχόγο κυρίως την τεχνολογική ανάπτυξη, θυσιάζεται το οικολογικό περιβάλλον. Η υποταγή, άνευ όρων, του ακαδημαϊκού δασκάλου στις επιταγές της ακρόστητης αγοράς, τον αποστέρει από το προνόμιο της ευθύνης με το οποίο τα έλλογα όντα είναι προκισμένα. Εκτός από τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή την η στάση για την κοινωνία, με τί εφόδια ο ίδιος θα καλλιεργήσει πνεύμα ανθρωπιάς στο φυτώριο των μαθητών του;

Αγωνιζόμαστε, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενάντια στους παράγοντες που απειλούν την ελευθερία μας. Αγωνιζόμαστε άραγε εξ ίου γεναία, όταν την ελευθερία της σκέψης μας αμφισβιτεί ο ίδιος ο εαυτός μας; Ο δογματισμός στη διανόηση, δηλαδή η προσήλωση σε μία θεωρία (άποψη) χωρίς να αντιπαρατίθενται και οι αντίθετες θέσεις, καταστραγεί τον ουσιωδέστερο ρόλο της ακαδημαϊκής διδασκαλίας - την ανάπτυξη της κριτικής στόχασης στο νέο επιστήμονα. τον δε ερευνητή, ο δογματισμός, κάνει λιγότερο ευαίσθητο δέκτη στα καινούρια προβλήματα και τον αποστέρει από την ενόραση να αναζητήσει εντελέστερες θεωρίες στην επιλογή των προβλημάτων. Το ακριβό penalty που συνήθως επιβάλλεται στην επιστήμη από τον δογματισμό, είναι η στασιμότητα. Ασφαλώς θα ήταν ουτοπία κάτιο από τέτοιες συνθήκες, ένα πανεπιστήμιο να ενελπιστεί ότι μπορεί να διαμορφώσει γνήσιους πνευματικούς ανθρώπους.

Αναφορές ιδεολογικού δογματισμού εναλλάσσονται ανελλιπώς στις σελίδες της νεότερης ιστορίας της επιστήμης, από την περίοδο του μιστικιστικού μεσαίωνα και της Ιεράς Εξέτασης έως τη σύγχρονη επικαιρότητα, με λυπτρό παράδειγμα την πρόσφατη επιστημονική διαφωνία των σεισμολόγων στο πανεπιστήμιο της Αθήνας, που εξελίχθηκε σε προσωπική διαμάχη, με α-

φορμή το ξήτημα της πρόσβλεψης των τελευταίων σεισμών στην περιοχή του Πύργου Ηλείας. Όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι στη χώρα της δημοκρατίας, όταν ο δογματισμός οδηγεί σε σύγκρουση αντιθέτων θέσεων, η άμη δεν καταλύεται στο Purgatorium. Το αείποτε πεφήφανο ελληνικό πνεύμα, ξέρει να δράπτεται της σπίθας που συχνά η σύγκρουση ανάβει και μπορεί να προχωρεί σε νέες θεωρίες υποτάσσονταις έτοις κάθε δόγμα. Τα ερείσματα του ιδεολογικού δογματισμού είναι ποικιλά, όπως, η προσήλωση σε μεταφυσικές δυνάμεις, οι αρχέγονες ωρές της ψυχής του ανθρώπου (εγωϊσμός, ιδιοτέλεια κ.λ.π.), η έλλειψη ενημέρωσης κ.α.

Η έλλειψη ενημέρωσης που στη βαρύτερη μορφή της εξελίσσεται σε ημιμάθεια, έχει αποτελέσει καθ' εαυτή, «πληγή» για τη δημιουργία στον ακαδημαϊκό χώρο, αφού, όπως ο δογματισμός, παροπλίζει την αντικειμενικότητα και απειλεί την ευρύτητα της σκέψης του ακαδημαϊκού δασκάλου. Στο παρελθόν, η αστοχία του επιστήμονα, λόγω της κατ' ανάγκην περιορισμένης διαθέσιμης γνώσης, σήμαινε κάποτε τεράστιο κόστος, όπως στην περιόπτωση της εξ αρχής ανακατασκευής της περιβόλητης αιθουσας συναυλιών του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τα εγκαίνια της το 1962· ταυτόχρονα οι Λονδρέζοι επικαλούντο το δαπανηρό σύντομα της αρχοντούντος αντίχησης (assisted resonance system), για να εξειμενίσουν την ακουστική στο μεταπολεμικό καύχημά τους, το Royal Festival Hall. Το ακριβό μάθημα του παρελθόντος, η αλματώδης εξέλιξη στη γνώση και τη διακίνηση της στις μέρες μας και η πνευματική ευγένεια και υπενθυνότητα που αρμόζουν στον ακαδημαϊκό δάσκαλο, αποτελούν εχέγγυα νομίζω, ότι ο ίδιος θέλει και μπορεί να μείνει αλώβητος από την προκείμενη «πληγή».

Από τον Πλάτωνα μέχρι τους νεοελληνες φιλόσοφους, το ελληνικό πνεύμα το αιδάνατο, διακηρύσσει ότι, στην εξουσία «Δεν είναι η μέθη της δύναμης... ή ο προτερός της υπεροχής που μπορεί να σημειεύει ή να δικαιώσει ένα τόσο υπεράνθρωπο αγώνα... Ένα ξεχελιμόμα ψυχής είναι και εδώ η πρώτη αιτία και η τελευταία δικαιώση»². Αυτή η καθηλωτή φωνή, που θέλει τη δύναμη



των πανεπιστημιακών δασκάλων ως μέσο πνευματικής και ηθικής εξήντασης του χώρου μας, όμως κάποτε ηχεί προδομένη. Αναφέρομαι στα «κακώς κείμενα», που, μερικοί από εμάς ρουμανικοί της εποχής του δεσποτισμού, παρατείνουν στη ζωή. Αυτή η στάση περισφέργει κάποτε αισφατικά το επιστημονικό δυναμικό του πανεπιστημιακού χώρου, και ίσως αποτελεί μέρος της αλήθειας στο ερώτημα, γιατί οι Έλληνες επιστήμονες διατρέπουν συχνότερα στο εξωτερικό παρά στη χώρα μας. Ακόμη κι αν μερικοί δεν μπορούν να κατατήσουν οι ίδιοι τα υψηλά τέρματα, για λόγους συχνά ανώτερους της θέλησής τους, ας μην εμποδίσουν το δρόμο εκείνων που μπορούν ας τους παραδώσουν τη σκυτάλη μεγαλόψυχα και περίφανα, αφού οι νέοι δρομείς θα είναι συνεχιστές των δικών τους υψηλών οφειλάτων. Όπως το πολιτιστικό επίπεδο και οι άγραφοι νόμοι μιας κοινωνίας, αποτελούν μέσο παιδείας των ανθρώπων της, σύμφωνα με το πνεύμα της φιλοσοφίας από τον Πλάτωνα μέχρι τον J.-J Rousseau και τον J. Dewey, έτοι και η δική μας συμπεριφορά και οι άγραφοι νόμοι στην μικρή μας πανεπιστημιακή κοινωνία, διαμορφώνουν και προσδιορίζουν αδιάκοπα τη στάθμη του πνευματικού και ηθικού επιπέδου του εαυτού μας και των μαθητών μας.

Σε πρόσφατο άθρο ομερικάνικου επιστημονικού περιοδικού³, προσμοιάζεται η ακαδημαϊκή κοινότητα με την κοινωνία των μοναχών που, πέραν



της απομικής άσκησης, με κοινές πνευματικές ασκήσεις όπως, δείπνα, ομαδική προσευχή κ.λπ. επιδιώκουν την κατάκτηση της θείας φύτισης. Με αυτή την αλληγορία, έχαιρεται ο ενεργετικός ρόλος που έχει η επικοινωνία και άλληλοστήριξη μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την επιστημονική γνώση και να οδηγηθούν σε θιβκή αριστητή.

Μήτρας στην πάρα πάνω επικοινωνία θα είχε πολλά να συνδράμει, ένας κοινός τόπος συνάντησης στο Πολυτεχνείο του σήμερα και του 21ου αιώνα, -ως άλλος χώρος μισταγωγίας του Μουσικού Δείπνου και των συμποσίων των σοφών της αρχαιότητας, ως άλλη αγορά και στοές της αρχαίας Αθήνας που στηριζεν το φιλοσοφικό στοχασμό; Η συναναστροφή και ο ζωντανός διάλογος εκεί, με όλους τους ανθρώπους που συζήσουν ευλαβικά τη σκέψη πάνω από τα ίδια ή συναφή θέματα, μπορεί να επικουρεί στην επλυνση των επιστημονικών προβλημάτων και να δημιουργεί έμπτευση για τη διατύπωση νέων επιπλέον καιρού προστασίας των αρχών της ανθρωπότητας.

στημονικών θέσεων. Επί πλέον αυτό το περιβάλλον, είναι δυνατόν να αποτελεί διέξοδο και στη σφαιρικότερη ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για ψυχική επικοινωνία, που τόσο παραστατικά επικαλείται ο γάλλος συγγραφέας του αιώνα μας A. de Saint-Exupéry, με τα λόγια της σοφής αλεπούς προς τον μικρό πρόγκητα: «*S'il te plaît... apprisoie-toi!*⁴ Μια τέτοια απόδοσια, είναι σε θέση να δροσίζει τη σκέψη και να γαληνεύει την ψυχή του ακινηταίκου δασκάλου, ανεφοδιάζοντάς τον έτοι για να επιδοθεί στο δημιουργικό του έργο και να βγει νικητής στους αγώνες του με τις «πληγές» που το απειλούν.

Ας γίνουμε όλοι αρχιτέκτονες αυτής της απόδοσιας και ας θυμοσοφήσουμε ενώπιον του εαυτού μας, που στο βάθος γνωρίζει ότι, τον γνήσιο πνευματικό άνθρωπο δεν διαμορφώνει η προσδοκία της προσωπικής διάκρισης και αφέλειας, αλλά το όραμα της συμβολής του στο πνευματικό έργο και την πρόσδοτο του Ανθρώπου. Τότε το πανεπιστήμιο θα έχει πετύχει στην αποστολή της να δημιουργήσει τη γνήσια ανθρωπότητα, αποτύπωντας την πραγματικότητα της ανθρωπότητας στην πραγματικότητα της πνευματικότητας, με την προσπάθεια της ανθρωπότητας να γίνεται πραγματικότητα.

λή του ο γόνιμος κόκκος στο φυτώριο των γνήσιων πνευματικών ανθρώπων θα καρπίσει και ο αμητός θα φέρει πλούσια την «άγλη και κύρος», που επιζητά η πατρίδα μας ιδιαίτερα στις μέρες μας, για να διεκδικήσει με παροχοσία τη θέση της στο σύγχρονο κόσμο.

Βιβλιογραφία

1. N. Μαρκάτος, K. Παναγόπουλος και Γ. Τσαμασφύρος, «Μια νέα έκδοση του ΕΜΠ», Πυρφόρος 1, σελ. 1 (1992).
2. E. Παπανούτσος, Ηθική (γ' έκδ., Ίκαρος, Αθήνα 1970) σελ. 442.
3. M. Quantrill, «The Community of Scholars and the Culture of Silence», JAE 46/2, σελ. 124-125 (1992).
4. A. de Saint-Exupéry, *Le Petit Prince* (Gallimard, Paris 1946) σελ. 69
5. N. Μαρκάτος, «Άγλη και κύρος..», Πυρφόρος 5, σελ. 1 (1993).