

Η σημασία των γεωεπιστημών στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι ευρωπαϊκές γλώσσες ως μέσον ανάπτυξης

του Σ.-Σ.Αγγουστίδη

Η μετάβαση της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας απαιτεί ένα μέσο και αυτό ήταν και είναι κυρίως, οι ευρωπαϊκές γλώσσες, ιδιαίτερα η αγγλική, η γαλλική και η ισπανική, λόγω του ότι πολλές από τις τριτοκοσμικές χώρες (αναπτυσσόμενες χώρες) υπήρχαν αποικίες. Η ρωσική γλώσσα αναμφισβήτητα ήταν και είναι το μέσον μετάβασης γνώσης και τεχνολογίας σε πολλές από τις κεντροασιατικές και νοτιοασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας.

Έμμεσα πλήν ουσιαστικά, ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας είναι και αυτός σημαντικός, ειδικά στην ανάπτυξη των γεωεπιστημών λόγω του ότι κατά ένα μεγάλο μέρος η επιστημονική ορολογία είναι Ελληνική. Πολλές φορές μόνη της η επιστημονική ορολογία είναι σχεδόν επαρκής, ως μέσον κατανόησης, όχι μόνο μεταξύ των Επιστημόνων των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

Αν δε αφαιρέσει κανείς από την επιστημονική ορολογία των Γεωεπιστημών τις λέξεις ελληνικής και λατινικής προέλευσης, είμαι βέβαιος ότι θα επικρατήσει ασυνεννοησία και χάος.

Από το πρόστιμα αυτό και a priori παραδεχόμενοι ως μέσον μετάβασης της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας κυρίως τις ευρωπαϊκές γλώσσες, θα επιχειρήσω σύντομα να αναφερθώ στη



Επίδειξη από τον καθ. Σ. Αγγουστίδη, στη Σχολή Γεωλόγων Υπαίθρου στην Αντίς Αιγαίου της Αιγαίου το 1957.

σπουδαιότητα των Γεωεπιστημών στις αναπτυσσόμενες χώρες και να τονίσω ιδιαίτερα, πως το αναφερθέν μέσο μετάβασης της γνώσης θα παίξει ένα μεγαλύτερο ρόλο και στο μέλλον για την ανάπτυξη των χωρών αυτών, καθώς και για την συνεργασία αφ' ενός μεν των αναπτυγμένων χωρών μεταξύ τους και αφετέρου μεταξύ των αναπτυγμένων και υποαναπτύκτων χωρών.

Πολλές από τις αναπτυσσόμενες χώρες (ή τριτοκοσμικές) τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κάνει σημαντικά βήματα όχι μόνο στις γεωεπιστήμες αλλά και στις τομείς εφαρμογών των γεωεπιστημών, όπως είναι η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, η ανάπτυξη των πηγών ενέργειας, τα γεωτεχνικά έργα και η προσπασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά έχουν επιτευχθεί λόγω της ύπαρξης των μέσου μεταβίβασης της γνώσης, που αναμφισβήτητα κατά κύριο λόγο είναι οι Ευρωπαϊκές γλώσ-

σες. Άλλα ας προσπαθήσω να αναφερθώ ειδικότερα στη σημασία των γεωεπιστημών για την ανάπτυξη των χωρών αυτών.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή των Γεωεπιστημών και της Τεχνολογίας στον τομέα αυτό, δεν έχει επιτευχθεί σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες επιτυχώς και στον ίδιο βαθμό. Μια διαφοροποίηση από πολιτιστικής, μορφωτικής και τεχνολογικής εξέλιξης τους και πρόδοδο είναι, όχι μόνο αναγκαία, αλλά και πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κατατάξουμε την Κίνα και οριομένες Αφρικανικές χώρες στην ίδια γενικότερη κατηγορία των «υποαναπτυκτων χωρών» (όπως θα ήταν δυνατόν με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημά τους). Υπάρχει δηλαδή, τεράστια διαφορά μεταξύ των διαφόρων αναπτυσσόμενων χωρών, σε βαθμό που θα έλεγα ώστε να μην αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, με την έν-

Ο Σ.Αγγουστίδης είναι Καθηγητής ΕΜΠ. Το άρθρο αυτό αποτελεί την εισήγησή του στο Συνέδριο του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «Γλωσσομάθεια και Κρατικές Εκπαιδευτικές Πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (17-20/3/94).

νοια ότι ορισμένες από τις χώρες αυτές όχι μόνον έχουν κάνει σημαντικά βήματα, αλλά σε ορισμένες κατευθύνσεις δεν είναι υποανάπτυκτες αλλά βρίσκονται σε επίπεδο αξιοχήλευτο και από τις ίδιες τις αναπτυγμένες χώρες.

Αποτέλεσμα της προσδόου μερικών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι η ανταγωνιστικότητά τους σε ορισμένους τομείς, όπως είναι η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πρώτων ορυκτών υλών.

Χαρακτηριστικό είναι, ότι ενώ η μεταλλευτική βιομηχανία στον ευρωπαϊκό χώρο και γενικότερα στο δυτικό κόσμο περνάει μια παρατεταμένη ηρίση (διά πολλούς και ποικιλούς λόγους), παρατηρείται μια μετατόπιση της δραστηριότητας αυτής πρός ορισμένες τριτοκομικές χώρες, κυρίως λόγω φτηνών εργατικών ημερομισθίων και της ύπαρξης ορυκτών πρώτων υλών.

Πώς θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την Κίνα σαν υπανάπτυκτη χώρα στον τομέα των γεωεπιστημών και των εφαρμογών τους, τη στιγμή που η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και η κάθετος αξιοποίηση του γίνεται όχι μόνον άκρως ανταγωνιστικά αλλά και επιστημονικά, μεθοδικά και προγραμματισμένα, με βασικό πάντοτε γνώμονα την εξεύρεση νέων κοιτασμάτων.

Ας μην συγχαίρουμε τις καταστάσεις που επικρατούν σε ορισμένες από τις χώρες αυτές, με την έννοια «του υπανάπτυκτου» τη στιγμή που η Κίνα διαθέτει χιλιάδες γεωπιστήμονες, οι περισσότεροι των οποίων προέρχονται από τα 700-800 Πανεπιστήμια που έχουν Γεωπιστημονικά Τμήματα.

Η Κίνα έχει ίσως τους περισσότερους και αρκετούς από τους καλύτερους Γεωτεκτονικούς του κόσμου (ο γεωτεκτονικός χάρτης των Ιμαλαΐων και του Θιβέτ έχει μερικά από τα επιτεύγματά τους), καθώς και πλήθος ειδικούς στη Μεταλλογένεση συσχετίζομενη με τους γρανίτες, Υδρογεωλόγους και ειδικούς στα κάρρο, και πολλούς ειδικούς στους περισσότερους τομείς.

Θα πρέπει όμως και στην περίπτωση της Κίνας και αυτής ακόμα της Ιαπωνίας, να τονίσω ότι υπήρξε μετάβαση της γνώσης μέσω των ευρωπαϊκών γλωσσών. Ενα δε μεγάλο πλεονέκτημα των Ιαπώνων και των Κινέζων, είναι



Από την εξερεύνηση της Αυτοκίς Αιθιοπίας και τα συναφή προβλήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

ότι ενώ αυτοί γνωρίζουν και μπορούν γοητεύοντα να παρακολουθήσουν τις δικές μας προσδόους, εμείς έχουμε μόνο δείγματα από τα επιτεύγματά τους και τις προσδόους τους. Δεν θα υποτιμούσα και το γεγονός ότι η τεράστια έκταση μερικών εκ των χωρών αυτών ουμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των Γεωεπιστημών, διότι δίδεται σ' αυτούς η δυνατότητα της μελέτης πολλών περιπτώσεων και παραδειγμάτων και σε μεγαλύτερη πολλές φορές κλίμακα σε σύγκριση με τα δικά μας δεδομένα.

Ότι οι λαοί αυτοί έχουν επωφεληθεί από τον δυτικό κόσμο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ενθυμούμας όταν ήμουν στο Πεκίνο το 1982, στη συνάντηση για την επέτειο των 60 χρόνων της Γεωλογικής Εταιρείας της Κίνας, το Γερμανό Καθηγητή W.Schwan που μου είπε: «15 χρόνια πιο μπροστά οι Ιάπωνες ήταν και αυτοί τόσο ευγενικοί όσο είναι σήμερα οι Κινέζοι».

Το Βασικό «σλόγκαν» της παρούσης συνάντησης «Γλωσσομάθεια και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» (Language learning and European civilization) πρέπει κ' αντό να κατανοηθεί από το εξής πρόσωπα: ότι δηλαδή 1 δισεκατομμύριο και 300 εκατομμύρια Κινέζοι μιλούν, παρά τις διαφορές που υπάρχουν, κινέζικα. Άρα τώρα έχουμε ένα νέο μέσο μετάβασης επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας που είναι αυτές οι ίδιες οι γλώσσες των αναπτυσσόμενων χωρών. Το ερώτημα είναι μήπως μελλοντικά θα πρέπει και οι Ευ-

ρωπαίοι να ασχοληθούν συστηματικά με την εκμάθηση των γλωσσών ορισμένων από τις αναπτυσσόμενες χώρες;

Ενθυμούμαι ότι όταν πήρα στα χέρια μου τη μετάφραση στα κινέζικα ενός βιβλίου μου, τότε μόνον κατεννόησα ότι αυτοί με καταλαβαίνουν και με παρακολουθούν στη σκέψη (διερωτήθηκα δύος αν εγώ μπορώ να κάνω το διό).

Ηταν δύος για μένα μια έκπληξη όταν σύνχρινα την τιμή ενός βιβλίου μου που δημοσιεύθηκε στο Βερολίνο και μεταφράστηκε και δημοσιεύθηκε στο Πεκίνο στα κινέζικα. Το κινέζικο ήταν 40 φορές φθηνότερο. Τότε κατάλαβα ότι οι κινέζοι μπορούν τάχιστα και με μικρό κόστος να παρακολουθήσουν τη δυτική γνώση και τεχνολογία. Διότι το μέσον μετάβασης της γνώσης διά των Ευρωπαϊκών γλωσσών, λειτουργεί ουσιαστικά πρός όφελός τους. Άλλα θα πρέπει να τους δεί κανείς, όχι σαν υπανάπτυκτους, αλλά σαν ισάξιους των Ευρωπαίων με τους οποίους θα πρέπει να συνεργαστούμε επί ίσης βάσης, πρός αμοιβαίο όφελος.

Πώς θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τη δεύτερη πολυτληθέστερη χώρα, τις Ινδίες, «υπανάπτυκτη» στον τομέα των Γεωεπιστημών όταν διαθέτει μία Γεωλογική Υπηρεσία με 10.000 Επιστήμονες και όταν οι διδακτορικές διατριβές των Ινδικών Πανεπιστημίων, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα ενδελεχή ανάπτυξη των θεμάτων με σύγχρονες ιδέες και μεθόδους έρευνας.



Ξενάγηση του Γερμανού Βιομηχάνου Krupp στην χρυσοφόρο περιοχή της Ν. Αιθιοπίας (Αντόλλα) από τον καθ. Σ. Αυγουστίδη.

(Τυχαίνει να έχω προσωπική γνώμη επί τους θέματος αυτού).

Ο βασικός τομέας των Γεωεπιστημών και των εφαρμογών τους από τις τριτοκοσμικές χώρες, έχει σε πολλές περιπτώσεις συμβάλει ουσιαστικά στην επιβίωση και ανάπτυξη των χωρών αυτών και καθιστά μερικές από τις χώρες αυτές ικανές να συμβάλουν γενικότερα στην ανάπτυξη της γνώσης. Αντίθετα δε, αν συγκρίνουμε τη συρρίκνωση των Γεωεπιστημών στον εκπαιδευτικό τομέα, δους παρατηρείται κλείσιμο και συγχώνευση γεωλογικών τμημάτων σε Πανεπιστήμια της Αγγλίας, Γερμανίας και άλλων, και ο σκεπτικισμός που επικρατεί σχετικά με την επιβίωση ορισμένων απ' αυτά που βρίσκονται σε λειτουργία, και αν επιπρόσθετα παρακολουθήσουμε την εντυπωσιακή μείωση των ερευνητικών επενδύσεων, η εικόνα στον Ευρωπαϊκό χώρο, ειδικά σε ορισμένες κατευθύνσεις είναι ζοφερή και χωρίς προοπτική (σε αντίθεση, στις Η.Π.Α. παρατηρείται μία εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των Καθηγητών στα Πανεπιστήμια και ειδικά στους γεωεπιστημονικούς κλάδους).

Υπάρχουν όμως βασικοί λόγοι για τις εξελίξεις αυτές στον Ευρωπαϊκό χώρο. Θα αναφερθώ συνοπτικά μόνο σε μερικούς:

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση δίχως άμεση προοπτική βελτίωσης, η διάθεση στρατηγικής σημασίας αποθεμάτων (ειδικά από τις χώρες του πρώτου

υπαρκού σοσιαλισμού, κατά τη μετάβαση τους στην ελεύθερη οικονομία), και κυρίως, η μετατόπιση βιομηχανιών κέντρων δραστηριότητας πρός την Νοτιοανατολική Ασία, είναι μόνο μερικοί λόγοι που επηρεάζουν και την σπουδαιότητα ή μή των γεωεπιστημών σε όλο το φάσμα τους.

Ενας άλλος λόγος είναι ο κορεσμός και η ικανοποίηση των άμεσων αναγκών των αναπτυγμένων χωρών και ο περιορισμός του πεδίου δράσης, λόγω του ότι, βασικές ανάγκες έχουν ικανοποιηθεί. (Δεν αντιλέγω ότι υπάρχουν πολλοί τομείς ανάπτυξης και στον Ευρωπαϊκό χώρο).

Η ανάπτυξη των Γεωεπιστημών στις Ινδίες άλλα και στην Κίνα καθώς και στις άλλες χώρες του τρίτου Κόσμου έχουν ως αποτέλεσμα, Ευρωπαίοι Γεωεπιστήμονες να μην είναι πλέον μία απαραίτητη ανάγκη και ακόμη σε πολλές χώρες η αποικιοκρατία δεν υπάρχει πλέον και οι χώρες αυτές έχουν τους δικούς τους Γεωεπιστήμονες. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να περιορίζονται οι προοπτικές των Γεωεπιστημών στη γηραιά Ήπειρο, καθώς και η εξαγωγή γνώσης και εξειδικευμένης γνώσης.

Αναφορικά για την Ελλάδα, σε αντίθεση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρείται παρά τις περιορισμένες δυνατότητες της αξιοποίησης μεγάλου αριθμού Γεωεπιστημών, ένας αμείωτος αριθμός παραγωγής Γεωεπιστημών από τα περισσότερα

Πανεπιστήμια της χώρας. Φοβούμαι ότι η ακολουθούμενη τακτική θα μπορούσε να επανέξει την ίδιη υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή τη δημιουργία (a white collar proletariat) ενός «προλεταιάτου Γεωεπιστημών».

Άλλα ας επανέλθω στο θέμα των αναπτυσσόμενων χωρών. Σε αντίθεση με την Κίνα και τις Ινδίες και μερικές άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι χώρες της Αφρικανικής Ήπειρου, Νοτίως της Σαχάρας, πρέπει να εστιάσουν την προσοχή μας και ακριβώς αποτελούν το πεδίο στο οποίο χρειάζεται η συμμετοχή μας και η βοήθειά μας για την ανάπτυξή τους, όχι μόνο οικονομικά αλλά και βασικότερα από πλευράς εκπαίδευσης.

Αναμφισβήτητα οι προτάσεις και οι μελέτες στη σχέση των αναπτυγμένων χωρών πρός τις υπανάπτυκτες από τον καθηγητή και ακαδημαϊκό Αγγελο Αγγελόπουλο, αποτελούν μία ουσιαστική πρόταση επιλύσεως των βασικών προβλημάτων. Η παρούσα ανάπτυξη του θέματος, αποτελεί μόνον ένα επιμέρους θέμα στον τομέα της Παιδείας και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση των Γεωεπιστημών, οι οποίες δύνανται μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά μακροπρόθεσμα, στην ανάπτυξη μερικών από τις Αφρικανικές χώρες, οι οποίες δυστυχώς είναι καταδικασμένες από τον «Δαρεβινισμό» της εποχής μας σε φτώχια, υπανάπτυξη και αφανισμό.

Πρέπει να τονισθεί ότι η ανάπτυξη των Γεωεπιστημών και μέσω αυτών η εκμετάλλευση των πρώτων ορυκτών υλών των χωρών αυτών, δεν είναι φιλανθρωπική πράξη αλλά μία αμοιβαία αξιοποίηση δυνατοτήτων και από κοινού εκμετάλλευση φυσικών πόρων η οποία έχει βασική προϋπόθεση την έστω και στοιχειώδη ανάπτυξη των Γεωεπιστημών και των εφαρμογών τους στις χώρες αυτές.

Πολλά μπορεί να γίνουν και πάρα πολλά μπορεί να κάνουμε στον τομέα αυτό. Πρό 35 ετών περόπου, βοήθησα στην ίδρυση της σχολής Γεωλόγων (prospectors) από την Αυτοκρατορική (τότε) Κυβέρνηση της χώρας, μου έγραψε: «οι πρώτην σπουδαστές σου αποτελούν τον πυρήνα της Γεωλογικής Υπηρεσίας μας και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας».



Αναμνηστική φωτογραφία του καθ. Σ. Αγγονούδη με τους καθηγητές της Πετρογραφίας (Γρανιτόλογον) του Παν/μίου των Ναγκάν (Κίνα). Αριστερά του Σ. Αγγονούδη ο ακαδημαϊκός γρανιτολόγος καθηγητής Xu Kequin.

Είναι ένα μικρό μόνο παράδειγμα πώς μπορεί οι υπανάπτυκτες χώρες της Αφρικής να βοηθηθούν για να αναπτυχθούν, μέσω της ανάπτυξης των

της τεχνολογίας, που έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της χώρας. Το σημαντικότερο είναι ότι η ανάπτυξη δεν πρέπει να γίνεται μόνο με την παραγωγή από την ίδια χώρα, αλλά με την παραγωγή από την ίδια χώρα και την παραγωγή από άλλες χώρες. Το σημαντικότερο είναι ότι η ανάπτυξη δεν πρέπει να γίνεται μόνο με την παραγωγή από την ίδια χώρα, αλλά με την παραγωγή από την ίδια χώρα και την παραγωγή από άλλες χώρες.

Οι αποδεικνύουσες πράξης της Κίνας είναι η παραγωγή από την ίδια χώρα, αλλά με την παραγωγή από την ίδια χώρα και την παραγωγή από άλλες χώρες. Η παραγωγή από την ίδια χώρα δεν πρέπει να γίνεται μόνο με την παραγωγή από την ίδια χώρα, αλλά με την παραγωγή από την ίδια χώρα και την παραγωγή από άλλες χώρες.

πρώτων ορυκτών υλών που διαθέτουν και άλλες οι οποίες μπορεί να εξευρεθούν και να γίνεται εκμετάλλευση τους.

Χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι ένας αφρικανός υπουργός, μου είπε πρό πρόεδρος: «Καλή είναι η βοήθεια που μας δίδεται καθώς και η χορήγηση δανείων (και μονολογώντας είπε, δεν ξέρω πώς θα τα πληρώσουμε), εκείνο όμως που πράγματι θα μας βοηθήσει είναι η ανάπτυξη βιομηχανίας, βασισμένη στις πρώτες ύλες και ορυκτό πλούτο και στις δυνατότητές του. Χρειαζόμαστε βοήθεια στην εκπαίδευση για την εκμετάλλευση και ανάπτυξη, από εμάς τους ιδιους, των πρώτων υλών μας».

Δεν ξέρω αν γίνεται πολλά, ξέρω όμως ότι με τα προτεινόμενα μέτρα του καθηγητή Αγγελόπουλου και με βοήθεια στη κατεύθυνση της παιδείας και ανάπτυξης των πρώτων υλών, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά μερικές από τις απελπισμένες χώρες της Αφρικής.

Ορισμένοι όμως, ίσως φοβούνται ότι το πρότυπο της Ιαπωνίας και ίσως της Κίνας δεν πρέπει επ' ουδενί λόγω να επαναληφθεί.