

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Αποτελέσματα Διαγωνισμών

Μεγάλο υπήρξε το ενδιαφέρον συμ-
μετοχής στους Πανελλήνιους διαγωνι-
σμούς Ποιήσεως και Διηγήματος που
προκήρυξε η «ΕΚΚΛΗΣΗ της ΑΚΡΟ-
ΠΟΛΗΣ», για την Ειρήνη, τη Ζωή και
τον Πολιτισμό», σε συνεργασία με το
Ε.Μ.Πολυτεχνείο, με θέμα την *EIRH-
NH*.

Οι Επιτροπές Κρίσεως, συνεδριά-
σαν παρουσία των επικριτών της Ε-
τΑ και του Πολυτεχνείου και απεφά-
σισαν να δοθούν τα βραβεία ως εξής:

α) Για την Ποίηση

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ:

Μαρία Μαρτίδου-Θεοφάνους, ψευδ.
Μαρία Νεφέλη, τίτλος «Αμμόχωστος»
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ:

Γιώγια Σιώκου, ψευδ. Γιάλινα Φοινι-
κόδενδρα, τίτλος: «Πεθαίνοντας στη γη
της επαγγελίας»

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ:

Γιάννης Δρύλλης, ψευδ. Αλέξης Άνε-
μος τίτλος: «Το μικρό όνειρο στην Ο-
μονοία»

ΕΠΑΙΝΟΣ:

Στάτσα Γεωργία-Δαλιανά, ψευδ. Α-
στάρτη, τίτλος: «Στο Θέο μου (ανοιχτή
επιστολή σε τόνους δύο)»

Επιτροπή Κρίσεως: Λ. Καλλέργης,
Κ. Καραχάλιος, Μ. Φωτίου-Βλάχου,
Αγγ. Αντωνόπουλος, Θ. Άνθιμος, Π.
Καραφωτάς, Π. Κυπαρίσσης (Υπεύ-
θυνη εκ μέρους της ΕτΑ, η λογοτέχνης
Ελευθ. Τζαβάρα)

β) Για το Διήγημα

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ:

Γιάννης Δρύλλης, ψευδ. Αλέξης Άνε-
μος, τίτλος: «Το φυλάκιο στην άκρη της
αποκίας»

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ:

- Τούλα Σουβαλιώτη-Μπούτου,
ψευδ. Μυρτώ, τίτλος: «Παράλλη-
λες Πορείες»
- Ελένη Παπαλέξη, ψευδ. Μέλισ-
σα, τίτλος: «Ένα βιβλίο για τη
Μαντώ»

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ:

Χριστίνα Φλόκα, ψευδ. Οδυσσέας Λι-
ντας, τίτλος: «Μια άλλη ιστορία»

Επιτροπή Κρίσεως: Ε. Ζωγράφου,
Α. Κελλεούδου, Ι. Καρατζαφέρη, Π.
Καραφωτάς, Αντ. Δελώνης, Αλ. Ρί-
τσου, Μ. Κοντολέων (Υπεύθυνος εκ
μέρους της Ε.τ.Α. ο σχολάρχης Γ. Δο-
λιανίτης)

Ο συντονισμός του έργου των Επι-
τροπών και στις δύο περιπτώσεις, α-
νατέθηκε από τη Γραμματεία της
Ε.τ.Α. και το Ε.Μ.Π. στη λογοτέχνηδα
Ευγενία Κουτσούλερη, η οποία παρί-
στατο στις συνεδριάσεις των Επιτρο-
πών άνευ ψήφου.



Από τη στήλη αυτή του Περιοδικού
το Ε.Μ.Πολυτεχνείο και η Γραμματεία
της ΕΚΚΛΗΣΗΣ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ,
ευχαριστούν θερμά τα μέλη των Επι-
τροπών για την ευγενή συμμετοχή τους
και την ουσιαστική συμβολή τους στο
έργο που τους ανατέθηκε. Επισής, ευ-
χαριστούν όλους τους συμμετέχοντες
στους διαγωνισμούς και συγχαίρουν
τους βραβευθέντες.

Στο τεύχος αυτό, δημοσιεύονται όλα
τα ποιήματα που βραβεύθηκαν.

Στο προσεχές τεύχος θα δημοσιεύ-
θουν τα βραβευμένα διηγήματα και θα
ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού τραγουδιού, που δεν έ-
χουν εκδοθεί ακόμη.

Α' Βραβείο Αμμόχωστος

Ξαγρύπνησα
μια νύχτα ακόμα
να οδοιπορώ στους χτύπους της καρ-
διάς σου
Αμμόχωστος.

Χάραξε ο αυγερινός
άνοιγμα φωτάς στις θαλασσοσπηλιές
βάφοντας μ' ασημόσκονη
την άκρη των βαθιών ονείρων μας.
Στάχνα παρθένα ανέμιζαν μ' αντιφεγ-
γιές στο χάραμα
θαλασσινό τρικύμισμα
τραγούδι λησμονιάς...

Κι εγώ
νοσταλγός μιας αριτίδωτης αυγής
ακορταπώ στο στήθος των πραγμάτων
ιχνηλάτης της οιωτής.
Μονάχη μου έγνοια
η ανάσα σου
τρεμάμενη πληγή
στ' ακροθαλάσσι του Ευαγόρα.
Κάπως έτοι ξανοίγονταν οι θύμησες...

Σπαθίζω τις νεφέλες των δακρύων
μου
καθώς το κύμα ολόρθιο
καλλιτεχνεί στα βότσαλα της μνήμης
διακρυδοσύνα Δεισδαμόνα
τη μορφή σου.

Σχήμα της απουσίας
χλωρό φεγγάρι στ' απανωμέτωπο,
μια ίδια
αγέωνη η κορμοστασιά
ολάνοιχτο παράθυρο στη νυχτωμένη
μνήμη.

Κι αξαφνά
κοίφια η κραυγή αιμάτινου Σταυρού
πλέκει ξεσκλίδια συμφοράς τα φάδια
τ' αγεριού:
«Η γης μας φλέγεται».
Αποκυρπτογράφω το φλόγινο σκοπό
βιθύζομαι στον βράχο της αταραξίας
τους
παλένω τη γλώσσα του κενού.
Δόλος κι απάτη ολούθε μου
μελανουργούν την καταχνιά των αστε-
ριών
και ξεψυχούν ματόβρεχτα τα ονείρατα
στις φλέβες τ' αφρισμένου κάμπου

μισή καρδιά
μισής πατρίδας
πέρα απ' το συρματόπλεγμα.
«Το δίκαιο γεννιέται μες στους πόθους
μας, είπα
κι αντιρεύεται στη λάμψη της οργής
μας».

Κι όμως,
σαν το γυμνό κλαδί που προσπερνάει
το θάνατο
πλέκοντας μ' ανθη και καρπούς
αχνόγελα κι ελπίδες,
έτοι φιλιώνονταν οι σκέψεις μου στη
γαλανή θωράκι σου.

Κεντώ μ' αποκαΐδια
στο τέμπλο των παθών σου, Αμμόχωστος
Δικέφαλο Αετό,
βιγλάτερας στο πελαγίσιο κάστρο
μιας ζωής που στα χαλάσματά της
σφιχτοδένει την Ειρήνη,
σταυρώνοντας την λάμψη της οργής
σε προσμονή...

B' Βραβείο Πεθαίνοντας στη γη της Επαγγελίας

Όταν πυροβολούσαν της Παλαιστίνης την καρδιά,
ο Ιορδάνης έκλαιγε,
είκοσι χρόνια σιωπήλα, έκλαιγε δίχως
κοίτη.

Τα περιστέρια π' ονειρεύτηκε σφαγέμενα,
της Γαλλαίας τα κύματα, βαριά σφυρηλατούν
κι οι Ασιάτικοι ελαιώνες στεφανωμένοι ερείπια, πυρπολημένες πόλεις
στους βαύλους πάνω χάραξαν, ένα αραβιόνγημα οργής.

Όταν η Σάλεμ πούχτιζε
ο Μελχισεδέκ αλυσοδέθηκε
σ' απέραντα στρατόπεδα
και τα πριγκιπικά περιβόλια
της Γενισαρέτ κρανίου τόπος,
όταν πυρακτωμένη η θλάψη των καμηλέρη σέρνεται
πεθαίνοντας δίχως μια χούφτα έρημο
στο έρεβος μιας πατρίδας,
τότε τον πυροβολισμό απ' το Τζάκ Πόιντ
ντ ακούσαμε.

Ναπλούς, Ναπλούς, πόσο βαθειά σ'
αγάπησε
αυγινή υφάντρα ενός έναστρου ονείρου
ο μελαμφός Σαχίμ, μ' αιώνων μόχθους
μες τα μάτια.
Μάτια υφασμένα με τη Λίμνη της Γενησαρέτ

μες της Γεοθημανής
τους μαρμαρένους ελαιώνες.

Κάτω απ' τ' αλυσοδεμένο σκήνωμα
του ήλιου
οι πέτρινοι κήποι
με τα φούλια προσένχονται,
χλωρές οάσεις χαράζονται
σε καραβάνια οδύνης,
καθώς ένα άσπρο άλογο
ανάμεσα απ' τις πυρκαγιές της άμμου
ξεπήδησε
καλπάζοντας τη θλάψη του,
τη θλάψη του, Σαχίμ που δεν θα ξαναοργώσεις
σποβολώνες όνειρα μιας λεύτερης πατρίδας,
δίχως ένα τραγούδι κάτω από τις φοινικές
δίχως το ρόσιμα της καρδιάς σου
στο φλογερό αντάμωμα της Τζαμίλια,
ανάμεσα στους σιωπηλούς αθάνατους.

Όταν πυροβολούσαν
της Παλαιστίνης την καρδιά,
ο Ιορδάνης έκλαιγε,
είκοσι χρόνια σιωπήλα, έκλαιγε δίχως
κοίτη.

G' Βραβείο Το μικρό όνειρο στην Ομόνοια

A'. Η πλατεία

Αυτός ο κοντός, αξύριστος Αλβανός
ανάμεσά μας,
προσιμένοντας για πάντα, όρθιος, μια
δουλειά στην πλατεία,
παίρνοντας κάθε βράδυ ένα μωσικό
σύννεφο για την Αμοργό,
φέρνοντας αυτή την υγρή, κίτρινη στάχι
κι στα χέρια του,
είναι ο Στέφαν Τοβάχ.

Αυτός ο λιγνός μικροκαμωμένος
μαύρος απέναντί μας,
κουβαλώντας για πάντα εκεί τα κιβώτια
με τα μπουκάλια,
φεύγοντας κάθε βράδυ μ' ένα ιρυφό¹
πλαίσιο για τη Γεοθημανή,
κοιτάζοντας αυτό το θαυμό, αντίξοο
πλήθος να χάνεται,
είναι ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ.

Αυτή η γερασμένη, μεθυσμένη Γιουγκοσλαβία μπροστά μας,
κρύβοντας για πάντα το μπουκάλι με
το κρασί στη ζακέτα της,
πηγαίνοντας κάθε βράδυ μ' ένα μάταιο
τραίνο στον Κεραμεικό,
σκοτώνοντας στα μάτια της όλες τις σημαίες
του κόσμου,
είναι η Άννα Αχμάτοβα.

B'. Το όνειρο

Σ' αυτά τα καφενεία δεν μπορώ να
σταθώ
Σ' αυτά τα μαγαζιά δεν μπορώ να σταθώ
Εκείνο το μικρό, αξύριστο όνειρο,
δεν έχει απόψε ένα τραγούδι να πει
στην πλατεία
Βγαίνει στο μεγάλο δρόμο με τα κάθετα φώτα,
και είναι άκληρο
Περνάει μπροστά απ' τα μέγαρα με τα
μετάλλια,
και είναι άνεργο
Κοιτάζει τ' άστρα σ' αυτόν το μετανάστη
ουρανό,
και είναι αλιτρώτο

Τα βράδια, η πλατεία υψώνεται πληρεία στο όνειρό μου
Τότε έρχονται οι μικρές, βορεινές τοιγγάνες,
οι άμαξοι του Σεράγεβο, δίχως καμία σημαία,
ο Αξέρος οργανοπαίχτης του καμαντού,
τα παιδιά που σκάβανε το αίμα της νύχτας, στο Λίβερπουλ,
ο Φραντς Κάφκα,
η Εντίθ Πιαφ,
και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
Κοιτάνε το φεγγάρι μέσ' απ' αυτές τις κεραίες,
και το φεγγάρι γίνεται ένα άγος.

Τότε, το όνειρο ανεμίζει στις άδειες,
σκοτεινές αποθήκες.
Ανεμίζει στα πεδία βολής και στα
γκρεμούμενα σπίτια.
Ανεμίζει στις διάρκειες των προσώπων
και στις επιφάνειες.
Τότε, το όνειρο παφλάζει τρικάταρτο
πάνω απ' τα οφύλατα και τα καταλύματα

G'. Η αναίρεση

Εκείνο το μικρό, αξύριστο όνειρο,
έρχεται τα βράδια στην πλατεία με
τριμένο παντελόνι.
Δεν του έχει μείνει πια καμιά άμνη
στην ψυχή του.
Ραγίζει ανάμεσα στις ρεκλάμες και τις
φωτεινές επιγραφές.
Γερνάει ανάμεσα στα σκουπίδια και
τα κουρέλια στους δρόμους.
Σκοτώνεται ανάμεσα στις συγκυρίες
και τις κλειστές σημασίες.
Έπειτα, τα ξημερώματα,
περνάνε τ' αυτοκίνητα του δήμου απ'
την πλατεία.

ΕΠΑΙΝΟΣ Στο Θεό μου (ανοιχτή επιστολή σε τόνους δύο)

Θεέ μου,
λιποτάχτησα απ' το αίμα των καιρών
στη πυρκαγιά του ενστάκτου
(που προπορεύεται του ανθρώπινου
χρόνου ή σχεδόν)
Θεέ μου,
«μπάσταρδο ανθρωπάκι που σου μοιάζω»
λιποτάχτησα απ' το αίμα των καιρών
στη ματαύρητα,
στο εγώ μου εγκαταλείφθηκα,
ασφυκτικά προστατευμένη
σε πόσο νόθο φως!
Θεέ μου,
αθροίζοντας καχύποπτα τις ήπτες
και μετρώντας εαυτούς δίχως αντίκρυ-
σμα
λιποτάχτησα απ' το αίμα των καιρών
βαθιά μέσα στο χρόνο
παρατάντας το ειδωλό μου κρεμασμέ-
νο στον καθρέφτη
έφευγα και ψιθύριζα
δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ
«τούτη μονάχα η ουτοπία μόνο λάφυ-
δο»
μ' αυτό μ' ακολούθουσε
πάντα στα μαύρα και πάντα στην αγ-
χόνη
ώσπου μια νύχτα, απέραντη σαν μοίρα
μια νύχτα που αρνείται τις επίσημες
αρνήσεις
τα μάτια μου έγιναν ένας παλιός κα-
θρέφτης
που εκρήγνυντε κομμάτια
και στα κομμάτια του ρίζωναν οι νε-
κροί¹
και λουλούδιζαν τα φαντάσματα των
μάτων πολέμων
βλάσταιναν αργά και ισορροπούσαν
στο ελάχιστο της συνειδητής μου
στο πέρασμα της ώρας το σπίτι επι-
στρέτευσαν
οι νεκροί
δεν με χωρούσε
και μια φωτιά
ψιθύριζε στο αυτί μου μυστικά
«εσύ είσαι αυτός ο σκύλος που κραυ-
γάζει στη νύχτα
του Μπέκμαν
αυτή η άλικη κραυγή με τα δεμένα μά-
τια είσαι εσύ».

Τότε Θεέ μου
πως κρεμάστηκα επάνω σου
κυρίαρχη απουσία μου



ενσωματώθηκα βαθιά στην ερημά σου
συνθηκολόγησα

η από πάντα λιποτάχτης
κι ύστερα τόλμησα

έλα μαζί μου, δος μου το χέρι σου
να γονατίσουμε ικέτιδες στη θάλασσα
σ' όλες τις θάλασσες του κόσμου μόνο
ικέτιδες

δεν είναι τίποτα εκεί να γεννηθήσει
δεν είναι να ελπίσης

εκεί είναι ο ορατός πόνος αιθάνατος
στη τρυφερότητά του
εκεί είναι το διαιμελισμένο κορμί της
ειρήνης

που εγκαταλείφθηκε βορά στο πάθος
του βιθουό

κι είναι η φωνή της σπαραγμένη που
φωτάει το «τις ει;»

κανένας δεν την άκουσε ποτέ

δεν είναι τίποτα εκεί να γεννηθήσει
δεν είναι να ελπίσης

εκεί είναι τα έπιπληκτα χέρια των α-
θώων ακόμα σταυρωμένα

είναι ο κλεμμένος ουρανός από τα μά-
τια των παιδιών

που ορφάνεψαν σε απίστευτους πολέ-
μους τραγικούς

ειν' το ψωμί που δεν μοιράστηκε ποτέ
δεν ευλογήθηκε

κι είναι οι επόμενες φωνές λησμονη-
μένες μες στο χιόνι

δεν είναι τίποτα εκεί να γεννηθήσει
δεν είναι να ελπίσης

εκεί πλανάται κήπος τρυφερός, κι είν'
τα μπουμπούκια του

νεκρά παιδιά της Χιροσίμα

εκεί γυρνά σκιά μοναχική η μικρή Ιρ-
μα απ' το Σεράγεβο

εκεί γυρνούν χλιάδες Ίρμες
μ' ένα τραγούδι εκτελεσμένο στα χει-
λάκια τους

προς δόξα των πολιτικών και όχι μόνο,
εκεί γυρνούν χλιάδες Ίρμες
με του παιδιού μου το τραγούδι εκτε-
λεσμένο

θυσία σε απίστευτους πολέμους τρα-
γικούς.

Δεν είναι τίποτα εκεί να γεννηθήσει
δεν είναι να ελπίσης

εκεί είναι μόνο οι αγνοούμενες ψυχές
των κατ' εξακολούθηση

νεκρών των εμφυλίων
είναι ο ίσκιος της ζωής που αναζητά

το χαμένο της όνομα
στα καταγώγια, στις ωραγμές, στα κα-
ταφύγια

κι είναι ακόμα τα μαρτυρικά φτερά της
ελευθερίας

(ποτέ δεν τους χαρίστηκε ουρανός)
και εγώ που δεν μπορώ πια να υπάρχω
λευκό μπουκέτο μες στο αίμα
και εσύ νεκρός στην ερημά του απεί-
ουν.

Κάποτε τόλμησα
(σαν με αφάνισε το αίμα των καιρών)
δος μου το χέρι σου
να γονατίσουμε ικέτιδες στη θάλασσα
σ' όλες τις θάλασσες του κόσμου μόνο
ικέτιδες

κι ύστερα άθροισε

τους εγκατελειμένους Θεούς

να βρης τα σαρκοβόρα χνάρια του αν-
θρώπου.

Πάσχα με τους τροφίμους οίκων ευηγησίας

Το Πάσχα είναι ημέρα αγάπης και η αγάπη πρέπει να εκδηλώνεται με έργα, κυρίως στις μέρες που ζούμε, που οι πόλεμοι και η απανθρωπιά μαστίζουν τον πλανήτη.

Η «ΕΚΚΛΗΣΗ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, για την Ειρήνη, τη Ζωή και τον Πολιτισμό» σε συνεργασία με το Ε.Μ.Πολυτεχνείο, διοργανώνει επ' ευκαιρία της γιορτής του Πάσχα, εορταστική εκδήλωση στους χώρους της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, την Τρίτη 10 Μαΐου 1994 (από ώρας 11 π.μ. μέχρι αργά το απόγευμα), με προσκεκλημένους τους τροφίμους Οίκων ευηγησίας της περιοχής Ζωγράφου.

Οι οργανωτές της εκδήλωσης ευελπιστούν ότι, με την εκδήλωση αυτή που θα γίνει υπό τύπον παλαιού οικογενεια-



κού γλεντιού, θα προσφέρουν μια χαρούμενη ανάπταυλα στη μονότονη ζωή των ανθρώπων αυτών, που κάποτε ήσαν ενταγμένοι ενεργά στην κοινωνία.

Η χορηγία της εκδήλωσης έγινε από τα «Πρακτικά Κώστα Παπαθανασίου».