

έγιναν περισσότερες από 100 εκδηλώσεις (θεατρικές, χορευτικές, μουσικές, εικαστικές κλπ.), τόσο από φοιτητές σοι και από εργαζόμενους ή διαπρεπείς στο είδος καλλιτέχνες (Ιάννης Ξενάκης, Γιώργος Νταλάρας, Αφοί Κατσιμήχα, Γ. Παπαδάκης κλπ.).

Η Πανεπιστημιακά υπήρξε ένα έναντιμα για τη διοργάνωση από το Πολυτεχνείο και άλλους φορείς σειράς

πολιτιστικών επιμιορφωτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, ευρύτερου ενδιαφέροντος.

**η. Ανακαίνιση Θεάτρου  
Φοιτητικής Εστίας**

Δεν είναι υπερβολή να υποθεί ότι κάθε βδομάδα στο Πολυτεχνείο γίνονται περισσότερες από μία εκδηλώσεις

με ευρύτατη συμμετοχή κοινού (μελών του Πολυτεχνείου αλλά και φίλων του).

Ανακαίνισθηκε και εκσυγχρονίσθηκε το Θέατρο της Φοιτητικής Εστίας χρησιμοποιώντας επιχορήγηση και του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η ανακαίνιση αυτή, επέτρεψε να γίνουν πολλές εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου και άλλων φορέων.

## Εκδηλώσεις

### Πλάτωνος «Απολογία Σωκράτους»

από το ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟ, Αντώνη Αναστασάκη



Οι τετράμηνες εκδηλώσεις που οργάνωσε το Ε.Μ.Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟ, Αντώνη Αναστασάκη για την Αρχαία Ελλάδα, κορυφώθηκαν με τη θεατρική παράσταση Πλάτωνος «Απολογία Σωκράτους», που έδωσε στο θέατρο Λυκαβηττού το ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟ, στις 18 και 19 Ιουνίου.

Η παράσταση που δόθηκε σε μετάφραση-θεατρική διασκενή από την Ιό Ενυμολίδη, σκηνοθεσία Αντώνη Αναστασάκη, σκηνικά-κοστούμα Μαρίας Σανικοπούλου μουσική Δημήτρη Λέκκα και χορογραφία Λήδας Σάνταλα, ενθουσιάσε το κοινό που κατέκλιψε το θέατρο Λυκαβηττού και στις δύο παραστάσεις.

Ένα από τα σπουδαιότερα -ίσως το σπουδαιότερο- έργα του Πλάτωνος, δόθηκε με τρόπο κατανοητό, εύληπτο και απλό, χωρίς να αλλοιωθούν στο ελάχιστο τα μηνύματα του πρωτότυπου κειμένου και με επιτυχή έμφαση στις ομιλούτρες του τότε και του σήμερα.

Την «Απολογία του Σωκράτους» ακολούθησε ο θάνατός του, παρόμενος από τον «Φαίδωνα» του Πλάτωνος.

Στην Αθήνα, στις 6 του μηνός Θαργηλώνος (26 Μαΐου) το 470 π.Χ. έγινε ορήξη της εγκόμιας συνθήκης και έξοδος του ίδιου του θείου, μέσα από σώμα του νεογέννητου Σωκράτη. Εβδομήντα ένα χρόνια αργότερα (το 399 π.Χ.) η Αθηναϊκή Δημοκρατία, γράφει τη μελανότερη σελίδα στην ιστορία της.

Καταδικάζει σε θάνατο-δολοφονεί το σοφότερο και δικαιότερο Έλληνα. Τον απεσταλμένο του Θεού. Γιατί; Με την ψευδή κατηγορία, ότι διαφθείρει τους νέους, δεν πιστεύει στους θεούς της πόλης, αλλά σε άλλους καινούργιος Δαίμονες!

«...Εκείνος όμως δεν απολογήθηκε ανεβαίνοντας στο βήμα του δικαστηρίου, αλλά με βήμα το κατώφλι του θανάτου απευθύνθηκε στην ανθρωπότητα του Μέλλοντος, εκπέμποντας για άλλη μια φορά τον Απόλλωνιο Λόγο «ΓΝΩΘΙ Σ' ΑΥΤΟΝ». Σημαίνοντας όχι μόνο την γνώση του εαυτού μας, αλλά και του αθανατου Ελληνικού Έθνους μας...»

Στο βιβλίο που διανεμήθηκε, αντί προγράμματος στην παράσταση και το οποίο είναι έκδοση του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και του ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΥ, δίνονται πάμπολλα σποιχεία για τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τους συγχρόνους τους, την τότε Αθηναϊκή Πολιτεία, το θέατρο, το Χορό, τη Μουσική, καθώς και το πλήρες κείμενο της παράστασης.

Το περιεχόμενο της «Απολογίας», δίδεται συνοπτικά ως εξής:

«Στην αρχή του λόγου του, ο Σωκράτης καθορίζει τον τρόπο της ομιλίας του. Λέει πως θα είναι ο απλός και καθημερινός, χωρίς ομηρείες, διαφεύδοντας τους κατηγόρους, οι οποίοι τον παρέστησαν σαν επικίνδυνο και τρομερό φήτορα.

Απενθύνει έκκληση για μια αμερόληπτη ακροαματική διαδικασία. Ο λόγος αρχίζει με ευτράπελες δικαιολογίες για την άγνοιά του στη δικανική γλώσσα και με παράληση να του επιτραπεί να εκφραστεί όπως ξέρει.

Το σοβαρό στοιχείο του προσομίου είναι η δήλωση ότι υπέρτατο έργο της ορητορικής είναι η αλήθεια, στην οποία πράγματα υπερέχει ο ομιλητής έναντι των κατηγόρων του.

Πρώτα-πρώτα, για να εξασφαλίσει την αμεροληφία των ακροατών, θεωρεί σωστό να διασκεδάσει ορισμένες προκαταλήψεις που υπάρχουν εις βάρος του και οι οποίες έχουν πολύ παλιές ρίζες. Μετά θ' ανασκευάσει τις καινούργιες κατηγορίες.

Οι παλιές λοιπόν προκαταλήψεις, λένε ότι ο Σωκράτης είναι κάποιος έξυπνος που ασχολείται με τα ουράνια και όσα κρύβει η γῆ και που κάνει την πιο αδύνατη άποψη να φαίνεται η πιο ισχυρή («τον ήττα λόγον κρείτω ποιεί»).

Αυτό σήμαινε πως θεωρούσαν τον Σωκράτη φυσικό φιλόσοφο, δηλ. κάποιον που επιδίδεται στην έρευνα της φύσης. Η κοινή γνώμη θεωρούσε τους φυσικούς φιλοσόφους, ως διατυπώντες θεωρίες αντίθετες από την κρατούσα θρησκευτική αντιληφή, άθεους και ασεβείς. Η συσχέτιση του Σωκράτη με τους «άθεους» φυσικούς φιλοσόφους, συνάπτεται με την περί ασεβείας κατηγορία.

Διάφορες όμως φήμες, συνέχεια επίσης το Σωκράτη με τους σοφιστές, τους πολυμαθείς εκείνους δασκάλους που με τη ορητορική τους δεινότητα και την ακαταμάχητη επιχειρηματολογία μπορούσαν να παρουσιάζουν το μαύρο γ' άσπρο. Έτοι, θεωρούνταν ως ανατροπείς της κοινωνικής τάξης κι επικίνδυνοι για τη ήθη των νέων που τους ακολουθούσαν.

Ο Σωκράτης θ' αρνηθεί ότι ανήκει στην πρώτη κατηγορία, όχι γιατί περιφρονεί αυτές τις επιστήμες, αλλά γιατί δεν έχει τέτοιες γνώσεις.

Θ' αρνηθεί επίσης ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τη δεύτερη κατηγορία. Θα πει, σε κάποια σπιγμή, ότι ούτε δάσκαλος κανενός υπήρξε, ούτε αμοιβή πήρε ποτέ από κανέναν έναντι προσφερθείσης διδασκαλίας.

Στη συνέχεια της απολογίας του, ο Σωκράτης ανασκευάζει τις τωρινές κα-

τηγορίες. Αντιμετωπίζει τον κατίγορο του, Μέλητο, με θάρρος, αταράξια, χιούμορ και συντριπτική υπεροχή επιχειρηματολογίας.

Με τις ερωτήσεις του, ο Μέλητος πειράγεται σε δεινή αμηχανία, πέφτει σε αντιφάσεις και καταπίνει τη γλώσσα του.

Έπειτα ο Σωκράτης παρουσιάζει προς υπεράποτή του τον τρόπο ζωής και τη δράση του.

Πιστεύει πως σ' όποια θέση ταχθεί κανείς να υπηρετήσει, οφείλει να εκπληρώσει το καθήκον αυτό, χωρίς να υπολογίζει κανένα κόστος, ούτε την ίδια του τη ζωή.

Σ' εκείνον ο θεός δρισε να ασχολείται με τη φιλοσοφία και να εξετάζει τον εαυτό του και τους άλλους. Συμβουλεύει λοιπόν πάντα τους ανθρώπους να μη νοιάζονται ούτε για το σώμα τους ούτε για χρήματα ούτε για τίποτε άλλο, δύο για την αρετή.

Αυτό λοιπόν το καθήκον δεν πρόκειται να το εγκαταλείψει ούτε με το αντάλλαγμα της αθώωσης, γιατί σκοπεύει να πειθαρχήσει στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους.

Τους επισημαίνει ότι τυχόν καταδίκη του θα έβλαπτε περισσότερο τους ίδιους, αφού θα έχαναν τον απεσταλμένο του Θεό που ακούραστα τους κεντρίζει και τους ξυπνάει από τον πνευματικό τους λήθαργο.

Μια οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση δεν μπορεί να τον βλάψει εκείνον σε τίποτε, οι ίδιοι όμως θα βλάψουν τους εαυτούς τους ασεβώντας στο Θεό και στερούμενοι τις υπηρεσίες του απεσταλμένου του. Θα' ναι πολύ δύ-



σκολο να βρεθεί άλλος τόσο αφοσιωμένος στο έργο, που να παραμελήσει όλες τις δικές του υποθέσεις, ακόμα και την οικογένειά του, για χάρη των δικών τους συμφερόντων.

Στο σημείο αυτό δικαιολογεί την επιλογή του να μην αναμιχθεί στην ενεργό πολιτική, αν και τόσο πολύ ενδιαφερόταν κι εδίνε συμβουλές για ζητήματα κοινά. Επειδή το Δαιμόνιό που τον κατηύθυνε από παιδί, αποτέλετάς τον από κάθε σφαλερή ενέργεια, εναντιώθηκε στα σχέδια ενασχόλησής του με την πολιτική.

(Σε κάποιον άλλο διάλογο θα πει πως ο πολιτευόμενος πρέπει να γίνει υποχείριο και εξυπηρετητής, των παθών του λαού. Αυτό έχει σαν συνέπεια να χάσει δι πολυτιμότερο -την αρετή- που είναι η βασική επιδιωξή της ανθρώπινης ζωής).

Τελειώνοντας λέει πως ποτέ στη ζωή του δεν υποχώρησε από το να υποστηρίξει το ορθό και το δίκαιο ούτε προ της απειλής θανάτου. Έτοι, έπραξε στην περίπτωση της παράνομης καταδίκης των 10 σφατηγών, αιφνιδώντας τους πολλούς, έτοι και στην περίπτωση της εντολής των τριάντα να τους φέρει το Λέοντα το Σαλαμίνιο, αιφνιδώντας του τυράννους. Έτοι θα πράττει πάντα.

Ποτέ δεν επέτρεψε άδικη πράξη σε κανένα. Δάσκαλος κανενός δεν έγινε ποτέ, δι πι αν λένε οι συκοφάντες. Χομιατικά οφέλη δεν αποκόμισε ποτέ. Κι αν κάποιος πιστεύει ότι οδηγήθηκε σε διαφθορά εξαιτίας του, ας παρουσιαστεί ως μάρτυς.





Κλείνοντας την απολογία δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να προσπαθήσει να συγκινήσει το δικαστήριο με τους συνθισμένους τρόπους, γιατί αυτό απάδει και στη δική του αξιοπρέπεια και στο αξίωμα του δικαστή. Γιατί ο δικαστής πρέπει να κρίνει σύμφωνα με τους νόμους και όχι να χαρίζεται».

Κάτω από τον υπότιτλο «Γιατί καταδικάστηκε ο Σωκράτης», οι συντάκτες του εντύπου, βασιζόμενοι στα ιστορικά στοιχεία προσπαθούν να κάνουν τη δική τους κριτική:

«Είναι ένα ερώτημα που έχει προκαλέσει πλήθος υποθέσεων και εικασιών. Κι ακόμα το αίνιγμα περιμένει τη λύση του.

Θεωρήθηκε πράγματι ο Σωκράτης άθεος ή ασεβής; Ασφαλώς, ο Σωκράτης υπήρξε εξαιρετικά ευσεβής, ακόμα και με την τυπική έννοια του δρου, γιατί μαρτυρείται γενικώς ότι τιμούσε τους επίσημους Θεούς της πόλης.

Βέβαια, μαθαίνουμε πως μιλούσε δημόσια για το Θεό Δίνο, που ήταν θεός των Μυστηρίων, καθώς και για το ηλιοκεντρικό σύστημα που ήταν επίσης απόρρητη διδασκαλία. Όμως ο Σωκράτης δεν πρόδωσε κανένα μυστικό, γιατί δεν είχε ποτέ μυηθεί κι έτοιμος είχε δεσμευτεί με όρκο σιωπής.

Επίσης, είχε διακηρύξει την ύπαρξη ενός Δαιμονίου, το οποίο τον καθοδηγούσε, εκδηλώνοντας αντίδραση σε επιχειρούμενες αποφάσεις, αντίθετες προς το συμφέρον του - συμφέρον από την άποψη της ψυχής, εννοείται.

Όμως, οι Αθηναίοι δεν αντέδρασαν για λόγους θρησκευτικής ευθύξειας σε

περιπτώσεις πολύ πιο τολμηρών δηλώσεων ασεβείας και αθείας. Οι σοφιστές, για παράδειγμα, διακήρυξαν απεριόφραστα την αμφιβολία τους για τους θεούς. Δήλωναν δε ότι, ακόμα κι αν υπάρχουν, τους είναι αιδιάφοροι. Οι Αθηναίοι δεν έδειξαν ποτέ ιδιαίτερη ευαισθησία σε τέτοια θέματα. Δεν καταδικάστηκε κανένας σοφιστής όπτε κανένας φυσικός φιλόσοφος. Άλλωστε, ουδέποτε υπήρξαν φανατικοί οι οπαδοί των αρχαίων θρησκειών.

Εξάλλου, ο Σωκράτης επέδειξε σ' όλη την τη ζωή, έργω και λόγω, πλήρη αφοσίωση στο Θεό - δι' τι κι αν εννοούσε μ' αυτή τη λέξη. Τόσο μάλιστα, που να θεωρεί τον εαυτό του αφιερωμένο μέχρι θανάτου στη θεία εντολή.

Επί πλέον, στο Δικαστήριο απέδειξε το αβάσιμο της κατηγορίας.

Μήπως θεωρήθηκε επικίνδυνος για την ηθική τάξη;

Αλλά η ηθική ακεραιότητα και η εγκράτεια του ήταν παροιμιώδεις και πανθομολογούμενες.

Μήπως θεωρήθηκε επικίνδυνος για τη Δημοκρατία; Αυτό υποστηρίχθηκε από πολλούς, για τους οποίους λόγους:

α) Συχνά επέκρινε ορισμένους δημοκρατικούς θεσμούς.

β) Πολλές φορές είχε εκφραστεί υπέρ της σπαρτιατικής νομοθεσίας.

γ) Εκδήλωνε απεριόφραστα την περιφρόνηση του για τη γνώμη των πολλών.

Ως προς το πρότο, αληθεύει όντως ότι ο Σωκράτης επέκρινε κάποιους δημοκρατικούς θεσμούς και ειδικά εκείνουν που αφορούσε την εκλογή αρχόντων με κλήρο. Διότι πίστευε ακράδα-

ντα ότι, εάν μια Πολιτεία πρέπει να ευημερήσει, χρειάζεται τον πιο άξιο κυβερνήτη (ή κυβερνήτες). Επομένως, ο Κυβερνήτης πρέπει να είναι κάποιος της Επιστήμης του κυβερνάν. Άλλα ειδήμων αυτής της τέχνης δεν μπορεί να είναι εκείνος που δεν έχει επιτύχει την αυτο-κυβερνησία. Εκείνος, ο οποίος δεν έχει φτάσει στην αυτο-γνωσία και δεν είναι κύριος των δικών του παθών.

Ο Κυβερνήτης, κατά τον Σωκράτη, πρέπει να είναι σοφός και μαζί άγιος. Να είναι πέρα από χρήματα, τιμές ή οποιεσδήποτε προσωπικές βλέψεις. Τότε μόνο θα ευτυχήσουν οι Πολιτείες των ανθρώπων. Όταν, είτε κυβερνήσουν οι φιλόσοφοι είτε φιλοσοφήσουν οι κυβερνήτες.

Γιατί, τότε, δεν επιδίωξαν να κυβερνήσουν ο Σωκράτης είτε ο Πλάτων;

Απλά γιατί κατάλαβαν ότι ο καιρός των φιλοσόφων βρίσκεται μακριά στο μέλλον. Και ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, ήταν -και είναι- κάτι ανέφικτο.

Όσον αφορά το δεύτερο λόγο, το γεγονός ότι ο Σωκράτης, όπως και ο Πλάτων, εξέφραζαν την εκτίμησή τους για ορισμένους καλούς νόμους της Σπάρτης, δεν έκανε κανέναν από τους δύο ν' απαρνηθεί την πόλη του και να μετοικήσει στη Σπάρτη. Έχουσαν κι εργάστηκαν μ' όλες τους τις δυνάμεις εκεί όπου η ζωή τους τοποθέτησε.

Μάλιστα, ο Σωκράτης τόσο πολύ αγαπούσε την πόλη του, ώστε ούτε ταξίδι δεν θέλησε ποτέ να κάνει έξω από τα δριά της - εκτός μόνον όταν τον έστειλε η πατρίδα σε εκπροσεία. Ήταν εκείνος δε που έπλεξε το εγκώμιο της πατρίδας:

«Πατρός τε, μητρός τε και άλλων των προγόνων απάντων, τιμώτερον εστίν η πατρίς...»

Τότε, τί σημαίνει η περιφρόνηση της γνώμης των πολλών. Δεν σημαίνει περιφρόνηση στις αποφάσεις τους σε θέματα πολιτειακά, διότι κι αν διαφωνούσε. Γ' αυτό, άλλωστε, δέχθηκε αιδιαμαρτύρητα την καταδικαστική της απόφαση. Ήταν τόσο νομοταγής, ώστε αρνήθηκε ν' αποδράσει, παρά την άδικη καταδίκη.

Ούτε σημαίνει περιφρόνηση για τους ανθρώπους ως ανθρώπους. Τους αγαπούσε αληθινά και σ' όλη τη ζωή μεριμνήσει γι' αυτούς σαν στοχηγκός αδελφός ή πατέρας, με θυσία των προσωπικών του συμφερόντων.

Σημαίνει απλά ότι, σε θέματα ύψης της σημασίας και ασφάλειας (για την ψυχή πάντα) δεν είναι δυνατό να εμπιστευθεί κανείς τη γνώμη του ανίδεον, όπως ακριβώς δεν θα τολμούσε κανείς να εμπιστευθεί σαν πιλότο έναν άσκετο με την τέχνη αυτή.

Οι πολλοί, πράγματι δεν κατέχουν καμμία επιστήμη (επίσταμαι: γνωρίζω καλά, γνωρίζω επακριβώς. Έτοι, επιστήμη: ακριβής γνώση). Επομένως, μόνο η γνώμη του ειδήμονος, του ειδικού, μετράει, είτε είναι ειδήμων της τέχνης που αφορά το σώμα (π.χ. γιατρός), είτε της τέχνης που αφορά την ψυχή.

Και ποιός είναι ο ειδήμων σε θέματα ψυχής; Ασφαλώς, αυτός που έχει αφιερώσει όλη την τη ζωή στην έρευνα και τη μελέτη αυτού του αντικειμένου. Αυτός είναι ο φιλόσοφος - ο αληθινός όμως, ο γνήσιος».

Κατά την παράσταση ακούστηκαν στο πρωτότυπο ύμνοι του Ορφέως, από τους οποίους μερικοί είχαν μελοποιηθεί έξοχα από τον συνθέτη Δημήτρη Λέκκα.

Η ερμηνεία του Αντώνη Αναστασάκη στους όρλους του Σωκράτη και του Ιεροφάντη, υπήρξε συγχλονιστική. Οι άλλοι όρλοι αποδόθηκεν πολύ καλά από τους: Απολλωνία Παπαμάρκου (Θεά Αθηνά), Σπύρο Δέδε (Μέλλητος) Δημήτρα Στεφανίου (Δαιμόνιο).



Ο Σωκράτης, ο Πολίτης του κόσμου, ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιος για όλες τις γενιές των ανθρώπων, για όλες τις φυλές της γης.

Είναι εκείνος που σπιγμάτισε το άδικο, επιμένοντας στη δικαιοσύνη, ζώντας δίκαια, κρατώντας αυτό το ύψιστο ιδανικό ως το τέλος, χωρίς να δειλιάσει μπροστά στο θάνατο, χωρίς να φοβηθεί, χωρίς να υποχωρήσει. Ο θάνατός του υπήρξε η νέα ζωή για κείνον και άνοιξε τις προοπτικές νέας ζωής για όλους αυτούς που πιστεύουν στην ελευθερία που κατοικεί στο νου και στην καρδιά και όχι στη φθαρτή φυλακή του

σώματος. Και δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ηθική.

«Φεγγό και εσείς κλαίτε; Τι παιδιά που είσαστε! Δεν θάμε εγώ, ο Σωκράτης, που σε λέγω ότι είναι νεκρός. Το σώμα μου θα είναι, η φυλακή της ψυχής μου. Θάψτε το, κάψτε το, κάντε ότι είναι σύμφωνο με τα έθιμά μας. Να θυμάστε όμως ότι θα κηδεύετε το σώμα του Σωκράτη, όχι τον ίδιο. Γιατί αυτός φεύγει για την ενδαιμονία των Μακάρων. Θεραπεύομαι! Χαιρόστε ένα πετεύνιο στον Ασκληπιό! Ψυχή μου, φύγε, ελεύθερο! Τώρα γεννιέσαι!»

Επιμέλεια: Ευγενία Γ. Κουτσουλιέρη

## Μακεδονία - Ήπειρος Ομοιότητες - Διαφορές στη Μελωδία και Ερμηνεία

Με μεγάλη επιτυχία έγινε στο αίθριο του Τμήματος Αρχ/νων του Ε.Μ.Πο-

λυτεχνείου στις 28 Ιουνίου Συναύλια με θέμα: «Μακεδονία - Ήπειρος. Ο-

μοιότητες - Διαφορές στη Μελωδία και Ερμηνεία», με επιμέλεια του Μουσικού συνθέτη Γιώργου Παπαδάκη.

Ο συνθέτης επέλεξε να παρουσιάσει ενόργανη μουσική από τις 2 ελληνικές αυτές περιοχές, επιχειρώντας να προβάλει δύο φαινομενικά αντίθετα στοιχεία.

Από τη μία, τις διαφορές στη μελωδική και ρυθμική υπόσταση της μουσικής των περιοχών αυτών, καθώς και τις διαφορές στον ιδιαίτερο τρόπο της υλοποίησης, δηλαδή το ιδιώμα την τοπική μουσική διάλεκτο και από την άλλη, τη βαθειά εσωτερική συγγένεια που συνέχει τη μουσική αυτή, δύον αφορά και στις δύο αυτές παραμέτρους.

