



Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους

To ΕΜΠ για το Μέτσοβο

Το Ε.Μ.Π. Πολυτεχνείο τιμώντας τους εκ Μετσόβου ευεργέτες του, πραγματοποίησε το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο στο Μέτσοβο κατά το οποίο ανακοινώθηκε η απόφαση της Συγκλήτου να ιδρυθεί από το ΕΜΠ και να αναγερθεί στο Μέτσοβο το «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας».

«Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους» ήταν ο γενικός τίτλος του συνεδρίου, ο οποίος πρωτίστως εμπεριείχε εκτός από το σεβασμό και την υποχρέωση που αισθάνεται το ΕΜΠ για τους μεγάλους συνεργάτες του και τη βαθειά επιθυμία του να προσφέρει στην γενέτειρα των ευεργετών του όσα αποκόμισε όλα τα χρόνια λειτουργίας του, σε εμπειρίες και γνώσεις, να συνδιαλεγεί σε θέματα πολιτισμού ιστορίας και επιστήμης.

«Το Μέτσοβο είναι η πατρίδα της ψυχής μας» είπε στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρύτανης ΕΜΠ κ. **Νίκος Μαρκάτος**. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού η ψυχή και το διορατικό βλέμμα αυτών των μεγάλων ευεργετών επένδυσαν για το καλύτερο μέλλον του ελληνικού λαού στην ίδρυση και λειτουργία του Πολυτεχνείου.

Οι ευεργέτες

Πρώτος ο **Νικόλαος Στουρνάρης** διέβλεψε την σημασία ιδρύσεως ενός Πολυτεχνείου στην Αθήνα, σε τόσο δύσκολη περίοδο για τον Ελληνισμό και με πόθο την προαγωγή των τεχνών, της βιομηχανίας και της γεωργίας.

Ο Νικόλαος Στουρνάρης γεννήθηκε στο Μέτσοβο το 1806 και ακολούθησε εμπορική καροιγέρα στον οίκο των εκ μητρός θείων του αδελφών Τοσίτσα. Μετά από σπουδές στο Παρίσι, εγκατεστάθη στην Αλεξάνδρεια ως διευθυντής του εμπορικού οίκου Τοσίτσα. Το 1846 ήρθε στην Αθήνα και μελέτησε τις συνθήκες οικονομικής ζωής του τόπου, αγόρασε μεγάλες εντάσεις στην Εύβοια και Φθιώτιδα με σκοπό να εισαγάγει την καλλιέργεια ως εκπαιδευτικό πρότυπο στους Έλληνες αγρότες. Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια επεδόθη σε φιλανθρωπική δράση και δωρεές, ενώ η συμβολή του στην πρόοδο των Αθηνών υπήρξε καταλυτική.

Αποφάσισε την οριστική του εγκατάσταση στην Ελλάδα το 1852 με σκοπό να αφοσιωθεί στην οικονομική της ανάπτυξη. Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους όμως πεθαίνει ξαφνικά σε ηλικία 46 ετών. Ο Νικόλαος



Φιλοξενία στο Μέτωπο

Τοσίτσας είχε συντάξει λίγο πριν από το θάνατό του την διαθήκη του η οποία ανακοινώθηκε στην Βουλή το Δεκέμβριο 1852. Από την περιουσία του 100.000 τάλληρα διατέθηκαν υπέρ του Πολυτεχνείου. Η σχετική παραγγαφής της διαθήκης του έχει ως εξής:

«... Με τα υπόλοιπα χρήματα της καταστάσεώς μου να κτισθή εις Αθήνας εν λαμπρόν Πολυτεχνείον, όπου να διδάσκωνται όλαι αι βάνανοι και ωραίαι τέχναι όπου να ευρίσκωνται όλα τα εργαλεία της γεωργικής, καθώς και όσα κατά καιρούς εφευρίσκονται, δια να διδάσκηται η εφαρμογή των εις την Ελλάδα, όπως προοδεύσιον ολίγον κατ' ολίγον η γεωργία μας, αυτή η βάσις αληθούς ευτυχίας ενός έθνους αν το ποσόν δεν φθάσῃ δια να γίνη λαμπρόν το κατάστημα και μ' όλα τα αναγκαία, τότε ας τεθώσι δια τυνά έτη τα κεφάλαια εις την Εθνικήν Τράπεζαν, δια ν' αυξήσωσι με τους τόκους.

Αν η θυγάτηρ μου αποθάνη ανύπανδρος, να εξακολυθή η σύζυγός μου να τραβά τους τόκους των πεντήροντα χιλιάδων ταλλήρων, ενόσω ζη εις την Ελλάδα, ως άνω λέγω, και ενόσω μένει ανύπανδρος και μετά τον θάνατόν της να χρησιμεύσωσι και αυτά τα κεφάλαια, καθώς και η προίκα της συζύγου μου, δια το Πολυτεχνείον. Ελπίζω, ότι η σύζυγός μου θέλει με κάμει την χάριν ν' αφήσῃ την προίκα της, καθώς εγώ προσδιορίζω και διαθέτω. Τα δε υποστατικά της Λαμίας να χρησιμεύσωσι και αυτά δια το Πολυτεχνείον, και αν το κρίνωσιν εύλογον οι εκτελεσταί της διαθήκης μου, να γίνη η Μεγάλη Βρώνις ferme modele, δια να ζωογονήθη η γεωργία εις εκείνα τα μέρη...».

Ο Νικόλαος Στουρνάρας ήταν ο πρώτος που διείδε στο νεοσύστατο πάμπτωχο και ανοργάνωτο ελληνικό κράτος την ανάγκη ιδρύσεως ενός Πολυτεχνείου το οποίο να καλλιεργεί, το πνεύμα, να προσφέρει τις γνώσεις και να μετέχει στην ανάπτυξη.

Είναι ο πρώτος που συνέδεσε το Πολυτεχνείο με την παραγωγή του εθνικού πλούτου σε συνδυασμό πάντα και με το επίτερο ανωτέρας μορφώσεως.

Ο Νικόλαος Στουρνάρας υπήρξε ο πρώτος εκ των ενεργετών του Πολυτεχνείου και τον ακολούθησαν μιμούμενοι το παραδειγμά του και οι άλλοι Μετσοβίτες. Για τη σημαντική του αυτή συμβολή, το Πολυ-

τεχνείο έφερε τότε το όνομά του αποκαλούμενο «Στουντράρειο».

Ο Μιχάλης Τοσίτσας, αδελφός της μητέρας του Νικολάου Στουρνάρη, γεννήθηκε στο Μέτωπο το 1787 και εγκαταστάθη στην Αλεξανδρεία όπου έγινε διαχειριστής και ανέλαβε την καλλιέργεια των κτημάτων του Μωχάμετ Αλή. Με τον πλούτο που απέκτησε υπήρξε από τους κύριους υποστηρικτές της Ελληνικής Επανάστασης. Στην Αλεξανδρεία οικοδόμησε την Τοσίτσα Σχολή και την ελληνική Εκκλησία Αλεξανδρείας και υπήρξε δωρητής του Ελληνικού Νεφροταφείου. Ενεργέτης την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και το κράτος, εκτιμώντας τις μεγάλες υπηρεσίες του προς αυτό που τον διόρισε γενικό πρόξενο στην Αλεξανδρεία.

Ο θάνατος του ανηφιού του Νικολάου Στουρνάρη τον οποίο υπεραγαπούσε, επέσπευσε και το δικό του τέλος. Έτοι, μετά δύο χρόνια από τη μόνιμη εγκατάστασή του στην Αθήνα πεθαίνει το Νοέμβριο του 1856. Στην διαθήκη του, συμπληρώνοντας το κληροδότημα του ανηφιού του, αφήνει για την «εσωτερικήν του Πολυτεχνείου στολήν» 100.000 τάλληρα.

Το σχετικό απόσπασμα της διαθήκης που ανοίχτηκε στο Πρωτοδικείο 3 μέρες μετά το θάνατό του, έχει ως εξής:

«... Εκτιμών την ιδέαν του μακαρίτου ανεψιού μου N. Στουρνάρη, ον υπέρ πάντα άλλον γράπον και υπέρ της εκπαιδεύσεως και προάξεως του οποίου ουκ εφείσθην προνοίας, ότι το κληροδότημά του δι' ανέγερσιν λαμπρού Πολυτεχνείου εν Αθήναις παρέξει μέσον πόρους ζωῆς δια πάντα Έλληνα, θεωρών δε ότι το ποσόν το μένον εκ της περιουσίας του μακαρίτου δεν εξαρκεί δια τε την ίδρυσιν και τα εν αυτῷ χρήσμα, επιθυμώ ότι το ποσόν του κληροδοτήματος του αιοιδίμου N. Στουρνάρη δαπανηθή αποκλειστικός δια την όλην οικοδομήν του Πολυτεχνείου, εγώ δε αφίνω και διωρούμαι T. 100.000, ήτοι τάλληρα εκατόν χιλιάδες, ίνα δαπανηθώσι δια την εσωτερικήν του Πολυτεχνείου τούτου στολήν, ήτοι δι' αγοράν μηχανών, σκευών και απάντων των διαφόρων άλλων χρησιμών εργαλείων, δια το κατάστημα αυτό προς τελειοποίησιν του όσον ένεστι, δι' όλας τας τέχνας βαναύσους τε και ωραίας και γεωργικάς. Και πεποιθώ ότι το έργον του σκοπού του αιοιδίμου N. Στουρνάρη αποβήσεται ούτω βεβαίως επιμελέστερον, συστήνω εις τους εκτελεστάς της παρούσης μου την καλήν χρήσην της δαπάνης του αφειρώματός μου επί λογαριασμών εις τακτικόν βιβλίον κατατεθησόμενον εν καιρώ εις το Πολυτεχνείον...».

Η Ελένη Τοσίτσα εκ Μετσόβου και αυτή, χήρα του Μιχάήλ Τοσίτσα, υπακούοντας σε προτροπή και παράκληση του συζύγου της, που αποτελεί και μέρος της διαθήκης του, δύο χρόνια μετά το θάνατό του, διέθεσε για την αγορά του γηπέδου για την ανέγερση του Πολυτεχνείου 140.000 δραχμές και το 1860 το δώρησε στο Ιδρυμα. Η Ελένη Τοσίτσα απέθανε το

1866 ενώ με την διαθήκη της άφησε άλλες 250.000 για αποπεράτωση των κτισίων του Πολυτεχνείου.

Ο Γεώργιος Αβέρωφ, που από απόψεως διάθεσης ποσού είναι και ο μεγαλύτερος ευεργέτης από όσους διέθεσαν υπέρ του Πολυτεχνείου, γεννήθηκε στο Μέτσοβο το 1818 και το 1840 μετέβη και αυτός στην Αλεξάνδρεια όπου επιδιόμενος στο εμπόριο απέκτησε μεγάλη περιουσία. Αγαθοεργός και πολύτιμος απέβη η δράση του για την ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας καθώς και για την ιδιαιτέρα του πατριδα.

Νυμφεύτηκε την αδελφή του Νικολάου Στουντονάρη και αντψιά του Μιχαήλ Τοσίτσα.

Μετά τον θάνατο των δύο ευεργετών και όταν εξαντλήθηκαν τα ποσά που είχαν διατεθεί από αυτούς για την ανέγερση του Πολυτεχνείου, συνέχισε ως δωρητής το έργο τους και με την προσφορά 500.000 φράγκων εξασφάλισε την αποπεράτωση των κτισίων με την ανέγερση του Μηχανουργείου. Ο Γεώργιος Αβέρωφ πέθανε το 1899 στην Αλεξάνδρεια.

Τα άρθρα της διαθήκης του που αφορούν το Πολυτεχνείο, έχουν ως εξής:

«... 16) Προς αποπεράτωσιν των οικοδομητικών και διακοσμητικών έργων του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αφήνω δύο μερίδια, ων το προϊόν θέλει διατεθή αποκλειστικώς εις τον σκοπόν τούτον, η δε εκτέλεσις των εν λόγω έργων γενήσεται υπό των αρμοδιών προσωπων κατά τους υφισταμένους εν Ελλάδι νόμουν και διατάγματα. Το εκ των δύο τούτων μεριδίων ποσόν θέλει κατατεθή εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, αφ' ης θα αποσύνωνται τα απαιτούμενα χρήματα εφ' όσον και καθ' όσον εκτελούνται τα έργα.

17) Αφήνω προσέτι εις το Μετσόβιον Πολυτεχνείον έτερα τέσσαρα μερίδια Νο 4, ων το προϊόν θέλει κατατεθή εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, ίνα οι εξ αυτών τόκοι χρησιμεύσωσι α) προς απονομήν βραβείων, είτε εφ' άπαξ, είτε δ' ετησίων υποτροφιών, εις τους αριστεύσαντας εν τη καλλιτεχνίᾳ μαθητάς, ήτοι εν τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική, τη Αρχιτεκτονική, Ζωγραφία, Συλλογιστική, Χαλκογραφία, Κοσμηματογραφία και δι' οιονδήποτε άλλο μάθημα εγκριθή υπό του Συμβουλίου της Διοικήσεως και της Κυβερνήσεως, δια δε τους διαγωνισμούς τούτους θα διατίθενται μέχρι τεσσάρων χιλιάδων δραχμών, θα καλούνται δε «Αβέρωφειοι διαγωνισμοί» β) προς αποστολήν αριστευόντων και διαπρεπόντων επί μαθήσει, ευφυία και χρηστότητη μαθητών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου εις Ευρώπην προς ανωτέραν αυτών εκπαίδευσιν γ' εάν περισσεύσωσι χρήματα, ν' αγοράζωνται δι αυτών έργα τέχνης εξαιρετικής αξίας προς καταρτισμόν Μουσείου του Πολυτεχνείου...

Κληροδοτώ εις το εν Αθήναις Μετσόβιον Πολυτεχνείον πάσας τας εν τη οικία μου ελαιογραφίας, συμποσιονέμας εις ογδοήρχοντα Νο 80 περίποτν κομμάτια, καθώς και την εις φυσικόν μέγεθος εικόνα μου την γραφείσαν υπό του μακαρίτου ζωγράφου Prosalenti,



Αποψη του Μετσοβίου

παρακαλώ δε τους εκτελεστάς της διαθήκης μου ίνα φροντίσων ν' αποστείλωσι ταύτας ασφαλώς, όπως κατατεθώσιν εν ιδιαιτέρα αιθούση του ειρημένου Πολυτεχνείου φερούση τον τίτλον «Πινακοθήκη Αβέρωφ».

Το 1921 η αποτίμηση του κληροδοτήματος Γεωργίου Αβέρωφ υπέρ του Πολυτεχνείου ανήρχετο σε χρυσές δραχμές 2.096.570.

Το Συνέδριο

Το ΕΜΠ φιλοδοξεί το συνέδριο αυτό που πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στο Μέτσοβο να επαναλαμβάνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα στη γενέτειρα των ευεργετών του.

Το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο είχε μεγάλη απήχηση και επιτυχία και σημαντική υπήρξε η συμβολή του Δήμου Μετσοβίου.

Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου απετελείτο από τον **Νίκο Μαρκάτο** καθηγητή, Πρύτανη ΕΜΠ και Πρόεδρο του Συνεδρίου, Δ. **Ρόκο**, καθηγητή ΕΜΠ υπεύθυνο του Συνεδρίου, Κ. **Αμπακούμην**, καθηγητή ΕΜΠ, Στρ. **Γαλανή** καθηγητή ΕΜΠ, Ερ. **Καψωμένο**, καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δ. **Μαρίνο - Κουρή** καθηγητή ΕΜΠ, Ι. **Μπαντέκα**, καθηγητή ΕΜΠ, Π. **Νούτσο**, καθηγητή Παν/μίου Ιωαννίνων και Ν. **Φυτρολάκη** καθηγητή ΕΜΠ.

Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου απετελείτο από τους: **Νίκο Μαρκάτο**, Πρύτανη ΕΜΠ, τους καθηγητές ΕΜΠ Δ. **Μαρίνο - Κουρή** και Π. **Ρόκο**, τον λέκτορα ΕΜΠ Π. **Ζεντέλη**, τον διπλ. Πολ. Μηχ. Δ. **Γουσέτη**, τον Αρχιτέκτονα N. **Σιατκίδη** και εκπρόσωπο από την Δημοτική Αρχή Μετσοβίου.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου προσφωνήσεις έγιναν από τους:

N. **Μαρκάτο** Πρύτανη ΕΜΠ, Δ. **Γλάρο** Πρύτανη Παν/μίου - Ιωαννίνων, Γ. **Τσαμασφύρο** αντιπρύτανη ΕΜΠ, Ι. **Πολύζο** Αντιπρύτανη ΕΜΠ, Αλ. **Καχούμανη** Δήμαρχο Μετσοβίου, Η. **Ζούβια** Πρόεδρο Εξωρ. Συλλόγου Μετσοβίου.

Ο χαιρετισμός του Υπουργού Προεδρίας κ. Ι. Ποττάκη ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω



**ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ**

Δορυφορική εικόνα LANDSAT-5 TM της επαρχίας Μετσόβου

Εγχρωμό σύνδετο 3,2,1(R,G,B)

Ημερομηνία 24 Ιουνίου 1993

Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87

Κλίμακα 1:200 000



Φυσικά χρώματα. Εικόνα από 900 χιλιόμετρα ήφος (Από την ανακοίνωση «Συγκρότηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την επαρχία Μετσόβου των Δ. Ρόκου, καθ. ΕΜΠ, Β. Καραβανάση Δρ. Μηχ. και την Υπ. Δρ. Β. Ανδρώνη και Π. Κολοκούση»).



Χάρτης ειδών βλάστησης για την επαρχία Μετσόβου

Επιβλεπόμενη ταξινόμηση εικόνας Landsat TM της 24-6-1993

Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς: ΕΓΣΑ87

Κλίμακα 1:100.000

- Οξεός
- Πεύκα
- Έλατα
- Θάμνοι
- Χορτολιθαδικές εκπ.
- Γημνό έδαφος
- Νερό

Από την αναζούντη «Συγκρότηση Ολοκληρωμένου Συντήματος Πληροφοριών. Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την επαρχία Μετσόβου» των Δ. Ρόκου, καθ. ΕΜΠ. Β. Καραθανάση Δρ. Μηχ. και την Υπ. Δρ. Β. Ανδρόνη και Π. Κολοκούη.

εκτάκτου κωλύματος διαβάστηκε από τον καθηγητή ΕΜΠ κ. Δ. Ρόκο.

Η κήρυξη έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου έγινε από τον Γ.Γ. τον Υπουργείου Παιδείας κ. Τσουρουπλή, ο οποίος παρέστη εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας που δεν μπόρεσε να παραστεί, ενώ στην συνέχεια ο καθηγητής ΕΜΠ κ. Δ. Ρόκος αναφέθηκε στους στόχους, το αντικείμενο, την χρησιμότητα και τις προοπτικές του «Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας».

Η 1η συνεδρία περιελάμβανε εισηγήσεις των:

Δ. Ρόκον, Β. Ανδρώνη, Π. Κολοκούση, Β. Καραθανάση, (ΕΜΠ) με θέμα «Συγκρότηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την επαρχία Μετσόβου», N. Φυτραλάκη, M. Αντωνίου (ΕΜΠ) με θέμα «Η Γεωλογία και τα Τεχνογεωλογικά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου», A. Οικονόμου, T. Δασκαλάκη, Γ. Νάκου (ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων) με θέμα «Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των γιαών του Δασαρχείου Μετσόβου», K. Ιωαννίδη, Γ. Αγγελικάκη, Δ. Βρυνιώτη (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευματικών Ερευνών) με θέμα «Γεωχημική Χαρτογράφιση Πίνδου και η συμβολή της στην περιβάλλοντική και κοιτασματολογική έρευνα της περιοχής», Δ. Κουτσογιάννη, N. Μαμάση (ΕΜΠ) με θέμα «Μετσόβο: η υδρολογική καρδιά της Ελλάδος».

Η 2η συνεδρία περιελάμβανε εισηγήσεις των:

I. Παλινβού, Δ. Φωτιάδη, Δ. Μαρίνου - Κουρή (ΕΜΠ) με θέμα: «Ενεργειακά Χαρακτηριστικά περιοχής Μετσόβου», M. Πραπίδη, Γ. Σιαμόπουλου, A. Λοΐζου, Γ. Κανελαίδη, K. Αμπακούμκιν (ΕΜΠ και ΠΕΔΕ) με θέμα: «Εντοπισμός σκληρών πετρωμάτων περιοχής Μετσόβου και μεθοδολογίες κατασκευής αντιολισθητών ταπήτων», M. Πραπίδη, Γ. Σιαμόπουλου, A. Λοΐζου, Σ. Κόλλια, Απ. Γιώτη (ΕΜΠ και ΠΕΔΕ) με θέμα: «Οδικό πείραμα αξιολόγησης αντιολισθητών στρώσεων εύκαπτων οδοστρωμάτων», B. Ψαριανού, K. Τσαϊλά, Θ. Βλαστού (ΕΜΠ) με θέμα: «Οδικό Δίκτυο της Επαρχίας Μετσόβου. Προβλήματα, ανάγκες, προτάσεις», Θ. Βλαστού (ΕΜΠ) με θέμα: «Προτάσεις αναπλάσεων του οδικού περιβάλλοντος στο Μέτσοβο», N. Πετρόπουλου, E. Χίνη, Σ. Σμόπουλου (ΕΜΠ) με θέμα: «Χαρτογράφηση της Φυσικής Ραδιενέργειας των επιφανειακών εδαφών της Ηπείρου», M. Αναγνωστάκη, E. Χίνη, Σ. Σμόπουλου (ΕΜΠ), με θέμα: «Ραδιενέργος επίπτωση λόγω του ατυχήματος του Chernobyl στην περιοχή της Ηπείρου».

Η 3η Συνεδρία περιελάμβανε τις εισηγήσεις των:

E. Παναγιωτοπούλου, Φ. Χωνιανάκη (ΕΜΠ) με θέμα: «Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης της Επαρχίας Μετσόβου», K. Τσίπηρα (Πολ. Μηχ. Χωροτάκη) με θέμα: «Μηλιά Μετσόβου (Αμερού): Πρόταση για ένα ήπιο μοντέλο

τουριστικής ανάπτυξης», Φ. Τριάντη (αρχ/να) με θέμα: «Βιοκλιματική αρχιτεκτονική στο Μέτσοβο και αναλώσιμες πηγές ενέργειας», X. Παπαδόπουλον (Πολ. Μηχ.) με θέμα: «Μαυρόπλακα ή κεραμίδι; Μια τεχνοοικονομική προσέγγιση», T. Στεφάνου (Ζωγράφου) με θέμα: «Δομές στη Φύση. Αισθητική του περιβάλλοντος», N. Όκκα (αρχ/να) με θέμα «Εικόνες από την παράδοση. Τοπίο και Αρχιτεκτονική μέχρι το 1973».

Η 4η Συνεδρία περιελάμβανε εισηγήσεις των:

Eρ. Καφωμένου (Παν/μιο Ιωαννίνων) με θέμα: «Το πρόβλημα της επιβίωσης των τοπικών Πολιτισμών στην σύγχρονη διεθνοποιημένη κοινωνία», B. Ρόκον (Παν/μιο Ιωαννίνων) με θέμα: «Ο Πολιτισμός του ορεινού κόσμου. Παράδοση μεγάλης διάρκειας», A. Χρόνη (ΕΜΠ) με θέμα: «Σύνθεση ιστοριογραφικών και αρχαιολογικών πληροφοριών σχετικά με την ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου», H. Πολύμερον (δικηγόρου) με θέμα: «Οφεις Δικαίου στη χώρα του Μετσόβου», Γ. Λαδογιάννη (Παν/μιο Ιωαννίνων) με θέμα: «Το ζεύγος αστικός χώρος - ύπαιθρος, στο δραματικό έργο του Ευαγγ. Αβέρωφ - Τοσίτσα», I. Μηλιών, Δ. Ξιφαρά (ΕΜΠ) με θέμα: «Η διαμόρφωση της Βλάχικης αστικής τάξης του Μετσόβου και η ενοιωμάτωσή της στον ελληνικό αστισμό», M. Σάκκα (ΕΜΠ) με θέμα: «Μιχαήλ Τοσίτσας: η συμβολή του στον Ελληνισμό της Αιγύπτου», A. Μπενάτη (Παν/μιο Ιωαννίνων) με θέμα: «Προς μία σημειωτική της λαϊκής παράδοσης: Η περίπτωση του Μετσόβου».

Η 5η συνεδρία περιελάμβανε εισηγήσεις των:

X. Πότσιου, X. Ιωαννίδη, Γ. Παπαθεοδώρου, K. Παγάνη, I. Μπαντέκα (ΕΜΠ) με θέμα: «Φωτογραμμετρική αποτύπωση του Καμπαναριού της Αγίας Παρασκευής και του περιβάλλοντος χώρου», M. Χρονόπουλον, Θ. Τάσιου (ΕΜΠ) με θέμα: «Αποτίμηση και προτάσεις επεμβάσεων για το Καμπαναριό της Αγίας Παρασκευής Μετσόβου», K. Παπαποστόλου, P. Ζεντέλη, E. Γιακονιάκη (ΕΜΠ) με θέμα: «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστήματος Πληροφοριών για τα δίκτυα κοινής αφελείας στο Δήμο Μετσόβου», X. Παπανικοπούλου, Γ. Τζομάκα, P. Ζεντέλη, E. Γιακονιάκη (ΕΜΠ) με θέμα: «Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών Χρήσεων Γης Οικισμού Μετσόβου», P. Διακοσταματίου, P. Τσιράκου, P. Ζεντέλη, K. Σακελλαρίου (ΕΜΠ) με θέμα: «Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών Γης με εφαρμογή μέσων Multi Media για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής των κτιρίων και των ιστορικών μνημείων της περιοχής Μετσόβου», I. Βασιλειάδη, Δ. Ρόκον (ΕΜΠ) με θέμα: «Συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων ταξινομήσεων ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων SandSat της επαρχίας Μετσόβου».

Η 6η συνεδρία περιελάμβανε εισηγήσεις των:

E. Γαλανού, Δ. Ρόκον (ΕΜΠ) με θέμα: «Η Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Αναγνώσισης και Χαρτογράφησης Λιθολογικών Ορίων της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Μετσόβου με τη χρήση δορυφορικών εικόνων



Απόστασμα από το χάρτη δικτύου των Μετσόβου (από την ανακοίνωση «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστήματος Πληροφοριών για τα δίκτυα κοινής ωφέλειας στο Δήμο Μετσόβου των Κ. Παπαποστόλου, Π. Ζεντέλη, Ε. Γιακουμάκη»).



Τημοδιάστατο μοντέλο εδάφους της περιοχής Μετσόβου (Fly through) Εργαστ. Τηλεπικόπησης του ΤΑΤΜ ΕΜΠ.

Landsat», Ε. Νικολάου, Π. Πάσχου (Ινστ. Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) με θέμα: «Αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού και των Ορικτών Πόρων γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή Μετσόβου», Κ. Ραμαΐδου (Οργανισμός κτηματολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδος) με θέμα: «Corine Landacover του Μετσόβου», Α. Κατελάνου, Κ. Τζιά (ΕΜΠ) με θέμα: «Παρασκευή τυριού με φυτικά λιπαρά και τυριού με χαμηλά λιπαρά».

Οι εισηγήσεις περατώθηκαν με τις εισηγήσεις 3 ομάδων σπουδαστών του Τμ. Αρχ/ννν ΕΜΠ αποτελουμένων από τους: Ι. Βιδάλη, Γ. Βουδούρη, Κ. Κούρου, Α. Μανδροκορδάτου, Μ. Νίνου (επιστ. υπεύθυνος: Γ. Προκοπίου) με θέμα: «Οδοιπορικό στο Μέτσοβο, Ανάλυση του Παραδοσιακού Οικισμού», Κ. Αλκείδη, Θ. Λοιζίδη (επιστ. υπεύθυνος: Ρ. Στυλιανού - Λεωνίδοπούλου) με θέμα: «Οικία Τσανάκα στο Μέτσοβο» και Γ. Ατσαλάκη, Α. Κυριακάκη, Α. Μιχαλοπούλου, Ι. Μουρίκη, Α. Τουλούμη, Σ. Χριστοφιλοπούλου (επιστ. υπεύθυνος: Ρ. Στυλιανού - Λεωνίδοπούλου) με θέμα: «Μοναστήρι Κόκκινης Πέτρας στο Ανθοχώρι Μετσόβου», «Νεροτριβή - Νερόμυλος - Μαντάνι, στο Ανθοχώρι Μετσόβου», «Το Μεταβυζαντινό εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στο Ανθοχώρι Μετσόβου».

Η 7η συνεδρία περιελάμβανε συζήτηση συμπεράσματα, προτάσεις και προοπτικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας κάνοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου μετέφερε υπόσχεση του Υπουργού για οικονομική ενίσχυση ύψους 500 εκατομ. δραχμών για την ανέγερση του «Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας» στο Μέτσοβο.

Χαιρετισμός Υπουργού Προεδρίας

Ο Χαιρετισμός του Υπουργού Προεδρίας κ. Ι. Ποττάκη διαβάστηκε από τον καθηγητή ΕΜΠ κ. Ρόχο, διότι ο Υπουργός όπως εξήγει λόγω έκτακτης υποχρέωσής του δεν κατάφερε να παραστεί. Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

«Αγαπητοί φίλοι,

Η έκτακτη υποχρέωσή μου να συνοδεύωνται εκπρόσωπος της Κυβέρνησης τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στο ταξίδι του στην Ευρώπη, με εμπόδισε να έχω τη χαρά να πάρω μέρος στο Ιο Διεπιστημονικό Συνέδριο που οργανώνει το πρώτο επιστημονικό και τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας στην πατρίδα των ιδρυτών και ευεργετών του στο Μέτσοβο.

Έχοντας την πολιτική ευθύνη της Κυβέρνησης στα νευφαλγικά και κρίσιμα, για την ανάπτυξη του τόπου μας πεδία της Δημόσιας Διοίκησης και της Πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα και γνωρίζοντας τις πολυδιάστατες και δημιουργικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις τους με την ουσιαστική αποκεντρωση αλλά και τις φαγδαίες εξελίξεις και εφαρμογές των τεχνολογιών αυχμής, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις μου, οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με την πρωτοβουλία σας και τους σκοπούς, τη φιλοσοφία, τη δομή και τη λειτουργία του Συνεδρίου σας και του ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕΚΔΕ), «για την προστασία και ανάπτυξη του οφεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών» που προσπαθείτε σε συνεργασία με τον Δήμο Μετσόβου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να ιδρύσετε στο Μέτσοβο.

- Θεωρώ και εγώ μαζί σας ότι η αποκεντρωμένη Ανάπτυξη την οποία πρέπει να επιδιώκουμε για την πατρίδα μας, ή θα είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική και θα παντρεύει τις δημιουργικές δυνατότητες των εξελίξεων της τεχνολογίας με τον σεβασμό και την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος ή δεν θα υπάρχει καθόλου.
- Στην κατεύθυνση αυτή είναι εξαιρετικά θετική η επιλογή του Μετσόβου με την ιστορική και πολιτισμική αυτονομία του στα δύσκολα χρόνια της χώρας μας, την πανεθνική ακτονοβολίας γεναιοδωρία των ευεργετών του στα γράμματα, τις επιστήμες και την τεχνολογία και το σπάνιο φυσικό οφεινό του περιβάλλον, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τόσο για την διεξαγωγή του Συνεδρίου όσο και για την έδρα του ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, το οποίο όμως θα είναι με ολοκληρωμένο τρόπο διασυνδεδεμένο με τα Εργαστήρια του ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
- Εκτιμώ ακόμη ως υπόδειγμα ουσιαστικής κοινωνικής συμβολής των Πανεπιστημίων μας, την πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να διερευνήσουν με συλλογικές και ατομικές εργασίες δασκάλων και φοιτητών, επιστημονικές, τεχνικές τεχνολογικές, πολιτισμικές, κοινωνικές οικονομικές και περιβαλλοντικές όψεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ζωντανή τοπική κοινωνία της Επαρχίας Μετσόβου και ο φυσικός και κοινωνικοοικονομικός της χώρος.



Από την ανακίνηση: «Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών Γης με εφαρμογή μέσων Multi Media για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής των κτιρίων και των μνημείων της περιοχής Μετούβου των Π. Διακοσματίου, Π. Τουφάκου, Π. Ζεντέλη και Κ. Σασελλαρίου».



Έγχωμη σύνθεση με φυσικά χρώματα των καναλιών 3,2,1 (RGB) του Δορυφόρου Landsat. Οι φωτογραφίες αντιστοιχούν σε 4 διαφορετικές εποχές.

- Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η ολοκληρωμένη και διεπιστημονική μεθοδολογία προσέγγισης των πολυδιάστατων αυτών προβλημάτων, φαίνεται να είναι στις μέρες μας το μόνο αξιόπιστο εργαλείο, τόσο για την ολιστική θεώρηση, όσο και για τις εξειδικευμένες επιστημονικές διερευνήσεις της αντικειμενικά πολύπλοκης σήμερα φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας αλλά και για όλες τις διαδικασίες «βέλτιστου» δυνατού αναπτυξιακού μετασχηματισμού τους.

Κλείνοντας τον σύντομο αυτό χαιρετισμό, (που παρακαλέσα τον συνάδελφό σας Καθηγητή Δημήτρη Ρόκο και παλήρη φίλο και συνεργάτη μου να σας μεταφέρει) θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας και να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Προεδρίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων του, θα σταθεί ουσιαστικός, θεωρητικά και πρακτικά, συμπαραστάτης σας για την στήριξη της δημιουργίας του ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Μέτσοβο και τον άριτο πληροφοριακό εξοπλισμό του.

Αμέσως μετά το Συνέδριο θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω διεξοδικά τα σχετικά θέματα και τις λύσεις τους με τον Πρύτανη του ΕΜΠ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Σύνδεσης του ΕΜΠ με το Μέτσοβο.

Καλή Επιτυχία.

Χαιρετισμός Πρύτανη ΕΜΠ

Μέσα στους - αναπόφευκτους σ' αυτό εδώ το μέρος - ορεμβασμούς της πρώτης νύχτας, αναπόλησα μεταφερούμενες από το παρελθόν μορφές, εικόνες, λόγια και γεγονότα...!

Ένοιωσα έντονα το συναίσθημα της ισχύος που εμείς οι άνθρωποι του Μετσόβιου Πολυτεχνείου αντλούμε από μια δυναμική - συστατικό στοιχείο του Ιδρύματος το οποίο εκπροσωπούμε.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτή η δυναμική, που φέρνει το Πολυτεχνείο μεταξύ των πρώτων σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει τις οιζές της στην αποταμευμένη βούληση των ευεργετών του: του Νικολάου Στουντάρη, του Γεωργίου Αβέρωφ, του Μιχαήλ Τοσίτσα και τις Ελένης Μιχαήλ Τοσίτσα...!

Από αυτό εδώ το βήμα οφείλω να μνημονεύσω τη συγκίνηση την οποία προσέφεραν σ' ολόκληρη την ελληνική κοινωνία οι μεγάλοι αυτοί ευεργέτες. Είναι έτοις όπως ακριβώς το λένε οι γραφές:

«Αν αι έως τότε δωρεαί συνέβαλον απλώς εις τον πλουτισμόν των διδακτιών μέσων του Πολυτεχνείου και εις την παραγωγήν των σπουδών με πρόσκαιρα διαγωνίσματα, τα κληροδοτήματα των πατριωτών από το Μέτσοβο - ασύγκριτα εις μέγεθος προς πάσαν άλλην δωρεάν - έδωσαν μονίμως εις το Πολυτεχνείον την εμπρέπουσαν εις ανώτερον μορφωτικόν ίδρυμα άνετον και μνημειώδη εγκατάσταση εις το συγκρότημα των κτιρίων, με το οποίον εκόδημαν, συγχρόνως, την ελληνικήν πρωτεύουσαν...!»

Άλλοτε, λόγω της εξαιρετικής στρατηγικής του σημασίας, το Μέτσοβο αποτέλεσε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και ηρωικών μαχών.

Τώρα αυτή την καίρια διάβαση που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία έχουμε σκοπό να την καταστήσουμε πεδίο μάχης των ιδεών, του επιστημονικού διαλόγου, προγραμματισμού και ανάπτυξης, για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Έχουμε εν ολίγοις σκοπό να επιστρέψουμε ένα μέρος του χρέους στη γενέθλια γη των ευεργετών του Πολυτεχνείου, αναγνωρίζοντας και τιμώντας την καθοριστική συμβολή τους στην ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξή του.

Το Συνέδριο, τις εργασίες του οποίου έχω την τιμή να χαιρετίζω, είναι το πρώτο. Δεν θα είναι όμως και το τελευταίο. Ήδη έχουμε αποφασίσει την καθιέρωσή του ως θεσμού και τη μόνιμη διεξαγωγή του σε τακτά χορηγικά διαστήματα στο Μέτσοβο.

Στα Συνέδρια αυτά θα παρουσιάζονται:

1. Επιστημονικές, ερευνητικές και τεχνικές - τεχνολογικές συμβολές επιστημόνων και διπλωματούχων μηχανικών, αλλά και των μελών ΔΕΠ του ΕΜΠ, του



Από την φιλοξενία στο Μέτσοβο



Τοιοδιάνατη προοπτική απεικόνιση της περιοχής Μετσόβου με το GIS ARCINFO, module DIN (από την ανακοίνωση των Θ. Βλαστύ, Β. Ψαμανών, Κ. Τσαΐλα «Οδικό δίκτυο περιοχής Μετσόβου. Προβλήματα ανάγκες, προοπτικές». TATM του ΕΜΠ).

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των άλλων ΑΕΙ της χώρας, σε θέματα τεχνολογίας, ανάπτυξης, περιβάλλοντος και πολιτισμού γενικώς, αλλά και σε σχέση με το Μέτσοβο και την ευρύτερη περιοχή της Ήπειρου.

2. Οι καλύτερες διπλωματικές εργασίες σπουδαστών του ΕΜΠ σε σχετικά θέματα.

3. Διεπιστημονικές και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, αναλύσεις και επεξεργασίες των πολυδιάστατων, σύγχρονων, πλανητικής κλίμακας και σημασίας θεμάτων, καθώς και προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την παρακολούθηση και προστασία του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών πολιτισμών.

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

Συναίσθημα εκτάκτου ευέξιας με διακατέχει καθώς έχω την τιμή να αναγείλω επισήμως εκ μέρους της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την απόφασή μας να ιδρύσουμε και να ανεγείρουμε στο Μέτσοβο το «Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας».

Κι αυτό, είναι απόρροια της εδραίας πεποίθησης και της απόφασής μας εδώ στις κλιτίνες του όρους Κιτίου (Πίνδος), ν' ανοίξουμε μόνιμο διάλογο με την ιστορία, τον πολιτισμό και την επιστήμη.

Και κάθε φορά να επιστρέφουμε ένα μέρος του χρόνου!

Γιατί το Μέτσοβο είναι η πατρίδα της ψυχής μας..!

Και η ψυχή της Ελλάδας έχει ανάγκη από πολλές

τέτοιες πατριόδες..!

Υποσχόμεθα ισόβια προσπάθεια προσφοράς σ' αυτούν τον ευλογημένο τόπο..!

Ευ - ενεργούντες ευχαριστούμε τους ευεργετούντες.

Υ.Γ. Και δύο λόγια για τη διαμονή μας εδώ:

Αν δεν διέτρεχα τον κίνδυνο να παρεξηγηθώ, θα έλεγα ότι είναι εφάμιλλος προν έναν, εκ του παρελθόντος εκπορευόμενον, μήνα του μέλιτος..!

Ο Προϊστάμενος γραμματείας ΕΜΠ

κ. Ν. Κουμούτσος, θυμάται...

Το Συνέδριο «Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους», στο Μέτσοβο, ξαναφέρνει στη μνήμη εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο παρελθόν και που είχαν ακριβώς το ίδιο ερέθισμα: να τιμηθούν οι μεγάλοι ευεργέτες του Ιδρύματος και η γενέτειρά τους.

Από την ιστορία, λοιπόν, που εμείς οι παλαιότεροι ζήσαμε θα ήθελα να αναφέρω δύο περιπτώσεις:

Η πρώτη είκοσι πέντε ακριβώς χρόνια πριν (Μάιος 1970/Πρύτανης Β. Φραγκούλης) ήταν μια επίσκεψη - προσκόνημα στο Μέτσοβο, με συμμετοχή της πλειονότητας των Καθηγητών του ΕΜΠ, η οποία και οριοθέτησε την απαρχή μας στενότερης επαφής ανάμεσα στο Μέτσοβο και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ήταν μια συγκινητική εκδήλωση - θυμάμαι - η επίσκεψη εκείνη,

που πήρε εντονα επίσημο χαρακτήρα, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και του συνόλου των κατοίκων του Μετσόβου.

Μια δεύτερη εκδήλωση, λιγότερο εντυπωσιακή αλλά περισσότερο ουσιαστική, έλαβε χώρα επτά χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 1977. Η τότε ηγεσία του Ιδρύματος με Πρύτανη τον καθηγητή κ. Π. Θεοχάρη συνοδευόμενη από μια μικρή ομάδα καθηγητών επισκέφθήκαμε το Μέτσοβο στα πλαίσια υλοποίησης παλαιοτέρων αποφάσεων - ανάμεσα στις οποίες η εκχώρωση

οικοπέδου γαι την ανέγερση κτιρίου που θα στέγαζε επιστημονικές και άλλες εκδηλώσεις, η ανέγερση από το τότε Εθνικό Ίδρυμα Μαθητικής Εοτίας κ.ά.

Δεν γνωρίζω αν η ιστορία η σχετική με το Μέτσοβο - ψήγματα της οποίας ανέφερα - είναι γνωστή και έχει ληφθεί στα υπόψη όσον αφορά στο Συνέδριο. Πιστεύοντας όμως στην ανάγκη της ύπαρξης συνέχειας σε τέτοιου είδους θέματα, καταθέτω τη μικρή αυτή μαρτυρία και εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνάντηση στο Μέτσοβο.



To aρχοντικό του Τσοίτσα