

«Συνάντηση των Αθηνών»

Το Διεθνές συνέδριο «Συνάντηση των Αθηνών», που οργανώνει το ΕΜΠ υπό την αιγίδα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ένα μείζον γεγονός με στοιχεία πνευματικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και πολιτικής εκδήλωσης.

Τα χαρακτηριστικά αυτά δίδονται, τόσο από το αντικείμενο της συνάντησης (21ος αιώνας. Πολιτική, Οικονομία, Πολιτισμός) και την θεματολογία, όσο και από την προσωπικότητα των προσκεκλημένων.

Είναι σαφές ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ένα εξωφρενικό ρυθμό μεταβολών και εξελίξεων. Είναι πιθανό να συντελούν σ' αυτό διάφοροι παράγοντες π.χ. η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η διαφοροποίηση της ψυχολογίας των λαών κτλ. Ο σημερινός άνθρωπος δεν έχει το χρόνο και την άνεση να αφομοιώσει αυτές τις αλλαγές. Ο καλπασμός της πραγματικότητας τον αφήνει πίσω και έτσι ή απαγοιτεύεται και απομακρύνεται από το παιχνίδι της συμμετοχής στις εξελίξεις ή και όταν ακόμα συμμετέχει σ' αυτό, περιορίζεται σε μικροχειρισμούς και μικροεπεμβάσεις, ίσα - ίσα για να κλείνουν τα θέματα, που άλλωστε δεν τα ανοίγει ο ίδιος.

Αυτό το μοντέλο, του ατόμου ή της ομάδας που στην ουσία σύρονται από τα πράγματα χωρίς να είναι σε θέση να ρυθμίσουν οι ίδιοι την τύχη και την εξέλιξή τους, δεν περιορίζεται στην ατομική ζωή αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνική και πολιτική μας ζωή.

Το πρόβλημα λοιπόν του να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, την ανάγκη του να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε, ώστε να γίνουμε κύριοι της τύχης μας, την έχουν όλοι μικροί και μεγάλοι, δίκαιοι και άδικοι. Και δυστυχώς, οι εκρηκτικές εξελίξεις δεν μας το επιτρέπουν γιατί βάζουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε τελεσιγραφικές διαδικασίες, σε διλήμματα, σε περίπλοκες αποφάσεις.

Με όλα αυτά που αναφέρω θέλω να τονίσω την ανάγκη του σημερινού ανθρώπου να κοντοστέκεται να βλέπει που βρίσκεται, να κάνει την αυτοκριτική του και να μπορεί με νηφαλιότητα να παίρνει αποφάσεις.

Κατ' αναλογία, οι λαοί και τα έθνη, πρέπει να στρέφουν τα μάτια τους στην πραγματικότητα, να αξιολογούν τις επιτυχίες και αποτυχίες, να επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους.

Η ουσία της εκδήλωσης «Συνάντηση των Αθηνών» αλλά και το σκηνικό, μαρτυρούν την σπουδαιότητα και το νόημα που θα έχει για την χώρα μας.

Από το γεγονός ότι διεξάγεται στην Πνύκα, στο χώρο όπου η Δημοκρατία ξέφυγε από θεωρητικό σχήμα και βίωσε την ύπαρξή της καθημερινά στην πράξη, από το γεγονός ότι τόσες προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής θα συναντηθούν και θα ανταλλάξουν απόψεις, από το ότι η θεματολογία καταλαμβάνει τις αιχμές των σημερινών προβληματισμών.

Όλα τούτα δείχνουν ότι η «συνάντηση των Αθηνών» θα είναι σταθμός αλλά και αφετηρία. Μια ακόμη εύστοχη πρωτοβουλία της Ελλάδας για να βάλει το λιθαράκι της στην παγκόσμια προσπάθεια για ανθρώπινη ζωή.

N. Μαρκάτος