

# Κύκλοι σπουδών

του Ν. Μαρκάτου



Η φοί της Εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα στα Πανεπιστήμια, είναι συνάρτηση των διαποσωπικών σχέσεων και του ψυχολογικού κλίματος μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου. Αυτή η γνωστή και δοκιμασμένη αρχή, αποτελεί τη βάση και εξηγείται για πολλά φαινόμενα στο χώρο της Εκπαίδευσης και πρέπει να λαμβάνεται σοβάρα υπόψη απ' τη Διοίκηση, όποτε αυτή προτίθεται να προβεί σε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές.

Η αρχή αυτή, φαίνεται να έχει συνειδητοποιηθεί από τους καθηγητές και τις Πανεπιστημιακές Διοικήσεις. Φαίνεται να είναι κτήμα όλων, όσοι ζουν και μοχθούν στο Πανεπιστήμιο. Αντίθετα, η Διοίκηση η Κρατική, αυτή που κατασκευάζει νόμους και ρυθμίσεις, αυτή που αντλεί τη σοφία από τους μερικής απασχόλησης συμβούλους και περιπλανώμενους Υπουργούς, δείχνει να παραβλέπει τους νόμους κατί τις τάσεις της ζωής. Επιχειρεί να επιβάλει πρότυπα, περιμένει να εφαρμοσθούν με τον εξαναγκασμό και κατά κανόνα, όταν εισπράττει την αποτυχία της, επιδίδεται σε ερμηνείες.

Είναι εμφανέστατη η φιλοσοφία του νόμου 2083 για ασφυκτικό παρεμβατισμό σε όλα τα ζητήματα των Πανεπιστημίων σε κραυγαλέα αντίθεση με τη διακηρυγμένη πρόθεση «το Πανεπιστήμιο διοικεί και η Πολιτεία επιβλέπει». Έχει καθορίσει πολύπλοκο τελετουργικό, ακόμη και σε απλά θέματα που η μακροχρόνια πρακτική είχε κυριοποιήσει και διεξάγονταν ομάλα. Για παράδειγμα δίνει εξωπραγματικές προθεσμίες για υποβολή προτάσεων, κατάρτιση εκθέσεων, σύγκληση οργάνων κ.λτ. Θέτοντας ταυτόχρονα την απειλή ποινών, που κάθε άλλο παρά πειστική και σεβαστή μπορεί να γίνει.

Στο ίδιο πνεύμα και την ίδια φιλοσοφία, όρισε τους δύο κύκλους σπουδών, ένα σύστημα πολύπλοκο από την ίδια την περιγραφή του, πόσο μάλλον στην εφαρμογή του. Παρά το γεγονός, ότι σαν αρχή η διαίρεση της φοίς των σπουδών σε κύκλους δεν είναι απορριπτέα, θα ήταν σοφότερο να αφεθεί η ευχέρεια αυτή, στα ίδια πανεπιστήμια. Θα ήταν σκόπιμο να αφήνονταν ελεύθεροι καθηγητές και σπουδαστές, να συναποφασίσουν τη διάρθρωση εκείνη, που θεωρούν πλεονεκτικότερη. Πρέπει κάποτε η Πολιτεία να πεισθεί ότι οι διδάσκοντες, παρά τις εξεντελεστικές αποδοχές τους, αισθάνονται τους εαυτούς τους επαγγελματίες και δια-

θέτουν εμπειρία για να ρυθμίζουν τα ζητήματα της Εκπαίδευσης. Πρέπει ακόμα να δεχθεί η Πολιτεία, ότι οι νέοι, οι φοιτητές μας, παρά την αποτυπωτική απόδοση αποτελούνται και υπευθυνότητα για να συμμετάσχουν σε διαδικασίες που θα καθορίσουν την τύχη τους. Από τις σκοτεινές αλλά και ηρωικές εποχές της επανείσας, όταν οι κινητοποιήσεις για τον αντιδικτατορικό αγώνα δημιουργήσαν τεράστια κενά στη φοί των σπουδών και των εξετάσεων, όταν το μάτι του δοσιλογου και του «Κυβερνητικού Επιτρόπου», παραμόνευε απειλητικό, τότε οι Δημοκρατικοί Καθηγητές με τους φοιτητές τους, ρύθμισαν τα κενά με μαθήματα και εξετάσεις μέσα στις γιορτές του Πάσχα και με ένα σωρό άλλες προσπάθειες, που δείχνουν ότι δύο υπάρχει καλή προαίρεση και ενθουσιασμός, γίνονται θαύματα.

Αργότερα πάλι, όταν θεσπίστηκαν τα εξάμηνα των σπουδών, η ίδια ανθρώπινη και καλοπροσάρετη σχέση, βοήθησε στο ξεπέρασμα της αμηχανίας που συνόδευσε την αρχική εφαρμογή της μεταρρυθμίσης αυτής. Ανάλογη εικόνα, δείχνει και η εμπειρία από τη διεξαγωγή μαθημάτων, εξετάσεων, εργασιών, στις διάφορες Σχολές και Τμήματα. Τα ουσιαστικά προβλήματα προέρχονται από εκείνους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν το πνεύμα των μαθητών τους, και να συνεργασθούν δημιουργικά μαζί τους.

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφαίνεται στη νομική επιβολή των δύο κύκλων σπουδών και χρωματίζει τη νοοτροπία της Διοίκησης και το σεβασμό της στην προσωπικότητα του φοιτητή, είναι η κατ' ουσία επαναφορά του μέτρου των παρουσιών. Είναι σαφές, ότι διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμφωνούν στην αναγκαιότητα αναβάθμισης του τοπού που διδασκαλίας. Όλοι επιζητούν μικρότερο ακρωτηριό στις τάξεις, περισσότερα φροντιστηριακά μαθήματα, αστρονομίες και θέματα για δουλειά στο σπίτι. Ακόμη, όλοι προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες υποδομής, την κατάσταση αιθουσών και κτηρίων, τα τεχνικά μέσα διδασκαλίας κ.λπ.

Η πραγματικότητα αυτή είναι ενδεικτική μιας διάθεσης σύγκλισης και μιας αντιληφτής συμμερισμού του κοινού στόχου, καθηγητή και φοιτητή.

Δεν έχουν λοιπόν, καμιά θέση αστυνομικά ή εξαναγκαστικά μέτρα. Δεν έχουν κανένα νόημα, μεθοδούσεις που θα σου γεμίσουν μια τάξη με ένα απαθές και αμέτοχο ακροατήριο. Δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα οι ρυθμίσεις που σέρνουν την Πανεπιστημιακή κοινότητα σε ανστράκια καθορισμένες και επιτρούμενες κατευθύνσεις. Σε δρόμους που έχουν σχεδιασθεί πάνω στα χαρτιά γραφειοκρατών, κάτω από το τεχνητό φως των γραφείων τους, μακριά από ζωή, που σφίζει στο Πανεπιστήμιο.

Καθετί το ανθρώπινο, αλλά κύρια η διάπλαση των παιδιών και η μετάδοση της γνώσης, πρέπει να έχει μια πνοή, μια ζέση, για να πετύχει. Πόσο συνεισφέρει αλήθεια, η τυποποίηση και μονολιθικότητα της Διοίκησης, στη δικιά μας προσπάθεια για διαμόρφωση απόμων, γνωστικά, πολιτιστικά και κοινωνικά αποδεκτών;

**Ο Ν. Μαρκάτος είναι καθηγητής και Πρύτανης ΕΜΠ**