

Ισηγορία εθνών και αλαζονεία της δύναμης

Του Φανούρη Κ. Βώρου

Οι πρόσφατες φραστικές (και ίσως όχι μόνο φραστικές) τριβές ανάμεσα στη γερμανική διπλωματία και τον Έλληνα αναπληρωτή υπουργό των Εξωτερικών μας οδηγούν μοιραία, δηλαδή αναγκαία σε κάποιες αναμνήσεις και ερμηνείες και εκτιμήσεις, όχι από διάθεση μνησικακίας αλλά αναζήτησης της νηφαλιότητας.

Εμείς ως λαός έχουμε καιρούς εκφράσει θαυμασμό για τις αρετές του γερμανικού λαού: εργατικότητα, επίδοση στις επιστήμες και τις τέχνες, πρόσδοτο στην τεχνολογία. Όσοι από μας αυστολούνται με φιλολογικές έρευνες μηνονεύουν με ευγνωμοσύνη τη συμβολή Γερμανών ερευνητών στη μελέτη και προβολή των ελληνικών γραμμάτων, ειδικά της κλασικής Αρχαιότητας. Μεγάλα έργα συνθετικά, όπως *Η ιστορία των Ελληνιστικών Κόσμων* (Der Hellenismus) του Johannes Droysen, *Τα αποσπάματα των Προσωροκρατικών* (Die Fragmente der Vorsokratiker) των H. Diels και W. Kranz, *Η Αρχαία Ελληνική Ιστορία* (Die Griechische Geschichte) του H. Bengtson, *Από το Μύθο στο Λόγο* (Von Mythos zum Logos) του W. Kranz, δεν είναι μόνο έκφραση προσωπικού επιστημονικού μόχθου κάποιων ατόμων, αλλά είναι προϊόντα μακράς φιλολογικής παράδοσης με κορυφαίους εργάτες.

Και πολλοί Έλληνες, κυρίως από τα χρόνια του Λουδοβίκου της Βαυαρίας (πατέρα του 'Οθωνα) και ύστερα, σπουδασαν στη Γερμανία αρχιτεκτονική, ζωγραφική, φιλολογία, παιδαγωγική, κοινωνιολογία, ιατρική και δια-



κοιθήκαν ύστερα στην ελληνική κοινωνία μνημονεύοντας με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό τους Γερμανούς δασκάλους τους (Δ. Γληνός, Αλ. Δελμούζος, Ι. Θεοδωρακόπουλος, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, για να περιοριστούμε ενδεικτικά σε λόγους μόνο που είχαν σπουδάσει πριν από το Α' μεγάλο Ευρωπαϊκό Πόλεμο ή πριν από το Β', τον πιο καταστροφικό). Στα πανεπιστήμια μας ακούσαμε λόγια θαυμασμού για τη γερμανική φιλοσοφία, μουσική, επιστήμη και λόγια προτροπής για σπουδή της γερμανικής γλώσσας ως έκφρασης πολιτισμού.

Ο,τι δυσάρεστο ακούστηκε ή γράφτηκε για τους Γερμανούς σε τούτη τη χώρα ήταν μόνο αφήγηση της εκ μέρους τους παραβίασης των κανόνων δικαίου κάθε φορά που εκείνοι καταλαμβάνονταν από μανιακή αλαζονεία και επιχειρούσαν με ένοπλη βία να δείξουν στην ανθρωπότητα την «ανωτερότητά» τους και την τυφλή δύναμη τους. Στις περιπτώσεις αυτές έδειχναν ότι ένας λαός γύραντας παρασυρόταν από ηγέτες με παιδική μικρόνοια ή αδρική παράνοια. Και αυτοτιμωρούνταν.

Ο Φ. Βώρος είναι διδάκτωρ φιλοσοφίας, σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και εκ των συγγραφέων της εκδόσεως για τη ΜΑΚΕΛΟΝΙΑ του Ε.Μ.Π. Το άρθρο είναι αναδημοσίευση από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. (9.12.93).

Οι Γερμανοί ως σύνολο πλήρωσαν τις συνέπειες της αλαζονικής συμπεριφοράς των ηγετών τους (Kaiser, Führer και των συνεργατών τους). Τη φοβερή έκρηξη της τρομοκρατίας δεν τη γνώρισαν μόνο οι κατεχόμενες χώρες, αλλά και η κατεχόμενη από μαζική αλαζονεία Γερμανία (1943). Αυτά διαβάζω και σε γερμανικό σχολικό βιβλίο της δεκαετίας του '60, τότε που η γερμανική ηγεσία επίδιωκε συνειδητά να διαταδιγογήσει τη νεολαία της με την ιστορική ωλήθεια για τις πράξεις της Γερμανίας... (E. Dittrich κ.ά., Grundriss der Geschichte, Stuttgart 1965, Band III, s. 186: «Terrorherrschaft in Deutschland»).

Ενώ όμως με θαυμαστή εργατικότητα και πειθαρχία ξαναχτίζουν οι,τι με αλαζονεία είχαν γκρεμίσει, φαίνεται ότι οι θαυμάσιοι αυτοί για πολλές αρετές τους άνθρωποι δεν κατορθώνουν να αντισταθούν στην «αλαζονεία της δύναμης», αλαζονεία που φαίνεται να είναι σύνδρομο της δύναμης. Έτοις έχει δειξει η Ιστορία όχι μόνο στον αιώνα μας: θυμίζω πρόχειρα τους Αθηναίους έναντι των Δηλών το 416 (η έννοια της δικαιοσύνης μας είναι άγνωστη, όταν οι δύο πλευρές δεν είναι ισοδύναμες): θυμίζω τους Ρωμαίους έναντι των



Μακεδόνων (δεν περιμένουμε τους πρεοβεντές σας για να συζητήσουμε δρους, αλλά για να αποδεχθείτε τους δρους μας). Όμως η αλαζονεία δεν παράγει μόνο αδικία προς τα εξω, αλλά και αυτοκατάρευση στο εξωτερικό.

Όταν οι ηγέτες μας χώρας μεγάλης δυσκολεύονται να νιώσουν την ευαι-

σθησία μιας άλλης μικρής και δεν θέλουν να ακούσουν κριτική, ότι τώρα κάνουν πράξεις αλαζονείας, με συνέπειες μοιραίες και οδυνηρές, τότε μας υποχρεώνουν να τους θυμίζουμε κάποια δυσάρεστα περιστατικά:

— Ότι πριν από δύο χρόνια (16.12.91) με επιμονή του κ.



Genscher «αναγνωρίστηκαν» δύο θραύσματα της πρώην Γιουγκοσλαβίας ως κράτη ανεξάρτητα και από τότε μαίνεται εκεί ο εμφύλιος πόλεμος...

— Ότι αυτός ο διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας θυμίζει αντίστοιχη ενέργεια του Führer (Οδηγία 25 του Αρχηγού 1941).

— Ότι ολοκλήρωση της Οδηγίας 25 είναι προωθούμενη «αναγνώριση» των Σκοπίων (τότε, το 1941, ήταν παραχώρηση στη γερμανόφωνη κυβερνητική Φιλοφ, της Βουλγαρίας).

— Ότι δεν μητρικακούμε για τη λεγκασία της χώρας μας στην Κατοχή, αλλά αναγκαζόμαστε να θυμόμαστε το χρέος... που δεν έχει εξοφληθεί.

— Ότι ευχόμαστε να θυμούνται οι «εταίροι» μας μερικά χρέη ιστορικά, όχι για να τα εξοφλήσουν αλλά για να μην τα αυξήσουν με ενέργειες αλαζονικές, γιατί η αλαζονεία δεν έχει φρένα στην πορεία αυτοκαταστροφής.