

Ο πόλεμος και η αντίσταση μέσα από τη διανόηση και την τέχνη

της Μαίρης Ασπρά-Βαρδαβάκη

Όταν ο Μουσολίνι με τον Χίτλερ αποφασίζουν να κατακτήσουν την Ευρώπη, ο ελληνικός λαός είχε τη δύναμη να δώσει τη δωρική απάντηση στον ωμαίο κυβερνήτη, το "ΟΧΙ". Με την κήρυξη του πολέμου τα μεγάλα ενδιαφέροντα της ζωής, όλες οι βιοτικές μέριμνες και ασχολίες αρχίζουν να μετατοπίζονται. Πρώτη και μοναδική έγνωση δύλων γίνεται ο πόλεμος. Πόση θα είναι η διάφορειά του; Τί απροσδόκητες όψεις θα παρουσιάσει; Ποιός θα είναι τελικά ο νικητής; Μαζί με την τύχη των λαών παίζεται και η τύχη των ατόμων.

Ωστόσο, από την πρώτη κιόλας στιγμή ο ενθουσιασμός από την νικηφόρα εξέλιξη των επιχειρήσεων στο αλβανικό μέτωπο συνεπήρεις ολόκληρο τον πνευματικό και καλλιτεχνικό κοσμό, ο οποίος θα δώσει το δικό του παρόν. Στις 29 Οκτωβρίου 1940 ο Άγγελος Σικελιανός με ομιλία του από το φαρδιόφωνο, εκφράζει την πίστη του για τη νίκη. Ο ίδιος μαζί με πολλούς άλλους διανοούμενους, τους Ελύτη, Θεοτοκά, Μινιβήλη, Σαραντάρη κλπ. θα τρέξουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Στα μετόπισθεν, οι Κ. Παλαμάς, Τ. Παπατσώνης, Σ. Σκήτης και άλλοι θα κρατήσουν ψηλά τον εθνικό ενθουσιασμό και θα εξάρουν το φρόντιμα και την αξιοπρέπεια του Ελλήνα. Μέσα σε πνεύμα ομοψυχίας οι καθηγητές της Σχολής Καλών Τεχνών αποφασίζουν: α) διδακτικό και διοικητικό προσωπικό να παρατηθεί, όσο κρατάει ο πόλεμος του 1/30 των μηνιαίων μισθού τους, β) να διατεθεί ποσόν 45.000 δραχμών από το Συσσίτιο των σπουδαστών για τον έρανο της Κοινωνικής Πρόνοιας, γ) να προσφερθεί με έξοδα της Σχολής διαφημιστικός πίνακας εθνικής σκοπιμότητας σε 10.000 αντίτυπα και δ) οι καθηγητές στις δύσκολες αυτές στιγμές να παράσχουν στο Έθνος κάθε δυνατή υπηρεσία. Από την επόμενη κιόλας συνεδρία (20

Η Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη είναι επικ. καθηγήτρια του Τμ. Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. Το κείμενο αποτελεί την ομιλία της κατά τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.



ΟΙ ΗΡΩΙΔΕΣ ΤΟΥ 1940

Κ. Γραμματόπουλον. Οι Ηρωίδες του 1940. Αφίσα. Λιθογραφία 70X100 εκ.
Νοεμβρίου 1940) η Σχολή εγκρίνει ποσό 50.000 δραχμών από το έκτακτο χονδρύ 88.000 δραχμών του Εργαστηρίου της Χαρακτικής να χρηματοποιηθεί για την εκπόνωση "διαφημιστικών πινάκων εθνικής σκοπιμότητος". Πρόκειται για τις περίφημες πολεμικές αφίσες, έργο μιας ομάδας σπουδαστών με την καθοδήγηση του καθηγητή τους Γιάννη Κεφαλήνον. Οι καλύτερες από αυτές γέμισαν τους τοίχους της πολεμικής Αθήνας όπως: "Τί έδωσες εσύ;" (δηλ. στον έρανο της Κοινω-

νικής πρόνοιας) του Α. Τάσσου. "Για τους στρατιώτες" (ένα κορίτσι πλέκει τη φανέλλα του στρατιώτη), της Βάσως Λεονάρδου-Κατράκη, "Οι ηρωίδες του 1940" (γυναίκες που μεταφέρουν τα πυρομαχικά στα βουνά της Πίνδου) και "Ελα να τα πάρεις" (το σύγχρονο "μολών λαβέ") του Κώστα Γραμματόπουλον, "Η Παναγιά μαζί του" του Γεωργίου Γουναρόπουλου και "Για σένα Ελλάς".
Στο μέτωπο καλλιτέχνες όπως ο Ουμβέρτος Αργυρός και ο Γεώργιος



Κ. Γαραμπατόπουλος. "Ελα να τα πάρεις". 1940. Λιθογραφία 70X100.



Ονυβ. Αργιδού. Εμπρός για τα σύνορα. Ελαιογραφία 58.5X76.5.

Προκοπίου, οι οποίοι έχουν καταχωριθεί πλέον ως οι ζωγράφοι των πολέμων, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης και άλλοι, απέδωσαν με θεατισμό εικόνες που είδαν εργαζόμενοι στα πεδία των μαχών, δίνοντας έτσι με το δικό τους τρόπο την απανθρωπιά του πολέμου.

Στον τύπο και το θέατρο είναι διάχυτος ένας πάνδημος αγωνιστικός και αδελφικός διονυσιασμός. Αν και υπάρχει δικτατορικό καθεστώς, έχοντας το άλλοι του πολέμου, σημειώνεται μια άνθιση της γελοιογραφίας καθώς και της σατυρικής ανεκδοτολογίας, που με υπονοούμενα και αλληγορικές εκφράσεις προσπαθούν να περάσουν τα μη επιτεπόμενα από τη λογοκρισία συνθήματα. Βασικό θέμα ο αγώνας του Ελληνα φαντάρου που με ένα πνεύμα ευφορίας και χιουμοριστικής φαιδρότητας μετατρέπεται σε επινίκεια και σατυρικά τραγούδια, σε ευθυμογραφήματα και γελοιογραφίες καθώς των Ιταλών. Οι Δημητριάδης, Πολενάκης, Καστανάκης, Μπέζος, Γκεύβελης, Παυλίδης, Μαρκόπουλος, Μαστιχάδης και Ρωνάς, γεμίζουν τις σελίδες των εφημερίδων με γελοιογραφίες, που σατιρίζουν τον φασισμό, τον Μουσολίνι και το επιτελείο του, τον πόλεμο και τη μεγάλη ιδέα του Mare Nostrum. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις γελοιογραφίες του Πολενάκη "Vivere pericolosamente" και "Το Ανώτατον Πολεμικόν Συμβούλιον συνεδριάζει" καθώς και μια σειρά κάρτες του Φ. Δημητριάδη.

Στην Αθήνα, ήδη στις 16 Νοεμβρίου 1940, ανεβαίνει στο θέατρο "Αλάμπρα" η πρώτη επίκαιοη επιθεώρηση των Μαμάκη-Γουναρίδη "Πολεμική Σπίθα". Ακολουθούν σε διάφορα θέατρα άλλες επιθεωρήσεις, όπως "Mare Nostrum" των Χρονοπούλου-Χαροπούλου, "Πολεμικά Παναθήναια" του Γιαννουκάκη με πρωταγωνίστρια την Μαρίκα Κοτοπούλη, "Πολεμικές καντρίλιες" όπου πρωτοακούστηκε το τραγούδι "Κορδόϊδο Μουσολίνι" με την Σοφία Βέμπο, "Finita la Musica" των Δ. Ευαγγελίδη και Α. Σακελλάριου, κλπ.

Το 1941 που με τόσες ελπίδες ανέτειλε για τους Ελληνες, επεφύλασσε οδυνηρές εκπλήξεις. Στις 23 Απριλίου υπογράφεται η συνθηκολόγηση και οι Ναζί εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος. Οι συνέπειες της Γερμανικής κατοχής παίρνουν τραγικές διαστάσεις. Δεν έφθανε η καταπίση ακολούθησε και ένας φοβερός χειμώνας. Τριακόσιες χιλιάδες νεκροί από πείνα, απόγνωση, εξαθλίωση. Το συναίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, καταλύ-



Σ. Πολενάκη. "Vivere pericolosamente". Υδατογραφία.

Θηρε από το σκοτεινό ένστικτο της επιβίωσης. Παρ' όλα αυτά, η πνευματική ζωή στην Αθήνα δεν είχε σταματήσει τις δραστηριότητές της. Συγγραφείς, καλλιτέχνες, επιστήμονες, συντελωμένοι γύρω από το περιοδικό "Νέα Εστία" στάθηκαν με καρτερία, αξιοπρέπεια και περισυλλογή μπροστά στην πρωτοφανή εθνική κρίση -ψυχολογική, ηθική, κοινωνική-. Με το έργο τους άλλα και τη σάστη τους προστάθησαν να δώσουν στον κόσμο και στον εαυτό τους ενθάρρυνση και ελπίδα.

Στην περιοχή των εικαστικών τεχνών από τις πιο νόμιμες αντιστασιακές εκδηλώσεις ήταν η Διαρκής Επαγγελματική και Καλλιτεχνική Έκθεση Ελλήνων Καλλιτεχνών, η οποία εγκανιάσθηκε στις 18 Μαρτίου 1942. Οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης των Καλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας στη δεξιά πτέρυγα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που εκείνον τον καιρό ήταν άδειο. Τα εκθέματά του είχαν ταφεί προσεκτικά από τους έλληνες αρχαιολόγους στα υπόγεια του Μουσείου. Σκοπός της Έκθεσης ήταν η ηθική και υλική υποστήριξη των καλλιτεχνικού κόσμου, ο οποίος αντιμετώπιζε καίριο πρόβλημα καθημερινής συντήρησης, δηλαδή επιβίωσης. Είχε οργανωθεί σε μόνιμη βάση και όσοι πίνακες αγοράζονταν τους αντικαθιστούσαν αμέσως με άλλους. Είχαν λάβει μέρος 100 περίπου καλλιτέχνες και εξετέθησαν 300 έργα. Λαμβάνοντας υπ' όψη και τις συνήθεις της εποχής, η έκθεση φαίνεται να σημειώσει επιτυχία από οικονομική άποψη, όχι όμως και από άποψη συμμετοχών. Μερικοί από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες απου-

σίαζαν, όπως και αρκετοί νεώτεροι. Φαίνεται να υπήρχε κάποιος προβληματισμός λόγω του επισήμου χαρακτήρα της Έκθεσης, μήπως δηλαδή εξηπειρωτούσε κάποιες σκοπιμότητες των αρχών κατοχής. Αφού όμως πέρασαν οι πρώτοι μήνες και όλα κύλησαν ομαλά οι επιφυλάξεις υποχώρησαν.

Στη δεύτερη σειρά της Επαγγελματικής Έκθεσης, ένα τρίμηνο ύστερα από την πρώτη, η συμμετοχή υπήρξε περιπολική καθολική. Οι καλλιτέχνες περισσότερο τολμηροί τώρα αποφάσισαν να δώσουν αντιστασιακό χαρακτήρα στα έργα τους, τα οποία ήσαν εμπνευσμένα από τον πόλεμο και τις φορεές συνθήκες της καθημερινής ζωής, πράγμα που όπως ήταν φυσικό προκάλεσε την αντίδραση των κατοχικών αρχών.



Σ. Πολενάκη. "Το Ανάτατον Πολεμικόν Συμβούλιον συνεδριάζει...". Υδατογραφία.



Α. Τάσσου. "Η Πείνα". 1942. Χαρακτικό.

Αποτέλεσμα, η σύλληψη τεσσάρων καλλιτεχνών, του Γιάννη Κεφαλληνού, των μαθητών του Α. Τάσσου και Γ. Κορογιαννάκη καθώς και του Α. Κανά. Έργο του πρώτου ήταν ένα χαρακτικό με συμβολικό χαρακτήρα. Σ' ένα εφιαλτικό τοπίο, ένα κουφάρι αλόγου βρίσκεται καταγής. Τρεις γυναῖκες και δύο ώνες τρυγούσισαν τα γυμνά κόκκαλα, ενώ ένα άλλο όρνεο ραμφίζει και το τελευταίο ζωντανό απομεινάρι, το μάτι του αλόγου. Στο βάθος μόλις διακρίνεται ο Παρθενώνας. Στα έργα των τριών άλλων, υπήρχαν σκηνές πείνας, κουστωδίες ανθρώπων που τους οδηγούσαν σε εκτέλεση κλπ. Μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες των σπουδαστών της Σχολής και του υπόλοιπου



Γ. Κεφαλληνού. Το συμβολικό σχέδιο με το κουφάρι του αλόγου. Χαρακτικό. (1942)



Α. Τάσσουν. Από τους αγώνες του ελληνικού λαού. 1943. Χαρακτικό.

κόσμου, οι καλλιτέχνες απελευθερώθηκαν αφού παρέμειναν έξι μέρες στη φυλακή αλλά με την προώπτωση να κάψουν οι ίδιοι τα επίμαχα έργα τους. Όπως ήταν επόμενο αρνηθήκαν και κατώθισαν να εξαφανιστούν.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1941 δημιουργήθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) καθώς και άλλες αντιστασιακές και στρατιωτικές οργανώσεις, όπως ο Εθνικός Δημιοκρατικός Ελληνικός στρατός και το Ε.Κ.Κ.Α. Στη Μέση Ανατολή, ο βασιλεὺς Γεώργιος Β' θα συγκροτήσει διαδοχικά τις κυβερνήσεις Εμμ. Τσουδερού (1941-1944), Σοφ. Βενιζέλου (1944) και Γ. Παπανδρέου (1944), οι οποίες θα συνεχίζουν τον πόλεμο στο πλευρό της Αγγλίας. Η συμμετοχή του ελληνικού στρατού στις επιχειρήσεις της Βόρειας Αφρικής και της Ιταλίας μετά την απόβαση είναι έντονη.

Μια μεγάλη στροφή, που δεν έχει προηγούμενο στη νεοελληνική ιστορία, θα σημειωθεί στα γράμματα και στις τέχνες σε όλη τη διάρκεια της κατοχής ενώ σύσσωμος σχέδιον ο πνευματικός κόσμος θα πάρει μέρος στην αντίσταση. Η κινητοποίηση του θα ξεπεράσει τους ιδεολογικούς φραγμούς και τις ιδεολογικές διαφορές ανάμεσα στις τάσεις και τις τεχνοτροπίες. Το αποτέλεσμα αυτής της συλλογικότητας δημιουργεί μια ιδιαίτερη ψυχολογία και μια πλατιά λαϊκή επικοινωνία που βασίζεται στην επίκαιων θεματολογία της πείνας και της αντίδρασης στον κατακτητή. Μέσα από αυτούς τους κοινούς αγώνες θα διαμορφωθεί μια νέα γλώσσα που θα γίνει ο φορέας της ελευθερίας. Βασικά της στοιχεία είναι η προβολή της πραγματικότητας και η αμεσότητα των σχημάτων. Παφαλλήλα οι απαγορεύσεις και οι διωγμοί θα σπρώξουν τους αντιστασιακούς να οργανώσουν παράνομους μηχανισμούς οι οποίοι θα εκδόσουν έντυπα, αφίσες, ένοτημα και διάφορα τεχνάσματα για να διαδώσουν τα μηνύματα του αγώνα.

Το περιεχόμενο του εικονογραφικού υλικού άλλαξε ανάλογα με τον χρόνο, τις ανάγκες, την περιοχή που θα κυκλοφορούσε, ύπαθρο ή πόλη αλλά και τις ιδεολογικές κατευθύνσεις της στιγμής. Δεν είχε μεγάλη σημασία ποιοι θα το δούλευαν. Δεν ενδιέφερε αν ήταν έργο δόκιμων ή αντοσχέδιων καλλιτεχνών ή λαϊκών ζωγράφων. Σημασία είχε να είναι εύληπτο από τον λαό αφού γι' αυτόν προοφίζόταν και δεν ενδιέφερε τόσο η υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα. Η τέχνη αυτή είναι μια μαρτυρία, ένα τεκμήριο και χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα, την

προχειρότητα (όλα έπειτε να γίνονται πολύ γρήγορα), και την τραχύτητα. Ακούμη επειδή ήταν μήνυμα και όχι μόνο απεικόνιση συνδέοταν άμεσα με τον λόγο. Συνήθως δίδεται έμφαση στον κεντρικό πυρήνα της σύνθεσης ενώ τα δευτερεύοντα στοιχεία παρουσιάζονται απλοποιημένα και με σχηματικό τρόπο. Παράδειγμα το χαρακτικό έργο του Τάσσου "Λαϊκή διαδήλωση στην πόλη" -δημοσιευμένο σε παράνομο έντυπο- όπου το σημαντικό στοιχείο είναι η κεντρική επιγραφή "Κάτω η επιστράτευση" και "ΕΑΜ" ενώ το δευτερεύον είναι το πλήθος, γι' αυτό και αποδίδεται συνοπτικά.

Ανάμεσα στους πολλούς εμπνευστές και συνεργάτες της αντιστασιακής τέχνης αξίζει να αναφερθούν και οι Γεώργιος Σικελιώτης, Κώστας Πλακωτάρης, Βάλιας Σεμερζίδης, Γιάννης Τσαρούχης, Ορέστης Κανέλλης, Χρήστος Καπράλος, Ασαντούρη Μπαχαριάν, Αντώνης Πολυκανδριώτης, Μέμος Μακρής, Ηλίας Φέρτης, Κώστας Μαλάμιος, Γιώργος Μανουσάκης, Δημήτρης Μεγαλίδης κλπ.

Σημαντικά χαρακτικά έργα τους παρουσιάστηκαν επίσης σε βιβλία και περιοδικά που κυκλοφορούσαν νόμιμα αλλά και παράνομα. Για ένα μεγάλο διάστημα το περιοδικό "Νέα Εστία" φιλοξενούσε ξυλογραφίες του Σπύρου Βασιλείου, το πραγματικό νόημα των οποίων πολύ αργότερα κατάλαβε η κατοχική λογοκοινία.

Μεγάλη υπήρξε και η συμβολή της σπουδάζουσας νεολαίας στον αγώνα της αντίστασης. Από τις αρχές του 1943 συνεργείο από σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών είχε στεγασθεί στο περιόριμο δωμάτιο 4 που βρισκόταν στον Άγιο Νικόλαο στα Πετράκια. Εδώ επιμελούντο το παράνομο έντυπο της νεολαίας που τυπωνόταν στον πολύγραφο καθώς και τις μικρές αφίσσες που γίνονταν με τη μέθοδο της ξυλογραφίας, τον κυριότερο τρόπο έκφρασης της αντιστασιακής τέχνης. Όμως τα αυτοσχέδια ιδιαίτερα, τα πενιχρά και πρωτόγονα μέσα που χρησιμοποιούσαν καθώς και οι ιδιάζουσες συνθήκες, έκαναν τη δουλειά της αφίσσας επικίνδυνη και εξουθενωτική. Συνήθως χρησιμοποιούσαν χαραγμένα λινόλευμα και κλισσέ σε τσίγκο, ενώ μεγάλοι ήσαν οι κίνδυνοι για εκείνους που ανελάμβαναν τη διανομή και τοιχοχόλησή τους.

Τον χειμώνα του 1943 οι σπουδαστές της ίδιας Σχολής θέλησαν να διακομισθούν το εντεκτήτιο της Λέσχης τους, την οποία είχαν από κοινού με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Όλοι σχεδόν οι νεαροί ζωγράφοι, φιλοτέ-



B. Κατράκη. "Κατοχή". Ξυλογραφία. Παράνομο έντυπο.



A. Τάσσου. Τα νιάτα στον αγώνα, 1943. Χαρακτικό.

χνησαν από ένα σχέδιο και ο συμφοιτητής τους Γιώργος Βακιλέτης, ανέλαβε να εκτελέσει ολόκληρη τη ζωφόρο για να υπάρξει ενότητα ύφους. Πολλές από τις μορφές πάλης που συνήθως χρησιμοποιούσαν οι νέοι καλύπτονταν κάτω από τις χαρές και τα προβλήματα της φοιτητικής τους ζωής που εξιστορούσε η ζωφόρος. Φοιτητικά γλέντια, εκδρομές -αυτές τις εκδηλώσεις οργάνωναν συχνά οι αντιστασιακές ομάδες για να κάνουν τη δουλειά τους συγκεκαλυμμένα - το συσσίτιο τους - επίκεντρο πάντοτε στις διεκδικήσεις τους- ερωτικές συγναντήσεις κλπ. Ωστόσο, αυτή η διακόσμηση δεν επό-

κειτο να παραμείνει για πολύν καιφό. Δόθηκε εντολή να καταστραφεί και όσοι σπουδαστές προσπάθησαν να τη σώσουν, καθώς και ο ζωγράφος της, κακοποιήθηκαν βάναυσα.

Προϊόν της παράνομης δράσης των καλλιτεχνών ήταν και οι μεγάλου μεγέθους χρωματιστές αφίσσες περιορισμένες για τον ανοικτό χώρο. Αν και έργα πλατιάς δημοσιότητας, πολλές διακρίνονταν και για την αισθητική τους αξία. Ήταν χαραγμένες σε ξύλο ή λινόλευμα και έδιναν με τη λεπτή τους χάραξη την εντύπωση παλιάς γκραβούγας. Τα πολλά χρώματα έσπαν τη διαδικασία της χάραξης και της εκτύ-



Α. Τάσσου. Η απελευθέρωση της Αθήνας. 1945. 45X77.



Σ. Βασιλείου. Η ταφή του Παλαμά. Ξυλογραφία.

πωσης αρκετά επίπονη ακόμη και για τους δεξιοτέχνες του είδους. Αρκετές φορές χρησιμοποιούσαν ένα είδος μεταξοտίας με πάνι, στένοντας ή κλισσέ από τούγκο. Μπροστόμενο να πούμε ότι ήταν η ζωγραφική της εποχής. Η πρώτη μεγάλη έγχρωμη αφίσσα του ΕΑΜ, κυκλοφόρησε στις 25 Μαρτίου 1943 και καλύπτει το λαό στην εθνική εκδήλωση μπροστά στο μνημείο του

Αγνώστου Στρατιώτη. Ακολούθησαν και άλλες με θέματα την αναγκαιότητα του αγώνα για την επιβίωση του λαού, την συμπαράταση στους φυλακιούμενους αγωνιστές, τον στιγματισμό του αισχούς της πείνας και της εξαθλίωσης ενός υπερήφανου λαού κλπ.

Άλλη μορφή της παράνομης καλλιτεχνικής παραγωγής ήταν οι μεγαλοτοιχογραφίες, δηλαδή παραστάσεις

στους τοίχους, τις οποίες συνόδευαν και ανάλογα συνθήματα. Ήταν μια τέχνη που θέρευε κυρίως στις συνοικίες της Αθήνας με πρωτόφόρα εκείνη της Καισαριανής. Οι τοιχογραφίες αυτές ήσαν εντυπωσιακές για το μέγεθος, την συνθηματογραφία τους αλλά και για την τόλμη των εγχειρήματος των καλλιτεχνών οι οποίοι τις φιλοτεχνούσαν ανεβασμένοι σε ψηλές σκάλες φρουρούμενοι από ένοπλες δυνάμεις της Αντίστασης. Ήταν οι πιο θαρραλέες φωνές που έβρισκαν άμεση απήχηση στην ευαισθησία και το συναίσθημα των κατατειμένων πολιτών που χρήνια τώρα υπέφεραν κάτω από τις λογής - λογών δικτατορίες.

Η περίοδος της Κατοχής, κυρίως τα χρόνια 1942-44, υπήρξε παρ' όλη την κρισιμότητα εξαιρετικά γόνυμη, όσον αφορά την λογοτεχνία. Ενώ τα μαχητικότερα στοιχεία προσχώρησαν στην αντίσταση και πολέμησαν αποτελεσματικά τον κατακτητή, ο πληθυσμός έδειξε μια υπερήφανη εγκαρδέρηση. Παράλληλα ένοιωθε έντονη την ανάγκη να γνωρίσει τον εαυτό του, τις ιστορικές του καταβολές αλλά και τη λογοτεχνία του, σύγχρονη και παλαιότερη. Ποτέ άλλοτε δεν είχε διαβαστεί τόσο πολύ το ελληνικό βιβλίο και ποτέ άλλοτε δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια εμμονή στα ουσιώδη. Η συγγραφική και ποιητική παραγωγή ήταν πλούσια με σταθερό σημείο αναφοράς τα θέματα της ελληνικότητας, τον αγώνα εναντίον του κατακτητή, την υπόσταση του ήλληνα και τη ζωή του. Ενδεικτικά αναφέρουμε μεταξύ άλλων τα έργα των: Οδ. Ελύτη, "Ηλιος ο Πρώτος" με προμετωπίδα του Γ. Τσαρούχη, Ν. Γκάτσου, "Αμρογός", Ηλ. Βενέζη, "Αιολική Γή", Θ. Πετσάλη "Η Καυτάνα της Αγιά-Τριάδας" Α. Τερζάκη "Η Στοργή", Ν. Εγγονόπουλον "Μπολιβάρ", Φ. Κόντογλου "Φημισμένοι άντρες και λησμονημένοι", Γ. Λαμπτονού "Μορφές του Εικοσιένα", Θ. Κορνάρου "Δεν θα πεθάνουμε", Γ. Ρίτσουν "Δοκιμασία", Γ. Θεοτοκά "Το Δαιμόνιο", Μεν. Λουντέμη "Γλυκυράχαμα", Στ. Μυριβήλη "Βασίλης ο Αρβανίτης" κλπ.

Εκτός από τα κείμενα που κυκλοφορούσαν με έγκριση των αρχών κατοχής σημαντικός ήταν και ο αριθμός των παράνομων εντύπων. Ο όρος των τελευταίων δεν θα πρέπει να παραγνωρισθεί αφού με το γνήσιο αντιστασιακό περιεχόμενό τους εμψύχωναν και ταυτόχρονα πληροφορούσαν το λαό. Από τις παράνομες κειρόγραφες εκδόσεις που κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι, αναφέρουμε την "Ηρωϊκή Συμφωνία" του Ν. Βρεττάκου για το

Στάλιγκραντ, καθώς και τοία σημαντικά αυτοσχέδια βιβλία, οι "Επίνικοι Β'" του Σικελιανού, "Δρακοντογενιά" του Άγι Θέρου, και "Μέσα από τα τείχη" του Σ. Σκίπη, σε εκτέλεση και εικονογράφηση του Σ. Βασιλείου.

Αλλά και ο τύπος παρά τη λογοκρίσια, έβισκε τρόπο να μεταδίδει επαναστατικά μηνύματα. Ωστόσο, εκεί που η αντίσταση διατύπωνε ελεύθερα τις πολιτικές, κοινωνικές και πνευματικές της θέσεις ήταν τα παρανόμα φύλλα, όπως η "Ελευθερία", ο "Ριζοσπάστης", τα "Σοβιετικά Νέα", και οι "Πρωτοπόροι". Στο πρώτο έγραφαν συχνά οι Α. Σικελιανός, Ηλ. Βενέζης, Κ. Δημαράς, Λ. Ακρίτας και άλλοι. Στο δεύτερο οι Μ. Ανγέρης, Μέλπω Αξιώτη, Καρβούνης, Λαμπρινός, Μαρούνης. Στο τρίτο οι Διδώ Σωτηρίου, Έλλη Αλεξίου, Ηλέκτρα Αποστόλου και στο τέταρτο οι Σ. Σχίτης, Ζαχαριάδης, Ανγέρης, Μέλπω Αξιώτη, Πανούλης και Ρώτας.

Η αντίσταση εκτός από τις καθαρά παράνομες εκδηλώσεις θα χρησιμοποιήσει και τις επισήμες για να περάσει τα μηνύματά της. Στην κηδεία του Κωστή Παλαμά στις 27 Φεβρουαρίου 1943 θα παρελάσει μπροστά από τη σωρό του ολόκληρος ο πνευματικός και καλλιτεχνικός κόσμος και θα απαγγείλει τα λόγια της λευτεριάς με το στόμα του Άγγελου Σικελιανού:

Ηχείστε, οι σάλπιγγες....Καμπάνες βροντερές δονείστε σύγκομη τη χώρα, πέρα ως πέρα... βογγείστε, τύμπανα πολέμου...Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα!

Με τη συγκρότηση της ΠΕΕΑ, δηλαδή της αντιστασιακής κυβέρνησης που εγκαταστάθηκε στη Ρούμελη, πολλοί ανέβηκαν στο βουνό για να εξυπηρετήσουν τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν στην ελεύθερη Ελλάδα. Αναφέρουμε τον λογοτέχνη Β. Ρώτα που δημιούργησε το παιδικό κουκλοθέατρο, τους καλλιτέχνες Β. Σεμερτζίδη και Ηλ. Φέρητη, Κ. Θεοταλά και Δ. Μεγαλίδη, που διακόσμησαν την αίθουσα του Εθνικού Συμβουλίου της ΠΕΕΑ στους Κορυσχάδες με μορφές ηρώων του 1821, τους καθηγητές Σβάλο, Γεωργαλά, Κόκκαλη, Αγγελόπουλο, Σημίτη, Παπαμιλτιάδη, τη Ρόζα Ιμβριώτη, τον Τσιριμώκο, τον δημοσιογράφο Καρβούνη, τον αρχαιολόγο Γιάννη Μηλιάδη και άλλους.

Το 1943 οργανώθηκε στην Αίγυπτο η έκθεση "Δύο χρόνια σκλαβιάς, δύο χρόνια αγώνα" από τον ΕΑΣ. Το φωτογραφικό υλικό προσέφερε στο Σεφέρης, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Τύπου της Ελληνικής Κυβερνησης. Υπεύθυνος οργανωτής ήταν ο Μ. Αγγελόπουλος, που μαζί με τους Α. Παπαζώρη, Ν. Γώγο, Μ. Πήττα, Δ. Λίτσα, Μ. Κάτοη και Ν. Μηλιώτου, αντέγραψαν και συνέθεσαν περί τα είκοσι έργα με θέματα από την κατοχή, την πείνα και την αντίσταση. Το λεύκωμα που κυκλοφόρησε και σε ξένες γλώσσες προδόγισε στον Σεφέρης, ενώ τα κείμενα και διάφορα άλλα σχόλια έγραψαν οι Στρατής Τούλκας, Ν. Φύλλας, Ευάγγελος Παλαιολόγου και Θεόδωρος Πιερίδης. Το γεγονός αυτό είχε μεγάλη απήχηση στους ομογενείς γιατί παρουσίασε με πραγματικά στοιχεία την

υπόθεση της αντίστασης.

Μετά την απελευθέρωση άρχισαν να δημιουργούνται έργα, κατά κανόνα διηγήματα όπου περιγράφονται με εικόνες φρίκης η ναζιστική καταπίεση αλλά και οι πράξεις πρωτούν μεγαλείου από τη συλλογική αντίσταση. Ακόμη οι εμπειρίες της κατοχής προώθησαν σε μερικούς συγγραφείς την κοινωνική συνειδητοποίηση. Με τον τρόπο αυτό θα αρχίσουν αιγαίνιγα να φαίνονται πια, καθαρά, οι διαφοροποιήσεις των θέσεων που κάτιο από την κοινή απειλή έμοιαζαν συμβιβάσιμες και θα οδηγηθούν σε μια καινούργια, και ελεύθερη προβληματική σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, την κοινωνία και την πολιτική.

Βιβλιογραφία

- Περιοδικό "Νέα Εστία" των ετών 1940-1945.
- Εφημερίδες Καθημερινή, Βραδυνή της περιόδου 1940-1945.
- Κ. Πορφύρη, *Η Αντίσταση με νόμιμα μέσα*, "Επιθεώρηση Τέχνης", τ. 87-88, σ. 336 κ.ε.
- "Νέος Αιών" 1940-1945
- Τ. Σπητέρη, *Τρεις αιώνες νεοελληνικής τέχνης*, 1660-1967, Αθήνα, 1979, τ. Β', σ. 184 κ.ε.
- Α. Μπαχαριάν-Π. Ανταίον, *Εικαστικές μαρτυρίες*, Αθήνα, 1995, (γ' έκδοση)
- Α. Πολίτη, *Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας*, Αθήνα, 1980, σποραδικά.
- Μ. Βίττη, *Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας*, Αθήνα 1978, σποραδικά.
- Ε.Χ. Κάσσαγλη, *Γιάννης Κεφαλληνός. Ο χαράκτης*, Αθήνα 1991.

Τιμητικές διακρίσεις

Ο καθηγητής Σ.Σ. Ανγουστίδης μέλος της "Τάξης της Διεθνούς Συναδελφικότητας"

Το Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο του Cambridge της Αγγλίας (International Biographical Centre of Cambridge) σε ένα πρόσφατο Press Release το οποίο εστάλει και στον "Πυρφόρο", ανακοινώνει ότι ο καθηγητής Στυλιανός - Σάββας Ανγουστίδης, εξελέγη μέλος της "Τάξης της Διεθνούς Συναδελφικότητας" (The Order of International Fellowship), τα μέλη της οποίας αποκλειστικά περιορίζονται σε 500 διεθνώς.

Η Τάξη της Διεθνούς Συναδελφότη-

τας επιδιώκει να έχει μέλη σε κάθε σημαντική χώρα του κόσμου με στόχο "Pro Bono Publico" για το όφελος όλων των λαών.

Το Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο Cambridge, στην προσπάθειά του αυτή, βάσει ειδικών προσκλήσεων επέλεξε αποκλειστικά μόνον 500 μέλη από όλα τα μέρη του κόσμου και πιστεύεται ότι τα 500 μέλη τα οποία τιμήθηκαν να γίνουν μέλη της Τάξης, θα παιέσουν σημαντικό ρόλο προς όφελος όλων

των λαών, ανεξάρτητα από φυλή, τάξη, θρησκεία και χωρά.

Το συμβούλιο των εκδοτών του Διεθνούς Βιογραφικού Κέντρου του Cambridge και οι ερευνητές του υπό τη διεύθυνση του Γενικού Διευθυντού, μελέτησαν τα πιστοποιητικά 250.000 ατόμων σε διεθνή κλίμακα και επιλέγησαν μόνον οι 500 (η δε τελική επιλογή έγινε ένας στους 50 υποψήφιους) για να τύχουν της μοναδικής αυτής και σπουδαίας τιμής.