

Στην Ι.Α.Ε.Σ.Τ.Ε. συμμετέχουν σήμερα (1996) 66 χώρες από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα είναι μέλος της οργάνωσης από το 1958 και μέχρι τώρα 6128 Έλληνες φοιτητές τεχνικών κλάδων, είχαν την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στο εξωτερικό. Ανάλογος είναι ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών που έκαναν στην Ελλάδα την πρακτική τους εξάσκηση. Την περσινή χρονιά, ο συνολικός αριθμός των σπουδαστών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (σε όλο τον κόσμο) ήταν 5342.

Η ανταλλαγή των θέσεων γίνεται στο ετήσιο συνέδριο της Ι.Α.Ε.Σ.Τ.Ε., το οποίο λαμβάνει χώρα τον Ιανουάριο κάθε έτους, σε διαφορετική κάθε φορά χώρα. Πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα του έργου της Ι.Α.Ε.Σ.Τ.Ε., όχι μόνο από την άποψη της βελτιώσεως της καταρτίσεως των τεχνικών επιστημόνων, αλλά και από την άποψη της προαγωγής της συνεννόησης και επικοινωνίας μεταξύ των λαών, δεδομένου ότι οι σπουδαστές αυτοί αποτελούν τα μελλοντικά οικονομοτεχνικά στελέχη των χωρών που συμμετέχουν.

Οι περισσότεροι φοιτητές απασχολούνται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (δηλ. από Ιούνιο ως Οκτώβριο για την Ελλάδα) σε ιδιωτικές ή Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά κέντρα. Ο εργοδότης προσδιορίζει την ειδικότητα, κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές ή γλωσσικές γνώσεις του απασχολούμενου σπουδαστή, τη χρονική περίοδο που είναι διαθέσιμη η θέση και όποιο άλλο προσόν θεωρεί απαραίτητο. Όλοι οι ξένοι σπουδαστές που έρχονται στην Ελλάδα, είναι ήδη ασφαλισμένοι μέσω ενός διε-

θνούς ασφαλιστικού οργανισμού για ασθένεια, ατυχήματα κλπ. Επίσης οι απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας εξασφαλίζονται από την Ι.Α.Ε.Σ.Τ.Ε.. Η αμοιβή των σπουδαστών βρίσκεται γενικά στο ύψος του μισθού που παίρνει ο ανειδίκευτος εργάτης κάθε χώρας, ώστε να εξασφαλίζεται μια ικανοποιητική διαμονή.

Μετά το τέλος της ανταλλαγής ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών-μελών δύο εκθέσεις για κάθε σπουδαστή. Η μία συντάσσεται από την επιχείρηση και η δεύτερη από τον σπουδαστή. Έτσι αξιοποιείται καλύτερα η εμπειρία που προκύπτει από την υλοποίηση της πρακτικής ασκήσεως και βελτιώνεται ο θεσμός σε όφελος, τόσο των σπουδαστών όσο και των επιχειρήσεων.

Όλη η αλληλογραφία μεταξύ της χώρας προέλευσης του απασχολούμενου σπουδαστή και του εργοδότη γίνεται από το εθνικό συμβούλιο της Ι.Α.Ε.Σ.Τ.Ε. τόσο από τη στιγμή που γίνεται η ανταλλαγή όσο και μετά το πέρας της απασχόλησης. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει ενημερώνεται το γραφείο της Ι.Α.Ε.Σ.Τ.Ε.

Οι ειδικότητες που καλύπτει η Ι.Α.Ε.Σ.Τ.Ε. είναι:

- Αγρονόμοι Τοπογράφοι (Culture Technics-Rural)
- Αεροναυπηγοί (Aeronautical Eng)
- Αρχιτέκτονες (Architecture)
- Βιολόγοι (Biology)
- Βιοχημικοί (Biochemistry)
- Δασονόμοι (Forestry)
- Γεωδαισία (Geodesy)
- Γεωπόννοι (Agriculture)
- Γεωλόγοι (Geology)
- Γεωφυσικοί (Geophysics)
- Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management)

- Ενεργειακοί Μηχανικοί (Power Eng)
 - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Electrical Eng)
 - Ηλεκτρονικοί (Electronics)
 - Πολιτικοί Μηχανικοί (Civil Eng)
 - Μαθηματικοί (Mathematics)
 - Μεταλλειολόγοι (Mining)
 - Μεταλλουργοί (Metallurgy)
 - Μηχανικοί Παραγωγής (Industrial Eng)
 - Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications)
 - Μηχανικοί Υλικών (Material Science)
 - Μηχανικοί Συστημάτων (Systems Eng)
 - Μηχανικοί Υπολογιστών (Computer Studies)
 - Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Mechanical Eng)
 - Μηχανικοί Διεργασιών (Process Eng)
 - Μικροβιολόγοι (Microbiology)
 - Ναυπηγοί (Naval & Shipbuilding)
 - Οικονομολόγοι (Economics)
 - Φαρμακοποιοί (Pharmacy)
 - Συγκοινωνιολόγοι (Traffic Eng)
 - Τεχνολόγοι Τροφίμων (Food Technology)
 - Τεχνολόγοι Πετρελαίου (Oil Technology)
 - Τεχνολόγοι Κλωστοϋφαντουργίας (Textile Technology)
 - Τεχνολόγοι Χάρτου και Ξυλείας (Wood & Paper Technology)
 - Φυσικοί (Physics)
 - Χημικοί (Chemistry)
 - Χημικοί Μηχανικοί (Chemical Eng).
- Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Ι.Α.Ε.Σ.Τ.Ε. στο ΕΜΠ (τηλ. 01/7721936, Fax: 01/7721946)

“Εκκληση της Ακρόπολης”

Σύγχρονα Προβλήματα και η ευθύνη των Πολιτών

Σε συνδιοργάνωση με το Ε.Μ.Π., η “Εκκληση της Ακρόπολης, για την Ειρήνη, τη Ζωή και τον Πολιτισμό” πραγματοποίησε στις 9 Οκτωβρίου εκδήλωση με θέμα “Σύγχρονα Προβλήματα και η Ευθύνη των Πολιτών”.

Κατά την εκδήλωση με εισήγηση συμμετείχαν ο τ. Επικ. Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ Σ. Μουσούρης. (θέμα: “Απάθεια και Ζήλος για Ειρήνη: Αφγανιστάν-Γιουγκοσλαβία στο Συμβούλιο Ασφαλείας”), η πρόεδρος και

ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής Δρ. Αγνή Βλαβιανού - Αρβανίτη (θέμα: “Βιοπολιτισμός και Βιοπεριβάλλον - Βιοκεντρικές Αξίες για το Μέλλον”), η οικολόγος κα Μαρίνα Δίση-Πατσουρέα (θέμα: “Πόλη και Περιβάλλον”), ο πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Πειραιά κ. Γιάννης Μίχας (θέμα: “Το Συνδικαλιστικό Κίνημα και η Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση”), η καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος Ιδρύμα-

τος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κα Αλίχη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (θέμα: “Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο Ρόλος των Πολιτών”), ο Ψυχολόγος και Γεν. Γραμματέας της “Εκκλησης της Ακρόπολης” κ. Δημ. Μπούκουρας (θέμα: “Η Ψυχολογία της Ευθύνης του Πολίτη”), ο καθηγητής ΕΜΠ Δημ. Ρόκος (θέμα: “Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη - Θεωρητική Υποδομή και Πολιτική Πρακτική”), ο καθηγητής Κοινωνιολογίας, τ. Πρύτανης Παν-

/μίου Θράκης Διον. Μανρόγιαννης (θέμα: "Τεχνική Βοήθεια και Συνεργασία Ελλάδας και Βαλκανικών Χωρών" και ο τ. καθηγητής ΕΜΠ Ροζ. Φακιολάς (θέμα: "Οικονομική Ανάπτυξη και Εξωτερική Μετανάστευση").

Χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν ο Πρύτανης ΕΜΠ, καθηγητής Νικ. Μαρκάτος και ο επίτιμος Πρόεδρος και ιδρυτικό στέλεχος της Ετα. κ. Γιώργος Τσαπόγας.

Ο κ. Μαρκάτος κάνοντας την έναρξη της εκδήλωσης ανέφερε:

"Ζούμε σ' έναν κόσμο, όπου οι ιδέες, οι θεομοί, οι αξίες και η ίδια η ζωή και η ανθρώπινη υπόσταση, δοκιμάζονται σκληρά. Η ίδια η τύχη του πλανήτη έχει παραδοθεί σε ανεξέλεγκτες δυνάμεις καταστροφής. Πρωτογενείς φυσικοί πόροι εξαντλούνται με ταχύτητα από την αλόγιστη χρήση τους, δάση-πνεύμονες κατακαίονται, η μόλυνση στη γη, τον αέρα και τη θάλασσα παίρνει καταστροφικές διαστάσεις. Ο φίλος-ήλιος γίνεται ήλιος-εχθρός από τη λαβωμένη ατμόσφαιρα, και όμως η τεχνολογία θριαμβεύει.

Ζούμε σ' έναν κόσμο, όπου μετά την ψυχροπολεμική περίοδο, ο μονοπολιτισμός της πλανητικής εξουσίας συνυφίνεται από τη Νέα Τάξη, μία Νέα Τάξη που όμως είναι χωρίς τάξη, που επαγγέλεται ειρήνη χωρίς ειρήνη, καθώς στη θέση ενός γενικευμένου πολέμου, έχουν ξεσπάσει δεκάδες αιματηρότατες πολεμικές περιφερειακές συγκρούσεις.

Ζούμε σ' έναν κόσμο, όπου παρά τα γνωστά κοσμοϊστορικά γεγονότα, οι αντιφάσεις, οι στρεβλώσεις, οι εκβιασμοί των ισχυρών της προηγούμενης δεκαετίας, εξακολουθούν να υπάρχουν, να εντείνονται, και να οδηγούν και πάλι σε πολλαπλά αδιέξοδα, σε μια βαθειά κρίση θεσμών, αξιών και ήθους.

Ζούμε σ' έναν κόσμο που απέναντι την πυρηνική αναμέτρηση και την ολοκληρωτική καταστροφή, όχι όμως και τον κίνδυνο που εξακολουθεί να υπάρχει από τα συσσωρευμένα πυρηνικά όπλα, τις πρώτες ύλες, παιχνίδια σήμερα στα χέρια των κρατών-παιδιών, από την πυρηνική τεχνογνωσία και ακόμα τις εν δυνάμει "βόμβες" των πυρηνοληκτρικών σταθμών.

Ζούμε σ' έναν κόσμο που παρά τις σοβαρές μεταβολές και ανακατατάξεις στη διεθνή πολιτική πραγματικότητα, η ωμότητα της ισχύος, οι αδικίες και ο παραλογισμός, κυριαρχούν. Σαν να είναι έμφυτη η αίσθηση της αυθαιρεσίας στους ισχυρούς του κόσμου, σε πείσμα των βαθυστόχαστων και ηθικοπλαστικών τους κηρυγμάτων.

Ζούμε σ' έναν κόσμο όπου η απόσταση μεταξύ του ανεπτυγμένου Βορρά και του καθυστερημένου Νότου συνεχώς μεγαλώνει, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται, όπου οι αποφάσεις του Ο.Η.Ε. εφαρμόζονται επιλεκτικά (Κύπρος), όπου από τα αραχιασμένα μανσωλεία της Ιστορίας αναδύεται και πάλι ο φασισμός που αποκτά και πολιτική υπόσταση, όπου οι εθνικισμοί αποτελούν εγκαιροφλεγή βόμβα στα θεμέλια του κόσμου, όπου ο λιμός έχει πάρει βιβλικές διαστάσεις.

Σ' έναν κόσμο όπου σαράντα επτά χώρες του έχουν κατά κεφαλήν εισόδημα λιγότερο από ένα δολλάριο την ημέρα, κάτω από το όριο ύπαρξης, κι όμως, το παγκόσμιο προϊόν αυξάνεται και επαρκεί τεχνικά για να θρέψει και τα 5,5 δις των κατοίκων της γης.

Σ' έναν κόσμο, όπου το περιβάλλον λεηλατείται και χάνεται ανεπανόρθωτα και η φυγή στα ναρκωτικά εντείνεται, σηματοδοτώντας και τα δύο, την πορεία προς τον όλεθρο νικητών και νικημένων, ενώ η καθημερινή εξοικείωση, χάρη στην τηλεόραση και τα Μ.Μ.Ε., με τον πόλεμο, και τη βία, οδηγεί τον άνθρωπο σε αναλγησία.

Η δημαγωγία, η τραγική αντίφαση λόγων και έργων, το εμπόριο των ιδεών και των ανθρώπινων αναγκών, προσλαμβάνουν επικίνδυνες διαστάσεις και οδηγούν τους πολίτες σε σύγχυση, αποπροσανατολισμό, απομωσηση και απόνγωση. Η διαρκής διάψευση κάθε προοπτικής, οδηγεί τους νέους στο άγχος και την άρνηση.

Οι δυνάμεις της εξουσίας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γίνονται όλο και πιο ανταρχικές και μάλλον θωρακισμένες, με το πρόσχημα της Δημοκρατίας. Η συμπεριφορά αυτή αναπαράγεται δυστυχώς όλο περισσότερο και από κοινωνικές ομάδες.

Οι κυρίαρχες δυνάμεις "τήρησης" της παγκόσμιας τάξης, εφαρμόζουν το Διεθνές Δίκαιο σύμφωνα με τα εκάστοτε συμφέροντά τους. Στη "νέα τάξη πραγμάτων" τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων, Βορειοηπειρωτών, Κουρδών, Παλαιστινίων, των λαών της διαλυμένης Γιουγκοσλαβίας, κλπ., έχουν μικρή αξία σε σχέση με τα δικαιώματα άλλων, που ζυγίζονται, ως πούμε, με πετρέλαιο.

Πολλά μειονοτικά προβλήματα, υπαρκτά ή σκοπίμως δημιουργούμενα, γεννούν τεράστιους κινδύνους.

Το πολιτικοκοινωνικό σύμπαν είναι τεράστιο, δυσπερίγραπτο και χαρακτηρίζεται από ένοχες ακινησίες και σιωπές.

Ακινησίες και σιωπές ικανές να

καταστούν επικίνδυνες, αν δεν δραστηριοποιηθούν οι δυνάμεις που, κάθε φορά, ταράζουν παν το λιμνάζον, δίνοντας χρώμα και προοπτική στο δημοκρατικό μας μέλλον...!

Κάτι θα βρούμε, λέμε, θ' αντέξουμε. Όμως, ο Θεός να μας φυλάει, να μη μας συμβούν όσα μπορούμε ν' αντέξουμε.

Αυτό απαιτούν οι νέοι από μας. Να μην αφήνουμε "το αίμα τους αναιτία να γεράσει". Πώς όμως; Με διψήφια ανεργία; Με χρηματιζόμενη, επίορκη παιδεία; Με αμοραλισμό, αδιαφορία και ναρκωτικά;

Να, που η κοινωνία της αφθονίας δεν είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αφθονία της κοινωνίας.

Γνωρίζουμε ότι η πρωτοβουλία της "Εκκλήσης της Ακρόπολης" δεν έχει την ισχύ της εξουσίας και επομένως είναι δύσκολο να αντιπαρατεθεί σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές.

Από την άλλη μεριά όμως, οι οργανώσεις εξουσίας, έχει αποδειχθεί ότι αναπαράθουν τα ίδια σφάλματα που προσπαθούν να καταργήσουν.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι η "Εκκλήση της Ακρόπολης" έχει το δικό της τρόπο να γίνει μια αξιόπιστη και επομένως δυνατή φωνή που θα συνταράξει, θα κάνει αισθητό το πραγματικό νόημα των λόγων και των υποσχέσεων που παρέχονται αφειδώς προς τους λαούς και την ανθρωπότητα, και ίσως, ελπίσουμε, θα συντίσει.

Καλούμε άτομα, οργανώσεις, κοινωνικούς φορείς και πολιτικούς οργανισμούς να αναλάβουν εκστρατεία για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη διάσωση του περιβάλλοντος και την οικολογική ισορροπία. Η "Εκκλήση της Ακρόπολης" αναλαμβάνει επιπλέον εκστρατεία εναντίον όλων των μορφών ρατσισμού και εθνικισμού, που παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις τελευταία, με την εμφάνιση του νεοναζισμού και των διακρίσεων σε βάρος μειονοτήτων.

Με την ίδια αντίληψη υπερασπίζεται την ισότητα των γυναικών, που τυπικά έχει θεομοθετηθεί, αλλά εξακολουθεί να παραβιάζεται σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Θεωρούμε ότι η αναβάθμιση των πολιτιστικών και πολιτισμικών αξιών συνδέεται με την εθνική ταυτότητα, την άμλλα για το καλύτερο, την ειρηνική συνύπαρξη και τη δημιουργική συνεργασία των λαών.

Καλούμε όλους και ιδιαίτερα τους ανθρώπους της επιστήμης, των γραμμάτων, της τέχνης και τους νέους, να θέσουν τις γνώσεις, το ταλέντο, τη φαντασία, το κύρος, και την αποτελε-

οματικότητά τους στην προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τις συνειδήσεις. "Η Έκκληση της Ακρόπολης" υψώνει τη φωνή της από τις επάλξεις ενός μοναδικού στον κόσμο μνημείου πολιτισμού, από την Ακρόπολη της Αθήνας, τον ιερό αυτό χώρο, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη γη πριν 2.500 χρόνια η Δημοκρατία, και όπου ο υπέρτατος τίτλος ήταν αυτός του πολίτη. Ας αφήσουμε τους οπαδούς να άγονται και ας γίνουμε ενεργοί πολίτες, με συναίσθηση των υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων μας.

Ας κατευθύνουμε τους μικρούς χειμάρρους του ενδιαφέροντός μας στον μεγάλο ζωογόνο ποταμό για την επίλυση των οικουμενικών προβλημάτων.

Και, ας είναι η σημερινή εκδήλωση ένα παράθυρο ελπίδας και ένας συμβολισμός ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του πολίτη, που τα κέντρα νομής της εξουσίας, της παραεξουσίας και της συνακόλουθης ή προηγούμενης παρααλληλοφόρησης, τον θέλουν παθητικό αποδέκτη των αποφάσεών τους".

Στο Βήμα του Πρύτανη διαδέχθηκε ο κ. Τσαπόγας ο οποίος ανέφερε:

"Η Έκκληση της Ακρόπολης, μετά από 14 χρόνια συνεχών δραστηριοτήτων, εκφράζει αισθήματα τιμής για την παρουσία σας στον ιστορικό αυτό χώρο, που πρέπει να μείνει αλώβητος, και από την καταστροφική μανία επιδρομής και από τις μόλις αποκρουπτόμενες προθέσεις ορισμένων, για αλλαγή χρήσης.

Η συμμετοχή σας αυτή, όπως και τα θέματα που θα αναπτυχθούν, δείχνουν ότι η πολυπλοκότητα, η σοβαρότητα και ο δραματικός χαρακτήρας των προβλημάτων που ανέκυψαν και πολλαπλασιάζονται μετά τον τερματισμό του ψυχρού πολέμου, απαιτούν νέες συλλογικές αντιστάσεις για την υπεράσπιση της Ειρήνης, της Ζωής και του Πολιτισμού, τριών δηλαδή στοιχείων που συγκροτούν και την αυτόνομη ταυτότητα της Έκκλησης της Ακρόπολης.

Σε συνθήκες κρίσιμες για τον κόσμο και για τη χώρα μας, στο λυκανγές ενός καινούργιου αιώνα, δεν χρειάζεται μόνο να υπερασπιστούμε την ειρηνική πορεία, αλλά και να ενισχύσουμε το περιεχόμενό της, ως την ανάδειξη ενός νέου ανθρωπισμού, που θα αποτελέσει αντίβαρο στη σημερινή παρακμική κατολίσθηση.

Ως σταθερό σημείο αφετηρίας και συνέχισης των αγώνων μας, έχουμε τις



μεγάλες προσατευτικές ασπίδες ειρήνης, που σχημάτιζαν χιλιάδες άνθρωποι, γύρω από τον ιστορικό βράχο της Ακρόπολης. Οι εκδηλώσεις αυτές που τιμήθηκαν από διεθνείς Οργανισμούς, προσωπικότερες και με ειδική διάκριση από την κεντρική έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποτύπωσαν, σε σύνδεση με το γενικότερο φιλειρηνικό κίνημα την αντίσταση στον πόλεμο, στην πυρηνική φρίκη, στη γενοκτονία, το ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις, στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον επιθετικό εθνικισμό και το θρησκευτικό φανατισμό.

Στο νοσογόνο έδαφος της κοινωνίας των δυο τρίτων, της φτώχειας των λιμών και λοιμών, του οργανωμένου εγκλήματος, των ναρκωτικών, της εκπόρευσης ανθρώπων, ιδεών και θεσμών, ο πόλεμος στις διάφορες εκφάνσεις του και ως συνακόλουθο των μεγάλων συμφερόντων που τον υποδαυλίζουν, τον συντηρούν και τον ενισχύουν σ' αυτές τις περιφερειακές συρράξεις, αποτελεί τη μεγάλη απειλή, μαζί με τις καταστροφικές και ανέλεγκτες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη γη, τον αέρα και τη θάλασσα.

Σ' αυτές τις νέες συνθήκες ενός κόσμου που διακατέχεται από αυτοκαταστροφικές διαθέσεις που ενισχύονται από τα μεγάλα συμφέροντα **ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ** ζωηρά, γιατί μετά τον τερματισμό του ψυχρού πολέμου, η νέα τάξη ήρθε χωρίς τάξη και η Ειρήνη χωρίς Ειρήνη, καθώς μαινόνται οι περιφερειακές συγκρούσεις και υποδαυλίζονται πολεμικές αναμετρήσεις, ιδιαίτερα, σε περιοχές που συνδέονται

με τον δρόμο των πετρελαίων.

ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ, για το αυταρχικό και μονοκρατορικό δόγμα της νέας τάξης που τείνει να υποκαταστήσει τόσο το εθνικό δίκαιο, όσο και τις συλλογικές διεθνείς συμβάσεις και το καθεστώς που διαμορφώθηκε μετά τον τελευταίο πόλεμο.

ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ, για την βαθμιαία εκτόπιση του Ο.Η.Ε. από την άσκηση του θεσμικού του ρόλου και τη βαθμιαία χειραγώγηση του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τις επιταγές άλλων κέντρων αποφάσεων, που ενεργούν κάτω από την ιδιότητα των συμφερόντων τους.

Θεωρούμε ιδιαίτερα απογοητευτικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συναντά την έντονη αντίδραση της Ουάσιγκτον, ακόμη και στις απάντες περιπτώσεις που επιχειρεί να παίξει εξισορροποητικό ρόλο στα δρώμενα στην περιοχή της, και στον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο των βαλκανικών και των μεσογειακών χωρών. Ανάμεσά τους συνθλιβόνται ζωτικά εθνικά μας δίκαια, όπως η εγγύηση των συνόρων, η αναπτυσσόμενη τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο, η επίλυση του Κυπριακού, η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και των αρχών του διεθνούς Δικαίου.

Στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της μεταβλητής γεωμετρίας και των πολλών ταχυτήτων, δηλαδή των θεσμοποιημένων ή άτυπων ανισοτήτων, ο κόσμος προσβλέπει στην Ευρώπη των ισότιμων μελών που θα ενισχύει τον φιλειρηνικό και σταθεροποιητικό της ρόλο και θα διασπά την επιθετική αλαζονεία του μονοπολισμού.

Στα νέα προβλήματα αναζητούμε νέες απαντήσεις και στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, αναπτύσσουμε αντιστάσεις, απορρίπτοντας την καλλιεργούμενη έντεχνα αδράνεια, τον μοιρολατρικό εφησυχασμό και τον αναχωρητισμό.

Η έκκλησή μας, η Έκκληση της Ακρόπολης, με όση δύναμη μπορεί να έχει, ενώνεται με τη δική σας φωνή για ένα ειρηνικό κόσμο, για ένα νέο ανθρωπισμό, όπου στο κέντρο των ερηκτικών τεχνολογικών και επιτημονικών κατακτήσεων, θα βρίσκεται η υπεράσπιση της ζωής και του πολιτισμικού οικοδομήματος, μ' όλες τις ιδιαιτερότητες που συνοδεύουν την ανθρώπινη Οδύσεια".