

να τον δέσουν με ότι φεύγει.

Η σύγκρουση μαζί τους πρέπει να είναι αδυσώπητη και να οδηγήσει σε μια νέα κοινωνική θητική, ένα νέο πλαίσιο αξιοκρατίας και αξιοπρέπειας, που θα αντικαταστήσει την υποβάθμιση των κοινωνικών αξιών.

Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία την προσπάθεια για την αναζήτηση του καινούργιου, του ουσιαστικά διαφορετικού από τις μέχρι σήμερα πρακτικές.

Η χώρα μας πρέπει να χαράξει αποφασιστικά το δρόμο της και να διαμορφώσει με σαφήνεια και δυναμικότητα τη στάση της απέναντι στις συνεχείς προσκλήσεις που εντείνονται στον ευαίσθητο γεωπολιτικό της χώρο.

Η κινητήρια δύναμη του χώρου μας, υπήρξε σε όλες τις περιόδους -τις εύκολες και τις δύσκολες- η αναζήτηση και η αμφισβήτηση.

Αν τελειώσει η πολιτική αναζήτηση, αν τελειώσει η αμφισβήτηση των κατεστημένων πρακτικών και ιδεών, αν βολευτούμε με όσα έχουμε ήδη, τότε θάχουμε το τέλος των ιδεών μας.

Να συνεχίσουμε να διατηρούμε το δικαίωμα να προβλέπουμε σε αυτά που δεν υπάρχουν αλλά θα έπρεπε και θα

μπορούσαν να υπάρχουν.

Είναι χρέος όλων μας να συνεχίσουμε μια πορεία, που είναι η μονη δυνατή πορεία προς την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Δεν κλείνουμε πίσω μας τον 20ό αιώνα. Ανοίγουμε τον δρόμο για τον 21ο αιώνα.

Αυτό προϋποθέτει συναίσθηση της ευθύνης, προϋποθέτει κατάθεση των σωματικών και ψυχικών μας δυνάμεων. Είναι υπόθεση ψυχής και όχι μια επένδυση προσωπικών συμφερόντων. Υπόθεση ψυχής ας είναι το μέλλονΔημοκρατία.

Ζούμε σε μια κοινωνία που επιβραβεύει την μικρότερη προσπάθεια. Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν είχε την ηθική ας κινητήριο μοχλό. Ζούμε σε μια κοινωνία μετριοκρατίας και όχι αξιοκρατίας.

Έχουμε χρέος να αποφύγουμε την εξομοίωση με την υπάρχουσα κατάσταση.

Έχουμε χρέος να την ανατρέψουμε, να την αλλάξουμε ν' αναντεύσουμε και να ζήσουμε το καινούργιο. Και κανείς δεν μπορεί ν' αλλάξει τίποτα αν γίνει όμοιος με ό,τι θέλει ν' αλλάξει.

Ο ρόλος των Α.Ε.Ι. σε μια πολυ-πολιτισμική κοινωνία

του Γιάννη Πανούση

Οι θεμελιώδεις λειτουργίες των Α.Ε.Ι. είναι γνωστές και αφορούν τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, την ανάπτυξη της έρευνας και τον πολιτισμόν, τη συμβολή στις ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού για την κοινωνία της γνώσης, την εξειδίκευση και την κατάρτιση, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την κοινωνική κινητικότητα.

Εξ' ίσου όμως σημαντικός ρόλος των Πανεπιστημίων σήμερα είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής για την ισότητα και την εξάλευψη των διακρίσεων.

Παρά την τάση από-ιδεολογικοποίησης ή από-πολιτικοποίησης των δημοσίων οργανισμών και διαχωρισμού της κοινωνίκης από τη διδασκαλία/έρευνα, τα Α.Ε.Ι. άλλοτε ακολουθώντας "το παραδειγματικό" και άλλοτε "το παραδειγματικό σύγχρονος", άλλοτε επιχειρώντας τον εκδημοκρατισμό και άλλοτε τον εκσυγχρονισμό τους, άλλοτε θεωρούμενα "ουδέτερα" και άλλοτε "στρατευμένα", πάντα πρωτοπορούν σε σχέση με τις προτάσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων τους καιρού τους. Οι γνώσεις και οι ικανότητες που προσφέρουν τα Α.Ε.Ι. πρέπει να συμβάλουν στην προσαρμογή των νέων όχι μόνο στην κοινωνία της χώρας αλλά και στα πολιτισμικά/πολιτιστικά και κοινωνικά συστήματα περισσοτέρων χωρών.

Σημαντικό στοιχείο μιας τέτοιας προσαρμογής είναι η υιοθέτηση των αξιών των πλουραλισμού δηλ. της αναγνώρισης, ανοχής και απόδοσης της διαφορετικότητας, χωρίς ιεραρχίσεις ανωτέρων/κατωτέρων και βέβαια, χωρίς απορίεις/περιθωριοποίησεις.

Η πολυπολιτισμική κοινωνία συνδέεται με τα Α.Ε.Ι. κυρίως μέσω της διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Υστερα από μία περίοδο όπου κυριαρχούσε η melting pot ιδεολογία (δεκαετία του '60) και η προσοχή ήταν



στοιχειώδη στη "γλωσσική μειονεύσια" και το "εκπαιδευτικό έλλειμμα", απολογίθηκε η περίοδος "της αντισταθμιστικής προσέγγισης" και της διασφάλισης ίσων ευκαιριών και σήμερα διανύουμε την περίοδο της κατανόησης και αναγνώρισης των πολιτισμικών αξιών όλων των κοινωνικών ομάδων.

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση για να πετύχει πρέπει να προχωρήσει σε ωλεσκή αλλαγή των προγραμμάτων και να συγχρονισθεί με την πολιτισμική τυποποίηση, η οποία οδηγεί αμετάκλητα στην αλλοτρίωση ή στην εθνική απομόνωση. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την αλλαγή του ιδιου του δασκάλου, ο οποίος καλείται ν' αποβάλει τα δικά του ιδεολογήματα και να ενθαρρύνει τους φοιτητές του στην ανάπτυξη ανθρωπισμού και στην απόρριψη στερεοτύπων.

Για τα ελληνικά Α.Ε.Ι. η μεγάλη πρόληπση σχετίζεται με ένα δρώμα στοιχειώδεν προς τα Βαλκάνια. Υπερβαίνοντας τόσο τις αλυτωτικούς χαρακτήρα Μεγάλες Ιδέες ή και τους βίαιους εσερβισμούς, εξελληνισμούς, εκτυπωχισμούς,

Ο κ. Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής, πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

εκβουλγαρισμούς, τους ισλαμισμούς και τους πανόλαβισμούς, τα νέα δόγματα και τα "νέα" ονόματα, τις στρατιωτικές προκλήσεις, και τις διπλωματικές λυκοφύλιες, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των Βαλκανίων, πρέπει να εγκαθιδρύσουν το δικό τους "ακαδημαϊκό δίκτυο". Ένα δίκτυο που επειδή θα συμβολίζει την Ειρήνη, την Επικοινωνία και την Συνεργασία θα καταγγέλει όλα τα "τόξα" και θα αναδειχθεί σε κύριο εκφραστή της ανάγκης των λαών για Παιδεία, Πολιτισμό και Ανάπτυξη.

Η περιφερειακή συνένναψη και σταθερότητα θα ακυρώσουν στην πράξη τα διάφορα γέτε, τις επιτηρούμενες ή επικινδυνές ζώνες, θα μετουνιώσει τον "εχθρό" σε φίλο και συνεργάτη, στην κοινή πορεία προόδου.

Καθώς φανερώνονται συνεχώς "μειονοτικά Πανεπιστήμια" (Τέτοβο) ή "Πανεπιστήμια φανατικών" (Ισλαμιστικής προπαγάνδας), θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμο να δημιουργηθεί ένα Forum, η **ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ**, που θα δείξει έναν άλλο δρόμο

προβολής των θετικών έργων του ανθρώπινου δυναμικού και προβληματισμού για το μέλλον της Ανθρωπότητας.

Τα πνευματικά ιδρύματα οφείλουν να αντισταθούν σε ιδεολογικό επίπεδο, στους επελαύνοντες εθνικισμούς, να συμβάλουν στην προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, να μην επιτρέψουν στα θρησκευτικά πάθη και φανατισμούς να "βαλκανικοποιήσουν" την επιστήμη, την έρευνα και την αλήθεια. Η "καννιβαλική κοινωνία" η οποία επιδιώκει την πλήρη αφομοίωση και εξάλειψη κάθε ιδιαιτερότητας, δεν μπορεί ν' αποτελέσει πρότυπο σε μια χώρα που πάντα αναζητούσε τη συναίνεση.

Καθήκον των πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών είναι η διεξαγωγή έρευνας και η κατάθεση προτάσεων για υπέρβαση όλων των προβλημάτων που συνδέονται με τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες (φατσιόμός, καταστολή, δικαιώματα) στο όνομα μιας νέας εθνικής, δημοκρατικής αλλά και ακαδημαϊκής πρόοδης.

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η Ενωμένη Ευρώπη

του Κωνσταντίνου Κοσμόπουλου

Επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω την χαρά μου που μου δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχω στην "Συνάντηση των Αθηνών 96" που έχει γενικό θέμα της "Ευρώπη και Δημοκρατία - Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον". Θα ήθελα να τονίσω ότι η παρουσία μου εδώ σήμερα αποτελεί πιστοποίηση του γεγονότος ότι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της πατρίδας μας, είμαστε ταγμένοι και πιστεύουμε απαρέγκλιτα στην ανάγκη για την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής και δυνατής Ευρώπης.

Σε μία εποχή ρευστότητας όπου αναζητούνται τα νέα σημεία ισορροπίας, ο στόχος πρέπει να είναι ένας Ευρώπη ισχυρή και ενωμένη, ικανή να αποφασίζει και να ενεργεί, να συνδέει τις τοπικές διαφοροποιήσεις, να σέβεται την ποικιλομορφία καθώς και την τοπική και περιφερειακή αυτονομία. Μία Ευρώπη της επικουρικότητας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.

Είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε τρεις σημαντικούς σταθμούς. Τη διακυβερνητική διάσκεψη για την τροποποίηση και τον εμπλούτισμό της συνθήκης του Μάαστριχτ που ξεκίνησε τον Μάρτιο, την πλήρη υλοποίηση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης που έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου του 1999, και την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, αντιπροσωπεύει ένα αποφασιστικό βήμα στην πορεία του μετασχηματισμού του σημερινού πολιτικού χάρτη της Ευρώπης, με προοπτική την δημιουργία αυτόνομης πολιτικής οντότητας, ικανής να εκφράζεται με μία φωνή.

Μία πραγματικά ενωμένη Ευρώπη που θα σέβεται τις διαφορές της και θα έχει συνειδητοποιήσει σε βάθος την ανάγκη διαφύλαξης και προώθησης τους. Ο ρόλος των διαφόρων οργάνων στον καθορισμό του νομοθετικού πλαισίου πρέπει να εναρμονίζεται με την αρχή αυτή.

Η αρχή αυτή θα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με την οποία τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται άμεσα από το λαό της Ευρώπης, όσο και

το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο είναι ο αντιπρόσωπος των μελών, νομοθετούν, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι το εκτελεστικό όγκανο εφαρμόζει την νομοθεσία αυτή.

Κάτω από το πρόσιμα αυτό, είναι επιβεβλημένο να υπογραφεί και να επικυρωθεί από το σύνολο των κρατών-μελών, το κοινωνικό κεφάλαιο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, και κυρίως, στο δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση σ' αυτές, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στην αναγνώριση των θεμελιωδών αρχών ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη, υπό τον όρο ότι δεν θα παραβιάζεται το αναφαίρετο δικαίωμα των τοπικών αρχών, να οργανώνουν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές τους τις υπηρεσίες τους.

Ολοι συζητούμε και προσδοκούμε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη. Για να υλοποιηθεί αυτή η προσδοκία απαιτείται να προχωρήσει με αποφασιστικά βήματα η διαδικασία της ενοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δυνατότητες και τα μέσα να αποφασίζει για την θεσμική και την πολιτική ενδυνάμωσή της, προϋποθέσεις που θα συμβάλουν ιδιαίτερα, στην προοπτική της μελλοντικής επέκτασής της.

Σε μία εποχή που κυριαρχεί ο παγκόσμιος χαρακτήρας της οικονομίας, η πορεία προς την οικονομική και νομισματική ένωση αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ο παγκόσμιος χαρακτήρας των αγορών και η τεράστια δοσή κεφαλαίων επιβάλλουν τη δημιουργία ενιαίου νομίσματος, που ουσιαστικά μπορεί να προσφέρει στα κράτη μέλη ελευθερία και ανεξαρτησία δράσης.

Σε μία Ευρώπη ενιαία, ισχυρή, δημοκρατική, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, που θα αντανακλά τις προσδοκίες όλων μας, μας βαρύνει η ιδιαίτερη ευθύνη να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και στα ζητήματα που απασχολούν και τις γυναίκες, οι οποίες αποτελούν τη ίμαστο τουλάχιστον των πολιτών της Ευρώπης.

Είναι ζωτικής σημασίας η πρόσβαση των γυναικών σε

Ο κ. Κ. Κοσμόπουλος είναι Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.