

Οι αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές επιλογές του Ελ. Βενιζέλου

του Νικ. Θ. Χολέβα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ελ. Βενιζέλος δέσποσε στην πολιτική ζωή της Χώρας κατά την εποχή του Μεσοπολέμου. Από το 1910 μέχρι το 1933 διετέλεσε πλειστάκις πρωθυπουργός, αφήνοντας με τη δράση και την προσωπικότητά του τη σφραγίδα του στη νεώτερη ιστορία της Ελλάδος.

Η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία ιδιαίτερα η μορφή της «νέας πρωτεύουσας», αλλά και της Θεσσαλονίκης απασχολούν τον Ελ. Βενιζέλο. Θέλει να προσδώσει στην Αθήνα τη μορφή μιας νέας σύγχρονης και μεγαλοπρεπούς πόλεως που μπορεί να διαγνωστεί με τις μεγάλες πρωτεύουσες της κεντρικής Ευρώπης. Το Παρίσι, το Λονδίνο και το Βερολίνο αποτελούν πηγές έμπνευσης, ιδιαίτερα μετά τη νικηφόρα έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων. Η «μεγάλη ιδέα» της αναμόρφωσης των Αθηνών βρίσκεται μέσα στους βασικούς προβληματισμούς των Κυβερνήσεων του Ελ. Βενιζέλου και συμπίπτουν χρονικά με την ίδρυση στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο της Ανωτάτης Σχολής Αρχιτεκτόνων το 1917.

Εκείνα τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της Σχολής, η διδασκαλία χάρακτηρίζεται από μία σαφή προσήλωση στη διατάξιμα της ακαδημαϊκής αρχιτεκτονικής και της χρήσης των ρυθμών μια και διδάσκουν πρωτικότητες που πιστεύουν και έχουν γαλονήσθει στα διδάγματα των Beaux Arts και του εκλεκτικισμού.

Η αρχιτεκτονική θα βρεθεί εκείνα τα χρόνια στο επίκεντρο των προβληματισμών μιας και οι βαλκανικοί πόλεμοι και οι παράλληλες μετακινήσεις πληθυσμών, αναγκάζουν τις κυβερνήσεις των βαλκανικών χωρών να σκύψουν με ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα της επερχόμενης πολεοδομικής κρίσης που συνεχώς συσσωρεύνται απειλητικά βρίσκοντας ανέτομες και τις κυβερνήσεις και τους ειδικούς



επιστήμονες¹.

Ήδη από την πρώτη δεκαετία του αιώνα παρουσιάζονται διάφορες μελέτες για την Αθήνα. Η «σχεδιασμένη» πόλη προκύπτει ανάγλυφα μέσα από τις τελικά ουποιστικές προτάσεις των L.Hoffman (1908-1910) και T.Mawson (1918) προτάσεις που εκπονούνται σε σχεδιαστήρια της Κεντρικής Ευρώπης χωρίς καμία επαφή με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική πραγματικότητα της πόλης². Είναι τελικά ευτύχημα ότι καμία απ' αυτές δεν πραγματοπιθυτρίζεται.

Αλλά στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι τα χρόνια εκείνα των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα και μέχρι την κήρυξη του πολέμου το 1940, ο κεντροευρωπαϊκός χώρος και ο βαλκανικός γίνεται θέατρο μεγάλων ανακατατάξεων γύρω από την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία.

Τα ρεύματα και τα πρωτοποριακά κινήματα της αρχιτεκτονικής που αναπτύσσονται στην Ευρώπη δεν αφήνουν αυσηκίνητους τους νεοέλληνες αρχιτέκτονες.

Η «μοντέρνα» αρχιτεκτονική εισβάλλει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη Μιχαούσικη Καταστροφή και αντι-

παρατάσσει τις αρχές της σ' εκείνες του φθίνοντος ακαδημαϊσμού και εκλεκτικισμού που έλκουν τη φίλα τους στην παρισινή Σχολή των Beaux Arts και που αποτελούν κατά κάποιο τόπο το «αρχιτεκτονικό κατεστημένο» της εποχής. Ο Ελ. Βενιζέλος δεν κρύβει την προτίμησή του γι' αυτή την αρχιτεκτονική που μέσα από τον κεντροευρωπαϊκό κοινωνοπολιτικό χαρακτήρα της είναι γ' αυτόν το σημείο αναφοράς, με τις σπουδαίες κεντροευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Είναι χαρακτηριστικό να ερευνήσει κανείς μερικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που γίνονται τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα, για να παρατηρήσει τις αρχιτεκτονικές επιλογές του Ελ. Βενιζέλου. Εδώ πρέπει να αναφερθεί το όνομα του αρχιτέκτονα και Καθηγητή στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Αλ. Νικολούδη (1884-1944). Ο Νικολούδης είναι ο κατ' εξοχήν εκπρόσωπος του ακαδημαϊσμού στην αρχιτεκτονική και των εκλεκτικιστικών διδαγμάτων των Beaux Arts του Παρισιού. Προικισμένος αρχιτέκτων, αριστοκράτης και κοινωνοπολίτης είναι ο «εκλεκτός» του Βενιζέλου. Δημιουργός πολλών έργων στην Αθήνα μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε τον κινηματογράφο «Αττικόν» (1916-20), την Φοιτητική Λέσχη του Παν. Αθηνών (1926) και τη Σχολή Αξιοματικών (Σαρόγλειο) (1928-29), αλλά και τη συμμετοχή του σε πολλές κρατικές αναθέσεις και διαγωνισμούς.

Μέσα σ' αυτούς ξεχωρίζουμε δύο:

Εκείνον για το Δικαστικό Μέγαρο που προκηρύχθηκε το 1910 και εκείνον για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (1926-27), σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Σωτήριο Ι. Μαγιάση (1894-1966)³.

Τον Φεβρουάριο του 1996, στα πλαίσια συνέδριου που οργάνωσε το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, είχαμε παρουσιάσει ανακοίνωση με θέμα: «Αρχιτεκτονική και Αρχιτέκτονες στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Το έργο του αρχιτέκτονα Νικ. Γ. Νικολούδη».

Γράφαμε τότε: «Η γαλλική Ecole des Beaux Arts στην οποία θα φοιτήσουν μεταξύ των άλλων οι Αλ. Νικολούδης και Βασ. Κουρεμένος όπως και αργότε-

Ο Ν. Χολέβας είναι ανατρ. καθηγητής στο Τμ. Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. Το κείμενο αποτελεί ομιλία του στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, στα πλαίσια εκδήλωσης μνήμης για τα 60 χρόνια από το θάνατο του Ε. Βενιζέλου (16.11.96).



Δικοστικό Μέγαρο. Τομή κατό πλάτος. Μελέτη 1930.



Δικοστικό Μέγαρο. Κυρία θέση. Μελέτη 1930.



Δικοστικό Μέγαρο. Κάτωφθι σ' Ιανουάριον. Μελέτη 1930



Δικοστικό Μέγαρο. Τομή κατό πλάτος τῆς ὁδοῦ Διονυσίου 'Αρποπογούτου. Μελέτη 1930.

ρα ο Εμμ.Λαζαρίδης και ο Σωτ. Ι. Μαγιάσης, εισάγοντας τις θέσεις και τα οφόματα μιας κοινοπολίτικης άποψης για την αρχιτεκτονική που συμβαδίζει και με την επί της αρχιτεκτονικής άποψη του Ελ.Βενιζέλου. Ο εκλεκτικισμός εισάγεται στην πρωτεύουσα σε όλη την τη μεγαλοπρέπεια.

Από την άλλη ακριβώς μέσω της αρχιτεκτονικής του Σ.Μαγιάση, Ανδρέα Κρεεζή και άλλων, πραγματοποιείται σταδιακά αλλά ουσιαστικά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η μετάβαση από τον ακαδημαϊσμό στις νέες θυμολογικές επιταγές της εποχής. Η κατάκτηση του μοντέρνου κινήματος στην αρχιτεκτονική του τόπου ήδη μέσα στη δεκαετία του 1920, αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα και ο δρόμος προς τη φασιοναλιστική μορφολογία πλαταίνει όλο και περισσότερο.

Η Αθήνα της, μετά την μικροσιατική καταστροφή, εποχής, αρχίζει να παίρνει μια ολοκληρωμένη οντότητα μέσω του έργου των αρχιτεκτόνων που ενασθητοποιούνται όλο και περισσότερο στις κατευθύνσεις του διεθνούς μοντέρνου κινήματος. Φυσικά η πορεία προς την ανανέωση της αρχιτεκτονικής έχει ήδη αρχίσει και μέσω των οραμάτων του Αριστοτέλη Ζάχου που επαναπροσδιορίζει την ανάγκη της επιστροφής στη διάδηματα της λαϊκής και υστεροβυζαντινής αρχιτεκτονικής προς ανεύρεση της «ελληνικότητας».

Συγχρόνως και με τον Α.Ζάχο, μια ολόκληρη ομάδα νεωτέρων αρχιτεκτόνων, αυτών της πρωτοπορίας, που με το έργο τους θα σφραγίσουν τη μορφή της πρωτεύουσας και θα αποτελέσουν τελικά τη μοντέρνα αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου. Μεταξύ αυτών τα ονόματα των: Γ.Κοντολέοντος, Π.Ν.Τζελέτη, Κ.Παναγιώτακου, Νικ.Μητσάκη, Βασ.Δούρα, Αγγ.Σιάγα και τόσων άλλων ακόμη που καθιέρωσαν τη μοντέρνα γλώσσα στην αρχιτεκτονική μορφολογία την εποχή εκείνη στην Αθήνα, κάνοντάς την συγχρόνως διεθνώς γνωστή και εκτιμητέα.

Από τη μια λοιπόν η «ομάδα» των αρχιτεκτόνων του ακαδημαϊσμού και από την άλλη εκείνη των θυασώτων της μοντέρνας γλώσσας της αρχιτεκτονικής των φασιοναλισμού. Άλλα ας επιστρέψουμε στο δύο αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται μέσα στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα. Ο διαγωνισμός για το Δικαστικό Μέγαρο των Αθηνών, όπου το πρώτο βραβείο απονέμεται στον Αλεξ. Νικολούδη που ξεκινά μεν το 1910, αλλά καταλήγει σε ανάθεση από τον

Ελ.Βενιζέλο σε άλλο οικόπεδο.

Πρόκειται σαφώς για ένα μεγαλόπερο κτίριο εκλεκτικιστικής μορφολογίας, το οποίο και λόγω του όγκου και της θέσης που θα ξεσηκώσει θύελλα αρνητικών κριτικών στον αρχιτεκτονικό και πνευματικό κόσμο της εποχής.

Κυρίως οι αρνητικές κριτικές επικεντρώνονται στην επιλογή του χώρου που είναι μέσα στο ευρύτερο αρχαιολογικό περιβάλλον των Αθηνών στη σημερινή θέση του κτιρίου Βάλερ και λόγω του όγκου του έρχεται σε αντιπαραγόμενη με τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Οι αντιδράσεις αυτές έπεισαν τελικά τη διοίκηση και η κατασκευή δεν πραγματοποιήθηκε.

Ο δεύτερος διαγωνισμός είναι εκείνος για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού στο οικόπεδο των Βασιλικών Σταύλων που γίνεται το 1926-27. Στο διαγωνισμό αυτό λαμβάνει μέρος ο Αλ.Νικολούδης σε συνεργασία με τον Σωτ.Ι. Μαγιάση. Η πρόκληση είναι μεγάλη και λόγω του όγκου του έργου και λόγω του πολυσύνθετου των λειτουργιών που προβλέπονται στους δρους του κτιριολογικού προγράμματος. Οι ομοιότητες της ακολουθήτας μορφολογίας, αλλά και της κοινοπολίτικης νοοτροπίας, που αποτελεί πεποίθηση των αρχιτεκτόνων είναι πασιφανής και συνδέει την πρόταση αυτή με εκείνη αργότερα για το Δικαστικό Μέγαρο.

Οι πρώτες δεκαετίες του αιώνα θέλουν την Αθήνα πρωτεύουσα των μεγάλων έργων.

Όπως και μια πρόταση ανάπλασης του Λόφου του Λυκαβηττού από τον Κωνσταντινουπόλιτη Κωνσταντίνο Π. Κυριακίδη (1884-1942), αρχιτέκτονα σημαντικών κτιρίων στην Αθήνα και μεταξύ των άλλων του Κεντρικού Κτιρίου του Κολλεγίου Αθηνών, που διεγκανιάσει στις 25 Μαΐου 1929, ο ίδιος ο Ελ. Βενιζέλος.

Ο Κυριακίδης όπως και τόσοι άλλοι αρχιτέκτονες αναζητούν μια «ελληνική» γλώσσα για τη νέα αρχιτεκτονική, ο καθ' ένας με τις παραδοχές του και τα πιστεύω του. Ο «δωρικός» Κυριακίδης, έγραφα σε παλαιότερη μελέτη μου, δεν ξεχωρίσει ποτέ να εισάγει στη μορφολογία των έργων του στοιχεία από τη δωρική θυμολογία⁴.

Ο δρόμος προς την κατάκτηση μιας νέας έκφρασης είναι εμφανής και με τις μελέτες για τη νέα πόλη της Θεσσαλονίκης μετά την καταστροφική πυρκαϊά του 1917.

Μελέτες των H.Hebrard, K. Κατούκη και η συμβολή του Αρ.Ζάχου ως μέλους της Επιτροπής Νέου Σχεδίου

της Θεσσαλονίκης θα καταλήξουν στη νεοβυζαντινή ζωνα με εκλεκτικιστική σφραγίδα διαμόρφωσης της Πλ.Αριστοτέλους⁵.

Τα προβλήματα της Αθήνας δεσπόζουν όπως και μεταξύ των άλλων εκείνα της Παιδείας. Ετσι, από τη δεκαετία του 1930 η κυβέρνηση του Ελ.Βενιζέλου με υπουργό της Παιδείας τον Γεώργιο Παπανδρέου, προχωρεί σ'ένα μεγαλόπτυο σχέδιο της κατασκευής 4.000 νέων σχολικών κτιρίων σ'όλη τη χώρα. Αυτό το πρόγραμμα που ξεκινά υπό τη δύνα του Αρ.Ζάχου αργότερα του Νικ.Μητσάκη και τέλος του Πάτροκλου Καραντινού αποτελεί όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς παραδειγμα παρουσίας μοντέρνας φασιοναλιστικής αρχιτεκτονικής σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Πράγματι, αρχιτεκτονες των κτιρίων αυτών είναι εκείνοι που εκπροσωπούν τη νεοελληνική πρωτοπορία στην αρχιτεκτονική. Ονόματα όπως αυτά των Νικ.Μητσάκη, Κ.Παναγιωτάτου, Αγγ.Σιάγα, Π.Καραντινού και τόσων άλλων είναι οι εγγυήσεις στην υψηλή ποιότητα της νέας μοντέρνας αρχιτεκτονικής.

Την ίδια εποχή στα πλαίσια της «Πολεοδομικής Επιτροπής» που συγχροτεί το Υπουργείο Συγκοινωνίας μετέχουν μερικοί επιφανείς αρχιτέκτονες όπως οι Ν.Μπαλάνος, Β.Τσαγρής, Εμμ.Κριεζής, Δημ.Πικιώνης, αλλά και μορφές της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ζωής του τόπου όπως οι Ζαχαρίας Παπαντωνίου και Κ.Παφένης. Κατά τη συνεδρίαση της 26 Απριλίου 1933 υπό την προεδρία του Υπουργού προέκυψαν τα εξής:

«Ανεπτύχθησαν αντιλήψεις αι ποιαι εδικαιολόγησαν εκ των ιυστέρων την αξιώσιαν περι μεταβολής του τίτλου αυτής εις «Ανώτατη Συμβούλιον Δημοσίας Καλαίσθησίας». Τα μη τεχνικά μέλη της Επιτροπής υπεστήσαν ότι αυτή θα έπειτε να παρεμβαίνει, ασκούσα δικτατορικά ούτως ειπείν δικαιώματα, εις ζητήματα τα οποία κατά την γνώμην της θίγουσι την δημοσίαν αισθητικήν. Ούτω συνεζητήθη ότι θα έδει να επιβληθή ωρισμένος αρχιτεκτονικός θυμός κλπ. κλπ.

Έχουμε την γνώμην ότι η απότελεσμα ασκήσεως μάς τοιμάτης παρεμβάσεως εις την αρχιτεκτονική διαμόρφωσην ιδιωτικών κτιρίων και εν γένει η λήψη περιοριστικών μέτρων κατά της ελεύθερας καλλιτεχνικής δημιουργίας, σημαίνει αναχρονισμός επικίνδυνον. Ασφαλώς άλλωστε θα είναι αδύνατον να εφαρμοσθή χωρίς να έχωμεν ως συνέπειαν την εξέγερσιν ολοκλήρου του επιστημονικού και καλλιτεχνικού



1930: Φωτομοντάζ από το Ζάπτειο με το Δικαστικό Μέγαρο (φωτ. εποχής του αρχιτ. Αλ. Νικολούδη).

μας κόσμου.

Άλλοι λόγοι επέβαλον την σύστασης μιάς τοιαύτης επιτροπής. Οι λόγοι ούτοι ήσαν η επιβολή επιστημονικών κανόνων εις την μορφή και λειτουργίαν των πόλεων, οίτινες προέκυψαν κατόπιν της επικρατήσεως νέων αντιλήψεων, αι οποίαι ουδέν έχουσι το κοινόν με γούστα και εν γένει αισθητικάς ανεξερευνήτους δοξασίας. Ως γνωστόν, ο σημερινός Αρχιτεκτώνας έπαυσε να δημιουργήται και να εξελίσσεται εις φυτώρια μόνον καλλιτεχνικά, λαμβάνει δε προ παντός τεχνικάς επιστημονικάς κατευθύνσεις και αντιλαμβάνεται τα δημιουργήματα του ως ικανοποιούντα οργανικάς ανάγκας των κοινωνιών. Η σύνθεσης της Επιτροπής είναι ασφαλώς η αιτία της σημειωθείσης εκτροχιάσεως. Τα τεχνικά μέλη αυτής έχουν δικαίωμα εις την υποχρέωσιν, σχηματίζοντα κοινόν μέτωπον, να διαφωτίσουν την Κυβέρνησην περί των ακολουθητών κατευθύνσεων, αίτινες δεν δύνανται να είναι άλλα παρά επιβολή μέτρων και κανόνων εξασφαλιζόντων την άνετον κοινωνικήν διαβίωσιν, την κυκλοφορίαν, την υγείαν, την ανέγερσιν κτιρίων δημοσίων ή ιδιωτικών με αρχιτεκτονικήν επιστημονικώς ορθήν, την προστιούσιν των μνημείων του παρελθόντος από προσβολάς αντιεπιστημονικάς. Αι κατευθύνσεις αύται ουδέν το κοινόν έχουν με μίαν μεταφυσικήν αισθητικήν⁶.

Τα ζητήματα της «Δημόσιας καλαισθοσίας» είναι ζητήματα καντά μιας και συνδιάζονται με τη μορφή και την έξελιξη των πόλεων. Από την άλλη, με

δεδομένο το ενδιαφέρον του Ελ.Βενιζέλου για τα τεχνικά πράγματα της Χώρας, το ζητήμα του «νέου αισθητικού όμβουλου» κυριαρχεί.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι φορέας της αναβάθμισης της τεχνικής επιστήμης και τυγχάνει της συμπαράστασης του ίδιου του πρωθυπουργού. Αυτό διαφαίνεται και από συγχρητήρια επιτοπολή που ο ίδιος ο Ελ.Βενιζέλος απενθύνει προς τον τότε Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. Γερουσιαστή Νικ.Κιτσίκη, επ' εικασίᾳ της συμπληρώσεως ενός έτους της εκδόσεως των «Τεχνικών Χρονικών».

Σημειώνει ο Ελ. Βενιζέλος:
«Κύριες Πρόσδοχε,

Επιθυμώ ν' απενθύνω εις το Τεχνικόν Επιμελητήριον θερμά συγχρητήρια δια την συμπλήρωσιν του πρώτου έτους από της εκδόσεως των «Τεχνικών Χρονικών».

Δια της εκδόσεως του περιοδικού τούτου κατέστη γνωστή όχι μόνον εις ευρυτέρους κύκλους του εισωτερικού η συστηματική συμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου εις την προαγωγήν της τεχνικής κινήσεως της χώρας μας, αλλά και εις τους αιμοδίους κύκλους του εξωτερικού η ύψωσις της στάθμης των τεχνικών επιστημών παρ' ήμιν.

Τα ζητήματα τα οποία αποχρόλισαν τα διαλέξεις του Επιμελητηρίου κατά το λήγον έτος ήσαν εξ εκείνων προς τα οποία συνδέεται αμέσως η πρόσδοσης της χώρας, ήμην δε ευτυχής, διότι ημπόρεσα να παρακολουθήσω αυτοπροσώπως πολλάς εκ των διαλέξεων τούτων εκ των οποίων πολλήν επορίσθην αφέλειαν.

Εύχομαι όπως το Τεχνικόν Επιμελητήριον συνεχίση με τον αυτόν ζήλον την δράσιν του δια την μελέτην των μεγάλων τεχνικών ζητημάτων που ενδιαφέρουν την χώραν.

Μετ' εξαιρέσου τημής
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ BENIZELOS⁷.

Ενα όμως ακόμη «μεγάλο τεχνικό έργο» της εποχής δείχνει χαρακτηριστικά τις επιλογές των κυβερνήσεων Βενιζέλου. Πρόκειται για τη μελέτη του Ωδείου Αθηνών. Η «ιστορία» του κτιρίου ξεκινά το 1928 για να τελεώσει το 1940, χωρίς τελικά να πραγματοποιηθεί. Είναι όμως πολύ ενδιαφέροντα η μελέτη σχετικού αναλυτικού δημοσιεύματος στα «Τεχνικά Χρονικά»⁸.

Στο παραπάνω δημοσίευμα διαβάζουμε:

«Όταν κατά την άνοιξην του 1931, η τότε Κυβέρνησης απεφάσισε -κατόπιν τριών αλλεπαλλήλων συνέκεφων όλων των αιμοδίων υπηρεσιών- να διαθέση το βάθος του Κήπου του Κλαυθμώνας διά την ανέγερσιν του νέου μεγάρου του Ωδείου, ο πρωθυπουργός (Ελ. Βενιζέλος) ετόνισεν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ωδείου, ότι μια τόσον ευνοϊκή απόφασις επιβάλλει και εις το Ίδρυμα την υποχρέωσιν να μην αρχίση τους συνήθεις εν Ελλάδι οικοδομικούς πειραματισμούς αλλά -προκειμένου περὶ κτιρίου απαιτούντος ειδικάς γνώσεις και ειδικήν πείραν- να παραγγείλη το σχέδιον εις ειδικόν ξένον αισθητέκτονα παγκοσμίου κύρους. Το Συμβούλιον του Ωδείου συνεφώνησεν απολύτως εν προκειμένω καθώς επίσης και επί της ανάγκης, ώπως εις αντίδρασιν κατά της αισημβράστου προς τας Αθήνας μόδας των ακαλαισθήτων αφελιμιστικών οικοδομών, ανεγερθεί το νέον μέγαρον εις όμβολον Ελληνικόν και σύμφωνον προς τον χαρακτήραν ενός ναού της Μουσικής⁹.

Αναζητήται λοιπόν «ρυθμός ελληνικός» ως βασική προϋπόθεσης αναβάσεως της μελέτης σε συγκεκριμένο αισθητέκτονα. Οι αισθητέκτονες που υπέβαλλαν σχέδια ήσαν πολλοί, έλληνες και ξένοι. Μεταξύ των ονομάτων ξεχωρίζουμε εκείνο των ελλήνων Κ.Κυριακίδη, Β.Τσαγαρή¹⁰, Β.Κασσάνδρα, Κ.Μπόνη, Γ.Κοντολέοντα και των ξένων: του γάλλου B.Mathon, του γερμανού Max.Littman και του αμερικανού Stewart Thompson.

Και πράγματι, όλοι οι παραπάνω αισθητέκτονες είναι σημαντικά ονόματα της εποχής τους. Ολοι με τον τρόπο τους προσπαθούν να «ανακαλύψουν» τον πολυπόθητο «ελληνικό όμβολο».

προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τί ακριβώς εννοούν οι αγωνοθέτες όταν αναφέρονται σε «ρυθμό», όταν ακριβώς τα χρόνια εκείνα έχει ήδη πραγματοποιηθεί διεθνώς η μεγάλη αλλαγή στην αρχιτεκτονική με βασικές αρχές την καταδίκη των ιστορικών ρυθμών και την προώθηση της ορθολογικής αρχιτεκτονικής που έχει βασικό σύνθημα: «η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία».

Μετά από όλα τα παραπάνω μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, όσον αφορά τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές προτιμήσεις του Ελ. Βενιζέλου.

Κατ' αρχήν θεωρούμε ότι όταν πρόκειται για μεγάλα δημόσια κτίρια επιδιώκεται μέσω της ιστορικής ρυθμολογίας, η απόδοσης στην πόλη της φυσιογνωμίας μιάς σύγχρονης κοινωνολίτικης πρωτεύουσας, μέσω κτιρίων μνημεώδους χαρακτήρα, σε αντίθεση με το πρόγραμμα των Νέων Σχολικών κτιρίων που προαναφέραμε και τα οποία χαρακτηρίζονται από την εφαρμογή ακριβώς των νέων πρωτοποριακών διδαγμάτων της μοντέρνας αρχιτεκτονικής και γι' αυτό μας ξενίζει η διατύπωση ότι είναι ασυμβίβαστη για την Αθήνα η μόδα «των ακαλαιοσθήτων ωφελιμοτικών οικοδομών»¹⁴ μιά και υπονοεί τα νέα κτίρια που όλο και πληθαίνουν στην πρωτεύουσα με τη σφραγίδα της μοντέρνας αρχιτεκτονι-

κής. Πιστεύουμε τελικά ότι ο Ελ.Βενιζέλος στη θέλησή του για τον εκσυγχρονισμό της χώρας, μέσα από μιά δημοκρατική διαδικασία, προσπάθησε να ακολουθήσει τα μηνύματα της διεθνούς αρχιτεκτονικής, γι' αυτό και τελικά αποδέχεται και την εφαρμογή των πλέον πρωτοποριακών λύσεων της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του ρασιοναλισμού, έστω και αν αμφιταλαντεύεται στο τί ακριβώς πρέπει τελικά να γίνει, προκειμένου να βρει σάφκα και ουτά ένας «νέος ελληνικός ρυθμός».

Σημειώσεις

- 1 Χολέβας, Νικ.Θ., *Αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου στα Βαλκάνια*, Αθήνα, 1994, Εκδ.Φιλιππότης, σελ.175.
- 2 δ.π.σελ. 180 και α. Μπίρης, Κ.Η., *Αι Αθήναι από τον 19ον εις τον 20όν αιώνα*, Αθήναι, 1966, σελ.276-280 και β.Πολύζος, Ι., «Μεταρρυθμιστικά δινειδα και πολεοδομικές ρυθμίσεις», στον τόμο: ΥΠ.ΠΟ (εκδ.),, Η Αθήνα στον 20ό αιώνα, 1900-1940: Αθήνα Ελληνική πρωτεύουσα, Αθήνα, 1985, σελ.26-46 στον ίδιο τόμο βλ.Μανούδη, Μ., «Οι προτάσεις Hoffman και Mawson και ο αθηναϊκός τύπος», σελ.45-57.
- 3 Χολέβας, Νικ.Θ., *Εισαγωγή στο* *έργο του αρχιτέκτονα Σωτηρίου Ι. Μαγιάση*, Αθήνα, 1987. Επίσης όσον αφορά στον διαγωνισμό του Δικαστικού Μεγάρου, δίνονται αρκετές πληροφορίες στη μελέτη: Κουφοδήμου, Β., - Κωστάκη, Α., «Η κοινωνολίτικη αρχιτεκτονική του Αλ.Νικολούδη 1905-1944», Θέματα Χώρου-Τεχνών, τ.18/1987, σελ.37-42. Επίσης βλ. «Ο Βενιζέλος διά το Δικαστικό Μέγαρον», εφ. Εστία φ.17.10.1930.
- 4 Χολέβας, Νικ.Θ., «Ο Αρχιτέκτων Κωνσταντίνος Π.Κυριακίδης (1884-1942)», περιοδ. Κατοικία, αρ. τευχ. 41, 1990, σελ.121-125.
- 5 βλ. Χολέβας, Νικ.Θ., *Αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου στα Βαλκάνια*, Αθήνα, 1994, εκδ.Φιλιππότης, σελ. 188-190 και εικ. 281-285.
- 6 βλ. Τεχνικά Χρονικά, τ. 1 Μαΐου 1935, σελ. 472.
- 7 βλ. Τεχνικά Χρονικά, τ. 1 Ιανουαρίου 1933, σελ. 1.
- 8 βλ. Τεχνικά Χρονικά, τ. 15 Απριλίου - 1 Μαΐου 1940, σελ. 351-371.
- 9 δ.π., σελ. 356.
- 10 βλ. Χολέβας, Νικ.Θ., *Ο Αρχιτέκτων Β.Γ.Τσαγρής (1882-1941)*, Αθήνα 1987, σελ. 25 και πίνακες Κ34 και Κ35.
- 11 βλ. Τεχνικά Χρονικά, τ. 15 Απριλίου - 1 Μαΐου 1940, σελ. 356.