

Συνάντηση Αθηνών '97

Η «Συνάντηση των Αθηνών '97» έχει στόχο να φέρει σε επαφή υπευθύνους της οικονομίας, της πολιτικής και φορείς του πνεύματος, ώστε να δοθούν οι απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις της υπό εξέλιξιν κοινωνίας.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει άμεση σχέση με τη δικτύωση των ατόμων και της αγοράς. Μαζί με τις ευκαιρίες που προσφέρονται σ' αυτή την εξέλιξη, γεννώνται και φόβοι εξαιτίας των μαζικών δομικών προσαρμογών που επιφέρει.

Οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να ξέχνουν την κοινωνική συνοχή χωρίς την οποίαν θέτουν σε κίνδυνο τα κέρδη της δικής τους επιτυχίας.

Η επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας θα προκαλέσει τόσες ανακατατάξεις δοσες και η χρησιμοποίηση της μηχανής στην οικονομική διαδικασία.

Η διασύνδεση της κοινωνίας θα δημιουργήσει μια νέα ανακατανομή των «δομών» σε μεγάλη κλίμακα και το 1997 θα είναι η τελευταία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να στραφούν προς την ψηφιακή επανάσταση.

Προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Συνείδησης δεν είναι μόνο η ενότητα της αγοράς, αλλά η κοινή πολιτισμική μας κοίτη. Ετσι αναμένεται ότι οι βασικές αξίες, η κοινή ταυτότητα και το κοινό δράμα για μια κοινωνία βασισμένη στον ανθρωπισμό και το δίκαιο, θα συμβάλουν στο κτίσιμο μιας Δημοκρατίας, όπου οι πολίτες θα αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Η «Συνάντηση των Αθηνών '97» είναι ένα μείζον γεγονός με στοιχεία πνευματικής, οικονομικής, περιβαλλοντολογικής και πολιτικής ειδήλλωσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα δίνει τόσο το αντικείμενο της συνάντησης όσο και η θεματολογία και η προσωπικότητα των προσκεκλημένων. Είναι γνωστό, το έχουμε άλλωστε διακηρύξει διά λόγων και πράξεων, εμείς, οι άνθρωποι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που διοργανώνει αυτή τη συνάντηση, εγκαρδίως αγαπούμε τη Δημοκρατία, γι' αυτό απαντούμε στην ακινησία με κίνηση και στο σκότος με αναμμένους πυρσούς.

Γι' αυτό φέρνουμε τη «Συνάντηση των Αθηνών» στην Πνύκα.

Νικόλαος Μαρκάτος

Πρύτανης Ε.Μ.Π.