

# Τιμητική εκδήλωση για τον καθ. Θεοδόσιο Τάσιο

Εκδήλωση για τον ομότιμο καθηγητή ΕΜΠ Θεοδόση Τάσιο, κατά την οποία παρουσιάστηρε και ο τιμητικός τόμος «ΔΑΙΔΑΛΜΑΤΑ», οργάνωσε το Πολυτεχνείο, τιμώντας την πολυετή προσφορά ενός μεγάλου δασκάλου και επιστήμονα.

Κατά την εκδήλωση, χαιρετισμό απήρθινε ο Πρύτανης ΕΜΠ καθ. Θ. Σανθόπουλος, ο οποίος επέδωσε στον τιμώμενο το Μετάλλιο του Ιδρύματος. Προσφώνησε έγινε από τον Πρόεδρο του American Concrete Institute και Κοινήτορα της Σχολής Πολυτεχνών Μηχανικών του Τέξαν, καθ. J. Jirsa, αναφορά στο έργο του Θ. Τάσιου από τον επικ. καθηγητή ΕΜΠ Σπ. Τσουκαντά, ενώ η παρουσίαση του τιμητικού τόμου, έγινε από τον τέως αντιπρύτανη, καθηγητή ΕΜΠ Ε. Γαλανή. Η λαμπρή εκδήλωση έκλεισε με σύντομη ομιλία του τιμώμενου καθηγητή, που με το θείο χάρισμα του ουσιαστικού, περιεκτικού λόγου του, κατέκτησε για άλλη μια φορά το ακροατήριο.

Ο κ. Τσουκαντάς, συνεργάτης του τιμώμενου, για πάνω από 30 χρόνια, που κατάφερε, ομολογούμενώς με εξαιρετική επιτυχία να συμπυκνώσει, κατά την παρουσίαση, το τεράστιο έργο μας κατά κοινή ομολογία σημαντικής πρωτοπότητας της επιστήμης και των γραμμάτων και ο οποίος είχε και την ευθύνη της επιμέλειας του τιμητικού τόμου, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«.....Ο όγκος του επιστημονικού έργου του Τάσιου είναι τεράστιος, σου κύβει την ανάσα, αφού κάθη μέρα, κάθε ώρα συνεργασίας μαζί του, ήταν μία κανούνγια εμπειρία. Σου εμφύτευε έναν νέο τρόπο σκέψης, ένοιωσες την διναμική ταχτική με την οποία επάλετο, για την εξέλιξη και χρησιμοποίηση της επιστημονικής γνώσης, για την εφαρμογή της στο Τεχνικό έργο και στην ποιότητά του.....Ήταν γεννημένος Μηχανικός, και τούτο φάνηκε καόλας, από το τέλος των αποιδών του, αφού οι δίδιμες γέφυρες/πλάκες του Κρήτου, κατασκευάστηκαν με μελέτη που ήταν το θέμα της διπλωματικής του εργασίας, με τον αειμνηστο Καθ. Περικλή Παρασκευόπουλο. Και αυτή ήταν και η πρώτη εφαρμο-

γή προεντεταμένου σκυροδέματος στην Ελλάδα. Λίγο μετά, περί το 1957, στις τεράστιες υπόγειες σήραγγες, δεξιαμενές καυσίμων του Ναυτικού, θα εγκαταστήσει εργοταξιακά εργαστήρια σκυροδέματος και θα ερευνήσει και χρησιμοποιήσει λεπτοκαλεσμένη θηραϊκή γη, ως πρόδιθετο σκυροδέματος, για την επίτευξη εξαιρετικής πλαστικότητας και στεγανότητας. Και για όσους γνωρίζουν, αυτή ήταν μία πρόδρομη εφαρμογή της σημερινής τεχνολογίας προσθήκης πυριτικής άγνης στο σκυρόδεμα.

Θα αρχίσει τότε, μία περίοδος μελετών και επιβλέψεων μεγάλων γεφυρών, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Αυτή η δραστηριότητα, τον έφερε κοντά στα προβλήματα εδαφομηχανικής και θεμελώσεων, επιστημονικές περιοχές που ήσαν πολύ πίσω τότε, και τον ώθησε και στην ίδρυση ενός από τα πρώτα ιδιωτικά εργαστήρια εδαφομηχανικής στην Ελλάδα, κατ' ευθείαν συνδεδεμένο με την παραγωγή. Σ' αυτήν την κανούνγια για την εποχή εκείνη επιστημονικοτεχνική περιοχή, ιδρύει δύο προδρομικές (για τα Ελληνικά πράγματα) εταιρείες: Την «Γεωρέντα» και την «Ελληνική Εταιρεία Θεμελιώσεων», οι οποίες έγραψαν την ιστορία τους στον τόπο μας.

Το σημαντικότερο σε όλη αυτή την έντονη, εν τεχνολογίᾳ δράση, του Τάσιου της εποχής εκείνης, ήταν πως υπήρχε πάντα η αντιστοιχία σε εφαρμοσμένη έρευνα και σε δημοσιεύσεις. Ήδη από τότε χρονολογούνταν οι δημοσιεύσεις του, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε θέματα σκυροδέματος και εδαφομηχανικής.... Την εποχή εκείνη, η προκατασκευή στην Ελλάδα, βρισκόταν σε πολύ αρχικό στάδιο. Ο Τάσιος όμως, είχε ήδη ασχοληθεί και με το θέμα αυτό. Είχε ήδη εγκαταστήσει στον Τύρναφο, μικρό μεν άλλα συγκροτημένο εργοστάσιο προκατασκευής και υπήρχε, μπροστά να πω, ο ιδιαίτερος Μέντωρ για την διδακτορική μου διατριβή.... Τα αποτελέσματα της τότε συνεργασίας μας, για τις αντισειμακές συνδέσεις προκατασκευασμένων τοιχωμάτων, ακόμη χρησιμοποιούνται στους Κανονισμούς και απετέλεσαν, μεταξύ άλλων, και μεγάλο μέρος αντακεμένου ενός βιβλίου, στα Ρώσικα

γραμμένο, από τον Τάσιο και τους συνεργάτες του.

Ήδη όμως, ο Τάσιος ως καθηγητής του Πολυτεχνείου, αφήνει γρήγορα την τεχνολογική του δράση και αφειδώνεται αποκλειστικά στην διδασκαλία, την έρευνα και την σύνταξη κανονισμών..... Οι χριλάδες μαθητές του Τάσιου (στην Ελλάδα και το εξωτερικό), μαρτυρούν για το πάθος του να κάνει ένα μάθημα ολοζωντανό, ρειστάλ διδακτικότητας και επικοινωνίας (και πούς δεν έχει θαυμάσει τον Τάσιο διδάσκοντα), επί 40 χρόνια τώρα. Τον βλέπαμε να προετοιμάζεται πάντοτε πριν από κάθε μάθημα (και σήμερα ακόμη στα μεταπτυχιακά του) και δεν το ποτεύαμε. Έλεγε ότι: η ωραιότερη γέφυρα που φτιάχνεις, είναι η γέφυρα της Παιδείας, και πρέπει να την θεμελιώνεις κάθε φορά.

Είναι εύκολο να μιλάει κανείς σήμερα για Έρευνα Εργαστηρίου.

Έπρεπε όμως τότε, να δημιουργηθεί εργαστήριο εκ του μδενός, σε μία εποχή μάλιστα, όπου δεν υπήρχαν μαζικές χρηματοδοτήσεις.

Σ' αυτή την δημιουργική προσπάθεια, για την ίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα Εργαστηρίου Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ο Τάσιος έδωσε χρόνια την ζωή του, ήδη από την εποχή του αειμνηστού Δημητρίου Κορωναίου.

Αργότερα, θα επιστρατευτούμε άλλοι, και εγώ πρωτοπαίκτης, σ' αυτό το ωραίο έργο. Και το αποτέλεσμα, θα υπηρετήσει τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας επί τριάντα-τόσα χρόνια, και θα τροφοδοτήσει, σε μερικά ουσιώδη σημεία, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμού Σχεδιασμού Έργων από σκυρόδεμα και από τοιχοποιία.

Οφείλω να μνημονεύσω την πίστη του Τάσιου στην σημασία των προδιαγραφών και των κανονισμών.

Χρειαζόταν όμως, ο ηγετικός μόχθος του, για να πρωτολειτουργήσουν στο ΤΕΕ, κυρίως, επί δύο δεκαετίες σχεδόν, διάφορες ομάδες εργασίας προς τούτο. Εκεί δηλ. στο ΤΕΕ, όπου η επιστημονική έρευνα μετονυμώνεται σε γλώσσα Μηχανικού, δούλεια επίπονη αλλά δημιουργική.

Ένα χαρακτηριστικό του Τάσιου,

πρωτότυπο την εποχή εκείνη για έναν Έλληνα Πολιτικό Μηχανικό, αποτελεί η διεθνής του σταδιοδρομία. Σπουδές Πολιτικού Μηχανικού είχαν κάνει παλαιά και άλλοι επιστήμονες, που διακρίθηκαν στην Ευρώπη, αλλά άλλους σπουδαίους τομείς της επιστήμης εθεράπευσαν εκείνοι, και μάλιστα ως μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού.

Ο Τάσος, έμεινε στην Ελλάδα αφ' ενός, αφ' ετέρου υπηρετούσε καθαρά αντικείμενα Πολ. Μηχανικού, όταν εδίδασκε σε ξένα ιδρύματα (στο Παρίσι, στην Παβία, στο Ναντάν) ή όταν εκλεγόταν Πρόεδρος μεγάλων διεθνών επιστημονικών ενώσεων, όπως η RILEM και το CEB.

Θέλω να μείνω λίγο σ' αυτήν την τελευταία επιστημονική Ένωση, κυρίως: το CEB (Committee European du Beton).

Επί έτη συναπτά, ο καθηγητής μας προήρθεν διεθνών επιτροπών του CEB, σε θέματα συμπεριφοράς ωπλισμένου σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενη φόρτη, αναλυτικής προσομοίωσης για τους υπολογισμούς επισκευών και ενσύχισεων και άλλα, που απετέλεσαν την βάση για την ανάπτυξη των αντίστοιχων επιστημονικών περιοχών και εφαρμοζόνται και σήμερα.

Αλλά δεν περιμέναμε (ή περιμέναμε) ότι μία μέρα, θα διαδεχόταν στην προεδρία του CEB, προσωπικότητες διεθνούς κύρους, όπως ενός Rusch ή Franco Levi ή Fery Borges. Θυμάμας με πόση ικανοποίηση μάθαμε την εκλογή του το 1983, από την διεθνή Γενική συνέλευση της Πράγας (ο ομιλών ήταν εκεί καθώς και μερικοί άλλοι από τους παλαιούς συνεργάτες). Την θεωρήσαμε ως μία δίκαιωση των επιτεγμάτων των Ελλήνων Πολ. Μηχανικών, στον τομέα των Κατασκευών.

Επί 5 χρόνια ο Τάσος διημύθυνε τον μεγάλο αυτό επιστημονικοτεχνικό οργανισμό, πηγανοεργόμενος στην Λωζάνη (έδρα του Οργανισμού) και σε όλη την Ευρώπη. Και ακόμη σπουδαύτερο, για άλλα 5 χρόνια μετά, θα συνεχίσει Πρόεδρος της διεθνούς προσπάθειας (τριάντα περίπου επιτροπών και ομάδων εργασιών), για την σύνταξη του Πρότυπου Διεθνούς Κανονισμού Σκυροδέματος, του Model Code CEB/FIP1990.

Πρόκειται για ένα μνημειώδες κείμε-

νο, στο οποίο στηρίζονται και θα στηρίχθουν στο μέλλον, διάφοροι Εθνικοί και περιφερειακοί κανονισμοί - όπως ο Ευρωκώδικας E.C.2, που κυριαρχεί στην ζωή του Ευρωπαίου Μηχανικού.

Η σύνταξη αυτού του κειμένου, ξεκίνησε από το Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος του Ε.Μ.Π., όπου μία μικρή ομάδα από εμάς, συνιστούσε το επονομαζόμενο PROSEC (προσωρινή Γραμματεία) που μέχρι τέλους, ήταν η απομονωμένη της σύνταξης πολλών κεφαλαίων του M.C. 90. Και, δύτι πολλοί, από τα στελέχη του Εργαστηρίου Ω.Σ., ήμασταν ήδη μέλη διεθνών επιτροπών στη RILEM, στο CIB, στο CEB και στη FIP. Ο καθ. Τάσος, μας είχε ανοίξει τον δρόμο, και μου είναι ευχάριστο καθήρκον αυτή η αναγνώριση.

Ανάλογη ήταν, η δραστηριότητα του

σκυρόδεμα» και ο «Ανασχεδιασμός κατασκευών λόγω επισκευών και ενισχύσεων».

Για άλλη μία φορά, οι αντίστοιχες επιστημονικές Γραμματείες προ-σύνταξης και διαδοχικών ελέγχων αυτών των κεφαλαίων, είχαν εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Ω.Σ. του Ε.Μ.Π, με την ενεργό συμμετοχή πολλών στελεχών του.

Το πνεύμα της ομάδας, λειτούργησε ξανά, η προβολή των Ελληνικών ερευνών και εμπειρίας επιτεύχθηκε, αλλά και η άμεση ενημέρωση των Ελλήνων Μηχανικών στις δεθνείς εξελίξεις, γινόταν τώρα κατά διαρθρωτικό τρόπο, έτσι που, η σύνταξη ενός σύγχρονου Ελληνικού Κανονισμού, έγινε αμέσως μετά, πολύ ευχερέστερη. Το ίδιο άλλωστε συνέβη και στην Κύπρο. Και βάση



καθηγητή, στην διεθνή προσπάθεια για την σύνταξη Ευρωκώδικων, όπου είχε κληθεί και συμμετείχε, πριν από την ένταξη της Ελλάδος στην τότε Κοινή Αγορά. Όλη η προσπάθεια για τους Ευρωκώδικες, είχε ξεκινήσει από μία ολυμπιακή Συντονιστική επιτροπή (της οποίας ο Τάσος ήταν μέλος), για να αναπτυχθεί σταδιακώς, σε πλήθος από Επιτροπές και Ομάδες Εργασιών.

Από αυτές, το ενδιαφέρον του καθηγητή μας, εσπάστηκε στον Ευρωπαϊκό Αντισειμικό Κανονισμό E.C. 8 και στην σύνταξη δύο μεγάλων τμημάτων του, των οποίων προήρθενε επί 4-ετία. Τα τμήματα αυτά, ήσαν ο «Αντισειμικός υπολογισμός έργων από οπλισμένο

αποτέλεσε, το εξαιρετικό έργο που εκδόθηκε από το Ε.Μ.Π με τίτλο: «Σχέδιο για ένα σύγχρονο κανονισμό σκυροδέματος».

Από την συνοπτική αυτή αναφορά, στην πολυτελή διεθνή δραστηριότητα του Τάσου, δεν θέλω να παραλείψω, την προσφορά του στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

Με την UNESCO, συνεργάζόταν από παλαιά, σε αποστολές άμεσης καταγραφής αποτελεσμάτων καταστροφών σεισμών (όπως π.χ. στην Περσία), σε αποστολές για την οργάνωση νέων πανεπιστημάτων (π.χ. IPAK) και σε θέματα μελέτης συντρήσεως Μνημείων (π.χ. αποστολή στην Αγ. Σοφία στην

Κωνσταντινούπολη), ενώ παράλληλα στην UNESCO, ήταν επί πολλά χρόνα Σύμβουλος, για την ανάπτυξη της βιομηχανίας κατασκευών, στον Τρίτο κόσμο.

Σε θέματα τρίτου κόσμου, θα δοθούν στον Τάσιο και άλλες ευκαιρίες να συμβάλει, όπως η δουλειά του στην Κολομβία, σε ένα έργο οργάνωσης της αντιεστικής άμυνας, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Όλοι εμείς, οι παλαιοί συνεργάτες του Τάσιου, στηρίζαμε όλη αυτή την δεθνή σταδιοδρομία του Καθηγητή, αλλά εισπράξαμε και μία αντίστοιχη διεύρυνση των επιστημονικών ενδιαφερόντων μας.

Τον Τάσιο όμως, πολλοί τον ξέρουν ως Φιλόσοφο. Είναι ένας χαρακτηρισμός, ο οποίος γνωρίζω, ότι δεν του πολυαρέσει, παρ' όλο που είναι χρόνια τώρα, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ανθρωποτικής Εταιρείας και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. Το έργο του δε στον τομέα της «Φιλοσοφίας της Τεχνολογίας», έχει τόσο αναγνωρισθεί, ώστε διδάσκει τώρα ένα ομώνυμο μεταπτυχιακό μάθημα, στα μεταπτυχιακά του Γενικού Τμήματος του Ε.Μ.Π και στο τμήμα Μεθοδολογίας των Επιστημών του Παν. Αθηνών. Προς την ίδια ομανιστική κατεύθυνση, καίρια θέση παίρνει και η «Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας» [ΕΜΑΕΤ], που ιδρυσε και προεδρεύει ο Τάσιος.

Το πλήθος των εκδηλώσεων και των εκθέσεων της εταιρείας (στην Ελλάδα και το εξωτερικό), σηματοδοτούν μία αποφαισιστική μεταβολή των γνώσεών μας για παραμελημένες μέχρι χθές πλευρές του Αρχαιοελληνικού Πολιτισμού. Μία μεταβολή, που την χωροτάμε επι πολλούς στο καθηγητή Τάσιο.

Αυτή είναι λοιπόν η «ολογραφία», ενός ανθρώπου που υπηρέτησε την τεχνολογία, την ερεύνηση επιστημονικά, την δίδαξε και την τοποθέτησε φιλοσοφικά και ιστορικά, όπως της άξιζε.



Αντικείμενο του τμηματικού τόμου, είναι οι επιπλέοντες δημοσιεύσεις του Τάσιου.

Εκεί βλέπει κανείς τις 250 εργασίες και βιβλία του σε μία τεχνικοεπιστημονική περιοχή, μάλιστα, που δεν προσφέρεται για ευκολία δημοσιεύσεων, εργασίες, που έχουν κριθεί ως ουσιώδεις συμβολές στην λόη ευρύτερων πεποικών προβλημάτων και όχι ως απλές «ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις». Γι' αυτό βαφτίσαμε και τον τόμο των δημοσιεύσεων του «ΔΑΙΔΑΛΜΑΤΑ», δηλ. «Τεχνικά έργα».

Θα ήθελα να κλείσω, επανερχόμενος στην ιδιότητα που πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι διακρίνει τον Τάσιο: για το «Δασκαλίκι του».

Αναφέρθηκα, ήδη, στην συστηματικότητα και την διδακτικότητα της προφορικής παρουσίασης των μαθημάτων του. Μαθημάτων, μέσα στο Πολυτεχνείο κατ' αρχήν, από τον καυρό που υπηρετούσε ως Επιμελητής (στο εργαστήριο Αντοχής υπό τον Ευτύχιο Κοκκανόπουλο και τον Περικλή Θεοχάρη, αλλά και ως βοηθός του Αγγελού Καλογερά), μέχρι την καθηγεσία του, στην τότε Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών, στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και την τελική πολυετή

διδασκαλία του στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών τώρα. Άλλα και μαθημάτων που δίδαξε συστηματικά σε ξένια πανεπιστήμια. Έμφαση όμως, έδωσε μεγάλη, και σ' αυτό που σήμερα ονομάζουμε Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Και ήταν, ίσως, ο πρώτος που το έκανε συστηματικά, στα θέματα Πολιτικού Μηχανικού την Ελλάδα, μέσω του Πολυτεχνείου και του ΤΕΕ. Δεν είναι τυχαίο που η Σύγκλητος του ΕΜΠ τον διόρισε πάλι εφέτος «Αντιπρόεδρο του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης» του Ε.Μ.Π.

Υποστηρίζω ότι, ανάλογη παρόμιση προς το πάθος του για διδασκαλία, το «Δασκαλίκι», τον παραθετεί προς τις δημόσιες διαλέξεις του (500 τον αριθμό μέχρι σήμερα), καθώς και το πλήθος των «επιφύλαδων» του στην «Καθηγερινή» και το «Έθνος», επί 10-ετία τώρα.

Ένας από τους Κινέζους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τάσιου, μου έλεγε κάποτε για την Κινέζικη μεταγραφή του ονόματός του, που του έδωσαν όταν εδαδασκαλεί στη Σαγκάη. «Τά, shio, s'», που σημαίνει στα Κινέζικα: «Έκεινον τον σπουδαστή που αρέσκεται να δίδει γνώση στους άλλους».