

# Προς μια διέξοδο Πολιτισμού για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα του 21ου αιώνα

Θάνοντας  
επίκ. καθηγητή  
Τμ. Αρχοντώνων  
και Τοπογράφων  
Μηχανικών ΕΜΠ

## Εισαγωγή

Τί εικόνα επιδιώκουμε για την πρωτεύουσα του 21ου αιώνα; Πώς θα θέλαμε να ζούμε σ' αυτή την πόλη; Είναι τόσο σαφή τα σημειωνά προβλήματα που εύκολα μπορεί να διατυπώσει κανείς, το τί θα επιθυμούσε να πάψει να συμβαίνει. Για όσους οραματίζονται μια άλλη πόλη τα αιτήματα είναι γνωστά: καθαρότερος αέρας, λιγότερος θόρυβος, ασφαλέστερες, πολυτέρως, ανετότερες και πιο ευχάριστες μετακινήσεις. Ως προς το δρόμο, όσοι θυμούνται ποιός ήταν ο ρόλος του πρων από λίγες δεκαετίες, τον αναπλούν: τόπος ζωής, επικοινωνίας και παχνιδιού. Η απώλεια του δρόμου, που είναι ο κατεξοχήν δημόσιος χώρος, προκαλεί και έκπτωση της σημασίας της γειτονιάς, του τοπικού κέντρου και του κέντρου πόλης.

Τί θα θυμίζει σε λίγα χρόνια την μεταπολεμική Αθήνα; Αρχικά η πόλη των νεοκλασικών, έδωσε τη θέση της στην πόλη της πολυκατοικίας. Για ένα πρώτο διάστημα επέζησαν οι γειτονιές, παρά τις πολυκατοικίες. Στη συνέχεια, τα αυτοκίνητα εκτόπισαν τους ανθρώπους από το δρόμο. Ακολούθησε η φυγή των παραδοσιακών κατοίκων του κέντρου προς τα πραστεία. Δόμηση αραιή σε μονοκατοικίες και μετακινήσεις στηριγμένες απολειτουργία στο ιδιωτικό αυτοκίνητο. Καθημερινές μετακινήσεις, μεταξύ πραστείων και κέντρου, που οξύνουν τα προβλήματα, εξωθώντας και τους υπόλοιπους κατοίκους του τελευταίου, να το εγκαταλείψουν. Η πόλη έρπει κατακλύζοντας το φυσικό ανάγλυφο που την περιβάλλει και μαζί αυξάνει το μήκος των μετακινήσεων. Η Αθήνα γίνεται πυκνότερη στο εσωτερικό της. Υπάρχουν πολλά περιθώρια γ' αυτό, ακόμη και στις πιο κεντρικές συνοικίες. Η δημόσια συγκοινωνία επί δεκαετίες παραμελήθηκε από την πολιτεία, προδώθηκε στη συνέχεια και από τους κοινότες της.

Σήμερα, είναι εκτός ελέγχου οι

αλλαγές στην πρωτεύουσα. Σύντομα θα ξεπεράσει τα φυσικά όρια του Λεκανοπεδίου και θα ξεχύλισε προς τα Μεσόγεια, προς το Θριάσιο και προς το βορρά, κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου προς Θεσσαλονίκη. Τα όρια μεταξύ δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος, θα γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα, αφού η Αθήνα για να συντηρηθεί θα επεκτείνει ασταμάτητα το μοντέλλο της, προς την ευρύτερη περιφέρειά της, με συγκοινωνιακά έργα και κατασκευές.

## Ιδιωτικό αυτοκίνητο ή δημόσια συγκοινωνία;

Υπάρχουν στόχοι για μια άλλη Αθήνα. Η ταύτιση του αυτοκίνητου με το πρόβλημα που εμποδίζει την υλοποίησή τους είναι προφανής. Όμως, το βήμα για λήψη αποφάσεων και άσκηση πραγματικών πολιτικών, δεν γίνεται. Φαίνεται ότι η απόσταση μεταξύ της γνώσης και της δράσης είναι τεράστια. Προϋποθέτει αποφασισμένους πολιτικούς και ευασθητοποιημένους πολίτες. Είναι γεγονός ότι το σημερινό πλαίσιο ως βάση για άσκηση πολιτικών ευασθητοποίησης με πρωτοβουλία της πολιτείας, δεν βοηθά. Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη, συστηματικά ακολουθούν, αντίθετου προσανατολισμού κατευθύνονται. Το αυτοκίνητο, κίνητρο για μεγάλα τεχνικά έργα, αντιμετωπίζεται αδιάκριτα, μέσα και έξω από τις πόλεις, ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και φορολογικά, ως ευκαιρία για αύξηση των δημόσιων εσόδων.

Τα μεγέθη των προβλημάτων, οι αριθμοί νεκρών και τραυματών, οι αλλεργίες, οι ασθένειες, οι εκνευρισμοί, οι απειλές χαμένες ώρες στους κορεσμένους δρόμους, τέλος η οικονομική ζημιά αντίς της πόλης, λόγω του επιχειρηματικού μαρασμού, ζητούν όχι απλές πολιτικές αλλά κοινούς στόχους, γενική κινητοποίηση και συλλογική εκστρατεία. Οι οικονομίες στηρίζονται στο αυτοκίνητο, όμως τελικά αποδεικνύεται ότι αυτό τους κοστίζει

πολύ ακριβά.

Κινούμαστε προς λάθος κατευθύνσεις. Σε συνθήκες εγκατάλειψης της δημόσιας συγκοινωνίας, η εξάρτηση από το αυτοκίνητο γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Το αυτοκίνητο προβάλλει ως αυτονόητο εξάρτημα για κάθε Αθηναίο, για κάθε του μετασύνηση, για κάθε του δραστηριότητα. Ιδίως το δικό του αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι μετά το σπίτι, η πιο σημαντική επένδυση. Είναι εργαλείο και σύμβολο ανέσεων, ελευθερίας, δύναμης, επιτυχίας, αναψυχής και ίσως, της γοητείας του να νέμεσαι ιδιωτικό το δημόσιο χώρο. Για να αποβεστεί πρέπει να αξιοποιείται. Φαίνεται αδιανόητος ο περιορισμός του. Ο Αθηναίος σκέφτεται για το αυτοκίνητο θετικά. Και το προσπέζεται. Κατά κανόνα, αντιστέκεται στις πεζοδρομήσεις, στα περιοριστικά μέτρα, στη δημιουργία αποκλειστικών λωρίδων για τη δημόσια συγκοινωνία, που αναγκαστικά αφαρούν χώρο από το αυτοκίνητο, στη στάθμευση επί πληρωμή.

Οσο το αυτοκίνητο ήταν πλεονέκτημα των λίγων, ήταν για αυτούς μια άνεση. Το αυτοκίνητο ως δικαίωμα όλων, ακυρώνεται. Η πόλη ζημιώνεται, όπως ζημιώνεται και το συλλογικό συμφέρον. Οι κάτοικοι της Αθήνας αναζητούν ατομικά μάταιες διεξόδους, ερχόμενοι εκ των πραγμάτων σε σύγκρουση ο ένας με τον άλλο. Τα συμφέροντα δεν είναι κοινά. Είναι άλλα των κατοίκων του κέντρου και άλλα των κατοίκων της περιφέρειας. Αντιθέσεις υπάρχουν μεταξύ αυτών που προσκαλούν και αυτών που υφίστανται τις διαιπερείς ροές. Αντιθέσεις υπάρχουν μεταξύ όσων χρηματοποιούν αυτοκίνητο και όσων μετακανούνται με δημόσια συγκοινωνία. Από τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τα συγκοινωνιακά έργα στο τοπικό επίπεδο υπάρχουν χαμένοι. Όμως, ενώ στο επίπεδο της πόλης είναι όλοι κερδισμένοι, προτανεύουν τα κοντόφθαλμα κριτήρια και η κοινωνική συνοχή τραυματίζεται.

Η πρωτεύουσα και τα προβλήματά

της είναι έργο όλων. Ένα έργο που παζεται με ακραίο αισθαντικό από τον καθένα και στην κυκλοφορία και στην οικοδομή. Η πολιτεία, δηλαδή το δημόσιο συμφέρον, απουσιάζει. Ο ρόλος της πολιτείας περιορίστηκε στο να εγγυηθεί ότι η απόκτηση κατοικίας θα ήταν μια φτηνή υπόθεση.

Για αυτό και ανέχτηκε τις αιθαλεσίες, όπως τις ανέχτηκε και για την απόκτηση και χρήση του αυτοκινήτου. Σπίτι και αυτοκίνητο: Δυό υποκαταστατικά όνειρα, που χρησιμοποιήθηκαν ως αποτελεσματικά εργαλεία επιχρόης στις μεταπολεμικές ιδεολογικές τομές της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Αθηναίος θέλει να ελπίζει. Διότι του υπόσχονται ότι τα μεγάλα οδικά έργα, που δρομολογούνται στην περιφέρεια του λεκανοπεδίου, θα απορροφήσουν τα αυτοκίνητα από τους δρόμους του κέντρου. Του λένε ότι και το μετρό θα προσέλκυσε ένα μέρος των οδηγών. Αυτά υπόσχονται οι αρμόδιοι και είναι φυσικό αφού πρέπει να δείχνουν έργο, αποφεύγοντας όμως παρεμβάσεις που θα γεννούνται αντιδράσεις. Υπόσχονται λοιπόν βελτώσεις στο περιβάλλον αν και γνωρίζουν ότι οδηγούμαστε σε οριακές καταστάσεις. Διότι τα αυτοκίνητα αυξάνουν με γοητευτικό ρυθμό, ο δραστηριότητες ενταπικοποιούνται, προβλέπονται πολὺ μεγάλες αυξήσεις της κυκλοφορίας για τα επόμενα χρόνια και σε αυτές στηρίζονται οι προγραμματισμοί για τα νέα οδικά έργα, η Αθήνα γίνεται όλο και πιο δυναμική άλλα και πιο εύλωτη.

Βολεύει τον Αθηναίο να πείθεται από τις υποσχέσεις. Διότι άλλου τύπου αλλαγές θα τον υποχρέωναν να αλλάξει συνήθειες. Όμως, έχει συνήθειες σε αυτό τον τρόπο ζωής και δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει. Ανέχεται όσα συμβαίνουν γιατί αισθάνεται συνυπεύθυνος. Οι περισσότεροι αισθαντούν και έτοι, γίνονται ανεκτικοί στις αιθαλεσίες των άλλων. Δεν στοιχειθείται αιθαλεσία όταν σχεδόν όλοι αιθαλετούν. Το τι Αθήνα θα προέκυπτε με αυτές τις συμπεριφορές, αυτό λίγους ενδιαφέρει. Τελικά κατέληξε να είναι μια μητρόπολη της αιθαλεσίας.

## Πολιτιστική εκτροπή

Θα ήταν όλα πιο εύκολα αν, όπως θα μας βόλευε, η τεχνική και η τεχνο-

λογία αρκούσαν για να δώσουν λύσεις στα προβλήματα της Αθήνας. Όμως δεν αρκούν. Είναι γεγονός ότι οι καινούργιοι δόδμοι, όπως ο μεγάλος δακτύλιος, με τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνας - Σπάτων και την περιφερειακή Υμηττού, θα προστατεύσουν τις κεντρικότερες περιοχές από τη διαμπορή κυκλοφορία. Θα βελτιώσουν επίσης την επικοινωνία μεταξύ δυτικής και ανατολικής

Αθήνας. Κατασκευάζονται με μεγάλη καθυστέο ημέρη, σε σχέση με ανάλογους δακτύλους, που κατασκευάστηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες πριν από αρκετές δεκαετίες, πριν ακόμη ο περιβαλλοντικές ευασθησίες αναπτυχθούν, όμως αυτός δεν είναι λόγος για να αμφισβηθεί η χρησιμότητά τους. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για περισσότερες μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Δεν θα ελαφρυνθεί η κυκλοφορία των δρόμων του κέντρου με αυτά τα έργα. Αντίθετα, θα αυξηθεί, γιατί γενικά θα δώσουν ώθηση στη χρήση του αυτοκινήτου.

Υποτιμάται αυτός ο κίνδυνος και δεν σχεδιάζονται παράλληλα περιοριστικά μέτρα για το κέντρο της πόλης. Προχωράμε στα τυφλά. Μετατίθενται για το μέλλον οι μεγάλες αποφάσεις. Για τότε που υποτίθεται ότι η σοβαρότητα των προβλημάτων, θα κάνει πιο εύκολα αποδεκτά τα «δυσάρεστα» μέτρα. Όμως με αυτά τα μναλά δεν θα παρθούν ποτέ μέτρα. Γιατί συνηθίζουμε και συμβιβάζόμαστε ακόμη και με τις χειρότερες συνθήκες, όταν η υπόβαθμιση δεν γίνεται αισθητή από τη μαμέρα στην άλλη. Ισως η συνήθεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματά μας.

Ανάλογα θα συμβούν και με το μετρό. Το μετρό δεν πρόκειται να μειώσει το φόρτο των αυτοκινήτων. Τη θέση όσων αφήσουν το αυτοκίνητο θα την καλύψουν άλλα αυτοκίνητα. Συγχρόνως, το μετρό θα οδηγήσει σε ανάπτυξη νέων χρήσεων και δραστηριοτήτων στο κέντρο. Αυτές θα προσέλκυνται τον περισσότερο κόσμο, με το μετρό όμως, θα αιξήσουν την ελκυστικότητα του κέντρου και προς το αυτοκίνητο.

Δεν είναι εύκολο για τους κατοίκους της Αθήνας να ξεπεράσουν τις καθημερινές εικόνες και να φαντα-



Οδός Πατησίων (Αρχείο Εθν. Πινακοθήρας)



ΠΥΡΦΟΡΟΣ 1998

## Προτάσεις

Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργήσει, παρά μόνο στηριζόμενη στη δημόσια συγκοινωνία. Είναι μια εύκολη πόλη για να λειτουργήσει έτσι. Χάρη

στις υψηλές της πυκνότητες, με μικρή επένδυση, μπορεί να καλύψει επαρκώς μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Με κατάλληλες γενικότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα μπορούσε επίσης, να εξασφαλιστεί στα δημόσια μέσα, πολύ μεγάλη πελατεία.

Το αυτοκίνητα δεν χωρούν στους δρόμους της Αθήνας, σε δρόμους που φτιάχτηκαν στην πλειονότητά τους σε ανυποψίαστες εποχές. Η ζήτηση για μετακίνησης με αυτοκίνητο είναι άπειρη. Τα περιθώρια για να αινηθούν τα αυτοκίνητα είναι τεράστια. Αν δεν ασκηθούν αποφασιστικά ριζικές πολιτικές υπέρ της δημόσιας συγκοινωνίας οι συνθήκες θα υποβαθμιστούν τα επόμενα χρόνια δραματικά. Τα περιθώρια υποβάθμισης της Αθήνας είναι ακόμη πολύ μεγάλα. Μόνο η λήψη μέτρων περιορισμού του αυτοκίνητου θα μπορούσε να κάνει τις συνθήκες πολιτισμένες. Ενα σημαντικό μέρος από τα αυτοκίνητα πρέπει να απομακρυνθεί. Ωστε να υπάρξει χώρος για αποκλειστικές λωρίδες δημόσιας συγκοινωνίας, για πραγματικά πεζοδόριμα και ενδεχομένως, για λωρίδες ποδηλάτου. Αυτές είναι οι προτεραιότητες για την πλειονότητα των δρόμων της Αθήνας. Στο αυτοκίνητο αγίρει ο χώρος που θα περισσέψει.

Το μετρό δεν αρκεί για να καλύψει το μεγάλο έλλειμμα δημόσιας συγκοινωνίας. Δεν θα αντιπροσωπεύει παρά μόνο τον κεντρικό κοριδό. Τί θα γίνει στην υπόλοιπη επιφάνεια της πόλης; Πώς θα τροφοδοτείται το ίδιο το μετρό;

Δεν έχει ακόμη τίποτα δρομολογηθεί. Δεν υπάρχουν σχέδια. Δεν υπάρχουν επαρκείς πολιτικές για τις χοήσεις γης και για τους όρους δόμησης, παρόλο που αυτές οι πραγμάτεις είναι η γενεσιοναγός αυτία των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Δεν υπάρχουν στρατηγικές για το τεράστιο πρόβλημα της στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές και όμως, ξέρουμε ότι πρόκειται για βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της Αθήνας. Αν ούτε σήμερα η πολιτεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την νομιμότητα στη στάθμευση, τί θα συμβεί σε μερικά χρόνια; Ακόμη και αν αποθαρρύνονται να κινηθούν, πώς θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα; Θα τα αφήσουμε στους δρόμους να καλύψουν ότι

ακόμη απέμεινε από τα πεζοδόριμα, αποδεχόμενοι να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο «ανάπλαση των δρόμων»;

Για να απέλευθερωθούν οι δρόμοι από μέρος των σταθμεύοντων αυτοκινήτων, χρειάζεται, έστιο και εκ των υστέρων, να κατασκευαστούν γκαράς. Το μετρό άνοιξε το δρόμο στην αξιοποίηση της υπόγειας Αθήνας. Κάτω από δρόμους και πλατείες, με προσοχή, υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής μικρών χώρων στάθμευσης. Το κρισιμό ζήτημα δεν είναι τόσο η θέση τους όσο η πολιτική διαχείρισή τους. Τα γκαράς, όπως και η στάθμευση επί πληρωμή, είναι εργαλεία που ενώ μπορούν να δώσουν ανάσα στην πόλη, με λάθος πολιτική, μπορούν να αποτελέσουν λόγο προσέλευσης ακόμη περισσότερων αυτοκινήτων σε περιοχές που δεν το αντέχουν.

Η στάθμευση στο δρόμο επί πληρωμή, είναι ένα μέτρο για την αναβάθμιση της κατοικίας στις κεντρικές περιοχές. Ενα προνόμιο για τους κατοίκους, ώστε να μη συνεχίσουν να τις εγκαταλείπουν. Όμως, όταν η δημόσια συγκοινωνία αναπτυγθεί και το αυτοκίνητο για αυτούς πάψει να είναι ένα μέσο καθημερινής μετακίνησης, τότε θα πρέπει να συμφωνήσουν να σταθμεύουν σε γκαράς που δεν θα είναι πάντα δίπλα στην κατοικία.

Η προοπτική να κατασκευαστεί ένα εκτεταμένο δίκτυο μετρό, θα απαιτούσε πολλά χρόνια και χρήματα. Για τους πολιτικούς ωστόσο, έχει το πλεονέκτημα ότι δεν αγγίζει την επιφάνεια και δεν θα προκαλέσει αντιδράσεις. Για την πόλη θα είναι ένα σοβαρό λάθος. Γιατί οι συνθήκες στην επιφάνεια, θα παραμείνουν αμεταβλήτες. Η πόλη με ένα εκτεταμένο μετρό θα βοηθήσει να λειτουργεί, χωρίς να αλλάξει πραγματικά η πόλη. Η ποιότητα μετακίνησης στις υπόγειες σήραγγες υπερειδεί. Ο χρόνος που δαπανούμε στις μετακίνησεις είναι πολύ μεγάλος για να συνανέσουμε, να αποτελεί μια μαύρη τρύπα στη καθημερινή ζωή μας. Από τη δημόσια συγκοινωνία, για να είναι ανταγωνιστική, θα απαιτηθούν ποιότητες. Ο Αθηναϊός του 21ου αιώνα δεν θα ζητά μια απλή μεταφορά. Θα θέλει συγχρόνως, κατά τη μετακίνησή του, να ζει την πόλη.

Η πρόταση για το τραμ δεν οφείλε-

ται σε μια ρομαντική συμπάθεια προς αυτό το μέσο. Ανήκει στο όραμα για μια Αθήνα ανθρώπινη, βιώσιμη και λειτουργική. Το τραμ εγγύεται λύσεις. Είναι ότι πιο καθαρό, αποτελεσματικό, αισθητικά έλκυστικό προσφέρει σήμερα η τεχνολογία, στην επιφανειακή δημόσια συγκοινωνία. Το τραμ όμως, χρειάζεται το δικό του χώρο, που δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν που καταλαμβάνεται από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Προτείνοντας τραμ, δεν προτείνεται απλά ένα μεταφορικό μέσο. Προτείνεται μια εικόνα βιώσιμης λειτουργίας της πόλης. Η μοναδική εικόνα που μπορεί και πρέπει να αντιπαραγθεί σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Για την υλοποίησή της, αναγκαστικά ο διαθέσιμος στα αυτοκίνητα χώρος, θα λιγοστέψει. Το τραμ θα πάρει χώρο που σήμερα ανήκει στα αυτοκίνητα. Είναι μια αλήθεια που πρέπει να επιτωθεί. Και μια εξέλιξη αναπότρεπτη από τις περιστάσεις. Με το τραμ θα διαμορφωθούν ασφαλέστερες συνθήκες για τους πεζούς, η ρύπανση και ο θόρυβος θα περιοριστούν. Το τραμ για την Αθήνα δεν θα είναι μια σημειακή λύση. Χρειάζεται ένα πυκνό δίκτυο. Σε όλες τις μεγάλες αρτηρίες. Παντού επικρατούν συνθήκες, που πρέπει ριζικά να αλλάξουν.

### Προς μια πολιτιστική διέξοδο για τις Μετακίνησεις

Αντιπαρατίθενται δινό διαφορετικές εικόνες για την Αθήνα. Η πρώτη αναζητά μάταια τεχνικές λύσεις επιβίωσης. Η δεύτερη εικόνα υπερασπίζεται το δικαίωμα για μια πραγματική ποιότητα ζωής στο Λεγανοπέδιο. Το δικαίωμα να περπατάμε και να αναπνέουμε. Δεν είναι μια εύκολη προσπάθηση, γιατί θα πρέπει να αλλάξουν συνθήσεις. Η πόλη να λειτουργεί διαφορετικά. Πιο σύλλογικά, πιο οργανωμένα.

Η Αθήνα είναι μια πλούσια πόλη. Ο πλούτος της όμως δεν είναι προσπελάσιμος. Μένει αναξιοποίητος και σε πολλούς είναι άγνωστος. Μεγάλο μέρος των κατοίκων είναι ακινητοποιημένοι στα διαμερίσματα. Δεν είναι η πρωτεύουσα μια φιλόξενη πόλη ούτε για τους κατοίκους της ούτε για τους επισκέπτες. Οι περισσότεροι που έρχονται στην Ελλάδα την

παρακάμπτουν.

Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα στραφούν γεμάτα εφωτηματικά τα βλέμματα όλου του κόσμου προς την Αθήνα. Πώς είναι δυνατόν αυτή η διάσημη για τη ρύπανση και τον κυκλοφοριού κορεσμό πόλη να τα καταφέρει; Πόσες νέες οδικές υποδομές θα προλάβει να υλοποιήσει; Τι νημέλες τεχνολογίες πληροφόρησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας θα μπορέσει να επιστρατεύσει; Τι πρωτόπόρα συστήματα συγκοινωνίας θα εγκαταστήσει;

Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι απαραίτητο. Το πιο μοντέρνο και πιο αισιόδοξο μήνυμα που θάπτετε να στείλει η Αθήνα προς όλο τον κόσμο, είναι ότι τα προβλήματα κυκλοφορίας, ρύπανσης και θορύβου, αντιμετωπίζο-

νται πάνω από όλα με διαφορετικές συμπεριφορές. Με μια διαφορετική οργάνωση της πόλης. Μια πόλη πιο ήπια, πιο ήσυχη, πιο καθαρή και πιο ανθρώπινη, χρειάζεται πολίτες υπεύθυνους που χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους. Ήπιοι Ολυμπιακοί. Αυτό είναι η πολιτιστική διάσταση που αναζητά και είναι σε θέση η Αθήνα να προσδώσει στους Αγώνες.

Η πρωτεύουσα για να είναι φιλόξενη, πρέπει να είναι προσπελάσιμη, μέσω οργανωμένων και πλούσιων δικτύων δημόσιας συγκοινωνίας. Συνδυασμένες και αλληλορροφοδοτούμενες γραμμές προαστειακού ιδηγοδρόμου, μετρό, τραμ, λεωφορείων, τρόλλεϋ και μικρών λεωφορείων, που

θα σαρώνουν το σύνολο της αστικής επιφάνειας και ιδιαίτερα, θα αρδεύουν τις γειτονιές, είναι η προϋπόθεση για να γίνει βιώσιμη αυτή η πόλη.

Έτοι μπορεί να είναι η Αθήνα. Η ιδιοκτησία αυτοκινήτου θα αυξηθεί. Όμως, η χρήση του πρέπει να περιοριστεί στις πραγματικά απαραίτητες μετακινήσεις. Οι δρόμοι δεν είναι χώροι στάθμευσης. Πρέπει να αδειάσουν γιατί είναι πολύτιμοι για άλλες λειτουργίες. Η πόλη είναι τόσο πυκνή που πρέπει να εκμεταλλευτεί σωστά ότι της απέμεινε από δημόσιο χώρο. Αποφασίσαμε να ζήσουμε πολύ κοντά στον άλλο. Είμαστε τώρα υποχρεωμένοι να ζήσουμε οργανωμένα και συλλογικά.

## Βιβλιογραφία

1. Βλαστός, Θ., «CAR FREE CITIES - Δίκτυο 60 Ευρωπαϊκών πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα - Η συμβολή της ομάδας των ελληνικών πόλεων», «Πυρφόρος» - Διημητριακά έκδοση Ε.Μ.Π., Μάρτιος - Απρίλιος 1997, τεύχος 28, σελ. 30-32.
2. Βλαστός, Θ., «Η αναγκαιότητα λήψης γενναίων αποφάσεων για τις μετακινήσεις στο Λεκανοπέδιο», «Πυρφόρος» - Διημητριακά έκδοση Ε.Μ.Π., τεύχος Νοεμ.-Δεκέμ. 1995, σελ. 7-10, και στο «Ν. Οικολογία» με τίτλο «Το συγκοινωνιακό, η Αθήνα και οι πολιτικοί», τεύχος 139, Μάιος 1996, 24-26.
3. Vlastos, Th., Birbili, T., «Towards a European Information and Awareness Policy on Air Pollution: New Institutional Structures for Local Democracy», Πρακτικά του Workshop «Information Policy for Improved Urban Air Quality» του προγράμματος COST CITAIR «Science and Research for Better Air in European Cities», Βρυξέλλες 2-3 Οκτωβρίου 1997 και Βλαστός, Θ., Μπιζιπίλη, Τ., «Η Ρύπανση του Αέρα και η Κρίση της Πόλης. Προς νέες δομές τοπικής δημοκρατίας για την κινητοποίηση των κατοίκων», «Ν. Οικολογία», τεύχος 156, Οκτώβριος 1997, σελ. 35-37.
4. Βλαστός, Θ. «Προς την Αθήνα του 2000. Σκέψεις απέναντι στην πολιτική των μεγάλων οδικών έργων», «Μανδραγόρας», τεύχος 12-13, Μάιος - Σεπτέμβριος 1996, σελ. 50-51.
5. Βλαστός, Θ., «Πρωτότυπες ευρωπαϊκές εμπειρίες. Κοινωνικές διαστάσεις στον σχεδιασμό των αστικών μετακινήσεων», «Διαδρομές», τεύχος 12, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1995, 22 - 23.
6. Βλαστός, Θ., «Μεταφορές και κοινωνικό περιβάλλον», 1. Πρακτικά Συνεδρίου Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 4 και 5/5/1993, 55-74, και 2. «4 TROXOI», τεύχος 273, Ιούνιος 1993, 186-190.
7. Mintsis, G., Taxiltaris, Ch., Vlastos, Th., «L' Organisation des déplacements dans l' Athènes de Demain: Solidarité ou Barbarie?», Annales du Congrès International Francophone de l' ATEC «Quels transports pour nos villes de demain?», 13-15/10/1993, Versailles, p. 58-62.
8. Βλαστός, Θ., «Εμπορευματοποίηση του Δρόμου. Σχόλια σε μια επακίνδυνη προοπτική για την πρωτεύουσα», Πρακτικά Συνεδρίου «Ενα Όραμα για την Αθήνα», 18-21/11/1996, έκδοση ΤΕΕ, σελ. 177-183.
9. Vlastos, Th., «Les mesures de restriction à grande échelle à Athènes. Discussion et perspectives», Proceedings of the Car Free Cities Conference 96 in Copenhagen, 6-7 May, Copenhagen, pp. 59-65.
10. Βλαστός, Θ., «Προς μια βιώσιμη πρωτεύουσα. Το στοίχημα της αρχιτεκτονικής», «Αρχιτέκτονες», τεύχος 9/10 - περιόδος Α, Ιούνιος - Ιούλιος 1997, σελ. 58-62.
11. Βλαστός, Θ., «Κυκλοφοριακός σχεδιασμός προς τη βιώσιμη πόλη» (Μέρος Δ, Κεφ. 17, 18, 19, 20 σελ. 401 - 474) στο βιβλίο του Α. Αραβαντινού «Πολεοδομικός σχεδιασμός. Για μια βιώσιμη ανάπτυξη του Αστικού Χώρου», εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1997.
12. Βλαστός, Θ. «Ο Ρόλος του Επιφανειακού Τραμ απέναντι στο υπόγειο Μετρό ως εγγύηση για την ποιότητα ζωής στην πρωτεύουσα», «Σιδηροδρομία», τεύχος 16 (υπό έκδοση).
13. Vlastos, Th., «Sustainable mobility issues. The role of Telematics in Athens», Eurocities - POLIS, Urban Transport Telematics Forum - Policy Objectives and Telematics Applications for Transport and the Environment, 11 April 1997, Vienna, pp. 12-15.
14. Βλαστός, Θ., «Αστικές συγκοινωνίες και ήπιες μοδές μετακίνησης», Πρακτικά Συνεδρίου που οργάνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου με θέμα: «Αποτελεσματικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη λειτουργία της πόλης» 20.6.1997, σελ. 33 - 42.