

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

Αντί Προλόγου

των:

Γιώργου Βότση,
Σεραφέιμ Κοτζώτου,
Γιάννη Ξηρουχάκη,
Τάσου Τάσκαη

Νέος ανακαινισμένος Πυρφόρος. Νέα μορφή, νέα ύλη, νέα πορεία. Και οι φοιτητές, βέβαια, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή την ανανέωση. Τα παρακάτω άρθρα λοιπόν, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν ανήκουν σε καθηγητές και εποτήμονες ερευνητές, αλλά σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου (όχι ότι εμείς δεν είμαστε εποτήμονες και ερευνητές αλλά τελοσπάντων).

Ανάμεσα στα παρακάτω άρθρα υπάρχουν και αναφορές στο κεντρικό θέμα αυτού του τεύχους του Πυρφόρου. Και πάλι προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των παρακάτω άρθρων και των άρθρων του αφερόματος είναι τυχαία (κοινώς, δεν κοροϊδεύουμε κανέναν). Επίσης, δεν θα ήταν καλό να θεωρηθεί ότι οι παρακάτω απόψεις εκφράζουν και εκπροσωπούν κανένα ευρύτερο σύνολο, πέραν του ...μονοσυνόλου του συγγραφέα.

Σε αυτό το τεύχος του Πυρφόρου τυχαία(;) τα άρθρα της φοιτητικής στήλης γράφτηκαν από μέλη της εκδοτικής ομάδας του φοιτητικού περιοδικού του Πολυτεχνείου ΝΥΓΜΑ.

Και για να παινέψουμε και το σπίτι μας, που κοντεύει να μας πλακώσει, το ηλεκτρονικό περιοδικό ΝΥΓΜΑ βρίσκεται στη διεύθυνση www.ece.ntua.gr/nygma και αποτελεί ελεύθερο βίβλια για όλα τα μέλη της κοινότητας του ΕΜΠ, και όχι μόνο.

Πώς θα διώξουμε το νέφος σε 100 μέρες από την Αθήνα

Στο παρελθόν, πολλοί φιλόδοξοι και ικανοί πολιτικοί προσπάθησαν να διώξουν το νέφος από την Αθήνα. Κάποιοι ήταν τόσο αισιόδοξοι, που έθεσαν και χρονικό όριο 80 ημερών για την επίτευξη του στόχου τους. Η πραγματικότητα όμως τους διέψευσε. Απ' ότι φάίνεται, το νέφος ζει και βασιλεύει στην πρωτεύουσα και θα βασιλεύει για πολύ ακόμα.

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω πραγματικότητα, ερχόμαστε να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη λύση του προβλήματος. Καθότι νεότεροι και μη έχοντες μεγάλη πείρα σε τέτοιου είδους θέματα, πιστεύουμε πως για να διώξουμε το νέφος θα χρειαστούμε περίπου 100 μέρες. Θέλουμε 20 μέρες παραπάνω, για να είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Εξάλλου, θα ήμαστε και κακοί μηχανικοί, αν δεν μπορούσαμε να βάλουμε μόνοι μας προθεσμίες ολοκλήρωσης του έργου.

Το πρόβλημα του νέφους είναι αρκετά σύνθετο, γι αυτό και δεν έχει λύθει μέχρι σήμερα. Οι λύσεις που υιοθετήθηκαν από τους διοικούντες ήταν αρκετά πολύπλοκες και έκαναν το πρόβλημα ακόμα πιο σύνθετο. Πιστεύουμε ότι μια απλή, λογική λύση θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικότερη στην αντιμετώπιση του νέφους.

Για να μπορέσει να βρεθεί μια απλή και λογική λύση, θα πρέπει να εντοπιστούν τα αίτια δημιουργίας του νέφους. Πρώτα απ' όλα είναι η μορφολογία και η ιδιαίτεροτητα της περιοχής των Αθηνών, η οποία βρίσκεται στο αποκαλούμενο «λεκανοπέδιο της Αττικής». Στη συνέχεια είναι η έλλειψη πράσινου, το οποίο βροήσει στο φιλτράρισμα του αέρα και στον εμπλούτισμό της ατμόσφαιρας σε οξειγόνο. Ακολουθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο προκαλείται, τόσο από την υπερβολική συγκέντρωση πληθυσμού στην πρωτεύουσα, όσο και από το κακοσχεδιασμένο οδικό δίκτυο. Τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντική αιτία δημιουργίας του νέφους, είναι η συγκέντρωση βιομηχανικών μονάδων κοντά στην Αθήνα. Αντιμετωπίζοντας ένα-ένα τα αίτια, μπορούμε να λύσουμε δια παντός το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας. Η λύση αυτή θα

μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο για τη μελλοντική αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Ξεκινώντας από τη μορφολογία και την ιδιαίτεροτητα του εδάφους, όπως όλοι γνωρίζουμε η παρουσία του νέφους γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην Αθήνα, τις ημέρες που η θερμοκρασία είναι αυξημένη και οι άνεμοι είναι αισθενείς. Οι ορεινοί όγκοι της Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Υμηττού, εμποδίζουν την απομάκρυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την πόλη. Αν βρεθεί κάποιος τρόπος να κυκλοφορεί ελεύθερο ο αέρας πάνω από την Αθήνα, τότε θα συμπαρασύρει και τους ρύπους που συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα. Η πρώτη λύση, η οποία εφαρμόστηκε και σε κάποια μεγάλη πόλη της Άπω Ανατολής, είναι να ισοπεδωθούν η Πάρνηθα και ο Υμηττός. Κόβοντας τα δέντρα (ή απλά καίγοντάς τα με τη βοήθεια των πάντα πρόθυμων εμπορηστών), κατεβάζοντας καλιά 50αριά κοπάδια πεινασμένα πρόβατα από τη Μακεδονία (με τη βοήθεια των πάντα πρόθυμων βοσκών) και στη συνέχεια, χάρις την αφρογή των βρόχων υδάτων, μπορούμε να εξαφανίσουμε τα βουνά που περιστοιχίζουν την Αθήνα (ομοιότητα των παραπάνω με άλλες καταστάσεις είναι τυχαία). Η λύση αυτή δεν είναι καθόλου φιλική προς το περιβάλλον και αν δεν βρεθεί τρόπος αναπλήρωσης των χαμένων δασών, θα δημιουργήθουν νέα προβλήματα. Από την άλλη, το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου, είναι ότι η Αθήνα, που προφανώς και δυστυχώς, θα συνεχίσει να δέχεται κόσμο και να μεγαλώνει, θα μπορέσει να αναπτυχθεί περιουσούτερο κατά πλάτος (και λιγότερο καθ' ύψος), κάνοντας τις συνήθικες διαβίωσης πιο ανθρώπινες.

Μία εναλλακτική αντιμετώπιση, φιλικότερη προς το περιβάλλον, είναι η ακόλουθη. Η αντιμετώπιση αυτή υπαγορεύει την εγκατάσταση τεράστιων ανεμιστήρων στην Πάρνηθα και τεράστιων απορροφητήρων στον Υμηττό. Με τη λειτουργία των μηχανημάτων αυτών, θα μπορούμε να δημιουργήσουμε τεχνητούς ανέμους στην πόλη, οι οποίοι θα εμποδίζουν τη συσσώρευση ρύπων πάνω από αυτήν. Οι



ανεμοτήρες θα μπορούν να έχουν διπλή χρήση: όταν οι άνεμοι δεν θα είναι ισχυροί θα λειτουργούν ως ανεμοστήρες και όταν θα είναι ισχυροί θα λειτουργούν ως ανεμογεννήτριες, που θα παράγουν ενέργεια η οποία θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του συστήματος καθαρισμού. Πιθανό πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκύψει, σύμφωνα με τις διδαχές της θεωρίας του Χάους (!). Εάν όντως το πέταγμα μίας πεταλούδας στο Τόκιο επηρεάζει τις καιρικές συνθήκες στο Λος Άντζελες, φανταστείτε πώς θα επηρεάσουν οι ανεμοτήρες στην Αθήνα τις καιρικές συνθήκες στο Β.Πόλο. Μπορεί να κλείσει μέχρι και η τρύπα του όζοντος. Ο απατητικός αναγνώστης μπορεί να λύσει το σύστημα των (δισεκατομμυρίων και βάλε) διαφορικών εξισώσεων, για να βρει την ακριβή λύση. Πάντως, εάν είναι έτοι, γιατί να μη στείλουμε ένα σημήνος πεταλούδες να πετάξει στη Ν. Αφρική (ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται);

Σε ό,τι αφορά την έλλειψη πράσινου από την Αθήνα, η λύση που προτείνουμε είναι πρωτοποριακή. Αρχικά, θα πρέπει να μονωθούν όλες οι ταράτσες των κτιρίων της πρωτεύουσας, ιδιαίτερα του κέντρου. Στη συνέχεια, θα μπαίνουν με χώμα και τέλος, θα φυτευτούν με κατάλληλα φυτά και δέντρα. Τα έξοδα μόνωσης των ταράτσων θα επιδοθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ, κατόπιν ειδικού διαγνωνισμού με εταιρείες μονώσεων. Ωραίωτατες διπλωματικές εργασίες θα μπορούσαν να προκύψουν για τους φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής. Το χώμα για το μπάζωμα μπορεί να προέλθει από τις εργασίες του Μετρό. Με τον τρόπο αυτό, θα πολλαπλασιαστούν οι «πνεύμονες πρασίνου» της πρωτεύουσας και θα αποκτήσουν οι κάτοικοι της Αθήνας μια νέα σχέση με το πράσινο και τη φύση, αφού οι ένοικοι κάθε πολυκατοικίας, θα είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των δέντρων που είναι φυτεμένα σ' αυτήν. Σε ό,τι αφορά το είδος των δέντρων που θα φυτευθούν, θα ζητηθεί η συμβουλή γεωπόνων (να οι διπλωματικές), ώστε να χρησιμοποιηθούν δέντρα τα οποία αφενός είναι ανθεκτικά στο κλίμα της Αθήνας, αφετέρου δεν ανατίνουσσον μεγάλες και δυνατές ολίζες, οι οποίες θα προκαλούσαν καταστροφές στις οικοδομές. Οι υπερψυκμένοι αυτοί κήποι θα μπορούσαν, εκτός από τον καθαρισμό της απιδόσφαρας, να συνεισφέρουν στη διατήρηση της οικολογικής αλυσίδας προσφέροντας καταφύγιο σε πουλά (που τη βγάζουν δεν τη βγάζουν όταν αποδημούν και το αντίθετο) ή παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενοίκους να έχουν κάποια κατοικίδια (που ήδη έχουν εις βάρος των γειτόνων τους).

Το τρίτο, και αρκετά ομαντικό, μέρος του προβλήματος, είναι το κυκλοφοριακό. Για να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό, πρέπει αφενός να περιοριστούν οι ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων εντός του παραδοσιακού κέντρου και αφετέρου να δημιουργηθεί καταλληλότερο οδικό δίκτυο, ώστε να αποφεύγονται τα συνήθη φωνόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Το ισχύον σύστημα του δακτυλίου δεν φάνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά, τόσο λόγω των συνολικά μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων, όσο και λόγω της δυσκολίας ελέγχου από τη μεριά της Αστυνομίας (στην πραγματικότητα λειτουργήσεις ως φροεισπρακτικό μέτρο, αφού ανάγκαιος τους Αθηναίους να προμηθευτούν και δεύτερο αυτοκίνητο). Για το λόγο αυτό, και λαμβάνο-

νταις υπόψη την ιδιοσυγκαρσία των Ελλήνων, προτείνουμε να τοποθετηθούν στα όρια της πόλης σύγχρονα ηλεκτρονικά διόδια, τα οποία θα αναγνωρίζουν μια ειδική «έξυπνη» κάρτα, που θα βρίσκεται πάνω σε κάθε όχημα και η οποία θα «χρεωνέται» κάθε φορά που το όχημα εισέρχεται στην πόλη. Δεδομένου ότι η τιμή της κάρτας αυτής θα είναι σχετικά υψηλή, δεν θα παίρνει ο καθένας το αυτοκίνητό του για ψύλλου πήδημα και θα χρησιμοποιεί τις αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες προφανώς (;) θα αναβαθμιστούν. Με τα σημερινά δεδομένα, η λύση αυτή μπορεί να φάνεται ουτοπική, αλλά όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες του μετρό και παραδοθεί στην κυκλοφορία, θα μπορούν να εξυπηρετηθούν περισσότεροι πολίτες και δεν θα επβαρύνονται τόσο πολύ τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ.

Το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βελτιωθεί σε μια πυκνοκατοικημένη πόλη, αποτελεί το λεπτό σημείο της συγκεκριμένης συνιστώσας του προβλήματος. Πώς μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα αυτοκίνητα χωρίς να παραστεί ανάγκη κατεδάφισης κτιρίων για τη διαπλάνωσή του; Η απάντηση είναι αρκετά απλή. Θα χρησιμοποιηθεί η ίδια λογική που χρησιμοποιήθηκε όταν η Αθήνα έπρεπε να φιλοξενήσει περισσότερους κατοίκους. Δεν θα αναπτυχθούν οι δρόμοι κατά πλάτος, αλλά καθ' ύψος. Όπως χτίστηκαν σπίτια με πολλούς ορόφους, αντί να χτίστοιν περισσότερες μονοκατοικίες, θα κατασκευαστούν δρόμοι με πολλά επίπεδα, αντί για φαρδύτερους δρόμους. Κατασκευάζοντας ένα νέο δρόμο, ακριβώς πάνω από έναν ήδη υπάρχοντα, διπλαισιάζεται αμέσως η δυνατότητα εξυπηρέτησης οχημάτων, χωρίς να απαιτούνται κατεδαφίσεις κτιρίων και μεταστεγάσεις γραφείων ή κατοικών. Το πρόβλημα πού, ενδεχομένως, να προκύψει είναι η αντίδραση εκείνων που τώρα κατοικούν σε όροφο και μελλοντικά θα βρεθούν στο ισόγειο. Με τις κατάλληλες τροποποιήσεις του φορολογικού νόμου της απάντησης περιουσίας και τις παροχές κάποιων σημαντικών ελαφρυντικών, θα πεισθούν για την ορθότητα του μέτρου.

Μία απλή και φιλοσοπασική λύση είναι η εκδίωξη των κατοίκων της Αθήνας προς την επαρχία (αυτό που επιστημονικά αποκαλείται αποκέντρωση). Η εισπρακτική και γραφειοκρατική πολιτική που χρόνια τώρα ακολουθείται στην Ελλάδα, μπορεί να αποτελέσει το μέσο. Αν για παράδειγμα, στείλουμε τις κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες και τα Υπουργεία σε άλλες πόλεις, αρκετοί Αθηναίοι, εθισμένοι πια στις επισκέψεις τους εκεί (είτε για χαρτιά είτε για ρουσφέτια) θα ακολουθήσουν. Ακόμη, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να διώξουμε από την Αθήνα το σύνολο των φοιτητών. Διαδίδοντας φήμες (βρώμες) ότι και καλά "οι σχολές της πρωτεύουσας είναι χάλα" και ότι "καμία περίπτωση δεν υπάρχει να βρουν δουλειά όσοι σπουδάζουν στην Αθήνα", θα δούμε τις σχολές των Αθηνών να εγκαταλείπονται μέσα σε ένα χρόνο. Το παραπάνω δεν είναι καθόλου δύσκολο, άλλωστε πώς νομίζετε ότι έγινε το αντίθετο (οι σχολές της Αθήνας να θεωρούνται από την κοινή γνώμη ανώτερους επιπλέον). Με παρόμοιους τρόπους, μπορούμε να διώξουμε και άλλες μερίδες πολιτών από την Αθήνα. Μεγάλες μερίδες του πληθυσμού "πάρονται γραμμή" από τα ινδάλιμα των τους. Εάν ας πούμε η Ρούλα πάει να μείνει

στον Έβρο και κάνει ένα εβδομαδιαίο αφιέρωμα στο θέμα, όμεσα θα έχουμε στη συνέχεια μετακινήσεις πληθυσμού προς τον συμπαθή νομό. Ή αν, ας πούμε, συγχρονισμένες δηλώσεις φωντομοντέλων στα media, οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι στο Καστελλόριζο οι άντρες είναι ψηλοί, μπρατσαράδες, μαυρομάλληδες και δεινοί εραστές, αλλά και πλούσιοι και πρόθυμοι να δευτερευτούν, θα λιθεί όχι μόνο το πρόβλημα της αποκέντρωσης, αλλά και της Εθνικής Άμυνας.

Τέλος, όσον αφορά στην παρουσία βιομηχανικών μονάδων στην Αθήνα, η λύση είναι περισσότερο από απλή. Αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των βιομηχανικών μονάδων και επαρχιών στην Ελλάδα είναι προβληματικές, ποιος ο λόγος να παραμένουν ανοιχτές; Μπορούν απλά να δηλώσουν χρεωκοπία και να ξανανοίξουν με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε κάποιο νησί κοντά στα σύνορα (ή και βραχονησίδα). Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δεν θα χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι εκεί, όχι μόνο οι εργαζόμενοι αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από την Αθήνα, αλλά και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας θα εμφανιστούν για την κατεδάφι-

ση και επαναποθέτηση των βιομηχανικών μονάδων στα νησιά που λέγαμε. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μία σειρά ευνοϊκών καταστάσεων: αποκέντρωση, καταπολέμηση της ανεργίας, μειωση του εθνικού ελλείματος, πληθυσμιακή τόνωση στην επαρχία, αποτελεσματικότερη υπεράσπιση των συνόρων μας. Όσο για το τελευταίο, πιστεύεται ότι οι Τούρκοι θα συνεχίσουν να θέλουν τα νησιά μας όταν είναι πηγμένα στη βράχα και στα λύματα; Ή, εάν τοποθετήσουμε βιομηχανικές μονάδες στη Θράκη, νομίζετε ότι οι Μουσουλμάνοι θα συνεχίσουν να μάλανε για ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ θα έχουν δουλειές με φούντες (και όχι με "φρύντες"):

Οι απλές και λογικές παραπάνω ιδέες, δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα μας, να αναλογιστεί πόσο εύκολα μπορούμε να διώξουμε το νέφος από την Αθήνα και σε λιγότερες από εκατό μέρες άμα θέλουμε. Αρτια καταρτισμένοι τεχνοκράτες, οικονομολόγοι, κονωνολόγοι και ψυχολόγοι, τολμηροί και διορατικοί, μπορούν με τέτοιες κινήσεις, να δώσουν αποφασιστική και μόνιμη λύση στο θέμα. Άλλα έτοι είμαστε στην Ελλάδα: μόνο λόγια.

Οι φοιτητές θέλουν. Το Ε.Μ.Π. μπορεί;

Μόνο και μόνο το όνομά του εμπνέει σεβασμό. Λίγο η ιστορία του, λίγο το υλικό και το έμψυχο δυναμικό του, ίσως λίγο και η άγνοια που έχει το πλατύ κοινό για τις συμβάνει στους κόλπους του, είναι στοιχεία που δικαιολογούν μιαν αύρα που διαχέεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προς τον έξω κόσμο. Πόσο όμως η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αυτής της δημιουργούμενης εικόνας; Και κυριότερα, πόσο μπορεί να απογοητεύσει ο διοργανωτικός ιστός ενός τόσο λαμπρού ίδρυματος έναν γεμάτο ελπίδες νεοεισερχόμενο;

Η ουτοπία, την οποία ο σπουδαστής ονειρεύεται, σίγουρα δεν είναι εφικτό να συμπίπτει με τη ρεαλιστική επιθυμία του εκπαδευτικού-ερευνητή. Ωστόσο, η αλήθεια βρίσκεται για άλλη μια φορά κάπου στη μέση. Και η μέση προσδιο-

ρίζεται εν προκειμένω, από τα κοινά στοιχεία που είναι δυνατόν να βρεθούν μεταξύ τους ονείρου και της ομολογουμένως πιο προσγειωμένης αλλά παράλληλα και πιο εκφυλισμένης αντίληψης, αντίστοιχα. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, χωρίς πολλή σκέψη, ότι τρεις πρώτοι κοινοί και βασικοί στόχοι είναι: η υπαρξη υλικής υποδομής, η κάλυψη στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού -τόσο από πλευράς αριθμητικής επάρχειας, όσο και από πλευράς ακαδημαϊκής ποιότητας- καθώς και η αναγκαιότητα επικοινωνιακού ιστού σε εσωτερικό επίπεδο, όπως και σε επίπεδο διασύνδεσης με τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα Ίδρυμα, σαν το Πολυτεχνείο, θα έπρεπε να καλύπτει τις πρωταρχικές αυτές ιδέες. Πόσο λίγο είναι το πολύ Πολυτεχνείο, για τους ανθρώπους του;

Η υλική υποδομή

Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος θέλει όλο και περισσότερα αγαθά. Αλήθεια όμως είναι και το γεγονός ότι όλα γύρω μας τρέχουν. Η πρόδοσης που επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του ψευδούς οκταώρου εργασίας, δρασκελίζει με τεράστια άλματα. Κάτια από το πρόσιμα αυτών των δύο αντιφατικών σκέψεων, διερωτάται κανείς αν το Πολυτεχνείο έχει την υλική ενέχεια να διαφορώνει την εξέλιξη ή να διαιροφθεί από αυτήν. Και το όνειρο θέλει ένα Πολυτεχνείο-αρωγό των επιστημονικών εξελίξεων, που θα εξασφαλίζει την υπαρξη μεγάλων και σύγχρονων βιβλιοθηκών, τη διδασκαλία σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες και τη δυνατότητα χρήσης τεχνολογικών εργαλείων, από όλο το πλήθος, όχι μόνο του προσωπικού, αλλά και των σπουδαστών. Από την άλλη, η σκληρή πραγματικότητα, του ομολογουμένως ισχυρού Ιδρύματος, υπαγορεύει πιο εδαφικά και συνάμα περιοριστικά τετελεσμένα.

Πρώτα απ' όλα, κυριαρχεί η λογική του υποτονικού ενδιαφέροντος για τις πεπαλαιωμένες πα βιβλιοθήκες του. Η ανέγερση πύργου τύπου Βαβέλ στον χώρο της Πολυτεχνειούπολης, δίνει βέβαια ελπίδες για μια ανανεωμένη, ενοποιημένη βιβλιοθήκη, που θα δρα ως πόλος έλξης για τους φοιτητές, με σκοπό να προάγει τη γνώση. Ωστόσο, η βιτρίνα δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με το περιεχόμενο. Μια ισχυρή βιβλιοθήκη απαιτεί συνεχή παρακολούθηση για τις ανάγκες νέων συγγραφικών. Και κάτια τέτοιο είναι μια εργασία, στην οποία μόνο καθηγητές και ερευνητές μπορούν να έχουν ουσιαστικό λόγο.

Θα μπορούσε, για παραδειγμα, μέσα στις αρμοδιότητες κάθε καθηγητή, να υπάγεται και η κατάφτηση, κάθε εξάμηνο, καταλόγου με νέα, ενδιαφέροντα κατά την άποψη του συγγράμματα, στα οποία θα μπορούν να ανατρέχουν οι μαθητές του, φυσικά μέσω της βιβλιοθήκης. Βασική προϋ-

πόθεση αποτελεί βέβαια η κατάλληλη κατανομή των κονδυλίων, ώστε το βιβλίο να βρει τη μοίρα που του αξίζει στο Πολυτεχνείο και να γίνει βίωμα στον κόσμο του.

Και φυσικά, εδώ εμπίπτει και η τραγική κατάσταση των εκδόσεων του Πολυτεχνείου, η οποία συγκρινόμενη με αυτήν πανεπιστημακών χώρων, όχι μόνο του εξωτερικού, αλλά και του εσωτερικού -για παράδειγμα των Πανεπιστημακών Εκδόσεων Κρήτης, ενός λαμπρού παραδείγματος προς μίμηση- παρουσιάζει άθλια κατάσταση.

Ο χώρος του Πολυτεχνείου και ο σχεδιασμός αυτού, είναι από τα πιο αξιοπρόσεκτα σημεία. Είναι χαρακτηριστικό δείγμα, τον πόσο τα τέκνα-μηχανοί που βγαίνουν απ' την κοιλιά του, έχουν το δέον πνεύμα συνεννόήσης μεταξύ τους, καθώς και του κατά πόσο το αποτέλεσμα μπορεί να ικανοποιήσει όλους τους ανθρώπους που ζουν μέσα στον χώρο αυτό. Τον τελευταίο καρό υπάρχει μια σαφώς ανεβασμένη δραστηριότητα στο ξήτημα αυτό, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει -και όλοι θα μπορούσαν να το κάνουν- αν αυτή είναι καρπός συνεργασίας των ειδικών μέσα στο Πολυτεχνείο.

Από την άλλη, ο συνεχώς ανανεούμενος εξοπλισμός των Τμημάτων, δίνει την εικόνα ενός αναπτυσσόμενου οργανισμού. Και κανείς δεν αμφισβητεί την εμφανή εξέλιξη, η

οποία γίνεται φανερή, αν γίνει μια σύγκριση της σημερινής κατάστασης, με αυτήν που υπήρχε ένα χρόνο πριν. Τα ξητήματα, όμως, που προκύπτουν είναι δύο. Πρώτον, είναι αμφιβόλο εάν οι ανάγκες που καλύπτονται συμβαδίζουν στο υψηλό με τις ανάγκες που πραγματικά υπάρχουν. Η κυριαρχη έλλειψη ωστόσο δεν είναι αυτή, αλλά μάλλον το ποσοστό του πληθυσμού που ζει, σπουδάζει και εργάζεται στο Πολυτεχνείο και το οποίο έχει άμεση πρόσβαση στον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δηλαδή άμεση επαφή με την εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα, οι προπτυχιακοί σπουδαστές είναι στην περίπτωση αυτή οι πιο αδικημένοι.

Και μάλιστα, πιο αδικημένοι και για άλλον ένα λόγο. Κάθε σπίτι έχει μια γωνιά για τα παιδιά. Η οικογένεια του ΕΜΠ δεν έχει μεριμνήσει για την ήπαξη ενός χώρου, όπου θα μπορεί να φωλάζει η φοιτητική φωνή, όπου θα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύσσουν πιο ανθρώπινες και ζεστές σχέσεις, απ' όπου θα γεννάται μέσω ενός πνεύματος συνεργασίας η πολιτισμένη έκφραση των σπουδαστών. Η απονοία της έννοιας του φοιτητικού συλλόγου -μιας έννοιας τόσο οικείας σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού- είναι αισθητή από τους φοιτητές και ένα πρώτο βήμα για την επίτευξή της είναι και η αντίστοιχη στέγη.

Το ανθρώπινο δυναμικό: υποχρεώσεις και ελευθερίες

Ο κόσμος του ΕΜΠ μοιάζει σα μια πολύμορφη, αλλόχοτη μάζα: πλουραλμός ιδεών, διαφορετικά είδη προσωπικοτήτων, πολλάπλοι κόσμοι και προπαντός, ένα κυρίαρχο πνεύμα αταξίας. Ένα δυναμικό που δεν αξιοποιείται. Μια ενέργεια που δεν διοχετεύεται. Η απονοία ενός βασικού ιστού επικοινωνίας μεταξύ των μελών μας κοινότητας, με τόσες δυνατότητες, παραμένει πρωταρχικό κώλυμα στην υπερήφωση του Ιδρύματος. Αυτή είναι η μακροσκοπική εικόνα που μπορεί να εμφανίζει ο οργανισμός του Πολυτεχνείου σε κάποιον που θήτευσε ως βιορρά του. Περιγράφοντας κανείς και σε πο προσωπικό επίπεδο, θα μπορούσε να διαπιστώσει παραμέλημένες υποχρεώσεις και καταπιεσμένα δικαιώματα. Και τα δύο αποσιωπούνται μέσα σ' ένα κλίμα συντήρησης και από φόρο μάρτως ταραχτούν τα νερά.

Στην πρώτη περίπτωση, άνθρωποι που ανέλαβαν το λειτουργήμα του περάσματος της γνώσης στη νέα γενιά, με τον καρό, ξέχασαν την αγαθή έννοια της και πέρασαν στο χώρο της επιχειρησιακής δραστηριότητας. Και αυτό δεν είναι το μεμπτό, για τον απλούστατο λόγο ότι μια τέτοια δραστηριότητα είναι αναγκαία και επιθυμητή, από έναν χώρο μάλιστα όπως το Πολυτεχνείο, μια και του δίνει φτερά

για την αυτοδιαχείριση και την αυτοδιάθεσή του. Όχι όμως να γίνεται αυτοσκοπός. Οποιος είναι και με τα δύο πόδια στην αγορά και δεν αγωνίζεται συνεχώς για την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, θα πρέπει να πάνει να αποκαλείται ακαδημαϊκός. Τόσο απλά και ξεκάθαρα.

Όσο για τη δεύτερη περίπτωση, φοιτητές στους οποίους δεν υπενθυμίζεται η υποχρέωσή τους να αυτοδιογνωνώνται -γεγονός που αποτελεί το μεγαλύτερο δικαίωμά τους- είναι σα νωθρή σάρκα. Και η λέξη «υπενθυμίζεται», δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά, αφού το ΕΜΠ, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, έχει την υποχρέωση να μορφώνει και κοινωνικά τα μέλη του, πράγμα που δεν σημαίνει αναγκαστικά να τα χειραγωγεί. Η πολιτική με την ευρύτερη έννοια του όρου- συστέρωση των σπουδαστών, μπορεί να σημαίνει μια αισθέρευτη πηγή ζωντάνιας, δημιουργικότητας και φρεσκάδας για το Πολυτεχνείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέληση και η επιθυμία υπάρχει από πλευράς των φοιτητών, οι οποίοι ήδη οργανώνονται σε παρέες-κύτταρα, που δρουν αυτόβουλα και ευέλικτα. Εξακολουθεί να λείπει η ενωτική πρωτοβουλία, ένας δρόμος που καλείται να υποδειξεί, σε ανθρώπους τόνους, ο εκπαιδευτικός.

ΕΜΠ και κοινωνία

Το ΕΜΠ θα μπορούσε να υιοθετήσει την πραγματικά διπλή υπόσταση που του αρμόζει στην κοινωνία. Από τη μία είναι η σχέση με την αγορά, μια σχέση αρκετά οργανωμένη -καθώς φαίνεται τοντύλαστον- που δρα σαν καύσμο για τη μισοκουρδισμένη μηχανή του Πολυτεχνείου.

Μια σχέση, η οποία έχει ήδη αναπτυχθεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται πλέον εκ των πραγμάτων και η οποία επιτρέπει σε ερευνητές-μηχανικούς, να παίζουν κάποιο μεγαλύτερο ρόλο στην εξέλιξη της τεχνολογίας που βιώνει κάθε πολιτής στην καθημερινή του ζωή. Από την άλλη, επικρατεί

σιωπή ως προς την θέση ευθύνης που έχει το Πολυτεχνείο ως μια μεγάλη πανεπιστημιακή μονάδα. Αντ' αυτού επιλέγει το δρόμο της απομόνωσης από τις άλλες πανεπιστημιακές και πολυτεχνικές οντότητες ή τουλάχιστον, κρύβει καλά μια τέτοια σχέση, αφού δεν είναι εμφανής (ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον ο νέος Πυροφόρος θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση). Προσπερνά το διάλογο με άποψη, σε σχέση με την κοινωνία και το κομμάτι της πολιτικής που το αφορά. Και με αυτόν τον τρόπο παραλληλα, αφήνει ένα κενό και

μια αισθητή απορίας στο ευρύτερο κοινό, για το τί είναι και τι αντιπροσωπεύει το Πολυτεχνείο.

Η ενεργή συμμετοχή στη διαιρόφφωση της ελληνικής, και κατ' επέκταση, της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, ως προς τη λειτουργικότητα της κοινωνίας και την ανάπτυξη συνειδησης του ανθρώπου που μεγαλώνει μέσα στην τεχνολογική εξέλιξη, είναι το ευκταίο. Οι φοιτητές θέλουν από το ΕΜΠ το ιδανικό, κατ' άλλους το ακατόρθωτο. Γίνεται;

TRANS-ΑΘΗΝΑ

Φαίνεται τελικά, πως η δράση της ελιάς που οίζωσε από θεικό χέρι, περισσότερο από 2.5 χιλιετίες τώρα, κατά το μύθο, στην πλάτη της Αθήνας, είχε ημερομηνία λήξης. Η ειρήνη, η ευημερία και η πρόοδος που υποσχέθηκε η Αθηνά στην προστατευόμενη πόλη της, ήταν ένα πυροτεχνημα που έσβησε, και σίγουρα φαντάζομαι ο Ποσειδώνας, θα γελάει ειρωνικά, εδώ και αρκετές δεκαετίες, με το πάθημά της. Τί θα μπορούσε όμως να κάνει περισσότερο, η θεά της σοφίας; Μέχρι και τα θαύματα των θεών έχουν όρια.

Αυτή καθαυτή η ύπαρξη της Αθήνας, φαίνεται να έχει ημερομηνία λήξης. Και το σίγουρο είναι πως εάν δεν μας τη βομβαρδίσει ο Δίας με τους κεραυνούς του, θα το κάνουν οι Τούρκοι με τα A-7 τους. Όμως, ακόμη και αν δεν συμβεί τίποτα από τα παραπάνω, θα το κάνουμε μόνοι μας, εάν κάποτε παρουσιαστεί σ' αυτή τη χώρα ένας ικανός υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μία ελπίδα που είχαμε όλοι, ότι δηλαδή το παραδοσιακό κέντρο θα βυθιστεί λόγω των έργων του μετρό, έμεινε απραγματοποίητη, εξαπίας της ανικανότητας των υπευθύνων της κατασκευαστικής εταιρίας.

Η καθημερινότητα είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία στην οποία η πρωτεύουσα υποβάλλει τους κατοίκους της. Η επιρροή της είναι τόσο έντονη που έχει επηρέασει ακόμα και την προσωπικότητα και το χαρακτήρα των Αθηναίων. Το κατέξοχήν χαρακτηριστικό γνώρισμα των Αθηναίων είναι η ταχύτητα στο βάδισμά τους, που τους κάνει να ξεχωρίζουν όταν επισκέπτονται επαρχιακές πόλεις. Ο μέσος ιδιωτικός υπάλληλος (το "ιδιωτικός" εδώ έχει νόημα) είναι ένας επιδόξος παγκόσμιως πρωταθλητής στο βιδόν. Ένα δεύτερο γνώρισμα, είναι οι αγχώδεις (αγχωτικές) καθημερινές κινήσεις, ας πούμε η ταχύτητα με την οποία ο μέσος καπνιστής Αθηναίος τελειώνει το τσιγάρο του. Τα περισσότερα δε αθηναϊκά τσιγάρα, τελειώνουν όχι πριν φτάσουν στο φίλτρο. Χαρακτηριστική είναι και η αντιμετώπιση των καθημερινών μικροσυμπλοκών. Εχουμε όλοι σίγουρα ακούσει για πολλούς επαρχιώτες ότι είναι άγριοι (βλ. Κρητικούς, Μανιάτες), όμως η σκηνή όπου ο οδηγός του λεωφορείου σταματάει στη μέση της Πανεπιστημίου και βγάζει στρωτό μέσα από το παράθυρο τον οδηγό του διπλανού IX, είναι ανεπανάληπτη. Το παρατάτημα ή το μικροσπρώξιμο μέσα στα μέσα αισιοδοξίας συγκοινωνίας, θεωρείται κακούργημα και αν μεν δεν τιμωρείται από το νόμο, τιμωρείται από τους ανθρώπους.

Η ψυχολογία του αθηναίου, του πρωτευούσιαν των παλαιών ελληνικών τανιών, έχει αλλάξει. Κι αν οι τότε τανίες κατά κόρον πραγματεύονταν το θέμα του φτωχού

χωριατόπαιδου που πάει στην Αθήνα και κάνει τις γκάφες της ζωής του, οι σύγχρονες ελληνικές τανίες, αναζητούν ως πρωταγωνιστή τον ίδιο τον κάτοικο της πρωτεύουσας. Όχι μόνο γιατί δυνάμει βγάζει περισσότερο γέλιο, αλλά και με μία δόση συμπόνιας και συμπαράστασης, έναν λανθάνοντα θευματόμ για τον άνθρωπο που ζει σ' ένα τέτοιο περιβάλλον, που κάθε μέρα που περνάει, ως άλλος Ήρακλής, καλείται να καθαρίσει τους νέους στάβλους του Αυγεία στην Αθήνα.

Βέβαια, όταν μιλάμε για την ψυχολογία του αθηναίου, πάροντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από τους κατοίκους της Αθήνας, κάπι σαν να λέμε, τη μέση τιμή. Βέβαια, η διασπορά στις μετρήσεις του περιφάνταστος είναι τεράστια, εάν αναλογιστεί κανείς ότι αθηναίος είναι και ο μεγαλοαστός από το Κεφαλάρι, αθηναίος και ο αστεγός στα παρκάκια της Ομόνοιας. Ανακύπτει λοιπόν και άλλο ένα ζήτημα, που κάνει τη ζωή περιεργή στην Αθήνα: οι τραγικά μεγάλες κοινωνικοοικονομικές αντιθέσεις μεταξύ μεριδών του πληθυσμού. Ένας διαχωρισμός, όχι στο πρότυπο του πολίτης-μέτωπος-σταλάβος, αλλά στο επίπεδο του κεφαλαιοκράτης-μεγαλοαστός-εργάτης-άστεγος. Ένας συσχετισμός που κάνει τους έχοντες να αισθάνονται περισσότερο έχοντες και τους κακόμιορους περισσότερο κακομοίρηδες.

Αντιθέσεις παρουσιάζονται και σε τοπικό επίπεδο. Η αντιπαλότητα ας πούμε Βύρωνα-Παγκατάπου ή Δάφνης-Νέας Σμύρνης, ξεπερνάει σε όριο την αντιπαλότητα Χανιά-Ηρακλείου ή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εάν δηλαδή το σπίτι σου είναι επί της λεωφόρου, όπου αλλάζει ο ταχυδρομικός κώδικας, είναι πιθανόν ο γιος σου να τις τρώει και από τους Δαφνιώτες και από τους Νεοσμυρνιώτες. Όλες αυτές οι συμπεριφορές, χαρακτηρίζουν μια πολύ μεγάλη μερίδα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Ποιός όμως μπορεί να αρνηθεί ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον;

Η Αθήνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια trans πόλη, αφού κατέληξε να είναι κάπι διαφορετικό από εκείνο για το οποίο είχε σχεδιάστε. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, χωρίς όμως να έχει την υποδομή που θα κάλυπτε τις ανάγκες μιας πρωτεύουσας. Σε ό,τι αφορά το οδικό της δίκτυο, μια αναδρομή στο παρελθόν θα μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι, το κέντρο της Αθήνας, έχει ακριβώς τους ίδιους δρόμους που κατασκευάστηκαν στις αρχές του αιώνα. Οι δρόμοι αυτοί σχεδιάστηκαν, ως συνήθως, υπό το καθεστώς μικροσυμφερόντων και πελατειακών σχέσεων «εξυπηρέτησης» των πολιτών από κάποιους διοικούντες.

Οι δηλαδή συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν μέχρι και σήμερα δρόμοι, οι οποίοι σε μερικά σημεία στενεύουν αδικαιολόγητα (π.χ. Πατησίων), άλλοι που ξαφνικά τερματίζουν σε κάποιο οίκημα και αναγκάζουν τους οδηγούς να μπάνουν σε περιπέτειες (π.χ. Φιλελλήνων) ή άλλοι που έχουν ονομασία άσχετη με την τοποθεσία τους, λόγω μεγάλης φιλοδοξίας των σχεδιαστών τους να καταλήγουν κάπου (π.χ. Σταδίου). Οι δρόμοι αυτοί καλούνται μέχρι σήμερα να εξυπηρετούν τα εκατομμύρια των κατοίκων αυτής της «έρημης» πόλης.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής που προσφέρει η Αθήνα στους κατοίκους της, ας δούμε πόσα πάρκα και πόσους χώρους αναψυχής διαθέτει, πόσες βιβλιοθήκες και πόσους άλλους χώρους, όπου θα μπορούσαν οι κάτοικοι να περάσουν μερικές ώρες ευχάριστα και δημιουργικά. Ευτυχώς που η ιδιοσυγκρασία των ελλήνων είναι τέτοια που τους εμποδίζει να κλείνονται σπίτια τους και να γίνονται μελαγχολικοί. Φανταστείτε να έχονταν στην Αθήνα να κατοικήσουν άγγλοι ή ελβετοί. Το πιο πιθανό είναι ότι, μετά από μερικούς μήνες, θα είχαν αποδεκατιστεί από τις ομαδικές αυτοκτονίες.

Οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας δεν είναι ούτε αστικές ούτε συγκοινωνίες, αφού δεν απευθύνονται σε αυτούς, αλλά σε λοιύμπεν και αφού η έννοια της συγκοινωνίας περιλέγει αυτήν της κίνησης, η οποία δεν υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας. Κανές ποτέ δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακριβεία το χρόνο μετάβασης από ένα σημείο της πόλης σε κάποιο άλλο, αφού η αβεβαιότητα που περιέχεται στο γεγονός «μετάβαση» είναι μεγάλη. Όταν κάποιος γνωρίζει τον ακριβή προορισμό του, δεν μπορεί να υπολογίσει την ταχύτητα με την οποία θα κινηθεί, δηλαδή το χρόνο που θα απατηθεί για να φτάσει. Απ' την άλλη, όταν δεν γνωρίζει τον ακριβή προορισμό του, δηλαδή απλώς έχει βγει για βόλτα και δεν έχει κάποιες δουλειές να κάνει, τότε μπορεί να γνωρίζει με αρκετή ακριβεία την ταχύτητά του, δηλαδή το χρόνο μετάβασης από κάποιο σημείο της πόλης σε κάποιο άλλο. Αν επιδώξει να μειώσει την αβεβαιότητα της «μετάβασης» παίρνοντας ταξί, τότε η «μετάβαση» γίνεται συνάρτηση πολλών μεταβλητών, οι οποίες εξαρτώνται ισχυρά από τις αρχικές συνθήκες (διάθεση του οδηγού). Αν για παράδειγμα, ο οδηγός έχει τασικούς με οικείο οικογενειακό του πρόσωπο (συζυγος, πεθερά), τότε είναι αρκετά πιθανόν να φτάσετε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στον προορισμό σας. Αν όμως έχει λάβει τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ, τότε είναι πολύ πιθανό ότι θα θελήσει να βγάλει μεγάλο μέρος του ποσού κατά τη διάρκεια της δια-

δρομής σας, με αποτέλεσμα να αναλογίζεστε αν τα τρόλλευ που σας σποστερούν είναι νέας τεχνολογίας με επιδόσεις GTi. Η αβεβαιότητα στη μετάβασή σας ελαχιστοποιείται, αν αποφασίσετε να πάτε με τα πόδια. Αρκεί βεβαίως να μην είστε μαμά που μεταφέρετε μωρό με το καροτσάκι ή ανάπτηρος σε καροτσάκι, γιατί τότε θα είστε αναγκασμένος να χρησιμοποιείτε συγχρά - πυκνά - πυκνά το οδόστρωμα και να κινδυνεύετε από τα διερχόμενα οχήματα.

Η υπόδομή της Αθήνας είναι τέτοια που κάθε πολίτης, για οποιαδήποτε υπόθεσή του με το Δημόσιο, θα πρέπει να μεταβεί στο κέντρο, όπου τα βρίσκονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, εξαιρουμένων των τελωνείων, τα οποία για λόγους αντικεμενικής δυσκολίας, βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Παρόμοια πορεία θα πρέπει να ακολουθήσει και κάποιος που πρέπει να πάει από τα νότια στα βόρεια προάστια ή από τα ανατολικά στα δυτικά. Θα πρέπει, όμως, προηγουμένως να λάβει υπόψη του, αν γίνεται πορεία, γιατί στην περίπτωση αυτή και να φτάσει στον προορισμό του, θα έχει ξεχάσει το λόγο για τον οποίο ήθελε να πάει εκεί.

Ο Ξένιος Ζεύς, αν έχει επιζήσει μέχρι σήμερα, θα πρέπει να το έχει ρίξει στο ποτό ή στα σκληρά ναρκωτικά για να μην αντιλαμβάνεται τα δύο συμβαίνοντα στην Αθήνα. Η οποιαδήποτε ένδειξη καλής θέλησης και φιλοξενείας από τους κατοίκους της πόλης προς τους επισκέπτες της, έχει ως μοναδικό σκοπό να καλύψει το τεράστιο κένο της τοπιστικής υποδομής. Φανταστείτε ότι είστε ξένος και έρχεστε στην Αθήνα. Αν ο πορτιέρος του ξενοδοχείου σας δεν μιλάει τη γλώσσα σας, τότε η μοναδική περίπτωση να φτάσετε εκεί όπου θέλετε, είναι η θεά Τίγη να βρει το φως της, να δει τη μικρή οδύσσειά σας και να σας λυπηθεί. Αν επιθυμήσετε να επισκεφθείτε κάποιο μουσείο ή κάποιον αρχαιολογικό χώρο, θα σας εκπλήξει η τάξη με την οποία είναι στοιβαγμένα τα εκθέματα στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και η εξαιρετική εργασία των συντηρητών, που έχουν κάνει τα εκθέματα να διατηρούνται ακόμα και να φώνονται τόσο παλαιά. Ιδιαίτερη εντύπωση θα σας κάνει και η εικολία πρόσβασης στους χώρους αυτούς, αφού το προσωπικό δεν πραρκεί για τη φύλαξη των χώρων αυτών.

Πιθανόν η Κασσάνδρα να έβλεπε την κατάσταση που επλατεί στην Αθήνα περισσότερο αισιόδοξη. Η αλήθεια είναι ότι δεν επιτημάθηκαν μερικά από τα αρκετά θετικά στοιχεία που έχει η Αθήνα, όπως για παράδειγμα, η έντονη νιχτερινή ζωή, οι πολλές θεατρικές και κινηματογραφικές αίθουσες, οι γραφικές συνοικίες της και τα αρκετά αξιόλογα κιτριά της. Θα ήταν όμως σαν να λέγουμε σε μια trans γνωστική ότι είναι όμορφη επειδή η πλαστική ήταν πετυχημένη.

Κλωνοποίηση άλλοτε και τώρα

Συμμορφωμένος προς τις απατήσεις της επικαιρότητας, και παρά τη δεδομένη μη κατάρτηση μου σε σχέση με τον εν λόγω επιστημονικό χώρο, επιχειρώ παρακάτω να τοποθετήσω στο θέμα της κλωνοποίησης.

Δικαιολογημένα μένει κανές εκστατικός απέναντι στο επιστημονικό μεγαλείο μιας τέτοιας επινόησης. Ωστόσο ακόμη περισσότερο δικαιολογημένα μένει κανές άφωνος,

βλέποντας το ποιοί άνθρωποι περιφέρονται στα κανάλια για να μας ενημερώσουν σχετικώς. Αρτιά καταφιλούμενοι πατάρες, πολιτικοί εκπρόσωποι και απόδοσωποι, μια γνωστή για τα χριστιανικά της ποτεύων φιλόλογος, ... και αρκαί και που, να σου και κανένας γιατρός (τι δουλειά έχει αυτός εκεί τώρα;).

Το ότι η κλωνοποίηση προκαλεί διφορούμενα συνα-

σθήματα στον κόσμο δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ήδη, εδώ και καιρό στην Αμερική, έχουν δημιουργηθεί οργανώσεις με σκοπό την καταπολέμηση της κλωνοποίησης, οι οποίες μάλιστα, πέτυχαν να περάσει και σχετική τροπολογία για την απαγόρευση της σχετικής έρευνας σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ. Στον τομέα αυτό ομολογώ ότι βρισκόμαστε πίσω. Δεν υπάρχει εδώ αυτού του βαθμού η εξειδίκευση, υποχρεωντας άλλες αξιοπρεπέστατες, κατά τα άλλα, οργανώσεις γενικότερων ενδιαφερόντων («Σύλλογος του Πνεύματος και της Ήθης», «Οργάνωση για τα δικαιώματα των Trans», «Το καφενείο του Βαγγέλη - στάση Αγγελοπούλου», κ.λ.π.), να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, πάροντας σαφείς και βαρύνοντας θέσεις, απέναντι στην νέα πρόκληση των καιρών.

Όμως, παρά το επίσημο μένος που επικρατεί κατά της κλωνοποίησης - στο οποίο ας μην παραλείψω να υπογραμμίσω ότι συνέβαλε τα μέγιστα γνωστός ερευνητής των ΗΠΑ, ο οποίος την φύνωσε και άρχισε να κάνει κάτι δηλώσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με την κλωνοποίηση θα



στρώσει τον παππού του που του λείπει από τον τάφο - πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα έβρισκαν ενδιαφέρουσες εφαρμογές σε αυτή την τεχνολογία.

Η προοπτική ενός κόσμου με ικανά εκατοστή Michele Pfaifers, μάλλον δε θα μας στεναχωρίσει πολύ. Ακόμη και ο φόρος ορισμένων για το ενδεχόμενο από τη μα στηγμή στην άλλη να βρεθούν με πεθερά stereo, είναι μάλλον υπερβολικός. Σύμφωνα με γνωστές case studies, δεδομένης της φύσης της οντότητας «πεθερά», η ύπαρξη του κλώνου, θα γεννήσει συγκρούσεις μεταξύ πρωτοτύπου και κλώνου, οι οποίες πιθανώς, θα φθείρουν μέχρις εσχάτων και τα δυο ομότυπα.

Ακόμη και οι εργασιομανείς - στα ελληνικά γάπτηδες - εντοπίζουν θετικές προοπτικές στην κλωνοποίηση. Το εικοσιετετράριο ενδολα θα γίνει αρκετά ευρύτερο και η προσωπική ατζέντα, με τις καθημερινές δραστηριότητες, θα αντικατασταθεί με μια ιδιότυπη διαχείριση κλώνων. Νομίζω είναι προφανές, πόσο κάτι τέτοιο θα ανεβάσει την παραγωγικότητα. Ίσως μάλιστα θα πρέπει να προταθεί μια τέτοια λύση στους διοικητές των δημοσίων οργανισμών, γιατί είναι λογικό, ότι όταν ένας υπάλληλος έχει μόνο δύο χέρια και ένα κεφάλι, δεν μπορεί ταυτόχρονα να καθαρίζει φασολάκια, να μιλάει στο τηλέφωνο για τα χθεσινοβραδινά, να λύνει το τελευταίο σταυρόλυγο, και να εξυπηρετεί τους φροδολογούμενους. Με 10 χέρια και 5 κεφάλια, αν μη τι άλλο, θα είχαμε μια σημαντική αύξηση του ΑΕΠ, από τις επιπλέον πωλήσεις σταυρόλεξων, αν και δεν θα είχαμε ανά-

λογική αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος (!).

Παρά το γεγονός ότι το θέμα της κλωνοποίησης μόλις έφθασε στον ημερήσιο τύπο, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι «κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια». Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, θα πρέπει να θεωρούμαστε βετεράνοι του τομέα. Εδώ και χρόνια γίνονται τέτοια πειράματα στην πολιτική σκηνή της χώρας, άλλοτε με περισσότερη και άλλοτε λιγότερη επιτυχία. Γνωστά παραδείγματα αυτά των Παπανδρέου και Καροκανάλη, αλλά ακόμη και αν ταξιδέψουμε πολύ πίσω στο χρόνο, θα δούμε ότι οι προσπάθειες γίνονταν επανελλιμπένα. Στο Βυζάντιο επιχειρήθηκαν αρκετές φορές κάτι τέτοιο, αν και λίγες είχαν επιτυχία. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι, αν και σε ερευνητικό επίπεδο, αρκετά συνήθεις είναι πλέον οι καλλιτεχνικές κλωνοποιήσεις. Μάλιστα τελευταία όλο και πληθαίνουν οι επιτυχίες. Η φωνή του Διονυσίου μετά από δεκαδές αποτυχημένες προσπάθειες, σήμερα πλέον ήδη μετρά δύο κλώνους με επιτυχία άνω του 80%.

Τα γενικά συμπεράσματα που απορρέουν από τη μεγάλη ελληνική εμπειρία στην κλωνοποίηση, συνοψίζονται ως



εξής: Αν ο κλώνος είναι δυνατός αρκετά σύντομα εναντίωνται στο πρωτότυπο, προσπαθώντας να διαφροτοπισθεί για να βρει τη δική του ταυτότητα. Οι ασθενέστεροι πάλι κλώνοι, απλά προσπαθούν να χρηματοποιήσουν το πρωτότυπο ως αιτία, και ούτε καν διανοούνται να παρεκκλίνουν από τις διδαχές τουν. Όπως και να έχει, είναι βέβαιο ότι η κλωνοποίηση έχει σημαντικές πιθανότητες αποτυχίας. Ο αποτυχημένος κλώνος είναι κάτι που αναζητεί μάταια την υπόστασή του καθώς τον κατασπαράζουν από παντού. Το αν θα μπορέσει τελικά να αυτοπροσδιοισθεί είναι σχετικά αμφίβολο, αλλά όχι αδύνατο. Κλασικό ελπιδοφόρο παράδειγμα, ο γνωστός αιώνιος Πανταζής, ο οποίος αποτυγχάνοντας ως κλώνος του Διονυσίου, επιχείρησε να εισέλθει σε χώρους περισσότερο οικείους για φιλόξωπές οργανώσεις, κάτι στο οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Η κλωνοποίηση αιφαλώς είναι ένα μεγάλο επιστημονικό θέμα το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από μια σύντομη - αν και άρτια επιστημονικά τεκμηριωμένη - ανάλυση όπως η παραπάνω. Το θέμα απαιτεί να επιστρατευθούν ακόμη περισσότεροι «ειδικοί», όπως και να γίνει και μια αποστολή διεθνών προβολής των ελληνικών επιτευγμάτων στον τομέα, γιατί ακόμη και σήμερα κυκλοφορούν έντυπα που αναφέρουν ως πρωτοπόρους των χώρων, κάτι ξενέρωτους βρετανούς. Το ΥΠ. Εξ. και προσωπικά ο κ. Πάγκαλος, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για αυτή την τραγική παρεξήγηση. Εντάξει, δεν ξητούμε παρατητη, αλλά απαιτούμε να προβεί σε άμεσες ενέργειες.

Επιστρέφομε τώρα στην πρώτη δύση που παντούβαμε τους πατέρες μας Γεωργίου και Γεωργίας σε αυτά τα διμοιρίατα.

**Ακαδημίας 98.
Αντιγραφή από παλαιά
φωτογραφία (Αρχείο
Εθν. Πινακοθήκης)**

**Η Εθνική Βοβλιοθήκη
Αντιγραφή από παλαιά
φωτογραφία (Αρχείο
Εθν. Πινακοθήκης)**

Την 1927 η πλειονότητα των Λαζαρίδηδων έπειρε στην παραδοσιακή Ακρόπολη.
Επί την παραπάνω περίοδο αποτυγχάνοντας πολλά από τις πεταλούδες.