

Αιτιότητα και τυχαιότητα στη Φυσική

(Συνοπτική αναφορά στον David Bohm)

του Τάσου Κυπριανίδη*

Aπό τη στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να στοχάζεται πάνω στη φύση και τις διεργασίες που τη συγκροτούν, αντιμετώπισε το πιο πάνω σύμπλεγμα θεμάτων από διαφορετικές κάθε φορά οπτικές. Βασικό κίνητρο στην αναζήτηση του ήταν η προσπάθεια να ανακαλύψει, πίσω από το πέπλο των φαινομένων, τα στοιχεία εκείνα που αποκαθιστούν αιτιακές αλληλουχίες στη διαδοχή και διαπλοκή των φαινομένων, διασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο ένα εδιμηνευτικό πλαίσιο για όσα ερεθίσματα άτακτα κατέγραφαν οι αισθήσεις του. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν η απόπειρα αυτή συνδέθηκε στην αρχαιότητα με μεγάλα εποπτικά συστήματα ιδεών και στη νεότερη εποχή με τον αυστηρά δομημένο και ιεραρχημένο κόσμο των επιστημών. Πυρήνας κάθε προσέγγισης ήταν η παραδοχή ότι η ανθρώπινη διάνοια είναι σε θέση να βάλει κάποια τάξη στα δεδομένα, πράγμα που αναπόφεντα συνεπάγονταν ότι, είτε για λόγους αντικειμενικών δυσχερειών εί-

τε εξαιτίας αρχειακών περιορισμών, ορισμένα ζητήματα διέφευγαν εκτός του σχήματος της τάξης και διατηρούσαν μια «τυχαία» δομή ή εμφάνιση. Το πανχίδι λοιπόν της τάξης και αιτιάς, με τους ολένα μετατοπιζόμενους ορίζοντες και τις διαρκώς επαναχαρασσόμενες μεταξύ τους διαχωριστικές γραμμές, συνιστούσε ανέκαθεν συνδετικό στοιχείο στην πορεία της ανθρώπινης διάνοιας, στην αέναν προσπάθεια της να γνωρίσει τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Με τη συγκρότηση του σώματος των φυσικών επιστημών μετά την Επιστημονική Επανάσταση, η περιήγηση στο πεδίο της τάξης και της αιτιάς προσέλαβε συγκεκριμένη μορφή, εκείνη της αναζήτησης των φυσικών νόμων αντί των καθολικών και γενικώς δρώντων αιτίων της φιλοσοφίας, ακριβέστερα της παραδεδομένης Αριτοτελικής φιλοσοφίας. Όμως και πάλι, μέσα σε αυτό το περιορισμένο και προσδιορισμένο πεδίο των φυσικών επιστημών, η διατύπωση νόμων (αντί αιτίων)

δεν εξάλειψε την παλαιότερη διάκριση τάξης/αιτιάς, αιτιακού/τυχαιού. Απλά τη μετασχημάτιση διαχωρίζοντας τα αιτιοκρατικά από τα τυχαιακά συστήματα, εισάγοντας αντιστοίχως διαφορετικούς θεωρητικούς και γνωσιολογικούς επικαθορισμούς. Τα πρώτα διακρίνονται από την παρουσία μιας σαφούς διπολικής σχέσης αιτίου-αποτέλεσματος, ενώ στα δεύτερα η πολλαπλότητα πολλών αλληλουσιγκρουσμένων αιτίων καθιστούνται αναγκαία την προσφυγή σε στατιστικές μεθόδους. Η πρώτη φυσική που γνωρίσαμε από τον Νεύτωνα και μετά, σημαδεύτηκε από την παντοδυναμία των προβλέψεων σε αιτιοκρατικά συστήματα, ενώ από τον προηγούμενο αιώνα άνθισε η επιστήμη πρόγνωσης του τυχαίου στη φύση, με την εφαρμογή των πιθανονοκρατικών θεωριών σε πολύπλοκα φυσικά συστήματα. Αν όμως η παράδοση του προηγούμενου αιώνα ήθελε τη διάκριση των θεωριών να εδράζεται σε υποκειμενικά λόγο-πολύ κριτήρια (γνώση όλων των παραμέτρων ενός προβλήματος στην αιτιοκρατική περίπτωση, άγνοια ή αδυναμία απόδοσης των σύνθετων επικαθορισμών μιας κατάστασης στην άλλη), στην τρίτη δεκαετία του αιώνα μας ανακαλύφθηκε η κβαντική θεωρία, η θεωρία των μικροκοσμικών διεργασιών, στο σώμα της οποίας πραγματοποιείται μια παράδοξη συγχώνευση των δυο προσεγγίσεων: η θεωρία αποδίδει τα φαινόμενα αιτιακά, αλλά μόνο στο επίπεδο των στατιστικών προβλέψεων, και μάλιστα χωρίς αυτή να είναι κάποια εμφανώς στατιστική εκδοχή ενός ευρύτερου θεωρητικού συνόλου, όπως είχε συμβεί παλαιότερα με άλλες φυσικές θεωρίες.

Για το ζήτημα της κβαντικής θεωρίας έχουν γραφεί έργα επί έργων: αναφορικά με τα εννοιολογικά θεμέλια της, τη λογική δομή που τη διέπει, τις φιλοσοφικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει, αλλά και την κοσμοαντιληφτη που προκαλεί με αφετηρία την πιθανή στολογία που απορρέει από τα θεω-



O D. Bohm κατά την επίσκεψή του στο Ινστιτούτο Poincaré στο Παρίσι, τον Φεβρουάριο του 1988.

(*) Ο Τ. Κυπριανίδης είναι από τους υπεύθυνους σύνταξης του Πυρφόρου

ορτικά εργαλεία και τα πορίσματά της. Η συζήτηση για την κβαντομηχανική απασχόλησε εντονότατα τους ίδρυτές της, φυσικούς όπως ο Einstein, ο Bohr, ο de Broglie, ο Heisenberg, ο Schrödinger, κ.ά. Η συζήτηση που εντάθηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του '20, θεωρήθηκε περατωθείσα μετά την ολοκληρωτική επικράτηση της καθιερωμένης άποψης, που θεωρεί ότι το πιθανοκρατικό στοιχείο της θεωρίας είναι τελεσίδικο και μη αναγώγιμο, αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο εξωτερικούς αντίστοιχους οντολογίας της φύσης. Τα πράγματα έμειναν έτοι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '50, οπότε ο Αμερικανός φυσικός David Bohm δημοσίευσε άρθρο στο οποίο επαναδιατύπωνε με αιτιακό τρόπο την κβαντική θεωρία, διατηρώντας τις προβλέψεις της και εμφενεύοντας με διαφορετικό τρόπο τα πιθανοκρατικά επικράτημα της θεωρίας, ως αποτέλεσμα μιας βαθύτερης, υποαποκλικής, μη ελέγχιμης δυναμικής. Από το σημείο αυτό έως τις μέρες μας, η συζήτηση για το χαρακτήρα της θεωρίας έχει αναζωπυρωθεί, χάρη και στη σημαντικότατη συμβολή του J.S. Bell που διατύπωσε, κατά τρόπο πειραματικά ελέγχιμο, τη διαφορά της κβαντικής θεωρίας από μια συνήθη στατιστική θεωρία.

Στο πλαίσιο του παρόντος σημειώματος δεν έχουμε την πρόθεση, αλλά ούτε και τη δυνατότητα να αναφερθούμε διεξοδικά στα προβλήματα που συγκροτούν το πεδίο έρευνας της σύγχρονης επιστήμης, αναφορικά με το χαρακτήρα και το εννοιολογικό περιεχόμενο της κβαντομηχανικής. Θα επισημάνουμε μόνο σε αδρές γραμμές την προβληματική που διατύπωσε ο David Bohm στόχο του που εκδόθηκε το 1958, και από το οποίο δανειστήκαμε τον τίτλο του άρθρου μας. Βαθύς γνώστης της φιλοσοφίας, αλλά και χαρακτηριστικό δείγμα φυσικού που η ενασχόληση του με τομείς αιχμής της σύγχρονης επιστήμης δεν αποτέλεσε πρόσοχη για να εγκλειστεί σε στενά τεχνοκρατικά πλαίσια, ο Bohm διατυπώνει στο βιβλίο του αυτό μια εκτίμηση για την πορεία της επιστήμης από τα πρώτα βήματά της έως τις μέρες μας. Στόχος του είναι να καταλήξει στη φιλοσοφική οπτική που την καθοδήγησε στη διατύπωση της εναλλακτικής προσέγγισης του στο πεδίο της μικροφυσικής. Εκεί θα βρούμε μια ολοκληρωμένη πραγματεία για την επιστήμη της μηχανικής και τις επιπτώσεις που είχε άθελά της, δηλαδή τη δημιουργία ενός απλουστευτικού φιλοσοφικού ρεύματος, το οποίο γενίκευε άκριτα τα συ-



O D. Bohm μαζί με τον J.S. Bell στην ημερίδα προς τιμήν του J.P. Vigier (Παρίσι, 1988).

γκεκριμένα πορίσματά της. Αυτή η διαδικασία έδωσε λαβή για την εξάπλωση μιας βαθύτερης μηχανιστικής αντίληψης, όπου υποτίθεται ότι τα πάντα ήταν προβλέψιμα, αρκεί να διέθετε κανείς τον απαραίτητο δύρκο πληροφοριών και τις αντίστοιχες τεχνικές δυνατότητες επεξεργασίας τους. Στη συνέχεια, η προβληματική του Bohm εστιάζεται στην υπονόμευση της αιτιοκρατίας από τις στατιστικές πιθανοκρατικές θεωρίες, με σαρπί απόληξη της αναζήτησής του την κβαντοθεωρία, όπου και αναπτύσσει λεπτομερώς τα πορίσματα των ερευνών του και τις επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση της σύγχρονης επιστημονικής οπέψης. Εδώ βρίσκονται διατυπωμένες οι βασικές θέσεις του, σύμφωνα με τις οποίες κάθε επίπεδο οργάνωσης της ύλης καθορίζεται από παραμέτρους που λειτουργούν σε ένα βαθύτερο υπόστρωμα του, ώπου το ίδιο συμβαίνει και με τις αντίστοιχες παραμέτρους αυτού του επιπέδου που επικαθορίζουν τα φαινόμενα σε ένα ανώτερο επίπεδο. Έτσι, κάπι που σε ένα ορισμένο επίπεδο της θεωρίας, η οποία αντιστοιχείται με ένα επίπεδο οργάνωσης της ύλης, φαντάζει τυχαίο, γίνεται αιτιοκρατικό αν βυθίσει κανείς τη ματιά του (και τα αντίστοιχα θεωρητικά εργαλεία, εννοείται) στο κατώτερο επίπεδο που δίνει το κλείδι για την ένταξη των τυχαίων φαινομένων σε κάποιο νέο αιτιακό πλαίσιο. Αυτή η ιεραρχία επιπέδων είναι απελεύθετη, εφόσον δεχθεί κανείς ότι η γνωστική διαδικασία δεν είναι παρά μία προσεγγιστική, απελής, αλλά διαρκώς ορθοθετούμενη απόπειρα αντανάκλασης του πραγματικού αντικειμένου στο γνωστικό. Μια τέτοια απελής αντανάκλαση είναι και η δική του επαναδιατύπωση της κβαντικής

θεωρίας, που ο Bohm πάντοτε θεωρούσε προσωρινή, προσεγγιστική και επιδεκτική τροποποιήσεων και μετασχηματισμών. Εκείνο που έκρινε θετικό και εποικοδομητικό στην «αιτιακή ερμηνεία της κβαντοθεωρίας», όπως την αποκαλούσε, ήταν το γεγονός ότι αποτελούσε έμπρακτη απόδειξη πως υπήρχε αιτιακός τρόπος να κατανοθούν τα φαινόμενα εκείνα, που η δεσπόζουσα ·εκδοχή ήθελε απροστέλαστα για τη νόηση και βατά μόνο για το μαθηματικό φορμαλισμό.

Οι απόψεις αυτές είναι πάντα χορηγίσμες τόσο για τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, όσο και για την πανεπιστημιακή διδασκαλία που συγχύπει στην ευκολία του φορμαλισμού, ενίστε και για λόγους άμεσης αποδοτικότητας της διδασκαλίας υλης. Τούτο θα αποτελούσε λόγο ικανό και επαρκή για τη σύντομη αναφορά μας στον David Bohm και τη συμβολή του στη μελέτη του τυχαίου και αιτιακού/αιτιοκρατικού στη σύγχρονη φυσική. Δυστυχώς, η αφορμή για αυτό το σύντομο σημείωμα είναι άλλη, και μάλιστα δυσάρεστη: πριν από μερικές βδομάδες ο David Bohm έφυγε από τη ζωή, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν ενεργός και δραστήριος στην έρευνα και τη συγγραφή βιβλίων, που ανέκαθεν ήταν μα από τις αιδηναμίες του. Το σκηνικό του θανάτου του ταυρίζει απόλυτα με το θέμα μας: έπαθε καρδιακή προσβολή, όχι ιδιαίτερα βαρεμένη μορφής, αλλά έτυχε τη στιγμή εκείνη το σύστημα υπολογιστών που κατανέμει τα αισθενοφόρα στο Λονδίνο να έχει πάθει εμπλοκή, και η καθυστέρηση απέβη μοιραία.

Παιχνίδια της τύχης πάνω σε αιτιακό καμβά...