

Τεχνητή Ζωή:

Στο μεταίχμιο επιστήμης και φιλοσοφίας¹

της
Λάρας Σκουρλά
Υ.Δ. Ε.Μ.Π. /
Πανεπιστημίου
Αθηνών

Ζώντας σε μία μετακαρτεσιανή εποχή όπου το διαζύγιο νου - σώματος, σκέψης - πράξης, πνεύματος - ψύχης έχει οδηγήσει στο θρίαμβο ενός ατελούς και συνήθως χιδαίου υλισμού, θεταί, για κάποιους τουλάχιστον, η ηθική και άρα φιλοσοφική επιταγή μας ριζικής ανασυγχρότησης στο πλαίσιο της οποίας ο θεωρητικός λόγος θα συνάδει με την πρακτική. Ο θρίαμβος της επιστήμης και της τεχνολογίας, η παραπλανητική δήθεν απόρριψη κάθε μεταφυσικής η επικράτηση μας κανονιστικής ηθικής αποδεσμευμένης από την οντολογία, η απόλυτη εξειδίκευση, η πανάκεια της εφαρμοσμότητας και του υλισμού αφελμισμού, ενώ φαίνεται να απογειώνουν αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάστο *τις υπολογιστική σκέψη, συγχρόνως, έχοντας περιορίσει κάθε κριτικό λόγο και απομακρύνει κάθε «περιττή» απορία, εντοπίζοντας την γνώση στην επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων, υποβαθμίζοντάς την έτοι, σε απλή ανεπέξεργαστη ή πολύπλοκη πληροφόρηση, που τείνει πλέον να μας οδηγήσει στην κατάργηση του ίδιου του σκέπτεσθαι.* Ισως περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι καρδός να αναρωτηθούμε για τα αυτονόητα. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει απόρριψη της επιστήμης και της τεχνολογικής εξέλιξης αλλά σημαίνει σύγχρονισμό με τον επιστημονικό και κατάργηση του ασύλου που χάρισε ο επιστημονικοφανής ή ακόμη και ο κα-

θαυτό επιστημονικός λόγος, ο οποίος έχοντας προ πολλού παραβιάσει τα όρια της δικαιωματικής του επικράτειας, τείνει να (αν δεν έχει ήδη) εξελιχθεί σε θεοκρατικό.

Τί σχέση τώρα μπορεί να έχουν αυτές οι, υπό μία έννοια, αφοριστικές δηλώσεις με ένα πρόγραμμα για την τεχνητή ζωή; Απόλυτη και καμία. Είναι καθαρά θέμα οπτικής. Και η επιλογή οπτικής συνιστά προνόμιο της σκέψης και στάση ζωής.

Το μόνο πάντως που επιχειρείται στην εν λόγω έρευνα είναι, μέσα από το πολύ συγκεκριμένο παραδείγμα ενός νέου διεπιστημονικού και κατ' εξοχήν τεχνολογικού κλάδου, εκείνου της τεχνητής ζωής, να σταχυολογηθούν κάποια προβλήματα που οι ίδιοι οι ερευνητές ομολογούν ότι αντιμετωπίζουν και να αναδειχθεί πόσο συνηφασμένα είναι με καίρια φιλοσοφικά ερωτήματα, αύνα επαναλαμβανόμενες φιλοσοφικές διαμάχες που απλώς αλλάζουν μανδύα και κατ' επέκταση συνηφασμένα με την μεταφυσική και την απορρέουσα ηθική της. Τα προβλήματα αυτά είναι συνηφασμένα με έννοιες, που ενώ φαίνονται σαφείς, απλές και αυτονόητες, στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοηθούν και αδύνατο να οριστούν, έστω και περιγραφικά, έξω από το πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τρόπου θεώρησης με τον οποίο είμαστε απόλυτα εξοικειωμένοι. Αυτό συμ-

βαίνει γιατί οι έννοιες αυτές οικοδομούν το ίδιο το πλαίσιο εντός του οποίου νοηματοδοτείται οιαδήποτε επιστημονική ανακάλυψη, έτσι που η τυχόν αλλαγή της σημασίας τους σημαίνει νέο πλέγμα ιδεών και νέα αντίληψη περί επιστήμης και φιλοσοφίας σημαίνει ανανέωφωση της νόησης μας². Αείποτε έργο της φιλοσοφίας ήταν η επερώτηση των «απλών» και «αυτονόητων», των παραδοχών που κάνουν δυνατή την οιανδήποτε επιστημολογική περιγραφή ενώ οι ίδιες πάντα διαφέγουν.

Η έννοια της ζωής ανήκει σ' αυτήν την κατηγορία. Μολονότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί ένας ορισμός της ζωής, κανένας ποτέ δεν έχει καταστεί ευρύτερα αποδεκτός ενώ συγχρόνως το εν λόγω ζήτημα για πολλά χρόνια έχει πάψει να αποτελεί κεντρικό ερώτημα της βιολογίας. Η επιστημονική βιολογία, όπως κάθε σύγχρονη επιστήμη άλλωστε, δεν αναζητά τα πρώτα αίτια των φαινομένων αλλά τους νόμους που τα διέπουν και άρα, περιορίζεται στο να μελετά τα φαινόμενα της ζωής ακόμη και χωρίς έναν επαρκή ορισμό της ίδιας της ζωής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν ρητές και κυρίως άρρητες παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν δραστικά, τόσο την ερμηνεία των επιστημονικών αποτελεσμάτων, όσο και την κατεύθυνση της έρευνας. Αυτές ακριβώς τις παραδοχές

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης βασικής επιστημονικής έρευνας Θαλής, η υπογράφουσα μαζί τον διδάκτορα τού ΕΜΠ Κώστα Παγωνδάρη υπέβαλλαν μία ερευνητική πρόταση σχετικά την "Διερεύνηση των Εννοιολογικών Θεμελίων της Τεχνητής Ζωής", η οποία και ενεργοίθη. Το παρόν κείμενο γράφεται προκειμένου να παρουσιαστούν συνοπτικά, το περιεχόμενο και ο στόχος του προτεινόμενου έργου, καθώς και για να αναδειχθούν κάποιες απόψεις σχετικά με το νόημα ενός τέτοιου εγχείριματος στο πλαίσιο ενός κατεξοχήν τεχνολογικού ιδρύματος.
2. "Μας είναι ωστόσο σχέδιον αδόντιο να συλλάβουμε στο πραγματικό τους μέγεθος τα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν για την εδραιώση αυτών των νέων ιδεών και τις δυνοκολίες που εμπεριέχαν και συνεπάγονταν ακριβώς επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις έννοιες και τις αρχές που αποτελούν τη βάση της σύγχρονης επιστήμης ή, ποι οωστά, γιατί είμαστε πάρα πολύ συνηθισμένοι σ' αυτές. Η γαλλική έννοια της κίνησης (όπως και αυτή του χώρου) μάς φαίνεται τόσο φυσική, ώστε φτάνουμε να πιστεύουμε ότι ο νόμος της αδράνειας προκύπτει από την εμπειρία και την παρατήρηση ενώ είναι σίγουρο ότι κανές ποτέ δεν έχει δει την κίνηση αδράνειας, για τον απλό λόγο ότι μία τέτοια κίνηση είναι απολύτως αδύνατη. Επίσης είμαστε τόσο συνηθισμένοι στη χρηματούχη μαθηματικών για τη μελέτη της φύσης, ώστε δεν αντιλαμβανόμαστε την τόλμη του Γαλλαίου.... να βάλει στη θέση του πραγματικού κόσμου της καθημερινής εμπειρίας ένα γεωμετρικό, υποστασιοποιημένο κόσμο, και να εξηγήσει το πραγματικό με το αδύνατο" [Kooyne, 1991 σ.17-18].

τώρα είναι κυριολεκτικά υποχρεωμένοι να αναμοχλεύσουν και ενίστε να αμφισβητήσουν οι ερευνητές που απασχολούνται με τον νεοαναπτυσσόμενο και υπερσύγχρονο κλάδο της τεχνητής ζωής, επαναφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο στο προσκήνιο, θεμελιώδη ερωτήματα, με κεντρικότερο εκείνο τής ζωής, αλλά και δημιουργώντας νέα που σχετίζονται άμεσα με τον ατέρμονα αυτοανανεώμενο πρακτικό σκοπό της σύγχρονης τεχνολογικής εξέλιξης. Κάποιοι από τούς βασικούς λόγους για τους οποίους, τόσο ο κλάδος της τεχνητής ζωής, όσο και ο συγγενικός του της τεχνητής νοημοσύνης, αναπόδραστα εμπλέκουν τη φιλοσοφία, ελπίζουμε ότι κατέστησαν πιο σαφείς στην πορεία της έρευνάς μας της οποίας, στην προκείμενη παρουσίαση, απλώς θα σκιαγραφήσουμε τα βήματα.

Σε πολύ γενικές γραμμές, η Τεχνητή Ζωή αποτελεί τη νέα προσέγγιση η οποία χρησιμοποιεί πληροφοριακές έννοιες και υπολογιστικά πρότυπα προκειμένου να μελετήσει το φαντόμενο της ζωής. Υπάρχουν δύο τουλάχιστον εκφάνσεις της Τεχνητής Ζωής: η σκληρή και η ασθενής εκδοχή. Ενώ οι υπερασπιστές του ασθενούς προγράμματος προσπαθούν να συνεισφέρουν στην κατανόηση των ζωντανών συστιμάτων με τη βοήθεια μηχανικών μοντέλων και προσομοιώσεων σε υπολογιστές, εκείνοι του σκληρού προγράμματος, καθ' ότι πολύ πο φιλόδοξοι, ελπίζουν να συνθέσουν ζωντανά συστήματα.

Ωστόσο το σκληρό πρόγραμμα δεν ασχολείται ιδιαίτερως με την βιοχημική *in vitro* σύνθεση βιοσυστημάτων. Αντιθέτως, ο στόχος του σκληρού προγράμματος είναι η σύνθεση μορφών ζωής εναλλακτικών προς εκείνη που είναι γνωστή στους βιολόγους ως "ζωή ανθρακικών αλυσίδων". Αυτό επιχειρείται να γίνει μέσω της μάθησης της συμπεριφοράς συστατικών στοιχείων του ζωντανού συστήματος και

τον εφοδιασμού μιας συλλογής τεχνητών συστατικών με παρόμοια συμπεριφορικά ρεπερτόρια. Κατά την άποψη των υποστηρικτών του σκληρού προγράμματος, το συνάθροισμα των τεχνητών μερών θα πρέπει να επιδείξει την ίδια δυναμική συμπεριφορά με το φυσικό σύστημα³.

Η Τεχνητή Ζωή έχει ισχυρούς ιστορικούς, εννοιολογικούς και μεθοδολογικούς δεσμούς με τη παραδοσιακή Τεχνητή Νοημοσύνη. Ωστόσο σε κάποια σημεία διαφέρουν σημαντικά. Η πιο σημαντική διαφορά έγκειται στο ότι στην παραδοσιακή Τεχνητή Νοημοσύνη οι ερευνητές ξεκινούν με μια μηχανή γενικού σκοπού και επιχειρούν να εγγράψουν ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου η μηχανή να επιτελεί το απαιτούμενο έργο μέσω μας, κατά κανόνα, από πάνω προς τα κάτω διαδικασίας (*top-down procedure*). Αντιθέτως, στην Τεχνητή Ζωή ο στόχος έγκειται στον προσδιορισμό απλών κανόνων αντανακλαστικής μορφής από τους οποίους θα αναδύθει η πιο πολύπλοκη σκόπιμη συμπεριφορά μέσω μας, κατά κανόνα, από κάτω προς τα πάνω διαδικασίας (*bottom-up procedure*)⁴. Από αυτή την άποψη όμως η Τεχνητή Ζωή συγγενεύει με ορισμένες νέες εναλλακτικές προσεγγίσεις στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η Καταστασική Ρομποτική, η Εξεικακή Ρομποτική κ.α.

Τόσο η Τεχνητή Ζωή όσο και η Τεχνητή Νοημοσύνη, μολονότι έχουν δώσει κάποια εντυπωσιακά αποτελέσματα, έχουν συναντήσει αντιπέρβλητα εμπόδια και στην πραγματικότητα απέχουν πολύ από το να αγγίξουν έστω τον προγραμματικό τους στόχο. Αυτό οφείλεται σε μια ποικιλία λόγων που περιλαμβάνουν όλα τα δυνατά επίπεδα ανάλυσης. Παράλληλα με τα προβλήματα τεχνικής φύσεως στα οποία άλλωστε επικεντρώνεται μεγάλο μέρος της προσπάθειας των ερευνητών, τίθενται και κάποια πο θεμελιώ-



δη ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν και να επλυθούν. Εφ' όσον τα αντικείμενα που προγραμματεύονται, τόσο η Τεχνητή Ζωή όσο και η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εξ' αρχής και εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένα, δεν υπάρχει δυνατότητα να παρακάμπτονται τα φιλοσοφικά ερωτήματα με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει στη βασική επιστημονική έρευνα. Οι ερευνητές αυτών των κλάδων «προκαλούν» οι ίδιοι τα φαντόμενα που μελετούν και προκειμένου να μην καταλήξουν σε εραστεχνισμός ή απλά ψυχαγωγικά υπολογιστικά παιχνίδια, οφείλονταν να αποσαφηνίσουν, τί είναι αυτό που προσπαθούν να κατασκευάσουν ή να προσομοιώσουν. Εφ' όσον δε συνιστούν από τη φύση τους κατεξοχήν διεπιστημονικούς κλάδους (έχουν άμεση συνάφεια με τομείς όπως εκείνοι της βιολογίας, της γνωσιακής επιστήμης, της μηχανικής και της πληροφορικής), πρέπει να ορίζουν το αντικείμενό τους και να καθοδηγούν την έρευνά τους, συνδιάζοντας γόνιμα τις επιστημονικές με τις φιλοσοφικές πηγές. Τουτέστιν, τα ερευνητικά τους προγράμματα δεν μπορούν, για παράδειγμα, να διαχωριστούν από την φιλοσοφικά συνεπή συγκεκριμένη ιδέα ή πρότυπο, για το τί ορίζει τη ζωή ή τη νοημοσύνη και οι προτεινόμενοι ορισμοί δεν θα πρέπει, τουλάχιστον, να έχονται σε σύγκρουση με κάποια βασικά

3. Langton 1989, σ. 3.

4. Στις από πάνω προς τα κάτω διαδικασίες χρησιμοποιείται η υψηλόν επιπέδου αναπαράσταση του προς εκτέλεση έργου, μέσω της οποίας τίθενται σε λειτουργία, ελέγχονται και/ή καθοδηγούνται λεπτομερειακές δραστηριότητες. Αντιθέτως, στις από κάποια προς τα πάνω διαδικασίες, εκείνοι που καθορίζει τί θα συμβεί στο κάθε επόμενο στάδιο, είναι η λεπτομερειακή εισαγωγή δεδομένων· κατ' αυτόν τον τρόπο, η συμπεριφορά του μοντέλου αναδύεται μέσω της τοπικής αλληλεπίδρασης ανεξάρτητων μονάδων, όπου οι δημιουργίες περιλαμβάνουν την συνολική θεώρηση του έργου [Boden 1996, σ. 4].

γενικά αποδεκτά επαστημονικά δεδομένα. Κατά συνέπεια, οι ερευνητές της τεχνητής ζωής, οφείλουν να επεξεργάζονται, να κρίνουν και να ενσωματώνουν προβληματισμούς και συμπεράσματα που ανακύπτουν στο χώρο της θεωρητικής βιολογίας και της φιλοσοφίας της βιολογίας.

Σε πρώτη φάση, εξετάζουμε την έννοια της ζωής στο πλαίσιο της επαστήμης όπου το μόνο στο οποίο φαίνεται να συνηγορούν οι περισσότεροι σύγχρονοι βιολόγοι, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ειδικό υπόστρωμα, αντικείμενο ή δύναμη που να μπορεί να ταυτοποιηθεί με την ζωή⁵. Αντ' αυτού, προκρίνουν κάποια χαρακτηριστικά που προσιδίαζον στη διαδικασία της ζωής και δια μέσου αυτών, διακρίνουν τους ζωντανούς οργανισμούς από την άψυχη ύλη. Μεταξύ των ερευνητών δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ως προς το ποιό ή ποιά απ' αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σημαντικότερα ή καθοριστικά. Τα επικρατέστερα είναι η πολυπλοκότητα και η οργάνωση, όπου η δομή και η λειτουργία είναι ώμεσα εξαιρτημένες μεταξύ τους, η ιεραρχική οργάνωση, η χημική μοναδικότητα, οι μη αναγόμενες σε ποσοτικές ποιοτικές σχέσεις, η ποικιλότητα των ομάδων που συνθέτουν όλα τα επίπεδα των ζωντανών συστημάτων έναντι της μοναδικότητας των ατόμων που συνιστούν αυτές τις ομάδες, η κατοχή γενετικού προγράμματος, που συνεπάγεται έναν ιδιότυπο δυϊσμό μεταξύ γενότυπου και φαινότυπου, η αυτορρύθμιση, η ικανότητα αινίξησης και διαφοροποίησης, οι φαινομενικά, τουλάχιστον, τελεολογικές διαδικασίες και δραστηριότητες, η ιστορική φύση, η κατάταξη που δεν οπηρίζεται σε ομοιότητες αλλά στο κοινό παρελθόν, η διαφορική αναπαραγωγή ατόμων λόγω της δρά-

σης της φυσικής επιλογής, ο μεταβολισμός, η αυτονομία, η συνεχής και άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και η ακαθοριστία που μεταφράζεται στην απονοία λογικής πρόβλεψης, με την έννοια της συμφωνίας ανεξάρτητων παρατηρήσεων με την θεωρία ή έναν επαστημονικό νόμο.

Στη συνέχεια, εντοπίζουμε κάποια ερωτήματα που ανακύπτουν από την προηγούμενη ανάλυση σχετικά με ζητήματα όπως η βιολογική εξήγηση, ο βιολογικός νόμος και το είδος αιτιότητας που προσιδίαζε στα φαινόμενα της ζωής, τα οποία εν πρώτοις διερευνώνται υπό το πρόσθιμο της αναγωγιστικής προσέγγισης, λόγω του ότι είναι ώμεσα συναρτημένα με το μείζον ερώτημα περί αναγωγισμού, ήποι με το ζητήμα της αναγωγής των φαινομένων της ζωής στους νόμους της φυσικής και της χημείας ή διαφορετικά, με τη δυνατότητα φυσιοκρατικής αναγωγής των βασικών ιδιοτήτων που αποδίδονται στα έμβα οντα. Κατά κανόνα, η βασική ιδέα που υπόκειται κάθε αναγωγιστικής προσέγγισης, συμποσύνται στην προσπάθεια να δειχθεί πως κάποια πράγματα δεν συνιστούν τύπο τέ άλλο από κάποια άλλα είδη πραγμάτων. Υπ' αυτήν την έννοια ο αναγωγισμός οδηγεί σε μία ιδιότυπη σχέση ταυτότητας, η οποία όμως ακόμη και ως τέτοια, ερμηνεύεται ποικιλοτόπως. Η πρώτη σημαντική διάκριση από την οποία προκύπτουν και διαφορικές έννοιες αναγωγισμού είναι η αποσαφήνιση του επαπέδου ανάλυσης στο οποίο αναφέρονται τα μέλη της σχέσης: αντικείμενα, ιδιότητες, έννοιες, θεωρίες και ούτω καθ' εξής.

Επισημανούμε πως πρέπει να επιμείνουμε στην καίρια διάκριση μεταξύ τουλάχιστον τεσσάρων επιπέδων ανάλυσης - οντολογικό, γνωσιολογι-

κό, σημασιολογικό και μεθοδολογικό - καθ' ότι το γεγονός ότι συχνά η διάκριση αυτή δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ποικίλων συγχύσεων. Με την πλέον αδρή περιγραφή, η οντολογική ανάλυση ως επί το πλείστον αναφέρεται στο ποιά είναι τα γενικά είδη πραγμάτων (αντικείμενα, ιδιότητες, κλπ) και απαντά στο ερώτημα, κατά πόσον αυτά υπάρχουν πραγματικά. Η σημασιολογική στη συστηματική μελέτη του νοήματος, δηλαδή στη φύση του νοήματος που φέρουν οι έννοιες και οι προτάσεις καθώς και στην σχέση την ως προς την αλήθεια και την κατανόηση. Η επισημολογική (ή γνωσιολογική) στη φύση και στα όρια της γνώσης γενικά, και τέλος η μεθοδολογική, στις αρχές που πρέπει να ακολουθεί η ερευνητική στρατηγική, ούτως ώστε, να είναι αποτελεσματική. Το να καθίσταται κάθε φορά σαφές το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο αναφερόμαστε, αφ' ενός επηρεάζει δραστικά το είδος της προτεινόμενης εξήγησης και αφ' επέριου, μας παρέχει τόσο τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ διαφορετικών ειδών αναγωγής, όσο και τα κριτήρια για την εκτίμηση της επιτυχίας και των ορίων της εκάστοτε προτεινόμενης αναγωγής.

Αφού εξετάσουμε διάφορα είδη αναγωγής, αναπτύσσουμε τα επιχειρήματά μας σχετικά με τα προβλήματα και τα αδεέδο οποίους ανακύπτουν από αυτήν την προσέγγιση, προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια κατεύθυντήρια νήματα που ενδέχεται, κατά την γνώμη μας, να οδηγήσουν σε ποιόνιμες λύσεις. Ενδεικτικά, αναφέρουμε πως το αδεέδο στο οποίο οδηγεί το γεγονός ότι στην πράξη σχεδόν ποτέ, ανεξαρτήτως των όρων της σχέσης, η αναγωγή δεν καθίσταται πλή-

5. Ο βιταλιμός, είναι η θεωρία που αναπτύχθηκε κυρίως στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και ξεκάνε από την αντίληψη ότι η ζωή εξαρτάται από ιδιαίτερα είδη και ιδιαίτερες διατάξεις ύλης και αντί για την φυσή επικαλείται ζωτικές αρχές, ιδιότητες ή δυνάμεις οι οποίες από την μία θεωρούνται (τις περισσότερες φορές τουλάχιστον) φυσικές αντί για υπερφυσικές ή ψυχικές, αλλά από την άλλη θεωρούνται ανεξημένες από τη φυσική και τη χημεία των ανόργανου κόσμου. Ο όρος βιταλιμός δεν ανταποσυντείνει μία, αλλά πολλές και πολύ συχνά διαφορετικές μεταξύ τους θεωρίες. Πρόκειται, ως ένα βαθμό, για των παρεξηγημένη θεωρία, καθ' ότι απορρίπτεται συλλήβδην χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχουν κάποιες εκδοχές της που δεν επικαλούνται υπερφυσικές ή άπλες δυνάμεις για να εξηγήσουν το φαινόμενο της ζωής, και απλώς ξεκανούν από την παραδοχή πως υπάρχει κάποια μοναδική συνθήρη που προσιδίαζε μόνο στα ζωντανά συστήματα. Ανεξάρτητα απ' αυτό, υπάρχουν μελετήσεις που αναγνωρίζουν ότι ο βιταλιμός, τουλάχιστον σε σχέση με τη μηχανοκατία, έδωσε σημαντική ώθηση στη βιολογία, καθ' ότι την απάλλαξε από το πρόβλημα της εξήγησης των ιδιοτήτων που προσιδίαζον στη ζωή. Είναι σημαντικό πάντως, και συναφές με την παρούσα έρευνα, ότι ότι και μετά την απόρριψη του βιταλισμού, αρκετά ερώτημα (κυρίως σχετικά με την προέλευση της οργάνωσης των ζωντανών συστημάτων) παραμένουν αναπάντητα.

ρης επί της ουσίας, οφείλεται τόσο σε εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διάφορα είδη προτεινόμενων αναγωγών, όσο και σε πληθύσμα άλλων ζητημάτων, που σχετίζονται με την αναπόφευκτη σύνδεση μεταξύ οντολογικών και επιστημολογικών παραδοχών, με την αποδοχή ή μη των αιτιακών εξηγήσεων, με τις διαφορετικές ερμηνείες που αποδίδονται στην ίδια την έννοια της αιτιακής εξηγησης και με το γενικότερο πρόβλημα του τί σημαίνει εξηγηση, το οποίο συνεπιφέρει μια σειρά άλλων ζητημάτων όπως, για παράδειγμα, η διάκριση θεωρητικών και μηχανιστικών εξηγήσεων και το πότε μία εξηγηση συνιστά και αναγωγή. Ο στόχος του σκληρού αναγωγισμού, βάσει του οποίου οι ιδιότητες των όλων εξηγούνται από εκείνες των συντατικών μερών τους και που στο επιστημονικό πλαίσιο αναφέρεται και ως «φυσικαλιστική αναγωγή», δεν είναι άλλος από την ενδεχόμενη εξάλειψη και αντικατάσταση των νόμων, των θεωριών, των οντοτήτων και για όσους τις δέχονται στην οντολογία τους, των ιδιότητων της αναχθείσας σφάλμας από τα αντίστοιχα της ανάγνουσας σφάλμας. Το βασικό κίνητρο, άρα, έγκειται στην προσαρμογή των προβληματικών ιδιοτήτων στο προτιμητέο μεταφυσικό πλαίσιο και συμποσύνται πάντοτε σε κάποιουν είδους οντολογική αναγωγή. Επειδή όμως το σύνηθες συμπέρασμα που προκύπτει από όλες τις ανάλυσεις είναι πως ουδέποτε έχει συντελεστεί πλήρης ανα-



Φρ. Κρικ Τζ. Γουάτσον, μετά την ανακάλυψη των DNA (1953, Καΐμπριτζ)

γωγή σε οιονδήποτε τομέα έρευνας και πως η εμπονή στο αναγωγιστικό εγχείρημα από ένα σημείο και πέρα οδηγεί σε άσκοπους φρομαλισμούς ή σε ανεδαφικές μεταφυσικές παραδοχές, όπως εκείνες του οντολογικού και του επιστημονικού εξαλειπτισμού, καταλήγουμε πως η ανάλυση των συντημάτων στα μέρη τους μπορεί να αποβεί χρήσιμη (μεθοδολογικά κινώις) μόνο αν αναγνωρίζεται ότι τα χαρακότερα επίπεδα οργάνωσης ενός συντημάτου μπορούν να μας δώσουν, για τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες των ανώτερων επίπεδων, μόνο ένα περιορισμένο ποσό πληροφοριών, που σημαίνει πως πάντα, τουλάχιστον μέσω της αναγωγιστικής στρατηγικής, μένει ένα μη αναλόγουμπο υπόλοιπο. Από κεί και πέρα, κάθε προσπάθεια αναγωγής είτε του βιολογικού στο φυσικαλιστικό είτε του νοητικού στο φυσι-

καλιστικό, είτε των δευτερογενών ποιοτήτων στις πρωτογενείς, είτε των ηθικών αξιών και των ψυχολογικών καταστάσεων στο φυσικαλιστικό (και άρα στο μη ηθικό) είναι, κατά τη γνώμη μας, α-νόητη και παραπλανητική. Αναθέτως, η ολιστική αντιμετώπιση των ζωντανών οργανισμών, που δίνει έμφαση στις αλληλεπιδράσεις και στο φανόμενο της ανάδυσης νέων αναπάντεχων ποιοτήτων και φαινομένων που «ανθίστανται» στην ανάλυση, είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα και γόνιμη, ειδικά τώρα που έχει, ή τουλάχιστον τείνει η προσπαθεί να, απαλλαγεί από όλα τα δυνατά κατάλοιπα του παρελθόντος.

Στην επόμενη φάση επισημαίνουμε και αναλόντε τα προβλήματα που οφείλεται να αντιμετωπίσει κάθε σοβαρή αντιαναγωγιστική προσέγγιση. Τα πλέον βασικά από αυτά, σχετίζονται με γενικότερες φιλοσοφικές παραδοχές, που αφορούν τη θέση περί θεαλίσμου ως προς τις μη αναγνώμενες ιδιότητες των υψηλότερων επιπέδων, τη φύση της σχέσης που προτείνεται να συνδέει τα επίπεδα ανάλυσης για τα οποία έχει απορριφθεί η αναγωγιστική λύση, και με την απαίτηση για κάποιουν ειδους εύλογη και καταληπτή σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων περιγραφής. Στην πορεία της ανάλυσής μας αναφορικά προς τις ανταρεαλιστικές θέσεις, επισημαίνουμε την αντιφατικότητα του εξαλειπτισμού και το άσκοπον της εργαλειοκρατίας⁶⁷, και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, ο αντιρρεαλισμός γενικότερα, πέραν

6. Οι εξαλειπτιστές αρνούνται την πραγματική ύπαρξη των φαινομένων που δεν μπορούν να αναγθούν (πχ. νοητικές και ψυχολογικές καταστάσεις) ενώ προκειμένου να παρέχουν κάποιουν είδους εξηγήσεις για το τί συμβαίνει, προσπαθούν να τα αποσυνθέσουν σε επιέργοντας βασικές ιδιότητες. Οι εργαλειοκράτες από την άλλη, υποστηρίζουν πως η παραδοχή για την ύπαρξη μιας εξωτερικής πραγματικότητας, συνιστά την πλεονάζουσα παραδοχή και πως οι επιστημονικές θεωρίες θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά εργαλεία που μάς επιτρέπουν να προβαίνουμε σε καλύτερες προβλέψεις. Χωρίς να υπεισέλθουμε σε εσωτερική κριτική αυτών των απόψεων, θεωρούμε αρκετό να επισημάνουμε την αντιφατικότητα του εξαλειπτισμού όταν, πέραν του ότι προβάίνει σε ληγή ζητούμενον, προβάλλει την πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν πεποιθήσιμες, καθώς και το άσκοπο της εργαλειοκρατίας όταν αναφέρεται σε προβλέψεις ενός, με το αδύνατο επιχείρημα πως οι θεωρίες που παράγονται σε έναν εμπειρικό τομέα συγχά αποδεικνύονται απροσδόκητα χρήσιμες σε κάποιον άλλον, έχει αποστερήσει από τις θεωρίες, δηλαδή από την γνώση, το ίδιο της το ανακείμενο.
7. Επιπλέον, θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι αυτού του είδους ο εξαλειπτισμός διαφέρει από τον αναγωγιστικό εξαλειπτισμό. Ο τελευταίος υποστηρίζει τη δυνατότητα αντικατάστασης των οντοτήτων και των διαδικασιών της αναχθείσας σφάλμας από εκείνες τις ανάγνουσας σφάλμας ή στην πιο ασθενή εκδοχή του, υιογίζεται πως ο ποδήποτε συμβαίνει σε οποιαδήποτε σφάλμα, δεν συνιστά τίποτε περισσότερο από εκείνο που συμβαίνει στην σφάλμα που ορίζεται ως θεμελώδης. Ο πρώτος απλώς αρνείται την ύπαρξη των μη αναγόμενων φαινομένων και υπό αυτή την έννοια αποτελεί την ακόμη πιο παράλογη θεωρία, λόγω του ότι κάνοντας λήψη του ζητούμενου στην υποθετική περίπτωση που θα τον υλοποιούσαν, θα παρείχαν μά, τουλάχιστον σε εξηγητικό επίπεδο, εύλογη θεωρία.

του ότι συνιστά μία βαθειά αντιδαιμονική και παράδοξη θέση, η οποία δεν λύνει και κανένα πρόβλημα, αφού απλώς προσπαθεί να εξαφανίσει την ίδια την προβληματική εθελοτυφλώντας μπροστά στις πλέον άμεσες ανθρώπινες εμπειρίες μας, προωθεί έναν συντηρητισμό, τόσο στη φιλοσοφία όσο και στην επιστήμη· επαφέται και αρκείται σε εκείνο που θεωρεί ότι μπορεί να εξηγήσει. Αντιθέτως, υποστηρίζουμε πως ένας, έστω αισθενής ρεαλισμός, συνιστά την κρίσιμη και ελάχιστη συνθήκη που διασφαλίζει την εμπλοκή μας στον κόσμο. Ως εκ τούτου συνεχίζουμε με την μελέτη των ρεαλιστικών αντιαναγωγιστικών θέσεων, τονίζοντας πως και αυτές οφείλουν να διευχρινίζουν, ποιά έννοια αιτιότητας υιοθετούν και κατά πόδουν αποδέχονται την ύπαρξη αιτιακών εξηγήσεων για τα ανώτερα επίπεδα. Αν δεν αποδέχονται τις αιτιακές εξηγήσεις ως προς τα ανώτερα επίπεδα και επακαλούνται την ύπαρξη μη αιτιακών εξηγήσεων, θα πρέπει με το ίδιο τρόπο, αφ' ενός να ορίσουν τις μη αιτιακές εξηγήσεις και αφ' ετέρου να καταδείξουν την γνησιότητά τους. Αν από την άλλη αποδέχονται τις αιτιακές εξηγήσεις για τα ανώτερα επίπεδα, θα πρέπει να καταδείξουν, πώς όντως λαμβάνει χώρα κάποιου είδους αιτιακή δράση, πώς είναι αιτόνομη και πώς δεν συνιστά ένα απλό επιφαινόμενο της πραγματικής αιτιακής δράσης, που λαμβάνει χώρα στο βασικό επίπεδο.

Εν συνεχείᾳ, μέσα από την κριτική ανάλυση των αντιαναγωγιστικών θέσεων που επικαρπατούν, ήτοι τις επαγγενεσής, του λειτουργισμού και της ανάδυσης, καταλήγουμε στην εκδοχή της οντολογικής ανάδυσης, την οποία και υπερασπιζόμαστε. Η συνόψιση της κριτικής μας στις θεωρίες της επιγένεσης και του λειτουργισμού, έχει ως εξής: Το βασικό πρόβλημα με την θεωρία της επιγένεσης, βάσει της οποίας οι ιδιότητες των ανώτερων επίπεδων έχουν σχέση εξαρτησης ή επιγένεσης με εκείνες του κατώτερουν, έγκειται στο ότι αντιμετωπίζει τις ιδιότητες σαν να υπάρχουν αφ' εισιών, ήτοι, αποσταμένες από τα αντικείμενα που τις φέρουν, ενώ επιπλέον κάποιες, οι ανητικές και οι διαζευκτικές, δεν είναι καν δυνατόν να προσιδιάζουν σε κά-

ποιο συγκεκριμένο αντικείμενο. Πέραν του ότι αυτό από μόνο του συνιστά μία άστοχη φιλοσοφική παραδοχή, οδηγεί και σε κάποια περαιτέρω προβλήματα, όπως στον δυϊσμό ιδιοτήτων ή, στην καλύτερη περίπτωση, στην οντολογική ασυμμετρία υπέρ των βασικών ιδιοτήτων έναντι εκείνων των υπήρχοτερων επιπλέοντων. Το ουσιώδες, ωστόσο, έγκειται στο ότι με την επιγένεση δεν αντιμετωπίζεται επιτυχώς το φαινόμενο της εμφάνισης ποιοτικών κανονοτυμών και απλώς αναπτύσσεται ένας άσκοπος φορμαλισμός στην προσπάθεια αναζήτησης κάποιων συνθετικών ταυτοτήτων που να συνδέουν τα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης. Παρόμοια κριτική, mutatis mutandis, ασκείται και στη θεωρία του λειτουργισμού, σύμφωνα με τον οποίο, οι λειτουργίες είναι ανεξάρτητες από την ύλη του συστήματος στο οποίο λαμβάνουν χώρα ήτοι, οι λειτουργικές καταστάσεις καθίστανται ανεξάρτητες από το μέσο υλοποίησής τους και άρα, μπορούν να αποσπαστούν από το υπόστρωμά τους. Βάσει όλων αυτών και δεδομένου του αδιεξόδου της φυσικαλιστικής αναγωγής, το επίμαχο, ως προς το φαινόμενο της εμφάνισης ποιοτικών κανονοτυμών (νέων ιδιοτήτων), έγκειται στο να βρεθεί η αντιαναγωγιστική θέση που, ενώ δεν θα συνεπιφέρει ούτε εξαλειπτικές ούτε δυστικές παραδοχές και δεν θα υποκύπτει σε πραγματιστικές ή άλλες εργαλειακού ή φορμαλιστικού τύπου λύσεις, θα υπόκειται σε μία αυστηρά υλιστικά μονιμοτική οντολογική και κατά το δυνατόν ρεαλιστική προσέγγιση.

Έτοιμοι, συνεχίζουμε με την ανάλυση της οντολογικής έννοιας της ανάδυσης, στην παραδοχή της οποίας έγκειται, κατά τη γνώμη μας, η ουσιτή κατεύθυνση, ούτως ώστε, βασιζόμενοι σε αυτή, να κλείσουμε με την κριτική αποτίμηση του προγράμματος της τεχνητής ζωής. Συνοπτικά παραθέτουμε τα εξής: Αναδυόμενη ιδιότητα αποκαλείται η ιδιότητα ενός όλου που δεν κατέχεται από κανένα συστατικό του μέρος και η οποία δεν θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί από τη γνώση των συνιστωσών των κατώτερων επιπλέοντων. Εν ολίγοις, όταν ένα δομημένο σύστημα κατέχει αναδυόμενες ιδιότητες, δηλαδή παρουσιάζει αναδυόμενη συμπεριφορά, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα a priori (προβλεπτικό) πρότυπο της συμπεριφοράς του αλλά μόνον ένα a posteriori (περιγραφικό). Το επιχείρημα εκείνων που υποστηρίζουν πως η ανάδυση συνιστά απλώς μία κενή έννοια που δεν εξηγεί τίποτε και απλώς κατασκευάστηκε προκειμένου να ονομάσουμε έτσι την άγνοιά μας σχετικά με κάποιους μηχανισμούς μέσω των οποίων από την συνέννωση κάποιων πραγμάτων προκύπτουν κάποια νέα πράγματα με διαφορετικές ιδιότητες, βασίζεται στο ότι αν γνωρίζαμε την ακριβή σύσταση του σύνθετου συστήματος και τις συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων που το συναποτελούν, τότε η χρήση της έννοιας της ανάδυσης θα ήταν περιττή. Η ανάδυση όμως χρησιμοποιείται προκειμένου να ονομάσει την εμφάνιση κάποιων ποιοτικών κανονοτυμών, οι οποίες υπάρχουν πραγματικά, ανεξαρτήτως από την ικανότητά μας να τις εξηγήσουμε ή να τις προβλέψουμε. Η ανάδυση αφορά στην οντολογία και όχι στην επιστημολογία, σχετίζεται με τα πράγματα και τις ιδιότητές τους και όχι με τη γνώση μας γι' αυτά. Ως οντολογική κατηγορία δε, η υλιστική ανάδυση που υπερασπίζομαστε, δεν αποτελεί μυστηριώδη έννοια αλλά συνιστά ένα χαρακτηριστικό του πραγματικού κόσμου ο οποίος αποτελείται από αντικείμενα που φέρουν ιδιότητες και όπου η εμφάνιση κάθε νέας ιδιότητας εξαρτάται από την προγενέστερη ύπαρξη κάποιων άλλων βασικών ή πρόδορων ιδιοτήτων. Επιπροσθέτως όμως, η ανάδυση λειτουργικών δομών συνιστά ένα φαινόμενο που προσιδιάζει αποκλειστικά σε συστήματα που είναι ικανά να εκδηλώνουν δημιουργικά την πολυπλοκότητά τους και να δημιουργούν εν ταύτω τις δικές τους ρυθμοτυπές και περιοριστικές συνθήκες. Κάθε ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο βασίζεται ως προς τις λειτουργίες του, στις αρχές που διέπουν τα κατώτερα αλλά δεν ανάγεται σ' αυτές λόγω του γεγονότος ότι η ίδια η μορφή κάθε ανώτερου επιπλέον δρα ως νέα περιοριστική συνθήκη για τις αρχές που διέπουν τα κατώτερα. Έτοιμοι, συνθήκες που μένουν ακαθόριστες από τις αρχές που διέπουν τις απομονωμένες συνιστώσες των κατωτέρων επιπλέον, ελέγχονται από τα α-

νώτερα επίπεδα: τοιτέστιν, το όλον ελέγχει τα μέρη του, λόγω των συνεπειών που επιφέρουν αυτές οι πρόσθετες περιοριστικές συνθήρες που τους επιβάλλει. Το πώς ακριβώς συμβαίνουν οι διαδικασίες ανάδυσης νέων ιδιοτήτων, δηλαδή το ποιός είναι ο μηχανισμός της ανάδυσης, συνιστά ένα ερώτημα που δεν επιδέχεται καμία γενικότητα παράντηση: η απάντηση έγκειται κάθε φορά στη φύση της υπό εξέταση περίπτωσης. Ωστόσο, το κρίσιμο σημείο της θέσης μας έγκειται στο ότι υποστηρίζουμε πως γενικώς οι ιδιότητες δεν υπάρχουν από μόνες τους, ήτοι, αποσπασμένες από τα πράγματα που τις φέρουν, και πως ένα πράγμα εμφανίζει, ή πο σωστά αποκτά, μία νέα (αναδύομενη ιδιότητα) μόνο όταν, και λόγω του ότι, καθίσταται συστατικό στοιχείο ενός πιο σύνθετου συστήματος. Εν ολίγοις, ένα σύνθετο σύστημα εμφανίζει νέες ιδιότητες, λόγω του ότι τα συστατικά του στοιχεία, ως μέρη του εν λόγω συνόλου, εμφανίζουν και κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από εκείνα που εμφανίζουν όταν είναι απομονωμένα, καθ' ότι, όντας απομονωμένα, δεν αποκαλύπτουν τη συμβολή τους στις οιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις μέσω των οποίων συγχροτείται (δομείται/οργανώνεται) κάθε σύνθετο σύστημα προκειμένου να αποτελεί σύστημα και όχι απλό συσσωμάτωμα.

Το απείκασμα δε, δεν είναι ότι το όλον συνιστά κάτι περισσότερο από τα μέρη του, φάση που θα επέτρεπε σε κάποιους να επεμένουν στο ότι η ανάδυση, αν μη τι άλλο συνιστά μιατριώδη έννοια, «αλλά ότι καθώς τα μέρη, όντας συναρμοσμένα, αποκτούν νέες ιδιότητες, προσδίδουν νέες ιδιότητες στο όλον οι οποίες εκφράζονται με αλλαγές των μερών και ούτω καθεξής. Τα μέρη και το όλον εξελίσσονται ένεκα της αλληλεπίδρασής τους, ενώ συνάμα, εξελίσσεται και η ίδια η αλληλεπίδραση»⁸. Το ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε δεν συνεπάγεται και το ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε εκ των υστέρων. Άλλα ακόμα και αν δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ούτε εκ των

υστέρων, με την έννοια ότι αποτυγχάνουμε να ανακαλύψουμε κάποιους μηχανισμούς, δεν σημαίνει πως αυτοί οι μηχανισμοί δεν υφίστανται ή πως δεν ανήκουν στη σφάρα του φυσικού.

Τέλος, εν σχέσει προς την τεχνητή ζωή, η απόρροια της ερμηνείας μας συμπυκνώνεται στο ότι, ενώ το όλο πρόγραμμα της ισχυρής τεχνητής ζωής μας οδηγεί σε λαθεμένες κατευθύνσεις, ως επί το πλείστον επειδή βιαίζεται σε οντολογικά έωλες προϋποθέσεις, εκείνο της ασθενούς, υπό κάποιους όρους, συνιστά ένα νόμιμο και χρήσιμο εγχειρίδιο, που μπορεί να αποβεί γόνιμο εργαλείο τόσο για την αποσαφήνιση πραγματικών βιολογικών προβλημάτων και φιλοσοφικών εννοιών, όσο και για τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ φιλοσοφίας, επιστήμης και τεχνολογίας. Σε αδρές γραμμές υποστηρίζουμε τα εξής:

Ως προς την ισχυρή εκδοχή της τεχνητής ζωής, ένα πρώτο πρόβλημα ανακύπτει από την υιοθέτηση μας σκληρά λειτουργιστικής θέσης, σε συνδυασμό με τον ισχυρισμό ότι είναι δυνατή η τεχνητή σύνθεση πραγματικών μορφών ζωής. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της άποψης, το να είναι κάτι ζωντανό, συνιστά αναδύομενη ιδιότητα η οποία όμως εξαρτάται μόνον από τη σωστή αυτοοργάνωση ενός συστήματος, ανεξαρτήτως της σύστασής του, δηλαδή του υλικού του υποστρώματος. Αυτό όμως με τη σειρά του συνεπάγεται πως γενικώτερα οι αναδύομενες ιδιότητες ενός σύνθετου συστήματος, είναι ανεξάρτητες και από τις ιδιότητες των συστατικών μερών του και κατά συνέπεια, πέραν του ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ των νόμων που δέποιν τα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης και όρα, έχουμε μία μιντηριώδη έννοια ανάδυσης, έχουμε και μία μιντηριώδη έννοια οργάνωσης. Αν οι ιδιότητες των συστατικών μερών ενός συστήματος δεν διαδραματίζουν κανένα ρόλο στον τρόπο οργάνωσης του συστήματος δεν θα μπορούσαμε καν να δικαιολογήσουμε το ότι υπάρχουν παρόμοια, από άποψη οργάνωσης, σύνθετα με διαφορετικές αναδύομενες ιδιότητες. Αν πάλι δεχτούμε πως ωντή η αρχή της ανεξαρτησίας από το υλικό υπόστρωμα σημαίνει απλώς πως μπορεί να υπάρχει και κάποιο άλλο υπόστρωμα, εκτός από το γνωστό μας οργανικό, από το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ένα επίπεδο πολυπλοκότητας που να κατέχει την ιδιότητα του ζωντανού, ένα απλό παράδειγμα από την ανόργανη χημεία αρκεί για να μας πείσει για το αντίθετο: ακόμα και δύο απλά χημικά στοιχεία όπως ο άνθρακας και το πορίτιο, που ανήκουν στο ίδιο γένος του παραδικού πίνακα και άρα έχουν πολλές κοινές φυσικές και χημικές ιδιότητες, όταν, για παράδειγμα, συνδυάζονται υπό κανονικές συνθήκες με το στοιχείο του οξυγόνου, δίνουν δύο χημικές ενώσεις με πολύ διαφορετικές ιδιότητες. Το συμπέρασμα προφανώς είναι πως το υλικό υπόστρωμα σε τελική ανάλυση κατέχει θεμελιώδη ρόλο και πως η μίμηση κάποιας αναδύομενης ιδιότητας ενός ζωντανού συστήματος, σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για τη δημιουργία ενός γνήσια ζωντανού συστήματος. Η μίμηση ή η προσομοίωση μιας αναδύομενης ιδιότητας (πχ μιας διαδικασίας) μέσω ειδικά δομημένων συστημάτων (ή προγραμματισμένων υπολογιστών), στην καλύτερη περίπτωση μπορεί απλώς να μας βοηθήσει να ελέγχουμε ή να διασαφηνίσουμε τις συνεπαγγέλτιες των παραδοχών κάποιων υποθέσεων ή μοντέλων μας σχετικά με τη λειτουργία των πραγματικών βιοσυστημάτων. Οι υποστηριχτές της ισχυρής τεχνητής ζωής υποπούν σε ένα σημαντικό οντολογικό και σημασιολογικό σφάλμα. Συγχέουν την προσομοίωση (ή μίμηση) με το πρόγραμμα ή την διαδικασία που προσομοιώνεται. Όπως πολύ εύστοχα σημειώνει ο Pattee, «προσομοίωση που μεταβαίνει όλο και περισσότερο προς μια φάση ζωής σε κανένα βαθμό πληρότητάς της δεν καθίσταται πραγμάτωση της ζωής»⁹. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν και ένα αξέπεραστο εποπτημολο-

8. Levins, Lewontin, 1985, σ.3.

9. Pattee 1989, σ.68.

10. Boden 1996, σ.40.

γικό πρόβλημα. Ο ισχυρισμός του Langton πως η προσέγγιση αυτή μπορεί να οδηγήσει πέραν από τη «ζωή όπως την γνωρίζουμε» στη «ζωή όπως θα μπορούσε να είναι»¹¹ συνεπάγεται πως αν τα υποτιθέμενα εναλλακτικά ζωντανά συστήματα κατέχουν και κάποιες αναδυόμενες ιδιότητες διαφορετικές από εκείνες που μας είναι γνωστές από τη ζωή όπως την γνωρίζουμε, τότε αυτά, de facto, δεν θα μπορεί να καταδειχθούν ως ζωντανά, παρά μάνον να δηλωθούν ως εξ ορισμού ζωντανά. Υπ' αυτήν την έννοια η ισχυρή τεχνητή ζωή συνιστά ένα εγχείριμα εντελώς άσχετο πρός την θεωρητική βιολογία αλλά και πρός κάθε εμπειρική επιστήμη.

Η υπολογιστική εκδοχή του ισχυρού προγράμματος τεχνητής ζωής η οποία επιχειρεί να συνθέσει μορφές ζωντανής συμπειφοράς εντός υπολογιστών ή άλλων τεχνητών μέσων, διατείνεται πως, αν μη τα άλλα, κάποιες υπολογιστικές διαδικασίες μπορούν να θεωρηθούν ζωντανές. Ένα πρώτο πρόβλημα έγκειται στο ότι σε πρώτη φάση η ζωή φαίνεται να συνιστά άυλη μορφή που «πραγματώνεται» ή «εντυπώνεται» ή «ενσωματώνεται» σε κάποια υλικά συστήματα. Πέραν λοιπόν από το απότιμα του δυνισμού, ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση ακόμη και του πλατανισμού ή κάποιας αφελούς μορφής βιταλισμού, οι υποστηριχτές αυτής της θεωρίας, φαίνεται να μην λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους τη βαθειά αλληλοδιαπλοκή της μορφής και της ύλης, που χαρακτηρίζει όλα τα έμβια όντα. Επιπλέον, όταν αναφέρονται στη μορφική βάση της ζωής, είναι σαν να ισχυρίζονται πως η ζωή μπορεί να εντυπωθεί στη μορφή και άρα, να αποτελεί μία τρίτη κατηγορία επιπρόσθετη στην ύλη και τη μορφή. Ένα άλλο πρόβλημα έγκειται στο ότι, κατ' αυτούς, το να είναι κάτι ζωντανό δεν συνιστά καν ιδιότητα ενός υλικού συστήματος αλλά την ιδιότητα μιάς ιδιότητας, συγκεκριμένα δε, της οργάνωσης.

Προσποθέτον όμως μία οντολογία ιδιοτήτων δεύτερης τάξης την οποία δεν φαίνεται να θεμελιώνουν πουθενά. Στο τέλος δε, υποστηρίζουν πως το να

είναι κάτι ζωντανό συνιστά ιδιότητα κάποιας διαδικασίας. Οι διαδικασίες όμως αποτελούν σειρές συμβάντων, δηλαδή αλλαγές καταστάσεων πραγμάτων, οι οποίες βασίζονται στις ιδιότητες των πραγμάτων που εμπλέκονται αλλά οι ίδιες δεν κατέχουν ιδιότητες μόνο τα μεταβαλλόμενα πράγματα κατέχουν ιδιότητες. Ένας ζωντανός οργανισμός δεν συνιστά κάποια διαδικασία. Ο ζωντανός οργανισμός υπόκειται σε διαδικασίες και το να είναι κάτι ζωντανό δεν συνιστά ιδιότητα κάποιας διαδικασίας (πχ. του μεταβολισμού), αλλά ιδιότητα ενός μεταβαλλόμενου (πχ. μεταβολικού) συστήματος. Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός πως μια διαδικασία εντός ενός υπολογιστή και όχι ο ίδιος ο υπολογιστής, είναι κάτι ζωντανό και ότι αυτό συνιστά γνήσια ζωή, αποτυπώνεται στη χωρίς νόημα φράση ότι η «ζωή είναι κάτι ζωντανό».

Οστόσο, όταν οι ερευνητές της τεχνητής ζωής υπερβηδούν τους σκοπέλους και δεν υποτίπτουν στα ανίστοιχα σφάλματα, μας εφοδιάζουν με ένα χρήσιμο, και ισως απαραίτητο, επιστημονικό εργαλείο, μέσω του οποίου θα παρέχονται μοντέλα και προσομοιώσεις που ενδέχεται να είναι γόνιμα και ενδιαφέροντα δύον αφορά στην επίλυση πραγματικών βιολογικών προβλημάτων. Παραδείγματος χάριν, κάποιοι που προσπαθούν να προσδιορίσουν την τάξη των φυσικών συστημάτων που περιλαμβάνει αποκλειστικώς ζωντανά συστήματα, ήτοι να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάπι που προσιδάζει αποκλειστικά στα ζωντανά όντα και αποτελεί άρα την ειδοποιού διαφορά του ζώντος από το άβιο, εξετάζουν το κατά πόσον κάποιες από τις ιδιότητες που έχουν προκριθεί από τους βιολόγους ως καθοριστικές για τη ζωή (όπως η αυτονομία, η πολυπλοκότητα, η αυτοοργάνωση, η ανάπτυξη, η κατοχή γενετικής πληροφορίας, η αναπαραγωγή, ο μεταβολισμός, η έξιλεξη, η προσαρμογή, η αποκριομότητα κ.ο.κ), μπορούν κατά κάποιο τρόπο, μεμονωμένα ή συνδιαζόμενες, να μας παρέχουν έναν ορισμό του ζωντανού. Το γεγονός πως η προσέγγιση δεν έχει αποδειχθεί επαρκής ως πρός την οριοθέτηση του ζωντανού

από το άβιο, δεν συνεπάγεται πως δεν μπορεί να αποδώσει χρήσιμες πληροφορίες ή να βοηθήσει στην σημασιολογική, ή έστω τη λογική, αποσαφήνιση κάποιων παραδοχών. Στην πορεία δε της εξέλιξης του προγράμματος τεχνητής ζωής, μέσω της εύλογης επεξεργασίας των συμπερασμάτων, τόσο της επιστήμης όσο και του ίδιου του κλάδου, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση νέων παραδοχών, ενδέχεται να αναπτύσσονται όλοι και πιο γόνιμες κατευθύνσεις όπως, για παράδειγμα, εκείνη που ως πρός τον ορισμό του έμβιουν και της σχέσης του με το υλικό υπόστρωμα υπερβαίνει τα δύο επικρατούντα ερευνητικά προγράμματα που βασίζονται στη γενετική πληροφορία και την δυναμική αυτοοργάνωση αντιστοίχως, και θέτει ως σημείο αφετηρίας της το ότι τα ζωντανά όντα διαφέρουν από τα άλλα πολύπλοκα συστήματα, ακριβώς λόγω της βαθειάς αλληλοδιαπλοκής της μορφής και της ύλης τους καθώς και λόγω της ουσιώδους ιστορικότητας του φανούμενου της ζωής. Υπ' αυτήν την έννοια η τεχνητή ζωή, ίδιας μέσω των ποι σύνθετων προσεγγίσεων, διανοίγει έναν νέο ορίζοντα και μετατρέπεται σε τόπο συγάντησης της επιστήμης με τη φλοοσφία.

Εκείνο που διαπιστώνουμε είναι πως μέσα από έναν τεχνολογικό κλάδο φτιάχνεται ένας ενδιαφέρων αλληλοτροφοδοτούμενος κύκλος, όπου τα αποτελέσματα της έρευνας διαφωτίζουν φλοοσφικές έννοιες και οι συνεκτικές φιλοσοφικά ιδέες δίνουν πιο γόνιμη κατεύθυνση στην ίδια την έρευνα. Αυτό όμως συμβαίνει μόνον υπό την προϋπόθεση ότι τίθενται τα σωστά ερωτήματα και δεν λαμβάνονται επιπλέον κάποιες απλοϊκές ερμηνείες ως καθ' εαυτά επιστημονικά δεδομένα. Γιατί στη δεύτερη περίπτωση, καταλήγουμε να εκλαμβάνονται ως έγκυρες, λόγω επιστημονικοφάνειας, απόψεις όπως εκείνες που αλαζούνται είτε παρουσιάζουν νοήμονα δομπότ και ζωντανούς κόδους εντός υπολογιστών είτε διακηρύσσουν πως η σκέψη είναι υπολογισμός, η ζωή σκέτη πληροφορία και ούτω καθ' εξής. Απόψεις που το παράδοξο τους δεν έγκειται

11. Ενδεικτικά, παραπέμπουμε στην επίκαιρη και παγκοίνων πλέον γνωστή συζήτηση, σχετικά με την χαρτογράφηση του ανθρώπουν γονιδίωματος, όπως και σε όλη τη σύγχρονη διαιμάχη περί ηθικών αξιών.

μόνον στη φιλοσοφική τους, ακόμη και με την απλή ορθολογιστική έννοια, ασυνέπεια ή και αστειότητα, αλλά κυρίως, αφού ζούμε στην εποχή της κυριαρχίας της επιστήμης, στο ότι δεν μπορούν να υποστηριχθούν επαρκώς ούτε και επιστημονικά, παρά μόνον μέσω υπερεμπνεύμων που, ακόμη πιο παράδοξη, πηγάζουν, ως επί το πλείστον, από τη βαθιεύα φιλοσοφική πεποίθηση ενός ανεπερώτητου και στρεβλού φυσιοκρατισμού.

Η θεωρία μας για το ποιοί και τί είμαστε επηρεάζει, είτε το θέλουμε είτε όχι, αποφασιστικά το είδος των αξιών που ενστερνίζόμαστε, την ηθική μας στάση και γενικά τον τρόπο και την ποιότητα ζωής μας. Όταν λοιπόν η κρατικά κοσμοθεωρία εκπροσεύεται κατά κύριο λόγο από τη σύγχρονη επιστήμη η οποία νομιμοποιείται από την εγκυρότητα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων και χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από τα διάφορα κέντρα εξουσίας με συχνά δραματικές επιπτώσεις στον τρόπο ζωής μας¹¹, το λιγότερο που μπορεί να πράξει η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι

να είναι προσεκτικότερη. Το ότι, ευτυχώς, υπάρχει πάντοτε η άποψη ή η επιλογή του να αντιμετωπίζονται κάποια ζητήματα στη βάση άλλων αξιών που δεν πηγάζουν από την «επιστημονική αλήθεια» είναι ένα ζήτημα που έπειτα. Πρώτα οφείλουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε μήπως τα πράγματα είναι όντως διαφορετικά. Μήπως και εκείνες οι άλλες αξίες κάπου έχουν την αλήθεια τους.....

Βασική βιβλιογραφία.

Boden M. (ed) (1996), *The Philosophy of Artificial Life*, Oxford Readings in Philosophy.

Bunge M., Mahner M. (1997), *Foundations of Biophilosophy*, Springer.

Charles D., Lennon K.(eds)(1992), *Reduction, Explanation, and Realism*, Clarendon Press-Oxford.

Jonas H. (1966), *The Phenomenon of Life*, Harper&Row, New York.

Jonas H. (1979), "Toward a Philosophy of Technology", *Hastings Center Report*, 9, 34-43

Koyn A. (1991), *Δυτικός Πολιτι-*

σμός, Ύψηλον.

Langton CG. (ed) (1989), *Artificial Life*, Addison-Wesley, Redwood City.

Langton CG. (1995), *Artificial Life: An Overview*, MIT Press, Cambridge, MA

Levins, Lewontin (1985), *The dialectical Biologist*, Harvard University Press.

Mayr E. (1982), *The Growth of Biological Thought*, Harvard University Press.

Moreno A., Fernandez J., Extreberria A. (1991), "Life as Emergence: The Roots of a New Paradigm in Theoretical Biology" *World Futures* Vol.32, pp.133-149.

Pattee HH. (1989), "Simulations, Realizations, and Theories of Life", in Langton CG (ed), pp 63-77.

Polanyi M. (1968), "Life's Irreducible Structure", *Science*, 160, 1308-1312.

Polanyi M. (1978), *Personal Knowledge*, Routledge and Kegan Paul.

Sarkar S. (1998), *Genetics and Reductionism*, Cambridge Studies in Philosophy of Biology.



Η Ντόλη και τα μωρά της